

Sterre der zee



Mariaviering

Zaterdag 16 mei 2026 – 19.00 uur

m.m.v. St. Caeciliakoor

R.K. geloofsgemeenschap Houten



Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

De titel 'Sterre der Zee' is in de katholieke eredienst terechtgekomen door de verklaring van de naam 'Maria' door de heilige Hiëronymus. Hij deelde de Hebreeuwse naam 'Maryam' op in 'Mar' en 'Yam', wat in het Latijn neerkomt op 'Stilla Maris' (druppel der Zee). Vroeger werden teksten met de hand overschreven. Zo werd 'Stilla Maris' per ongeluk 'Stella Maris' en dat betekent "Sterre der Zee".

Voorgangers : Emy Meijer en Paula de Reuver

Muzikale leiding : Pieter Koning

met medewerking van: Loes Egbers, piano

Tanja van der Zant, dwarsfluit

Vooraf aan de viering:

- **Koorzang: Sancta Maria, Mater Dei - W.A. Mozart**

Sancta Maria, mater Dei,
ego omnia tibi de beo.
sed ab hac hora singulariter,
me tuis servitiis devoveo,
singulariter devoveo
te patronam te sospitaticem,
sospitaticem eligo,
te, te patronam eligo,
te, te sospitaticem eligo.
Tuus honor, honor et cultus
aeternum mihi cordi fuerit,
quem ego nunquam,
nunquam deseram,
quem ego nunquam,
nunquam deseram
neque ab aliis mihi subditis verbo,
verbo facto que violai patiar.
Sancta Maria,
tu, tu pia me pedibus tuis,
ad vultum recipe,
in vita protege, in vita protege
in mortis discrimine defende.
Tu, tu pia me pedibus tuis,
ad vultum, ad vultum recipe,
in vita protege, in vita protege,
in mortis discrimine defende.
Amen

*Heilige Maria, moeder van God
ik ben u alles verschuldigd,
Maar vanaf dit uur,
wijd ik me helemaal alleen
aan uw dienst.
Ik verkies u
als mijn patrones,
als mijn beschermster.*

*Uw eer en verering
zijn het eeuwige verlangen
van mijn hart.
Nooit zal ik u verlaten,
noch een belediging
aan u dulden
in woord of daad.*

*Heilige Maria,
u goedheid,
neem mij op
als ik u te voet
tegemoet snel.
U bent mijn bescherming
in het leven
en mijn troost in tijd
van sterven.
Laat het zo zijn.*

- **Instrumentaal**



Openingslied: Ik groet u vol genade



Ik groet u vol ge - na - de,
sprak d'en - gel Ga - bri - ël, _____
de bron - van uw ge - na - de
is God, Em - ma - nu - el. _____

Want onder alle vrouwen
zijt gij gebenedijd;
gelukkig die aanschouwen
in dank uw heerlijkheid.

En meer nog zij gezegend
de vrucht van uwe schoot;
door Hem zijn wij genezen
van een volkomen dood.

Gods Moeder, wil ons horen;
Bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren
in 't uur van onze dood.



Opening, welkom en inleiding

Gebed

V.: God van alle leven,
heel de schepping en al uw mensen
omvat Gij met uw liefde,
uw nooit aflatende trouw.
Gij legt uw liefde in onze harten,
waardoor wij in staat zijn elkaar te beminnen
en ons te geven aan een ander.
Wij bidden U:
wees voor ons steeds de band en de kracht
om elkaar tot zegen te zijn.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
die Uw liefde, aandacht, tederheid, heeft uitgedragen.
Amen.

Vredesgroet en vredeslied: *Dona nobis pacem - Geef ons vrede*

1.
Do - na no - bis pa - cem, pa - cem,
do - na no - bis pa - cem.

2.
Do - - na no - bis pa - cem,
do - na no - bis pa - - cem.

3.
Do - - na no - bis pa - cem,
do - na no - bis pa - - cem.

Met Maria bidden wij ...

V.: Maria, uw leven was een blijde ontvankelijkheid voor het Woord van de Heer.

V.: Wij zijn dikwijls onverschillig en koud voor de boodschap van uw Zoon.
Daarom vragen wij :

A. Heilige Maria, moeder van God, ontferm u over ons

V.: Maria, uw leven was een blijvend JA op de liefde van de Heer;

V.: Wij zijn zo gauw ondankbaar en gesloten tegenover zijn aanbod.
Daarom vragen wij :

A. Heilige Maria, moeder van God, ontferm u over ons

V.: Maria, uw liefdevolle aandacht gaat eeuwen lang reeds uit naar armen, zieken, zondaars en misdeelden.

V. Wij vergeten zo gemakkelijk de anderen door alleen aan onszelf te denken.
Daarom vragen wij:

A. Heilige Maria, moeder van God, ontferm u over ons

V.: Moge God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en met ons de weg blijven gaan naar eeuwig leven.

A.: Amen.

Koorzang: Salve Regina - Ch. Gounod



Salve regina,
mater misericórdiæ,
vita, dulcédo, et spes nostra,
salve.

Ad te clamámus, éxsules,
fílii Hevæ. Ad te suspirámus,
geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílum osténde.

O Clemens, o pia, o dulcis virgo
María

*Wees gegroet, koningin,
moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop,
wees gegroet.*

*Tot u roepen wij, ballingen,
kinderen van Eva; tot u smeken wij,
zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.*

*Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw
schoot.*

*O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete maagd Maria.*

Bloemenhulde

Hoop is een anker voor onze ziel.

Hoop geeft houvast.

Jezus Christus is onze hoop.

Wij willen de voorspraak
van Maria inroepen en vragen:

“Geef ons die hoop;
geef ons het licht van de hoop”.



Tijdens de bloemenhulde zingen we: O reinste der scheps'len

(componist: Henri Frederick Hemy, - 'Sweet Star of the Sea', 1864, vert. Marie Koenen)



O rein - ste der schep - s'len, o moe - der en
Be - drei - gen ons nood - weer of storm op onz'
Ma - ri - a, als gij on - ze schre - den ge -



maagd, gij die in uw ar - men het Je - zus - kind
baan, is 't_scheepj'_on - ser ziel in ge - vaar te ver -
leidt, schenkt gij ons uw licht en uw ze - gen al -



draagt. Ma - ri - a aan - hoor on - ze vu - ri - ge
gaan. Be - daar dan Ma - ri - a, de storm op uw
tijd; dan lan - den wij vei - lig ter he - mel - se



bee, ge - leid ons door 't_le - ven, o ster - re der zee. O
bee, stort hoop ons in 't_har - te o ster - re der zee. O
ree, en dan - ken u eeu - wig, o ster - re der zee. O



ster - re der zee, o ster - re der zee, ge -
ster - re der zee, o ster - re der zee, stort
ster - re der zee, o ster - re der zee, en



leid ons door 't_le - ven, o ster - re der zee.
hoop ons in 't_har - te, o ster - re der zee.
dan - ken u eeu - wig, o ster - re der zee.

Lezing uit Korintiërs 13, 1-13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent zich het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is, verdwijnen.

Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind.

Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.

Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Woord van de Heer – Wij danken God

Lied: Wees gegroet, o sterre

m. A. Hamers, b. F. Mierhout, t. A. Huybers



Wees ge-groet, o ster - re, wees ge-groet van ver - re.
Als de gol-ven stij - gen, ho - ger, ho - ger drei - gen,
Wees ge-groet, o ster - re, wees ge-groet van ver - re.



Aan de he - mel blinkt uw licht in het ban - ge ver - ge - zicht.
schijn dan vei - lig voor ons uit, gun de zee geen droe - ve__ buit.
Op uw zacht en za - lig licht hou - den wij het oog ge - richt.



Wees ge - groet, wees__ ge-groet Ma - ri - - a.

Overweging

Instrumentaal



Geloven met Maria



Allen: Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond,
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt. Amen.

Lied: Het Mariaklokje - Engelhardt

1. Als ik een klok - je was, blij zou ik lui - den.
2. Als ik een vo - gel was, luid zou ik zin - gen
3. Mocht ik als scho - ne bloem sie - ren uw voe - ten,

Dit zou ik o - ver - al vro - lijk be - dui - den.
Mijn zang zou ie - der hart blij bin - nen - drin - gen.
u he - mel - rei - ne maagd zo - steeds be - groe - ten.

A - ve Ma - ri - a, a - ve Ma - ri - a,
a - ve Ma - ri - a, a - ve Ma - ri - a, Ma -
ri - a, a - ve - Ma - ri - a, a - ve - Ma -
ri - a, a - ve Ma - ri - a.

Gebeden van de gemeenschap

Gesproken acclamatie:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Het Wees gegroet

Allen: Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u, Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Instrumentaal

Collecte:

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap
Vierkante mandjes: Melania voor en door sterke vrouwen.
Melania is een organisatie van vrouwen voor vrouwen.
*De Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking steunt
basisprojecten in de derde wereld, kleinschalige projecten, die
groepen vrouwen helpen binnen de eigen cultuur hun toekomst te
verbeteren.*
Zie verder uitgebreide tekst achter in dit boekje.
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.
Zie de QR -code achter in dit boekje.

Alvast hartelijk dank voor uw gift !

Lied tijdens de collecte: Gekomen is uw lieve Mei - F. Mierhout



1. Ge - ko - men is uw lie - ve Mei, Ma - ri - a, en
2. Wij knie - len 's a - vondsvoor uw beeld, Ma - ri - a, u
3. Zo hel - der schijnt het wit - te licht, Ma - ri - a, der



op het veld de bloe - men sprei, Ma - ri - a. Bloe - men,
wij - den wij ons on - ver - deeld, Ma - ri - a. Met de
kaar - sen op uw lief ge - zicht, Ma - ri - a. Goe - dig



die wij pluk - ken gaan, nu ze rijk te bloei - en staan.
bloe - men en de zang, en wij bid - den, zin - gen lang.
ziet gij op ons neer, als een moe - der goed en teer.



A - ve, a - ve Ma - ri - a, voor u de
A - ve, a - ve Ma - ri - a, tot gij uw
A - ve, a - ve Ma - ri - a, uw o - gen



vrou - we van de Mei, Ma - ri - a.
gun - sten aan ons deelt, Ma - ri - a.
steeds op ons ge - richt, Ma - ri - a.

Slotgebed

Allen: Volg ik U na, Maria,
dan zal ik van de goede weg niet wijken.
Denk ik aan U, Maria,
dan zal ik niet verdwalen.
Houdt gij mij bij de hand, Maria,
dan zal ik niet vallen.
Beschermt gij mij, Maria,
dan heb ik niets te vrezen.
Gaat gij met mij mee, Maria,
dan is de weg naar God niet lang.
dan zal ik in God mijn vreugde vinden.
Amen.



Koorzang: Regina coeli - W. Vogel

Regina coeli, laetare,
alleluia
Quia quem meruisti portare,
alleluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis, Deum alleluia!

*Koningin des hemels, verheug u,
alleluia
Want Hij die gij gedragen hebt,
alleluia
Is verrezen, zoals Hij gezegd heeft,
alleluia
Bid voor ons bij God, alleluia!*

Mededelingen

Zegenwens

Maria, Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden
in de storm van het leven.

Maria, Sterre der Zee, spreek voor ons ten beste,
zodat wij elkaar kunnen helpen in gebed en dienstbaarheid.

Maria, Sterre der Zee, mogen we de wereld een stukje
liefdevoller maken in zijn naam.

Mogen wij zo van hier uiteengaan

in de naam van de vader †, de Zoon † en de heilige Geest †,

Amen.

Slotzang: God groet u, zuiv're bloeme

God groet u, zui - v're bloe - me,
Ma - ri - a ma - ged fijn.
Ge - doog dat ik u roe - me:
lof moet u al - tijd zijn.
Als — gij niet waart ge - bo - ren,
o rei - ne ma - ged — vrij,
wij wa - ren al - len ver - lo - ren,
aan u be - veel ik mij!

O roze zonder doren,
o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren,
neem mij in uw behoed.
vol liefde en gestadig
ootmoedig zo zijt gij,
och, wees mij toch genadig,
aan u beveel ik mij!

Met recht zijt gij verheven
al boven d'eng'lenschaar.
Al ben ik hier gebleven,
mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden,
staat gij mij altoos bij,
en wil van mij niet scheiden,
aan u beveel ik mij!



**Wij nodigen u uit om na de viering
achterin de kerk
een kopje koffie, thee of limonade
met ons mee te drinken !**

Collecte:



Voor eigen geloofsgemeenschap



Voor goede doel

Melania is een organisatie van vrouwen voor vrouwen



De Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking steunt basisprojecten in de derde wereld, kleinschalige projecten, die groepen vrouwen helpen binnen de eigen cultuur hun toekomst te verbeteren.

Het Katholiek Vrouwengilde (KVG) ondersteunt (met uw hulp) het project 'Breicoöperatie' in Cochabamba in Bolivia.

In Cochabamba ervaren vrouwen een aanzienlijke loonkloof en minder toegang tot formele banen en sociale voorzieningen. Het maakt hen economische kwetsbaar. De huidige economische crisis heeft de situatie verergerd.

De oprichting van een breicoöperatie zal deze kwetsbare vrouwen een start geven op een beter leven. De textielproducten zullen zowel op de lokale markten als via digitale platforms te koop worden aangeboden.

Naast het bevorderen van zelfbeheer en samenwerking tussen de deelnemers, beoogt het project integratie in de waardeketen en economische onafhankelijkheid.

De coöperatie wordt beheerd door de begunstigden zelf en zal deze collectieve groei bevorderen die zowel de persoonlijke als gemeenschappelijke ontwikkeling versterkt.

Het geld wordt gebruikt voor breimachines en training in breitechnieken en ondernemersvaardigheden.

Tonny Sontrop en Dymph van den Berg van KVG Houten zijn de contactpersonen tussen KVG Houten en de vertegenwoordiger Melania O.S. in Den Haag.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL51RABO 0329821253 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde in Aartsbisdom Utrecht o.v.v. project LA-BO-17 Bolivia



María is de Ster, die ons de koers wijst te midden van de golven der beproeving
en met haar lieflijke glans ons opwekt tot hoop.

“María, Sterre der Zee: Wij komen bij U met al de lasten die ons bedrukken”.

Diensten komende week en komend weekend:

Hoogfeest van Pinksteren (Zondag +)

Zo. 24 mei 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Koor Cantilene

Tweede Pinksterdag,

Feest van Maria, Moeder van de Kerk

Ma. 25 mei 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantores

Mededelingen

Volgende week zondag is het Pinksteren.



We vieren dat in Houten met een Zondag+. Die begint met een ontbijt om

9.00 uur. Daarna gaan we de Geest laten waaien in ons hoofd, om vervolgens verder te gaan met een gezellige speeddate en voor de kinderen bellen blazen in de tuin. Om 11.00 uur is er een gezinsvriendelijke viering met vlammetjes. Komen jullie ook?

Geldwerving “De Pastorie”

Ons Huis van Ontmoeting is recent al volop in gebruik genomen.

Toch zijn er nog een aantal zaken, welke ontbreken, zoals aankleding van ruimtes en inrichting van het terras, kortom er moet een “hart en sfeer” aan toegevoegd worden.

In de laatste Open Venster hebben we een oproep gedaan voor een extra vrijwillige bijdrage.

Om U op de hoogte te houden van deze inzamelings- en sponsor actie hebben we hier voor in de kerk aan de rechterkant een thermometer bevestigd, waarop we wekelijks de stand van zaken weergeven.

Voor uw extra bijdrage veel dank!

Koffiedrinken

Iedere woensdag is er van 10.00 tot 12.00 uur een gezellige koffieochtend in de Tuinzaal.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.



Kun je ook zingen?
Kom ... en zing met ons mee!



St. Caeciliakoor bestaat uit enthousiaste groep mensen,
die al jarenlang met veel plezier samen zingen.
De goede sfeer en gezelligheid binnen het koor wordt door de leden
als zeer bijzonder ervaren.

Het koor wil graag nieuwe leden verwelkomen.

Wij nodigen je van harte uit om op één van de repetitieavonden
nader kennis te komen maken:
iedere donderdag van 19.30 tot 21.30 uur, in de kerk of de Tuinzaal,
Loerikseweg 12

of neem contact op met onze voorzitter

Joop Verduijn tel: 0683251114 of

email: caeciliahouten@gmail.com

Wij staan garant voor een goede opvang en begeleiding.



Fijn dat je er bent. Wil je in contact blijven?



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII



www.PJ23.nl



YouTube

Dit boekje kunt u meenemen