

Open Venster



In dit nummer:

Afscheid pastoor Hogenelst

Passion: Schalkwijk en Wijk bij Duurstede

Paastriduüm: Houten en Odijk

Kloosterweekeinde

Nummer 2 2026

Parochiemagazine H. paus Johannes XXIII
Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede

Het begin van hernieuwd leven

Door Lilian Weijman



Pasen begint in de schemer van de nachtwake. Niet in het volle licht van triomf, maar in het halfdonker van een tuin waar vrouwen zoeken naar een lichaam dat er niet is. Het is een verhaal dat ons zo vertrouwd is, dat we soms vergeten hoe breekbaar het eigenlijk begint: met verdriet, verwarring, gemis. Met mensen die niet weten hoe ze verder moeten.

Misschien is dat precies waarom Pasen ons, mij in ieder geval, zo diep kan raken. Want wie kent niet het gevoel dat iets in je leven gestorven is, een mens, een verlangen, hoop, een toekomstbeeld. Soms is het een verlies dat iedereen ziet, soms een stille pijn die alleen in ons eigen hart woont. En in die momenten lijkt het alsof er niets meer te verwachten valt. Maar juist daar, in het kwetsbare zijn, begint het Paasverhaal op te lichten. Niet met een donderslag, maar met een zachte beweging. Een steen die weggerold blijkt. Een naam die wordt uitgesproken. Een licht dat niet overweldigt, maar uitnodigt. Verrijzenis laat zich kennen in ontmoeting. Een stem die belooft: "Je bent niet alleen. Ik ben er."

Opstanding is niet alleen iets van toen. Het is ook iets van nu. Het gebeurt wanneer iemand na een periode van rouw weer voorzichtig naar buiten stapt. Wanneer een mens die geknakt was, toch opnieuw licht ziet. Wanneer een hart dat moe was, weer open durft te gaan voor liefde. Wanneer we elkaar dragen op momenten dat we zelf niet kunnen staan. Opstanding is

je laten troosten en dan de moed hebben om een stap te zetten, al is het een kleine.

Troost is de zachte grond waarop die stap kan landen. Troost is niet het wegpoetsen van verdriet, maar het erkennen ervan. Troost is de ruimte waarin verdriet mag bestaan. Troost is de belofte dat er een morgen komt, zelfs als je die nog niet kunt zien.

Pasen vertelt ons dat God niet afwezig is, maar midden in ons leven wil staan – in onze vreugde én in onze wonden. Dat de dood niet het laatste woord heeft, niet in het grote verhaal van de wereld en niet in de kleine verhalen van ons eigen bestaan. Dat er altijd een weg is naar licht, hoelang de nacht ook duurt.

Moge dit Paasfeest ons helpen om dat licht te herkennen. In de verrijzenis van Christus, maar ook in de kleine opstandingen van elke dag. In de momenten waarop we elkaar optillen. In de woorden die helen. In de stilte die rust geeft. In de hoop die blijft.

Ik wens ons toe
dat wij mensen mogen zijn
die het licht niet alleen ontvangen,
maar ook doorgeven.
Mensen van troost,
van nabijheid,
van opstanding.



Agenda



Maart

- 21 Soepmaaltijd in het kader van de Vastenactie om 17.30 uur in Houten.
- 29 Uitvoering 'The Passion' door het koor SABRA om 15.00 uur in Schalkwijk.
- 31 'The Passion of Christ' om 19.30 uur in Wijk bij Duurstede.

Mei

- 17 Eerste H. Communie om 11.00 uur in Houten.

Juni

- 7 Open dag nieuwe parochieruimtes na de viering van 11.00 uur in Houten.

Meer informatie vindt u op de betreffende lokale pagina's.

Van de bestuurstafel

Pastoor Hogenelst gaat ons verlaten...

In de vieringen van 14-15 maart jl. is in onze kerken de volgende mededeling gedaan namens het parochiebestuur en het pastoraal team alsook namens de staf van het Aartsbisdom Utrecht:

“Beste medeparochianen, met ingang van 1 augustus a.s. zullen vier pastoors in het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe pastoorsbenoeming ontvangen. Onze pastoor Fred Hogenelst is één van die vier priesters. Onze pastoor zal vanaf 1 augustus a.s. pastoor zijn van de parochie H. Maria Magdalena; dat is in de Over Betuwe (Elst en Huissen (stad) en omgeving).

De aartsbisschop van Utrecht heeft inmiddels ook een opvolger benoemd. Het betreft pastoor Ronald den Hartog. Momenteel is hij pastoor van de parochie St. Jan de Doper te Mijdrecht en omgeving.

Inmiddels hebben het pastoraal team en de parochiebesturen van de Paus Johannes XXIII-parochie en de H. Suitbertus parochie kennis gemaakt met onze nieuwe pastoor. Zij zien zijn komst met vertrouwen tegemoet.

Voor pastoor Hogenelst zal een mooi afscheid worden voorbereid, waarover wij u later zullen informeren. Met dat afscheid zullen wij onze pastoor hartelijk danken voor alles wat hij voor onze parochies doet en heeft gedaan in de afgelopen 11 jaar. Wij wensen hem en ook onze nieuwe pastoor een goede tijd nog in hun huidige parochies en een gezegende voorbereiding op hun nieuwe pastorale taak”.

Over onze nieuwe pastoor

We zullen natuurlijk nog uitgebreid kennismaken met pastoor Ronald den Hartog, en hem ook in dit blad aan het woord laten en aan u voorstellen.

Een paar wetenswaardigheden: pastoor Den Hartog (1973) is geboren en getogen in Culemborg. Hij werkte in de automatisering en volgde vanaf 2011 de priesteropleiding in Bovendonk, het seminarie voor late roepingen. Hij werd in mei 2017 diaken gewijd, en enkele maanden later, op 11 november 2017, wijdde kardinaal Eijk hem tot priester voor het Aartsbisdom.

Hij begon zijn pastorale loopbaan in de Achterhoek en is sinds 2021 pastoor in de parochie St. Jan de Doper (Mijdrecht en omgeving). Als u op zondagmorgen weleens de Eucharistie op TV volgt, dan kent u zijn gezicht vast wel, want Mijdrecht is één van de uitzendlocaties voor de zondagsviering van KRO-NCRV.

Naast pastoor is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijk- en gezinsepastoraat en lid van de Priesterraad van het Aartsbisdom.



Parochiebestuur en pastoraal team

Afscheid van pastoor Hogenelst

Met gemengde gevoelens willen wij u informeren dat pastoor Hogenelst per 1 augustus aanstaande onze parochie zal verlaten. Hij heeft een nieuwe benoeming aanvaard in een kleine parochie in Elst (Gelderland).

Als bestuur hebben wij altijd ontzettend prettig en in goed vertrouwen met hem samengewerkt. We kennen onze pastoor als een vriendelijke en warme herder, iemand bij wie zowel mooie als moeilijke zaken altijd openlijk besproken konden worden. Hij stond niet alleen open voor onze feedback als bestuur, maar ook voor die van parochianen.

Daarnaast zullen velen hem herinneren als de pastoor die altijd klaarstond met zijn telefoon om tijdens de vieringen een mooie foto te maken — momenten die hij met liefde wist vast te leggen.

Zijn interactieve en speelse preken met de kinderen waren iedere keer weer een plezier om te zien én te horen. We gaan hem dan ook ontzettend missen. Tegelijkertijd hebben wij alle respect voor de keuzes die hij heeft gemaakt en wensen wij hem van harte alle zegen en voldoening toe in zijn nieuwe pastorale opdracht.

Wij hopen dat we met zijn opvolger, pastoor Ronald den Hartog, een even prettige samenwerking zullen opbouwen. In het volgende nummer van het parochieblad zal hij zich persoonlijk aan u voorstellen. In de komende periode zullen wij uiteraard stilstaan bij het afscheid van pastoor Hogenelst en bij alles wat hij voor onze parochie heeft betekend. Nadere informatie volgt.

Bestuur Parochie Paus Johannes XXIII



Van het parochiebestuur – Samen op weg naar een hoopvolle toekomst Houten, maart 2026

Beste medeparochianen,
Nu duidelijk is dat rond 2030 de kerkgebouwen van 't Goy, Schalkwijk, Odijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede aan de eredienst zullen worden onttrokken, staan we als parochie voor een belangrijke overgang. Dat vraagt om visie, geloof en samenwerking. Hoe blijven we in deze plaatsen bouwen aan een levendige geloofsgemeenschap zonder eigen kerkgebouw? En wat betekent dit voor de locaties Houten, Bunnik en Cothen, die langer open blijven?

Op 12 maart gingen leden van het parochiebestuur, locatieraden en pastoraatsgroepen hierover in gesprek. Onder begeleiding van procesbegeleider Thijs Leenman dachten we na over hoe onze parochie er in 2032 uit kan zien. Hoe vieren we samen? Welke nieuwe vormen van ontmoeting kunnen ontstaan? Wat betekent dit voor onze koren, vrijwilligers en pastorale inzet? Het zijn vragen die ons uitdagen om met een open blik naar de toekomst te kijken.

Een parochie in beweging

Onze parochie speelt een belangrijke rol in het leven van velen: bij doop, eerste communie, vormsel en huwelijk, maar ook in tijden van ziekte, ouderdom, rouw en uitvaart. We bieden geloofsverdieping via catechese, bijbelgroepen, gesprekskringen en cursussen. We creëren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, van parochiedagen tot activiteiten voor jongeren, gezinnen, vrijwilligers en ouderen.

Al deze activiteiten worden gedragen door talloze vrijwilligers en een toegewijd pastoraal team. De komende jaren zullen we bepaalde taken opnieuw moeten vormgeven, omdat professionele ondersteuning afneemt en het aantal vrijwilligers terugloopt. Dit vraagt om creativiteit, samenwerking en de bereidheid om samen nieuwe stappen te zetten.

Samen bouwen aan de toekomst

Tijdens de parochieraad werd duidelijk dat de contouren van onze toekomst nog moeten worden ingevuld. Dat is geen taak voor enkele mensen, maar voor ons allemaal. Geloofsgemeenschappen waarvan de kerk open blijft, gemeenschappen die hun kerk verliezen, het pastorale team en het bestuur, iedereen heeft hierin een waardevolle bijdrage.

De komende tijd gaan we dit proces stap voor stap samen vormgeven. We nodigen u daarom van harte uit om mee te denken, mee te doen en mee te bouwen. Uw betrokkenheid is onmisbaar om ons katholieke geloof ook in de komende jaren zichtbaar, warm en levend te houden.

We zijn één parochie. Wanneer we ons laten leiden door Gods Geest en samen optrekken, kunnen we met vertrouwen bouwen aan een hoopvolle toekomst.

*Namens het bestuur van parochie H. Paus Johannes XXIII
Charles Verwimp, vicevoorzitter*



leden van de locatieraden, pastoraatsgroepen, pastoraal team en parochiebestuur bijeen in de parochieraad

Wat betekent het Paasfeest voor ons in deze tijd?

Heel veel mensen zijn in de ban van de grote woorden die ongelooflijk grimmig en mensonwaardig zijn: bombardementen, schuilkelders, vluchtelingen, verwoesting. En dan zijn er die andere grote woorden: dialoog, hoop, liefde, Pasen. Het zijn woorden vol licht. Maar ze nemen die andere niet weg. Als dat zou kunnen...



*'Deel worden van het geheel'
op de 47ste Europese jongerenontmoeting
van Taizé die rond de jaarwisseling
plaatsvond in Tallinn.*

Foto: Roberts Porciks

Laat het zo zijn, dat overal die grote stralende woorden uitgesproken worden. We kunnen niet zonder.

Aan ons de opdracht om handen en voeten geven aan het zichtbaar worden van die woorden in de kleine praktijk met alle verschillende verhalen van mensen.

Woorden vol licht

In de ontmoeting met elkaar tijdens de paasvieringen, waarin wij aan degenen met de kwalijke gevolgen van grote woorden op hun gezicht met hart en ziel een stoel aanbieden. Waarin wij werkelijk naar elkaar willen luisteren. Dát is de Licht van Pasen.

(bron: naar teksten op www.verus.nl)

Zomer 2027: Wereldjongerendagen in Seoul



De Wereldjongerendagen (WJD) komen er weer aan – en dit keer trekt Jong Katholiek naar Seoul, Zuid-Korea. Van 3 t/m 8 augustus 2027 komen jongeren van over de hele wereld samen met de paus om hun geloof te vieren, te verdiepen en te delen in een onvergetelijke gemeenschap van hoop, vriendschap en geloofservaring.

World Youth Day Seoul 2027 – Ga jij mee?

Droom jij ervan om samen met duizenden jongeren van over de hele wereld je geloof te beleven? Om de Kerk te ervaren als één wereldwijd lichaam – jong, levend en vol hoop?

In 2027 komen jongeren samen in Seoul voor de Wereldjongerendagen met de paus. Ook vanuit Nederland willen we daar samen aanwezig zijn: als één pelgrimage, gedragen door alle bisdommen.

De komende tijd start Jong Katholiek we met de voorbereidingen.

Denk aan:

- de WYD Kruis Tour door Nederland
- ontmoetingen, catecheses, gebed en getuigenis
- samen op weg naar een onvergetelijke geloofservaring

Thema: 'Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen' (Joh. 16, 33)

Dit vers, dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal tot zijn leerlingen sprak, herinnert ons aan de onherroepelijke waarheid dat Christus, ondanks de uitdagingen van de wereld, angst, zonde en dood al heeft overwonnen. Het is een oproep tot hoop en moed, geworteld in het geloof in de verrijzenis – een moedig vertrouwen dat gegrondvest is in de levende aanwezigheid van Christus.

Voor wie?

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en wil je op de hoogte blijven of overweeg je mee te gaan? Laat alvast weten dat je interesse hebt via het formulier van Jong Katholiek op www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjd2027/houd-me-op-de-hoogte/! Dat helpt ons om goed te plannen en jou als eerste te informeren. Het gezamenlijke reisinitiatief van de Nederlandse bisdommen wordt georganiseerd door Jong Katholiek in samenwerking met bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Binnenkort volgt meer reisinformatie!

WYD@HOME

Ben je in augustus 2027 jonger dan 18? Voor iedereen die (nog) niet mee kan reizen, organiseert Jong Katholiek WYD@HOME. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Overige informatie

Zuid-Korea ligt niet naast de deur. Juist daarom is het belangrijk om op tijd te starten met sparen en sponsoring. Uit ervaring weten we dat dit echt verschil maakt: met creativiteit en inzet kan iedereen die mee wil, de kans krijgen om deel te nemen. Op de website van Jong Katholiek vind je een aantal voorbeelden van initiatieven, zie www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjd2027/. Daar vind je ook informatie over gedragsregels, de privacyverklaring van Jong Katholiek en natuurlijk updates over deze reis zodra die er zijn.



Biechtgelegenheid voor Pasen

Wie vóór de Goede Week en Pasen het sacrament van Boete en Verzoening wil ontvangen, kan hiervoor op zaterdag 28 maart in Houten terecht. Dat is de zaterdag vóór Palmzondag. Pastoor Hogenelst is van 16.00-17.30 uur aanwezig in de (nood)cabin vóór de kerk aan de Loerikseweg.

Loop gerust binnen in de kleinere ruimte, dat is de wachtruimte. U wordt dan door pastoor Hogenelst opgehaald voor een biechtgesprek in de grotere ruimte. Het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, kan helpen bij een waardevolle voorbereiding op Pasen.



God van leven, raak ons aan waar wij gebroken zijn.
Leg uw hand op onze wonden, zacht als schemerlicht.
Open onze harten wanneer zij op slot dreigen te gaan.
Wek ons tot leven waar wij zijn stilgevallen.
Leer ons opnieuw te vertrouwen op uw toekomst.

Laat ons opstaan, zoals Christus opstond:
niet in haat, maar in liefde, in kracht die groeit
door uw aanwezigheid.

Maak ons tot mensen die troost brengen,
die licht dragen, die hoop bewaren.
Mensen die elkaar doen opengaan.
Amen.

Kloosterweekeinde 12-14 juni

Wie gaat er mee naar Egmond

Het is bijna zover: ons jaarlijkse parochiële kloosterweekeinde staat weer voor de deur. Dit jaar gaan we naar het Sint Lioba-klooster in Egmond. Het klooster volgt de regel van Sint Benedictus en heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Want Hij zal eens zeggen:

"Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen." *Sint Benedictus*

Het aloude monastieke ideaal van ora et labora, bid en werk, heeft gestalte gekregen in het feestelijk vieren van de liturgie binnen de gemeenschap (ora). Het werk (labora) komt naar voren in het kunstzinnige ambacht; weefwerk, batik, pottenbakken, edelsmeden, beeldhouwen, mozaïek enz. De grote gaven van stichteres Hildegard Michaelis waren het zoeken van God in al wat leeft, en haar artistieke talenten. Beide geven de gemeenschap vorm tot vandaag de dag.

Als je meewilt geef je dan op voor 1 mei bij: wfmvangeresteijn@gmail.com. Er is een beperkt aantal slaapplekken dus wacht niet te lang. Kosten bedragen: € 225,- Aankomst vrijdag eind middag 12 juni, vertrek zondag begin middag.

Op 3 juni komen we samen om kennis te maken en de nodige zakelijke afspraken door te nemen.

Na aanmelding krijg je hierover bericht.

We hopen dat je meegaat!

Namens werkgroep kloostergang,

Lilian Weijman



Eerste exhortatie paus Leo XIV 'Dilexi te' in druk verschenen

De Nederlandse vertaling van Dilexi te (Ik heb je liefgehad), de eerste apostolische exhortatie van paus Leo XIV, is nu in druk beschikbaar. De brief van de paus verschijnt in de serie Kerkelijke Documentatie en wordt aangevuld met een overzicht van de genoemde Bijbelteksten en gespreksvragen. Dit maakt de uitgave uitermate geschikt voor gespreksbijeenkomsten in bijvoorbeeld de parochie. Met de gespreksvragen, geschikt voor een bijeenkomst volgens het synodale luistergesprek in de Geest, wordt stilgestaan bij verschillende passages uit de exhortatie. Deze toevoeging vanuit de Landelijke Werkgroep Synodaliteit biedt de mogelijkheid voor een nieuwe impuls als het gaat om synodale gespreksbijeenkomsten in de parochies of op andere plekken.

Een manier om Christus te ontmoeten

Al in de titel onthult Dilexi te een connectie met Dilexit nos (Hij heeft ons liefgehad), de laatste encycliek van paus Franciscus, en de tekst is in zekere zin de voortzetting daarvan. Dilexi te van paus Leo XIV sluit aan op het werk dat paus Franciscus tijdens zijn laatste levensmaanden voorbereidde en vormt zo een tastbare brug tussen beide pontificaten. "Liefde voor de Heer... is één met liefde voor de armen," schrijft paus Leo. "Jezus zegt: 'Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan'. Daarom is dit geen kwestie van louter menselijke vriendelijkheid, maar een openbaring: contact met hen die nederig en machteloos zijn, is een fundamentele manier om de Heer van de geschiedenis te ontmoeten."

Maak liefde concreet

De gedachte dat wie de armen ontmoet, Christus ontmoet, is stevig verankerd in de christelijke traditie en dit wordt door de paus opnieuw benadrukt met verwijzingen naar onder meer Augustinus en Johannes Chrysostomus.

Dilexi te is een document om gelezen te worden, te bespreken en vooral: in de praktijk te brengen. De oproep aan elke gedoopte is glashelder: maak liefde concreet. Niet als liefdadigheid 'erbij', maar als levensstijl. Deze nieuwe uitgave biedt inzicht, maar ook inspiratie – en daagt de lezer uit om zelf deel te worden van de 'Kerk voor de armen' waar zowel paus Franciscus als Leo XIV voor pleiten.



Dilexi te

Ik heb je liefgehad

Exhortatie van paus Leo XIV

Inclusief gespreksvragen voor een synodaal gesprek

DE GEAUTORISEERDE NEDERLANDSE VERTALING

Kerkelijke Documentatie 2026 nr. 1

Uitgave van het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap

Uitnodiging

In de Paasnacht zullen tien mensen uit onze parochie H. Suitbertus en H. Johannes XXIII de doop en of het vormsel ontvangen. Zij hebben zich hierop het afgelopen jaar ieder op hun eigen wijze voorbereid. De ene las de bijbel van A tot Z, een volgende was trouw aanwezig in elke zondagse viering, iemand las de geschriften van Thomas van Aquino en weer anderen bezochten Taizévieringen of de aanbiddingsbijeenkomsten. Het is heel mooi om te zien hoe gevarieerd je kan grasduinen in onze traditie en hoe je elkaar daarbij kunt inspireren. Gezamenlijk met nog een heel aantal belangstellenden volgden ze daarnaast de cursus Van Harte Katholiek.



Op 4 april wagen ze de sprong.

Zij die nog niet gedoopt waren, zullen gedoopt worden en vervolgens het vormsel ontvangen. Degenen die wel gedoopt zijn, bijvoorbeeld in een andere kerk, zullen in de Rooms-Katholieke kerk worden opgenomen door het vormsel. En dan zijn er ook nog mensen die opgegroeid zijn in onze kerk, maar die om de één of andere reden ooit het vormsel gemist hebben. Zij doen deze Paasnacht het vormsel alsnog. Pastoor Hogenelst zal doop en vormsel bedienen. Eén van de catechumenen zal in een andere parochie het doopsel ontvangen. De anderen staan komende Paasnacht voorin de kerk in Houten. We heten deze nieuwe parochianen alvast heel hartelijk welkom in onze parochies. Bij dit feestje aanwezig zijn? Dat kan. We vieren de Paasnacht op zaterdag 4 april om 21.00 uur in Houten, in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming op de Loerikseweg 12.

Tenslotte, denk jij er ook over om Rooms-Katholiek te worden of heb je behoefte aan een opfriscursus van je geloof? Je kan je voor de cursus Van Harte Katholiek opgeven op de websites van onze parochies. Onder 'doop' vind je een opgave formulier. Je kan ook contact opnemen met pastor Wies Sarot.



Oprechte interesse

Wie een beetje oplette op het religieuze erf kan het moeilijk ontgaan zijn: meer jongeren weten de weg naar de kerk te vinden. Wereldwijd groeit de kerk als kool, dat weten we wel, maar nu blijkt zelfs in Europa sprake van een ommekeer. In Engeland, Frankrijk, Finland en België stijgt de laatste jaren het kerkbezoek. De katholieke bisdommen in Nederland spreken officieel nog niet van een heropleving, maar zijn wel 'voorzichtig optimistisch'. Bij oosters-orthodoxe kerken in ons land kan de vlag al wel uit. Zij zien ronduit een stijging in jonge leden die zich laten dopen. Bij de Syrisch-orthodoxen in Enschede werden bijvoorbeeld de voorgaande jaren nog maar vier mensen gedoopt, dit jaar al veertig. Bij de marine merk ik overigens ook dat de weerzin tegen geloof en religie verdwenen is. Ervoor in de plaats komt nieuwsgierigheid en oprechte interesse.

Ik mag hopen dat ook wij mogen delen in de toegenomen belangstelling. Dat vraagt echter nog wel enig omdenken: als kerk zijn we misschien zo gewend aan vergrijzing en krimp dat we maar moeilijk uit dit patroon kunnen komen. Heel lang dachten we dat wij in de kerk het licht uit zouden doen: de blik ging van buiten steeds meer naar binnen, totdat we veel kerken in Nederland over hadden die het vooral 'goed hadden met elkaar'. Maar nu moeten we uit een ander vaatje tappen.

Met al die nieuwe trends en statistieken van zoekende jonge mensen die de status van bevlieving overigens al voorbij zijn, rijst de levensgrote vraag: wat nu? Welk verhaal hebben wij hun als kerk te bieden? Kunnen wij getuigen dat kerk en geloof af en toe lastig zijn, dat je er beschadigd kunt raken en dat je elkaar vaak zo knijperhard nodig hebt? Dat we het in de kerk soms helemaal niet goed hebben met elkaar, maar dat dit nu eenmaal hoort bij het leven en dat we juist hierin sporen kunnen zien van Gods trouw en genade? En dit alles niet als sluitende wijsheid, maar kwetsbaar en uitnodigend, waarbij ook ruimte is voor de stemmen van de nieuwkomers.



Vlootpredikant Sjoerd Muller is geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine.

Foto: Nienke van Denderen

Luisterend op weg



Vier de dag dat je gedoopt bent

Paus Franciscus heeft gezegd dat het goed zou zijn als elke christen zijn of haar doopdatum zou vieren, net zoals we onze verjaardag vieren. De dag van ons doopsel als een feestdag: met slingers en taart, omdat we op die dag onderdeel werden van onze Kerk en onze opdracht en roeping als christen hebben ontvangen. Samen met de toerusting van de Heilige Geest. Een mooie gedachte, een oproep om even stil te staan bij wat het betekent om katholiek te zijn en hoe we dat laten zien.

Wat onze context ook is, we hebben allemaal de aanleg én het vermogen om de evangelieboodschap van hoop te delen. Misschien zien we onszelf niet meteen als iemand met zulke gaven. En denken we: dat kan de pastoor toch beter dan ik. Misschien hebben we nieuwe vaardigheden nodig, of de kans om te groeien in geloof om ons zekerder te voelen. Wanneer wij onze netten durven uit te werpen, kunnen we weleens verrast worden door het resultaat. Net zoals de leerlingen die een hele nacht hadden gezwoegd zonder iets te vangen en op het woord van de Heer zo'n massa vissen vingen, dat de netten dreigden te scheuren (Luc. 5, 1-11).

Ook wij kunnen in ons dagelijks leven ons geloof laten zien en uitdragen. In ons gezin, op het werk, door onze inzet voor onze medemensen. Soms met woorden, vaak in daden en kleine dingen. Met een vriendelijk woord voor die oudere dame in de supermarkt, een bijdrage voor de Voedselbank, een goed gesprek met een jongere die zoekende is. Maar ook door ons in te zetten als vrijwilliger in onze gemeenschap, mee te denken over de toekomst van onze kerkgebouwen of te helpen bij activiteiten voor jongeren. Ook jouw doop is van betekenis.

“Wanneer wij onze netten durven uit te werpen, kunnen we weleens worden verrast”

Tekst: Landelijke Werkgroep Synodaliteit
Foto: Unsplash



Meer informatie op: www.luisterendopweg.nl en www.rkkerksynode.nl

Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl : ma 13.30-14.30 uur en do 10.00-12.00 uur

Pastoraatsgroep: 06 21517330, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl Pastorie Achterom : ma 13.30-14.30 en do 10.00-12.00 uur

Bankrekeningnummer: NL33RABO0311303404 tnv GG St. Barbara Bunnik



Beeldspraak



Het is vastentijd: een tijd van bezinning. Dat betekent voor veel mensen, dat ze zich dan zorgen maken over van alles en nog wat. Als rechtschapen heilige ken ik zulke zorgen niet, maar ik kan ze wel begrijpen. Zal er bijvoorbeeld nog aan mij worden gedacht, wanneer ik met sokkel en al in een stoffige kelder zou verdwijnen? Maar ik ben aan mijn stand(beeld) verplicht optimistisch te blijven. Zo was er een drukbezochte, vrolijke carnavalsviering bij mijn collega Isidoor, waarna er dagenlang gefeest werd door de straten. Daarna waren er nog slechts weinigen in staat dit grote gebeuren plechtig met een Aswoensdag af te sluiten.

Wie we momenteel ook even niet in de kerk zien zijn onze pastors Lilian Weijman en Henk Schoot.

Ze zijn door fysieke ongemakken tijdelijk geveld en wij wensen hen veel sterkte en hoop op een wat zonniger tijd. Er zijn gelukkig mooie tekenen van hoop, zelfs in deze donkere wereld. De weggeefkasten her en der worden druk bezocht, vooral door mensen die in de vastentijd even zelf wat minder nodig hebben. Verder was ik ontroerd te horen, dat onze protestante medegelovigen begaan zijn met ons in het vooruitzicht dat veel kerken in de regio gesloten gaan worden. In de week voor de eenheid werd er speciaal voor ons gebeden. Voor mijn vriend Nicolaas komt er dit jaar in ieder geval nog een uitgebreid Paastriduüm, waar mensen uit de gehele gemeente Bunnik naartoe mogen. De koren zijn al druk aan het oefenen om deze vieringen luister bij te zetten. En dan is er op Eerste (en Tweede) Paasdag ook nog een feestelijke viering bij mij in de kerk. Ik zal dan mijn oren op steeltjes zetten om alle verhalen erover te horen. Ik hoop dat we allemaal van die grote en kleine lichtpuntjes mogen ervaren en wens u allen al vast een



Barbara

Zalig Pasen !

Tand des tijds



Zoals beloofd hierbij het tweede deel van onze serie:

'Tand des tijds'

Maart is nog maar net van start of twee ambachtslieden melden zich aan de kerkdeur. Ze komen de marmeren plaat terugplaatsen op de altaarzuil. Ze gaan zeer nauwgezet aan de slag. Alle stukjes zitten weer aan elkaar, vrijwel onzichtbaar verlijmd en waar nodig met hetzelfde marmer aangevuld. Net als we

denken dat de plaat netjes weer op zijn plaats zit, moet de hele zaak weer los, want alleen goed genoeg is niet voldoende. Wanneer dan eindelijk de plaat gestut en wel en precies op zijn plaats vastzit, wordt ook de andere kant gecontroleerd en verstevigd. En, oh ja, ook de ontbrekende stukjes uit de treden naar het priesterkoor worden aangevuld. Dan volgt hiervoor een schijnbaar eindeloos polijsten en poetsen en wordt het altaar in de olie gezet.

Met grote zorg en aandacht verrichten zij werkelijk een staaltje vakwerk. Dan komen de verhalen los. Zoals over hun werk in de steengroeven van België. En zelf willen ze ook van allerlei weten. Over Barbara bijvoorbeeld die zij kennen als de beschermheilige van de mijnwerkers. Ze staat



poetsen en polijsten

daar in de mijn in een nis, gehouwen uit hetzelfde marmer als dat, waar ons altaar uit is opgebouwd. Het altaar, waarvan na wat meetwerk alleen al de bovenplaat op een gewicht van een kleine twee ton wordt geschat! Het is werkelijk heel fijn getuige te mogen zijn van zulk ambachtelijk werk door gemotiveerde mensen met brede belangstelling en kennis van zaken.

Lokatieraad Bunnik

Welkom bij de Paasvieringen

Palmpasen

Zaterdag 28 maart 19.00 uur: eucharistieviering met het lijdensverhaal en de palmtakkenwijding

Zondag 29 maart 9.30 uur: gezinsviering met kinderen en palmpaasstocken.

Goede Vrijdag

3 april 15.00 uur: Kruisweg langs de staties

Paastriduüm

In Odijk: zie Odijkse pagina's

Eerste Paasdag

9.30 uur: feestelijke Paasviering

Tweede Paasdag

9.30 uur: Paasviering in de dagkapel

Pasen in het dagelijks leven

Pasen is het feest van nieuw leven. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat klinkt groots en misschien ook een beetje ver weg. Want als je om je heen kijkt, zie je dat het leven vaak moeilijk is. Mensen worden ziek, er is verdriet. Soms lijkt het alsof alles wat je lief is, kan breken. Wat heeft Pasen dan te zeggen voor ons leven van elke dag?

In ons dorp woont een jonge vader die leeft met ALS, een ernstige ziekte waardoor zijn lichaam steeds minder kan. Hij weet dat hij niet beter zal worden. Dat is zwaar voor hem, voor zijn vrouw en voor hun kinderen. Toch kiest hij er elke dag opnieuw voor om te leven. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het leven waardevol is.

Deze vader blijft optimistisch. Hij stelt doelen, hoe klein soms ook. Een dag samen met zijn gezin, een uitstapje, een goed gesprek. Hij maakt er voor zijn kinderen het mooiste van. Hij haalt veel geld op voor onderzoek naar ALS, zodat anderen in de toekomst misschien wel geholpen kunnen worden. En hij geniet bewust van kleine dingen: een lach, een zonnestraal, samen aan tafel zijn. Zijn lichaam wordt zwakker, maar zijn liefde wordt steeds sterker.

Dat raakt aan de kern van Pasen. Jezus is niet zomaar opgestaan. Eerst was er Goede Vrijdag: pijn, angst en de dood. Ook na Pasen zijn de wonden van Jezus niet verdwenen. Ze blijven zichtbaar. Zo laat God zien dat Hij het lijden serieus neemt. Pasen betekent niet dat alles ineens goed is. Het betekent dat het kwaad en de dood niet het laatste woord hebben.

Tweemaal Parochie Johannes XXIII

Kortgeleden was ik op bezoek bij mijn heerom. Hij is Witte Pater en sinds hij terug is gekomen uit Zambia waar hij zijn hele leven heeft gewerkt, woont hij nu in het woonzorgcentrum Sint Charles te Heythuysen. Gezeten aan een tafeltje in de refter ontmoette ik daar ook de overste van de gemeenschap, pater Jozef de Bekker.

Mij viel zijn fantastische gele overhemd op en bij nadere bestudering zag ik wat erop stond: Paroisse Saint Jean XXIII, Ouagadougou. Wat bleek: hij is jarenlang als priester verbonden geweest aan de Heilige Johannes de XXIIIe parochie van Ouagadougou, hoofdstad van Burkina Faso. Hij vertelde dat dit overhemd in die tijd voor hem was gemaakt en voegde daar verontschuldigend toe: 'toen paste het nog wel iets beter'! De Witte Paters/ Witte Zusters zijn grote missie- congregaties die met name in de vorige eeuw, vele duizenden jonge mannen en vrouwen uitzonden naar ontwikkelingsgebieden in Afrika.

Piet Hein van der Ven

De kerk van de Saint Jean XXIII parochie in Ouagadougou



De vader met ALS laat zien wat hoop is. Hoop is niet doen alsof alles goed gaat. Hoop is blijven liefhebben, blijven geven en blijven leven, ook als het moeilijk is. Dat is precies wat Jezus ons met Pasen laat zien: dat liefde sterker is dan de dood.



De Paastijd nodigt ons uit om zo te leven. In het gewone leven, op school, thuis, in de parochie. Hoop zit vaak in kleine dingen: iemand helpen, geduld hebben, een kaartje sturen, samen bidden, of gewoon echt luisteren naar elkaar. Pasen leert ons dat God dichtbij is, juist wanneer het leven kwetsbaar is. Zoals bij de vader met ALS. Zoals bij ons allemaal. Met Pasen zegt God: "Het leven is sterker. Mijn liefde laat jou niet los". We mogen op God vertrouwen en hier elke dag opnieuw moed en hoop uit putten.

Jeroen Balk



*Jozef de Bekker
en
Piet Hein*

Anita Witzier van KRO/NCRV maakte in 2024 een documentaire over hun leven en werk. zie: <https://npo.nl/start/serie/anita-in-de-missie/afleveringen>

Familieberichten

Overleden

Gerard van Es op 7 februari, 92 jaar
Hans Vliegthart op 12 februari, 89 jaar



O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl (werkdagen 9.00 -12.30 uur)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Mariaviering 'Sterre der Zee'

In Maria zien we de diepte van de liefde. Als we voor haar open staan, kunnen we leren wat liefde is, kunnen wij kracht putten uit haar levenshouding, een steun die wij nodig hebben in ons leven.

Maria wijst ons de koers om zonder schipbreuk in een veilige haven aan te komen.

Voor de Mariaviering op zaterdag 16 mei a.s., 19.00 uur hebben we gekozen voor het thema: 'Sterre der zee'.

Er zal ruimte zijn voor bezinning en we gaan samen bidden.

Naast samenzang, met uiteraard het lied 'O reinste der scheps'len', zingt het St. Caeciliakoor o.a. het 'Salve Regina' van Ch. Gounod en het 'Regina Coeli' van W. Vogel.

De muzikale leiding heeft dirigent Pieter Koning en de viering wordt instrumentaal opgeluisterd door Loes Egbers op piano en Tanja van der Zant op dwarsfluit.

U kunt een groet aan Maria brengen tijdens de bloemenhulde, waarbij u uw meegebrachte bloemen bij het beeld van Maria kunt neerleggen.

De viering is in de R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming te Houten. Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie, thee of limonade met ons mee te drinken.

Iedereen is van harte welkom in deze gebedsviering.

*Werkgroep Mariavieringen
St. Caeciliakoor Houten*



Kidskerk en Palmpasenstok versieren



Op zondag 29 maart aanstaande is het Palmzondag. Op die dag vieren wij in de kerk dat Jezus Jeruzalem binnenkwam en alle mensen hem toe juichten. Om 9.30 uur start de kidsviering met het verhaal over Palmpasen en de Goede Week; het kinderkoor Houten verzorgt de muzikale invulling. Na afloop kunnen de kinderen een Palmpasenstok versieren. De stokken en het materiaal om de stokken te versieren zijn al aanwezig. Een aantal ouders zal hierbij meehelpen.

En natuurlijk is er wat te drinken en te eten.

Aan het begin van de viering op die dag om 11.00 uur lopen de kinderen met hun eigen versierde Palmpasenstok mee in de processie (optocht) door de kerk. En hoe leuk zou het zijn als er

veel kinderen in die processie mee lopen.

De kinderen kunnen na de processie hun Palmpasenstok wegbrengen bij een van de tehuizen in Houten of in eigen familiekring een bestemming geven.

Vinden jullie het leuk om mee te doen?

Meld je dan aan uiterlijk vrijdag 27 maart aanstaande via het secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten e-mail houten@pj23.nl

Werkgroep kidskerk

De volgende kidskerk is op zondag 10 mei om 9.30 uur.



Bloemstuk gemaakt door de Bloemengroep



Vrijwilligers ja!

Samen de wijk in, samen de kerk vooruit

Doe mee met OPA (Oud Papier Actie)! Elke vierde zaterdag van de maand is het weer zover: onze vrijwilligers trekken er opuit om oud papier op te halen in de Polders en een deel van Het Hout. Dat doen ze niet alleen voor een schoner Houten, maar ook voor onze eigen geloofsgemeenschap. Dankzij deze actie ontvangen wij vanaf 2025 jaarlijks tussen de 4000 en 5000 euro. Een prachtige bijdrage aan onze parochie én aan het milieu.

Maar het mooiste van alles? Het is gewoon gezellig. Samen achter de vuilniswagen aan, een praatje onderweg, koffie en koeken na afloop. De gemeente zorgt voor de wagen en de chauffeur, wij leveren de handen. Met een groep van twaalf vrijwilligers loopt iedereen ongeveer drie keer per jaar mee. En als iemand een keer niet kan, wordt er onderling geruild. Dat werkt al jaren soepel en ontspannen.

Er wordt gestart om iets voor 09.00 uur bij de "inprikker" in De Polder. Je krijgt veiligheidshesjes, veiligheidsschoenen én een warm welkom van het team. Rond 12.00 uur zijn ze klaar en heb je met een goed gevoel bijgedragen aan afvalscheiding én gemeenschapszin.

Om het team op volle sterkte te houden worden er minimaal twee nieuwe vrijwilligers gezocht. Wist je dat dames ook van harte welkom zijn?

Interesse? Neem contact op met: Peter Stolk, coördinator RK geloofsgemeenschap OPA E-mail: houten.vrijwilligers@pj23.nl

Bijeenkomst hoofdcontactpersonen Open Venster

Op 23 februari jongstleden was er een bijeenkomst met alle hoofdcontactpersonen van Open Venster.

Periodiek ontvangt u dit blad samen met de Nieuwsbrief en geregeld andere post. Alvorens deze verschijnen is de redactie druk doende geweest om kopij hiervoor te vergaren en het geheel drukproef te maken. Het Open Venster wordt vervolgens elders gedrukt en de Nieuwsbrief wordt in onze eigen drukkerij op de pastorie gedrukt.

Daarna gaat een telploeg aan de slag, die setjes maakt voor de hoofdcontactpersonen. En de hoofdcontactpersonen brengen de setjes vervolgens bij de bezorgers thuis die de boekjes bij u in de brievenbus stoppen. Logistiek is de geloofsgemeenschap Houten verdeeld onder 23 hoofdcontactpersonen, die de boekjes bezorgen bij circa 80 bezorgers.

En deze bezorgen de boekjes op circa 900 adressen (daarnaast zijn er nog 350 digitale abonnementen). Een hele klus dus die iedere keer weer dankzij veel vrijwilligers wordt uitgevoerd en daar zijn wij hen heel dankbaar voor!

In de bijeenkomst van 23 februari werd een aantal nieuwe hoofdcontactpersonen welkom geheten. Verder is onder andere gesproken over de te volgen procedures bij ziekte/vervangingen van hoofdcontactpersonen/bezorgers, welke handelingen gelden bij de kennismaking met nieuwe parochianen, en een aantal praktische zaken waarmee de hoofdcontactpersonen worden geconfronteerd.

Het was een nuttige maar ook gezellige bijeenkomst.
Klaudia Brand/Eugène van Zijl

Feestelijke bijeenkomst voor ouderen

Op vrijdag 5 juni aanstaande wordt voor de tiende keer een feest georganiseerd in Restaurant De Engel voor de parochianen in onze geloofsgemeenschap die 80 jaar of ouder zijn (en als u een jongere partner heeft, is hij/zij natuurlijk ook van harte welkom). De dag begint om 10.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering.

Daarna is een aantrekkelijk programma samengesteld, inclusief lunch, en de dag zal om circa 14.00 uur worden afgesloten.

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Bij de volgende Open Venster, die omstreeks 13 mei wordt verspreid, treffen de betrokkenen een persoonlijke uitnodiging aan met een antwoordkaart; deze kunt u dan zo spoedig mogelijk terugsturen om u aan te melden.

*Namens de werkgroep senioren,
Eugène van Zijl*

Dit jaar bestaat koor Cantilene 40 jaar!

Er staan dit jaar meerdere festiviteiten op het programma. We trapt af met een liedmiddag waarin we veel "gouwe ouwe" zongen, samen met veel oud-leden, leden van Omnia en St. Caecilia, ook onze vroegere dirigent Wim Wijnen en de partner van onze eerste dirigent Evert Wagter waren aanwezig. Het was een feest der herkenning, een reünie waarin oude herinneringen werden opgehaald. Maar ook met ontroerende momenten, want muziek maakt veel los. Onze dirigent Pieter Koning had bij veel liederen een leuk inleidend verhaal.

De aftrap van ons jubileumjaar was een daverend succes! Zondag 4 oktober doen we het nog eens over met een feestelijke jubileumviering met een receptie na afloop.

Iedereen is van harte welkom om dit met ons mee te vieren! Zet u het vast in uw agenda?

Tot ziens!

Activiteitencommissie koor Cantilene



Van Harte School toont betrokkenheid

De van Harte School toonde op een speciale wijze haar verbondenheid met onze kerk.

Leerlingen van de RK Van Harte School voerden actie voor de parochiekerk, die tegenover hun school staat.

Dat leverde zoveel op dat ze een nieuwe ciborie konden kopen. Een ciborie is een kelk met deksel voor het bewaren van gewijde hosties. Daarnaast gaven zij een financiële bijdrage voor de aankoop van een nieuwe kelk.

Deze actie kwam tot stand nadat er een groot aantal (vergulde) spullen uit de kerk gestolen was.

Directeur Loles Bobo van de Van Harte School was diep geraakt door het nieuws. "Dit raakt ons als school enorm. Niet alleen is het verdrietig voor de kerk, maar het doet ook pijn dat iemand het lef heeft om in een kerk in te breken. Het voelt alsof belangrijke waarden in onze maatschappij steeds verder vervagen."

Juist daarom wilde mevrouw Bobo iets positiefs tegenover het negatieve nieuws zetten. "We willen onszelf én de kinderen blijven leren dat liefde, aandacht en zorg voor elkaar altijd kunnen winnen. Deze kerk is op verschillende manieren met onze school verbonden. We kunnen het gebeurde niet ongedaan maken. We kunnen wel laten zien dat een daad van vandalisme overwonnen kan worden door verbondenheid en edelmoedigheid."

Samen met de leerlingenraad werd een plan gemaakt. De leerlingen namen enthousiast het voortouw en bedachten een inzamelingsactie.

De overhandiging aan pastoor Hogenelst en locatieraadvoorzitter Eugène van Zijl vond plaats op vrijdag 6 februari. Volgens de pastoor liet het gebaar zien dat, zelfs na een pijnlijke gebeurtenis, saamhorigheid en betrokkenheid sterker kunnen zijn dan verlies.

Charles Verwimp en Eugène van Zijl

Meldpunt voor ideeën en meningen

Sinds een jaar heeft de Locatieraad een nieuw meldpunt. Hier kunnen vrijwilligers en parochianen hun mening, ideeën, suggesties of verbeteringen delen.

Het is een inspirerende stap naar nog meer gemeenschapszin en samenwerking. Heeft u ideeën, suggesties of bent u het ergens niet mee eens? Laat het ons weten en denk met ons mee. Wij nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken!

houten.locatieraad@pj23.nl, t.a.v. meldpunt vrijwilligers en parochianen

Open dag parochieruimtes

Het is bijna zover: de verbouwing van ons parochiecentrum tot een Huis van Ontmoeting is gereed. Het afgelopen jaar is door de aannemer, schilder, tuinontwerpers en vele vrijwilligers uit onze locatie hard gewerkt om de locatie Houten het visitekaartje te laten zijn van een gastvrije en verbindende geloofsgemeenschap!

En natuurlijk wilt u allemaal het resultaat zien.

Op **zondag 7 juni** zal door de pastoor, na de Eucharistieviering van 11.00 uur, het Huis van Ontmoeting worden ingewijd en zal de officiële opening plaatsvinden.

Na de koffie met wat lekkers krijgt iedereen de gelegenheid

om de parochieruimtes te bewonderen. In de volgende Open Venster leest u hier meer over, maar noteert u alvast de datum!



Locatieraad Geloofsgemeenschap Houten

Ingebruikname pastorie

De realisatie van ons nieuwe parochie centrum nadert zijn voltooiing. Alle (bouw)activiteiten zitten in de eindfase. De foto's op deze en de vorige pagina geven een indruk van de laatste werkzaamheden.



Per 19 maart jl. heeft de aannemer de bouw opgeleverd. Er is inmiddels schoongemaakt door vele vrijwilligers. We zijn nu volop bezig met het verder inrichten van de ruimtes. De planning voor het in gebruik nemen is als volgt:

- Palmпасen 29 maart, tuinzaal voor Kids kerk beschikbaar
- maandag 30 maart eerste etage gereed om te werken (ook Wifi en hardware geregeld)
- met Pasen, zondag 5 april, nog koffie drinken in de cabin
- woensdagochtend 8 april koffie-ochtend en kaarten 's middags in de cabin
- vrijdag 10 april eerste vrijdag-viering nog in de cabin
- zaterdag 11 april grote verhuisdag
- zondag 12 april eerste keer koffie na de viering in nieuwe tuinzaal
- maandag 13 april secretariaat Houten kan weer in de pastorie werken
- vanaf week (van 13-19 april) zijn alle ruimtes te gebruiken in nieuw HvGO



Zaterdag 11 april grote verhuisdag

Dan is er veel werk: de spullen vanaf de zolder en vanuit de opslag "Peek" en Loerikseweg 16 moeten verplaatst worden naar de nieuwe ruimtes.

Ook de cabin moet geheel ontruimd worden. Kortom "extra handjes" kunnen we goed gebruiken.

Geef u op bij Co van Rooijen: co_van_rooijen@hotmail.com

De locatierraad Houten

Vrijwillige bijdrage inrichting nieuwe tuinzaal

Zoals nu volop is te lezen en te zien, gaan we ons (ver)nieuwde parochiecentrum nu spoedig in gebruik nemen. De werkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. Het resultaat van jaren overleggen en inspannen maakt uiteindelijk, dat er met inspanning van velen een heel mooi gebouw gerealiseerd is, wat klaar is om de toekomst aan te kunnen voor onze geloofsgemeenschap, maar ook breder maatschappelijk in "het oude dorp". We kunnen daar mega trots op zijn.

Heel mooi is het ook, dat de verbouw grotendeels gerealiseerd kon worden door de vele bijdragen en nalatenschappen van vele parochianen nu en uit het verleden. We zijn daar verschrikkelijk dankbaar voor. Echter de bodem van de kas is in zicht en daarom willen we nu en in de nabije toekomst een financieel beroep doen op u als parochiaan. Ons nieuwe huis moet een hart en sfeer krijgen door smaakvol in te richten en aan te kleden. Het zou mooi zijn, als we ruimtes en gangen aan kunnen kleden met schilderwerk, (religieuze)kunst, foto's, planten,

en sfeerverlichting. Ook het fraai aangelegde terras moet nog voorzien worden van meubilair.

Met deze oproep vragen wij een geldelijke bijdrage. Met ons nieuwe parochiecentrum willen wij mensen samenbrengen, eenzaamheid verminderen, werkruimtes creëren en vrijwilligersactiviteiten faciliteren. U kunt er van verzekerd zijn dat uw bijdrage ten goede komt aan een mooie uitstraling en sfeer, en dus de gastvrije plek, die we zo graag willen zien!

U kunt uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer NL10INGB0000382796 t.n.v. RK Par. Paus Johannes XXIII GG Houten Onder vermelding van "tuinzaal".

Voor uw bijdrage zijn wij u dankbaar!
Met vriendelijke groet,
*Namens de locatierraad, Co van Rooijen
Peningmeester Houten*



Familie berichten

Onlangs overleden

30-1-2026 Anita Wijers-Finkers

19-2-2026 Frans Gerritsen

19-2-2026 Anneke van Raaij- van Rooijen

Vieringenrooster 21 maart t/m 12 april 2026

21 maart - 22 maart		5e zondag veertigdagentijd
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede
Houten	za 19:00	Woord- en gebedsviering met werkgroep Houten
Cothen	zo 09:30	Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Cothen
Bunnik	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
Werkhoven	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
't Goy	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep 't Goy
Houten	zo 11:00	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten Zondag+
Odijk	zo 11:00	Woord- en Communieviering met werkgroep Odijk
28 maart - 29 maart		Palmzondag
Bunnik	za 19:00	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Bunnik Palmzondag
Houten	zo 09:30	Kidskerk met Palmprocessie met werkgroep Houten
Bunnik	zo 09:30	Palmpassen met werkgroep Bunnik
't Goy	zo 09:30	Palmzondag met Pastoor F. Hogenelst 't Goy
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Palmzondag met werkgroep Wijk bij Duurstede
Houten	zo 11:00	Palmzondag met Pastoor F. Hogenelst Houten Kidskerk om 09:30 uur
Odijk	zo 11:00	Palmzondag Gezinsviering Type: Gezinsviering met Pw. W. Sarot Odijk Matzes!!
Werkhoven	zo 19:00	Taizéviering met werkgroep Werkhoven Palmzondag
02 april		Witte Donderdag
Houten	do 19:00	Witte Donderdag met Pastoor F. Hogenelst Houten
Odijk	do 19:00	Witte Donderdag met Pastor O. Swijnenberg Odijk
03 april		Goede Vrijdag
Odijk	vr 10:00	Woord- en Communieviering met werkgroep Odijk
Houten	vr 15:00	Kruisweg met Pastoor F. Hogenelst Houten
Schalkwijk	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep Schalkwijk
Bunnik	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep Bunnik
Werkhoven	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep Werkhoven
Cothen	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep Cothen
Wijk bij Duurstede	vr 15:00	Kruisweg met werkgroep Wijk bij Duurstede
Houten	vr 19:00	Goede Vrijdag met Pastoor F. Hogenelst Houten
Odijk	vr 19:00	Goede Vrijdag met Pastor O. Swijnenberg Odijk
04 april		Paaszaterdag
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Paasgezinsviering met werkgroep Wijk bij Duurstede
Odijk	za 21:00	Paaswake met Pastor O. Swijnenberg Odijk
Houten	za 21:00	Paaswake & Doop Volwassenen met Pastoor F. Hogenelst Houten met Wies Sarot, pastoraal werker
05 april		1e Paasdag
't Goy	zo 09:30	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst 't Goy
Bunnik	zo 09:30	Pasen met Pw. L. Weijman Bunnik
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Pasen met Diaken V. van der Helm Wijk bij Duurstede
Houten	zo 11:00	Pasen met Kardinaal Eijk Houten
Odijk	zo 11:00	Pasen met werkgroep Odijk
Werkhoven	zo 11:00	Pasen met Pastoor F. Hogenelst Werkhoven
Cothen	zo 11:00	Pasen met Diaken V. van der Helm Cothen
06 april		2e Paasdag
Bunnik	ma 09:30	Tweede Paasdag met werkgroep Bunnik
Houten	ma 11:00	Tweede Paasdag met Pastor O. Swijnenberg Houten
11 april - 12 april		2e zondag van Pasen
Schalkwijk	za 19:00	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Schalkwijk
Houten	za 19:00	Meditatieve Viering
Bunnik	zo 09:30	Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Bunnik
Werkhoven	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede
Houten	zo 11:00	Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Houten
Odijk	zo 11:00	Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Odijk

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl



Vieringenrooster 17 april t/m 17 mei 2026

18 april - 19 april		3e zondag van Pasen
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede ◉
Bunnik	zo 09:30	BOW Viering met Rector E.G.W. Rozeman MA Bunnik
Werkhoven	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
't Goy	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep 't Goy
Houten	zo 11:00	Eucharistieviering met Mgr. Th. Hoogenboom Houten ◉
26 april		4e zondag van Pasen
Schalkwijk	zo 09:30	Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Schalkwijk
Bunnik	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
Werkhoven	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede ◉
Houten	zo 11:00	Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Houten ◉
Odijk	zo 11:00	Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Odijk
02 mei - 03 mei		5e zondag van Pasen
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Wijk bij Duurstede ◉
Bunnik	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
Werkhoven	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
Cothen	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Cothen
't Goy	zo 09:30	Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman 't Goy
Houten	zo 11:00	Eucharistieviering met pastor P. van der Ven Houten
Odijk	zo 11:00	Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman Odijk
10 mei		6e zondag van Pasen
Houten	zo 09:30	Kidskerk Houten met werkgroep Houten
Schalkwijk	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Schalkwijk
Bunnik	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
Werkhoven	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede ◉
Houten	zo 11:00	Eucharistieviering met Mgr. H. Woorts Houten
Odijk	zo 11:00	Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA Odijk
14 mei		Hemelvaart
Bunnik	do 10:00	Hemelvaart Oecumenische viering met werkgroep Bunnik
Brinkkerk	do 10:00	Hemelvaart i.s.m. NH Gemeente Schalkwijk Oecumenische viering met werkgroep De Brinkkerk
Houten	do 11:00	Hemelvaart met Pastor O. Swijnenberg Houten
Odijk	do 11:00	Hemelvaart met werkgroep Odijk Samen met Werkhoven
16 mei - 17 mei		7e zondag van Pasen
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede ◉
Houten	za 19:00	Mariaviering met werkgroep Houten
Werkhoven	zo 09:30	Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Werkhoven
Bunnik	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
Cothen	zo 09:30	Woord- en Communieviering met werkgroep Cothen
Houten	zo 11:00	Eerste Heilige Communie PJ23 met Pastoor F. Hogenelst Houten met Lilian Weijman, pastoraal werker
Odijk	zo 11:00	Woord- en Communieviering met werkgroep Odijk

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
 Wiizianaen voorbehouden. klik voor het actuele rooster op www.pi23.nl.





Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

DE PASSION

DE PASSION

DE PASSION

Staat de datum 29 maart al in je agenda?

Zondagmiddag 29 maart om 15.00 uur voert Zangkoor Sabra de 'Passion' op in de H. Michaëlkerk in Schalkwijk.

Het is bijna zover. Na een lange en drukke periode van voorbereidingen, zijn wij er helemaal klaar voor.

Ben jij er ook klaar voor? Wat kun je verwachten?

- Indrukwekkende en mooie liedjes gezongen door het Sabrakoor.
- Ondersteund door afwisselende en herkenbare beelden.
- Een muzikale bijdrage verzorgd door SaxCaecilia, Ben Beumkes op trompet, Jannette Vinke-van Moorsel op dwarsfluit.
- Vertelling van het lijdensverhaal in de oude, maar ook in een nieuwe actuele versie.
- De toegang is gratis (een financiële bijdrage stellen wij op prijs).

Met medewerking van heel veel vrijwilligers en sponsors.

Dit wil je niet missen. Iedereen is van harte welkom.

Tot zondagmiddag 29 maart. Het zangkoor SABRA.



Goede Week en Pasen

Maandag- tot en met donderdagavond Avondgebed

'Kijk door Jezus' ogen' is dit jaar de titel van het oecumenisch initiatief om in de Goede Week 's avonds bij elkaar te komen voor stilte en gebed. We doen dat samen met de protestante gemeente Schalkwijk en Tull en 't Waal in de week voor Pasen. Van maandag 30 maart - donderdag 2 april van 19.30 uur tot 20.00 uur komen we bij elkaar rondom een dagtekst, een psalm, een gebed en we zingen een lied. In een tijd van verwoesting en menselijk lijden, meer nog dan anders, verplaatsen we ons in Jezus om door Zijn ogen te kijken wat hij met ons en met de wereld voor heeft.

Wat zou Hij willen dat wij doen?

Maandag en woensdag in het kerkje van Tull en 't Waal.

Dinsdag en donderdag in de Mariakapel van de Michaëlkerk.

Goede Vrijdag:

's Middags om 15.00 uur is de kruisweg. We lezen het lijdensverhaal volgens Mattheüs en mediteren bij beelden van de kruiswegstaties die Sieger Köder heeft gemaakt. Het Gemengde Koor luistert de kruisweg muzikaal op.



1e Paasdag: Eucharistieviering 9.30 uur in 't Goy

Op 1e Paasdag is er in Schalkwijk geen viering in de Michaëlkerk.

Op deze zondag en dit Hoogfeest van Pasen verzamelen we om 9.00 uur op het kerkplein om samen naar 't Goy te rijden. Als u plaats over heeft in uw auto, vragen we u iemand vanaf het kerkplein mee te nemen. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u meerijden. Geef het zo mogelijk in beide gevallen door aan iemand van de pastoraatsgroep of locatieraad. Dan weten we hoeveel vervoer er is en nodig is. We zorgen zo nodig voor een minibusje. Samen fietsen kan natuurlijk ook met vertrek om 9.00 uur stipt vanaf het kerkplein. Overige vieringen in de Goede Week en met Pasen in andere kerken van de regio kunt u vinden in het overzicht in het midden van dit blad.

Save the date: Dauwtrappen op 14 mei Hemelvaart

Ook dit jaar gaan we dauwtrappen samen met leden van de Brinkkerk. We vertrekken om 8.45 uur op het kerkplein van de Michaëlkerk en wandelen in een uurtje met een omweg naar de Brinkkerk. Daar is er koffie en vervolgens een kort ochtendgebed om 10.00 uur.

Locatievergadering op zaterdagavond 11 april

Op zaterdagavond 11 april vindt na de viering van 19.00 uur een locatievergadering plaats.

Binnen onze parochie en geloofsgemeenschap spelen al langere tijd enkele grote en belangrijke vraagstukken. In het afgelopen jaar zijn er hierover verschillende bijeenkomsten geweest waarin gesproken is over de toekomst van zowel de parochie als de geloofsgemeenschap en het kerkgebouw.

Om iedereen goed op de hoogte te houden van wat er speelt, en om ook andere zaken te bespreken, zoals bijvoorbeeld de financiën, heeft de locatieraad besloten een bijeenkomst te organiseren om elkaar bij te praten.

Gevleugeld, van mus tot aartsengel



Borduurwerk Cora de Kok

In het weekend van 11 en 12 april is er in het kader van de Kunstfietsdagen een thema- tentoonstelling over vogels, in de H. Michaëlkerk in Schalkwijk. Op deze tentoonstelling is kunst van 20 kunstenaars te zien in allerlei disciplines, waaronder schilderen, keramiek, fotografie, glas, boomzaagkunst (werk van de maker van de aartsengel Michaël naast de kerk), kunst door kinderen en nog veel meer. Het gaat over vogels, maar ook over alles wat vleugels heeft.

Er is niet alleen beeldende kunst te zien maar ook muziek te horen bij dit thema.

Zaterdagmiddag 11 april om 16.00 uur is er een concert door een projectkoor met dirigent en organist Hans Houtman. Hij zal ook spelen op het historische Bätzorgel in de kerk. Zij zullen musiceren bij een kunstwerk ('Het huis van de mus') van Agnes de Kok met tekeningen over vogels en foto's van wolken.

Zondagmiddag 12 april ook om 16.00 uur zal kunstenaar en musicus Wim Vleeskens bij het vogelthema improviseren op de piano en Erien Sevink gedichten voordragen.
Deze concerten zijn gratis toegankelijk.

De tentoonstelling in de H. Michaëlkerk is zaterdagmiddag 11 april geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Op zondagmiddag 12 april is de kerk van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Familieberichten

Overleden

Wim Uijtewaai,
overleden op 9 februari 2026 in de
leeftijd van 91 jaar.

Ben van Kuijk,
overleden op 17 februari 2026 in de
leeftijd van 91 jaar.

Frans Gerritsen,
overleden op 19 februari 2026 in de
leeftijd van 78 jaar.

Heilige Petrus en Paulus**Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen**

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

**Hoop voor kinderen in Zimbabwe**

Dit voorjaar steunen wij via het Liliane Fonds het King George VI Rehabilitation Centre in Zimbabwe.

Dit centrum zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap, die vaak te maken hebben met uitsluiting, beperkte toegang tot zorg en onderwijs en soms zelfs verwaarlozing.

Het rehabilitatiecentrum biedt kinderen van 3 tot 20 jaar een veilige plek waar zij op maat gemaakte zorg, revalidatie, onderwijs en begeleiding ontvangen.

Ook ouders en verzorgers worden actief betrokken, zodat kinderen niet alleen geholpen worden, maar ook thuis en in hun gemeenschap kunnen blijven groeien. Door vroegtijdige signalering, goede samenwerking met lokale organisaties en investering in onderwijs en hulpmiddelen krijgen deze kinderen een kans op een zelfstandige en hoopvolle toekomst.



Met uw steun maken we samen het verschil tussen uitsluiting en toekomstperspectief.

U kunt op zaterdag 16 mei tussen 9.00 en 13.00 uur uw schone en intacte kleding en/of schoeisel aanleveren in gesloten zakken in het portaal van onze kerk.

Zalig Pasen!

**Jubileum H.H. Petrus & Pauluskerk**

Dit jaar vieren wij dat onze mooie kerk 120 jaar bestaat.

Op 28 juni willen wij hier graag met u bij stilstaan. Daarom zal er na de feestelijke Eucharistieviering een uitgebreide Brabantse koffietafel voor iedereen klaar staan en zullen er in en rond het kerkgebouw leuke activiteiten worden georganiseerd. Voor jong en oud is er wel wat te doen.

Wij hopen deze bijzondere dag met u te mogen vieren.

Zet u de datum alvast in uw agenda?



Op deze dag willen we ook graag de geschiedenis van onze kerk laten zien en daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Heeft u nog foto's in de oude doos of een fotoalbum die wij zouden mogen lenen? We willen hier graag een mooie collage van maken om onze kerk te laten zien door de jaren heen. U kunt uw foto's voorzien van uw naam en adres en eventueel een jaartal in een enveloppe afgeven in onze brievenbus bij de pastorie.

Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw foto's omgaan en krijgt u ze na afloop weer terug.

Uw locatieraad

Opbrengst kerststukjes 2025

In het weekend van de lichtjesticht hebben wij met een grote groep dames kerststukjes gemaakt met prachtige resultaten.

Het goede doel dit jaar was de MOLEN in Cothen.

Er zijn weer 50 stukjes gemaakt en vrijwel allemaal verkocht. De opbrengst van de verkoop was € 500.

Alle kopers bedankt. We hopen dat jullie genoten hebben van de mooie kerststukjes.

Wij zijn blij met onze productieve dames en hopelijk zijn ze er dit jaar weer bij. Op naar 19 december 2026.

Heeft u spullen over van de kerststukjes, dan mag u deze altijd weer inleveren voor hergebruik.

De spullen mogen in het portaal of zaaltje neergelegd worden.

Christine en Annemieke

Thuiscommunie

Parochianen die om welke reden dan ook moeilijk in staat zijn de vieringen in de kerk bij te wonen, wordt de gelegenheid geboden om thuis (ook voor Pasen) de H. Communie te ontvangen. Met een korte viering (Evangelie lezing en gebed) ontvangt u de H. Communie die in een eerdere Eucharistieviering in onze geloofsgemeenschap geconsacreerd is.

Voor het ontvangen van de communie thuis, kunt u contact opnemen met Anneke Janssen.

Telefoonnummer 0343 – 56 26 69.

Anneke Janssen

Contactpersoon Werkgroep Thuiscommunie
H.H. Petrus en Paulus geloofsgemeenschap



Uitnodiging Rozenkransgebed

de Vrouwe van alle Volkeren

Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest
over de aarde.

Laat de Heilige Geest wonen
in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard mogen blijven
voor verwording, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
de heilige Maagd Maria,
onze Voorspreekster zijn.
Amen.

Imprimatur: 06.01.2009 Haarlem-Amsterdam

Beste medeparochianen,

Zullen we samen in de meimaand de Rozenkrans
gaan bidden voor ALLE intenties die er zijn?

Elke dinsdagavond (5, 12, 19 en 26 mei) om 19.00
uur in de R.K. kerk van 't Goy.

Ook u die thuis met ons in de Geest verbonden
meebidt: hartelijk welkom !

José Uijttewaal

Agenda

Zondag 5 April: Viering Hoogfeest van Pasen,
9:30 uur

Elke dinsdag in mei: 19:00 uur Rozenkransgebed

Sluitingsdatum kopij volgend nummer:

zie pagina 31





Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website: www.nicolaaskerkodijk.nl en onze wekelijkse Nieuwsbrief.



Palmpasestokken maken en meelopen in de 'optocht'

Beste ouders/verzorgers én kinderen,

Zondag 29 maart a.s. om 11.00 uur is er een Palmpasenviering in de H. Nicolaaskerk, waarvoor we jullie van harte uitnodigen!

Ook dit jaar kunnen de kinderen met hun zelfgemaakte Palmpasestok in een palmprocessie (= optocht) door de kerk lopen.

Jullie zijn Palmzondag vanaf 10.15 uur van harte welkom in het zaaltje van de kerk, om voorafgaand aan de Palmpasendienst samen een Palmpasestok te versieren.

Wij hebben papier, broodhaantjes en ander lekkers om de Palmpasestok mee te versieren. Mochten jullie zelf ook nog leuke materialen hiervoor hebben, neem dit dan vooral mee!

Hebben jullie geen stok? Geen probleem, wij zorgen dat er genoeg reservestokken zijn!

Tot dan! Groetjes Werkgroep Kidskerk

Paastriduum 2026, voor Bunnik-Odijk-Werkhoven

Het Paastriduum is de belangrijkste periode van het kerkelijk jaar. Wij vieren dan het laatste avondmaal, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus.

Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Paaswake zijn nauw met elkaar verbonden en daarom gaat op deze drie dagen in de avondvieringen zoveel mogelijk dezelfde priester voor. Het triduum vindt in slechts twee van de acht kerken van onze parochie plaats.

Voor de geloofsgemeenschappen van Bunnik, Odijk en Werkhoven is dit jaar de beurt aan Odijk.

In de drie avondvieringen op 2, 3 en 4 april a.s. in de H. Nicolaaskerk is pastor Oscar Swijnenberg de voorganger.

Viering op Witte Donderdag, 2 april om 19.00 uur.

Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus aan zijn volgelingen de sacramenten van Eucharistie en Priesterschap heeft geschonken. De liturgische kleur wit staat voor goed, vreugdevol en heilig. De vreugde van de dag is echter vermengd met droefheid omdat Jezus na het laatste avondmaal door zijn leerlingen in de steek werd gelaten en vanwege verraad gevangen werd genomen.

Het belooft een mooie viering te worden, met de koren uit Bunnik en Werkhoven, o.l.v. Piet Hein van der Ven.

Tijdens de viering worden ook de misintenties van de geloofsgemeenschappen van Bunnik en Werkhoven voorgelezen.

De klanken van het koor zullen aan het slot van de viering plaatsmaken voor stilte als we het altaar leegmaken en de kerk verlaten.

Viering op Goede Vrijdag, 3 april, om 19.00 uur.

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus.

Tijdens de viering bestaat gelegenheid om bloemen te brengen en een kaarsje aan te steken bij het Kruis. De passende muzikale ondersteuning in deze viering wordt verzorgd door het Odijkse koor Vox Odicensis, o.l.v. Joep de Cloet.

Wijding Paaskaarsen en doopwater tijdens Paaswake op Paaszaterdag

Na de stilte vanaf de viering op Witte Donderdag tot en met Paaszaterdag, herdenken we in de Paaswake dat Jezus in de nacht naar eerste Paasdag opstaat uit de dood. Tijdens de Paaswake gaan we daarom van het duister naar het licht. De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde; om Jezus' verrijzenis.

De Paaswake op zaterdag 4 april begint om 21.00 uur.

Tijdens de viering worden naast de Odijkse Paaskaarsen ook de Paaskaarsen van Bunnik en Werkhoven gewijd en zo ook het doopwater voor de drie geloofsgemeenschappen. Het Odijkse koor Vox Odicensis verzorgt de zang in de Paaswake. Ook is er plaats voor de misintenties van de gezamenlijke geloofsgemeenschappen.

Delegaties van de andere geloofsgemeenschappen nemen vanuit de Paaswake met hun eigen Paaskaars het licht mee naar de eigen kerk, waar de Paaskaars zal branden tijdens hun viering op Eerste Paasdag.



Dit gun ik anderen ook... Sprekerstraining



De sprekerstraining 'Geloofwaardig spreken' van Paulien Vervoorn, die plaatsvond van 20 tot en met 24 oktober 2025, heb ik gevolgd vanuit een verlangen om beter Gods Woord over te brengen in de overwegingen tijdens de vieringen waarin ik voor mag

gaan. Niet om mooier te praten, maar om zorgvuldiger en helderder de boodschap uit de bijbel over te brengen. Zodat mensen aangehaakt raken en aangehaakt blijven. En vooral: zodat de kerkgangers de week in gaan met iets dat blijft hangen, waar ze iets aan hebben of waar ze later in de week nog eens op terugkomen.

Ik koos bewust voor de weektraining op locatie, in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt. Een intensieve week, waarin je niet alleen met je preek bezig bent, maar ook met elkaar en met de plek waar je verblijft. Die week werd niet alleen gekleurd door de training zelf, maar ook door de mensen met wie ik haar volgde en door het huis waarin we samen waren.

We waren met deelnemers uit verschillende denominaties, waarbij ik de enige katholiek in het gezelschap was. Dat was ook wel te verwachten, ook omdat de training en de manier waarop zij wordt aangeboden vooral gericht zijn op protestantse (aspirant) sprekers.

Dat is op zich logisch: zij hebben vaak aanzienlijk meer preektijd dan de zeven à acht minuten die wij als katholieken meestal 'krijgen'.

Toch vond ik het van tevoren niet echt spannend om als katholieke lekenvoorganger tussen allerlei protestanten te zitten. Aan Paulien had ik al gemerkt in eerdere online trainingen en persoonlijk contact dat ze voldoende inlevingsvermogen heeft, en wat betreft de groep vertrouwde ik ook op mijn eigen kameleonvaardigheden. Wat ik tijdens de training heel prettig vond, was dat Paulien bekend is met de katholieke liturgie en met de manier van preken binnen de katholieke traditie. Ze trainde eerder katholieke voorgangers en bezoekt regelmatig een katholieke viering. Dat maakte dat haar feedback goed aansloot bij mijn praktijk en bij de realiteit van onze vieringen.

Bezinningscentrum Emmaus gaf aan de training een extra laag. Door het retraite-achtige karakter kwam er vanzelf meer rust. Alles ademt daar iets van Gods aanwezigheid. De dagelijkse vieringen in de kapel, waaronder een eucharistieviering en momenten van aanbidding van het Allerheiligste, zorgden voor verdieping en verbondenheid met het geloof. Dat maakte dat de training niet losstond van mijn spiritualiteit, maar er juist middenin viel.



Daarnaast was het interessant dat Paulien veel ervaring heeft met korte, krachtige preekjes van drie minuten.

Als een van de sprekers bij het tv-programma Nederland Zingt op Zondag weet zij hoe je snel tot de kern komt zonder dat het oppervlakkig wordt. Dat heb ik duidelijk teruggezien in mijn eigen preek. De training heeft mij veel gebracht. De preek die ik na afloop van de sprekerstraining heb gehouden, vond ik echt beter. Mijn introductie was sterker. Ik gaf meer erkenning, waardoor het geheel meer diepte kreeg. En hoewel ik wel vaker creatieve afsluitingen bedenkt, was de afsluiting die ik nu had gemaakt veel beter vormgegeven. De hele preek voelde eigenlijk completer. Ik hoop dat de mensen in Bunnik en Odijk dit op de laatste zondag van de advent ook hebben gemerkt.

Wat ik misschien wel het belangrijkste vind: dit gun ik anderen ook. Hoe waardevol zou het zijn als meer lekenvoorgangers uit onze parochie deze training kunnen volgen. De overweging is een wezenlijk onderdeel van Woord- en Communievieringen en van Woord- en Gebedsvieringen. Als je daarin mag groeien in glashelder, aansprekend en geloofwaardig spreken, dan heeft dat effect op de hele gemeenschap.

Ik gun deze training echt aan meer lekenvoorgangers in onze parochie. Misschien ook aan jou.

Als je belangstelling hebt, of gewoon even wilt sparren, stuur me een berichtje.

Meer informatie vind je op www.geloofwaardigspreken.nl/sprekerstraining.

Matthijs Marell

Kidskerk

De kidskerk organiseert het hele jaar door diverse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot en met 12 jaar.

Alles is erop gericht om kinderen op een speelse wijze kennis te laten maken én te verbinden met het katholieke geloof en onze geloofsgemeenschap.



2026

Zondag 29 maart 11.00 uur > Palmпасen Voorafgaand aan de viering Palmпасenstokken versieren.

Zondag 24 mei 11.00 uur > Pinksteren gezinsviering: Oecumenische kidskerk.

Zondag 12 juli 11.00 uur > gezinsviering: Zomerse viering.

Natuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen bij ons van harte welkom en is er de overige vieringen altijd voorleeskerk. Tijdens de voorleeskerk wordt een kindgericht verhaal voorgelezen en eventueel, als er tijd over is, nog gekleurd en gespeeld.

De kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.

Werkgroep Kidskerk

Maak kennis met Augustinus

door Gerben Zweers

Augustinus van Hippo staat al een lange tijd in de belangstelling. Vanaf zijn wijding tot bisschop van Hippo in 395 hebben zijn preken, boeken en brieven in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de filosofie en theologie van het Westen. Augustinus is niet van één kerk: hij is van de hele Kerk.

Hij wordt geciteerd door Amerikaanse presidenten en bisschoppen en voor velen is hij een baken in de zee van gedachten en meningen.

Met de keuze van Robert Prevost tot paus Leo XIV, een augustijn die zich nadrukkelijk een zoon van Augustinus noemt, is zijn bekendheid alleen maar gegroeid.

In dit boek is een aantal teksten van Augustinus samengebracht. Teksten die vaak geciteerd worden, teksten die paus Leo XIV gebruikt heeft en teksten die een gevarieerd beeld geven van het denken van Augustinus.

Auteur Gerben Zweers o.s.a. (1969) is lid van de Orde van Sint-Augustinus. Hij woont in een kloostergemeenschap in Utrecht.

Behalve in het parochiepastoraat in de parochies Licht van Christus en Heilige Drie-eenheid is hij werkzaam op het vlak van geestelijke begeleiding en vorming. Hij geeft bekendheid aan Augustinus door middel van de geschreven media, podcasts en youtube.

isbn 9789085288909 | prijs € 15



'Een land in verzet.

Hoe een miljoen mensen opstonden tegen de nazi's'



Voor de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken houdt mevrouw Mirjam Lange-Schoemaker, historica, op woensdag 15 april a.s. om 20.00 uur in Bosch en Duin een lezing over bovengenoemd onderwerp. U bent welkom om kennis te komen maken met de Adelbertvereniging en deze lezing bij te wonen.

De bijdrage in de kosten bedraagt € 10. Dit bedrag wordt verrekend bij een eventueel lidmaatschap.

Verdere informatie en aanmelding bij de secretaris, de heer Th. Storimans, post@storimans.nl. Meer over de Adelbertvereniging lezen? Kijk op www.adelbertvereniging.nl



Heilige van de dag: dagelijkse podcast over heiligenlevens

Op Driekoningen (6 januari) startte mediapriester Roderick Vonhögen bij de KRO-NCRV de dagelijkse podcast 'Heilige van de dag'. Naar schatting worden er ruim vijfduizend heiligen vereerd in de katholieke traditie. Velen van hen worden herinnerd om hun spectaculaire daden: ze redden levens, verrichten grote en kleine wonderen, waren heldhaftig en moedig, en niet zelden kwamen ze zeer dramatisch aan hun einde. Vonhögen bespreekt in Heilige van de dag elke aflevering het leven van één heilige. Dat zijn bekende namen als Maria, Jozef, Sint Nicolaas en Franciscus, maar ook de vele 'B-sterren' uit de heiligenkalender.

Vonhögen neemt de luisteraar mee door deze verhalen. Hij verbaast zich over de gruwelijkheden en onverwachte wendingen, de heldhaftige momenten en wonderbaarlijke gebeurtenissen. Aan het einde van elke aflevering staat hij stil bij de vraag wat deze heiligenverhalen ons vandaag de dag kunnen leren. De podcast heeft een toegankelijke, vermakelijke toon en geeft de luisteraar tegelijk verdieping en nieuwe inzichten.



"De levens van heiligen zitten vol drama, verrassingen en inspiratie. Door die verhalen te verbinden met het leven van nu hoop ik luisteraars te verrassen en te laten zien hoe actueel die eeuwenoude wijsheid kan zijn," aldus Roderick Vonhögen.

'Heilige van de dag' is te beluisteren via de NPO Luister-app en alle bekende podcastplatforms.



Katholiek volleybaltoernooi voor jongeren

Wie een jaar of veertig geleden actief was als jongere binnen de kerk, herinnert het zich wellicht nog wel: het nationale, katholieke volleybaltoernooi. Dit was een sportieve en gezellige dag met een mis, vriendschappelijke wedstrijden en ontmoetingen voor jongeren vanuit heel Nederland, georganiseerd vanuit jongerengroep RKJ Leiden. Althans, tot corona roet in het eten gooide en het toernooi na een 40-jarig jubileum verdween.

Sinds vorig jaar is er door een enthousiaste groep jongeren, ditmaal niet uit één groep maar vanuit verschillende bisdommen, nieuw leven geblazen in het toernooi. Het bleek een groot succes met meteen 70 deelnemers.

Dit jaar zal het toernooi daarom opnieuw plaatsvinden, en wel op zondag 19 april. Jongeren van 16-30 jaar worden uitgenodigd om een team te vormen van 6-8 personen en aan te sluiten bij de mis in de St. Janskathedraal in Den Bosch en het toernooi in Rosmalen.

Jongerenbisschop Mutsaerts zal voorgaan in de mis en het toernooi bijwonen. Voor meer informatie of de aanmeldlink kan je terecht op @katholiekvolleybaltoernooi op Instagram en Facebook of bij katholiekvolleybaltoernooi@gmail.com.

Katholiek Volleybaltoernooi
Zondag 19 april 2026

Eucharistieviering
Voorganger Monseigneur Mutsaerts
Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch
10:00 - 11:15

Toernooi
Sporthal Rodenborch Rosmalen
12:15 - 18:00

Inschrijven
Leeftijd van 16 t/m 30 jaar
Inschrijving met 6 t/m 8 personen
Eerste 5 teams betalen €40,- daarna €50,-
Inschrijven kan tot 31 maart 2026
VOL = VOL (max. 20 teams)

@katholiekvolleybaltoernooi



O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Paastriduüm

Dit jaar vieren wij met elkaar het Paastriduüm in Odijk. Op pagina 22 vindt u een overzicht van alle vieringen. U bent van harte voor deze vieringen uitgenodigd.

Ons koor zal samen met het koor uit Bunnik zingen tijdens de Witte Donderdagviering. Dit gebeurt o.l.v. Piet Hein van der Ven met begeleiding van organiste Hiroko Koelewijn.



Taizéviering

Op Palmzondag (29 maart) bent u om 19.00 uur weer van harte uitgenodigd voor een viering van woord, muziek en stilte.



*'God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.
Bij U is het licht, U vergeet mij niet.
Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld.
Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.'*

Goede Vrijdag - 3 april

'Vader, in Uw handen leg ik mijn geest.'

Wie Pasen wil vieren kan niet om Goede Vrijdag heen. Op Goede Vrijdag is het kruis nadrukkelijk aanwezig. Het kruis als plek waar het lijden van mensen zichtbaar mag worden. En in de gebeden geven we naam aan het lijden in de wereld. Lijden dat onbegrijpelijk is voor ons. Lijden dat onbegrijpelijk was voor Jezus: 'God, waarom heeft U mij verlaten?'



Laten we ons niet vergissen. God wil het lijden niet, maar kent het lijden en het is de liefde van God waar Jezus trouw aan bleef. Als een levende met zijn hart wijd open stierf Jezus: 'Vader, in Uw handen leg ik mijn geest.'



Wij ontmoeten elkaar op Goede Vrijdag om 15.00 uur rondom het kruis en zullen via het scherm woorden uit het evangelie volgens Matteus horen in een gezongen kruisweg, terwijl ook de weg langs de staties in onze kerk weer gelopen wordt.

Als u wilt, kunt u een bloem meenemen en die bij het in stilte verlaten van de kerk na afloop bij het kruis achterlaten.



De zon schijnt, de eerste bloemetjes hebben zich al laten zien. De bomen botten langzaam uit. Dit is zo'n mooie tijd van het jaar. Zelfs wij, op onze stenen sokkels, kunnen hier intens van genieten. Hier binnen is het nog wat fris, maar dat maakt ons niets uit; de donkere tijd is voorbij, het wordt steeds lichter en de temperatuur stijgt langzaam. Dit is zo mooi: een prachtige metafoor van de paastijd. Ook dan gaan we eerst door het donker en dan weer terug naar het licht. Het paastriduüm staat voor de deur. De mooiste en belangrijkste viering van het jaar! Juist dit feest geeft aan dat een donkere periode in het leven gewoon niet te voorkomen is. Belangrijk is dat je blijft vertrouwen dat het licht weer terug komt in het leven.

Terwijl wij ons opmaken voor het Paasfeest gaan de gesprekken over de toekomst gewoon door. We weten nog niet wat de toekomst zal zijn, maar we zijn op weg. En gaandeweg de weg, zal de weg zich wijzen.

Wij blijven dicht bij u, waken over u en bidden dat de Pasen ons geloof zal verversen, vernieuwen en stimuleren. Wij bidden dat dit Paasfeest onze geloofsgemeenschap nieuw elan zal brengen.

Vanaf onze hoge sokkel wensen wij u een zalig Pasen!

Isidorus

Waarom een vesper als 'Meditatief ontmoeten'?

Het is een laagdrempelige bijeenkomst voor alle gezindten. Het biedt een rustpunt in de drukke week. Met behulp van muziek, korte lezingen, stukjes poëzie en stilte kom je tot rust en tot jezelf. De thema's die langskomen, komen uit de dagelijkse praktijk. Het zijn de 'vragen van het leven' die op een sfeervolle en toegankelijke manier aangeboden worden. We bieden geen antwoorden. Er zijn voldoende stiltemomenten om op de 'golflengte van je hart' te komen. En wie ontmoet je dan?

Weet je welkom!



Woensdag 18 april: 19.00 uur - 19.30 uur

Thema: Lente.

Wat leert een seizoenswisseling ons eigenlijk?

Fris en fruitig doorgaan, of loslaten en je 'kern' ontmoeten?

Met live-muziek van orgel en dwarsfluit.

Woensdag 20 mei: 19.00 uur - 19.30 uur

Thema: Verbinding en vrede.

In een wereld die sneller draait dan we zelf willen, is stilvallen en verbinding maken een luxe.

Hoe zorg je dat je een goede verbinding houdt? Met muziek uit o.a. Taizé.

De klokken en het begin van de stille dagen

We kennen in de Goede Week de namen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Maar heeft u ooit gehoord van de naam Schortelwoensdag of Schorteklokwoensdag? Ik niet en nieuwsgierig als ik ben, wilde ik daar natuurlijk het mijne van weten. De uitkomst van mijn speurtocht deel ik graag met u.

De naam van deze dag verwijst naar het oude gebruik om van woensdagavond tot paasmorgen geen klokken te luiden en ook het orgel niet te bespelen. Dus werd niet alleen het klokgelui, maar ook het orgelspel 'opgeschort'.

Op deze dag wordt tevens herdacht dat Jezus tijdens het feest van de ongedesemde broden – twee dagen voor Pasen – door Judas aan de opperpriester verraden werd. Die beloofde hem in ruil daarvoor een geldbedrag. De naam Verraadsdag gaat om die reden ook rond.

Hoe het ook zij, het lijkt het er dus zomaar een beetje op dat Schortelwoensdag of Schorteklokwoensdag deel uit maakt van de Goede Week. En hoewel deze wetenschap vast niets toevoegt aan hoe de Goede Week gevierd wordt, het werd en is nog steeds gedurende drie dagen echt heel stil.

Pas op paasmorgen laten klokken en orgel weer uitbundig van zich horen.



Mooie Paasdagen gewenst.

Gerda Willemse



Wijsheden

Zie wijsheid als de honing voor je leven.
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.
Spreuken 24:14

Familieberichten

Overleden

Mevrouw Wilhelmina Agnes Adriana (Willy)
Spelier-van der Wielen
* 14 november 1935
† 10 maart 2026

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



De weggeefkast: broodnodig

In het hart van Wijk bij Duurstede staat in onze kerk in de ingang van de Mariakapel een bijzonder initiatief: de weggeefkast. Deze kast biedt een

laagdrempelige manier voor inwoners om elkaar te helpen in tijden van financiële krapte. En die hulp blijkt hard nodig — de stijgende kosten van levensonderhoud raken steeds meer gezinnen, ook in ons mooie Wijk bij Duurstede.

Het succes van de weggeefkast is indrukwekkend. Wekelijks wordt de kast gevuld én geleegd, een teken dat zowel de bereidheid om te geven als de behoefte om te ontvangen groot is.

De kast verbindt mensen en versterkt het gevoel van gemeenschap.

Het is ook onze opdracht als christenen om zoveel mogelijk nood te lenigen.

Wel zijn er duidelijke spelregels over wat er in de kast mag. Alleen houdbare levensmiddelen zijn welkom, zoals conserven, pasta, rijst en soep. Daarnaast zijn schoonmaakmiddelen zoals afwasmiddel en allesreiniger van harte welkom, net als hygiëneproducten zoals zeep, shampoo en tandpasta. Verse of gekoelde producten worden niet geaccepteerd vanwege voedselveiligheid.

De weggeefkast laat zien dat solidariteit geen grote gebaren vereist. Een pak pasta of een fles shampoo kan voor iemand anders het verschil maken.



Heeft u iets over? Geef het door. De kast staat open voor iedereen.

Waar geloof jij in?

Wijk is meer dan werken en wonen

Kom en zie avonden

4 avonden, 1 uur samenkomen, korte filmpjes over het katholieke geloof bekijken met uitleg en beantwoording van vragen.

Vrijuit spreken, van elkaar leren, geen discussies, gezellig
Dinsdag avonden 19.30 – 20.30 (langer kan)

14 april *Zijn christenen gewoon dom of zijn er goede redenen om te geloven?*

28 april *Wat is de Bijbel?*

12 mei *Hoe de Heilige Geest je leven kan veranderen.*

19 mei *De verborgenheid van God.*

Koffie en thee staan klaar.

Geen kosten.

Vrije inloop (vol = vol)

Klooster Leuterstraat 35, Wijk bij Duurstede

In de rooms-katholieke kerk en het Prinsenhuis ernaast

Ruime fietsenstalling

Zeker zijn van een plek?

Mail even b29@stucom.nl of info@johannesdedoper.net

Annemieke Bosman, Martin Janssen en Kees Slijkerman

Dit voorjaar gaan we vanuit onze geloofsgemeenschap een paar Kom en Zie-avonden organiseren, met korte videopresentaties over het katholieke geloof, waar dan vrijuit over gesproken kan worden onder het genot van een drankje. We maken gebruik van professionele video's van www.rk-alphacentrum.nl/sycamore. Kom en zie, hou de website in de gaten en meld je belangstelling al via b29@stucom.nl.

MUZIKALE VERTELLING

THE P
OF C

DINSDAG

R.K. KERK

KOOR
OLV T

WWW.F

The Passion of Christ op 31 maart

Op dinsdag 31 maart om 19:30 uur ben je van harte welkom in de RK Kerk in Wijk bij Duurstede voor de tiende editie van The Passion of Christ. Al tien jaar lang wordt dit verhaal hier verteld en gezongen, en ook dit jubileumjaar staat in het teken van het lijden van Christus én de hoop die daaruit voortkomt. De uitvoering is ingetogen van sfeer, met ruimte voor reflectie en verbondenheid.

Het koor Face to Face, aangevuld met veel oud-leden die speciaal voor deze gelegenheid terugkeren, zingt onder leiding van Tom van Ginkel en wordt begeleid door een live combo. De vertrouwde stemmen, samen met de teruggekeerde zangers, geven deze jubileumeditie een extra laag van herkenning en verbondenheid.

Een avond om samen stil te staan

Het Paasverhaal blijft een bron van troost en herkenning. Het vertelt over lijden, verlies en menselijkheid, maar ook over veerkracht en nieuw begin. Deze tiende uitvoering nodigt uit om dat verhaal opnieuw te beleven, samen met de gemeenschap, in een sfeer van rust en aandacht.

Voorstellingen voor kinderen

Op woensdag 1 april om 09:15 uur en 11:00 uur zijn er speciale kindervoorstellingen. In een toegankelijke vorm wordt het Paasverhaal verteld, ondersteund door muziek die aansluit bij hun belevingswereld. Zo kunnen ook jonge bezoekers kennismaken met het verhaal van lijden en hoop op een manier die bij hen past. Leerlingen van de groepen 6,7 en 8 van alle scholen in de gemeente Wijk bij Duurstede zijn uitgenodigd voor deze speciale voorstellingen, maar iedereen is welkom!

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het toekomstperspectief voor onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw. Beide zullen we in stand houden! We zullen een of meer bijeenkomsten voor parochianen en andere belangstellende organiseren en zullen u op de hoogte houden. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Schiet een van de leden van de locatieraad of pastoraatsgroep aan of stuur een mailtje naar info@johannesdedoper.net.

Abonneer je op de nieuwsbrief via <https://johannesdedoper.net/nieuwsbrief/> voor al het actuele nieuws!

Familieberichten:

Overleden: 20 februari

Gert Wijman

ING VAN HET LIJDENSVERHAAL

ASSION
CHRIST

31 MAART, 19:30

WIJK BIJ DUURSTED

R FACE TO FACE
OM VAN GINKEL

FACETOFACEKOOR.NL

Miltenburg Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?



Maak nu een vrijblijvende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl



HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE
ONS MOET BELLEN · OM TE PRATEN OVER
EEN NADEREND AFSCHIED · OM ALVAST
DINGEN TE REGELEN · EEN SIMPEL
TELEFOONTJE IS DAN GENOEG ·
JE KRIJGT TJEERD AAN DE LIJN
OF LIESBETH · ZOON TJEERD IS
NIEUW IN HET BEDRIJF EN
MET DEZE OPVOLGING VANUIT
DE FAMILIE IS LIESBETH HEEL
BLIJ · WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK IS: 'VANUIT DE
KANTLIJN' ALLES VOOR JOU
REGELEN · LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS ·
0343·574·636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL



Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies. Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Pastoraal team

van links naar rechts

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl
Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
 telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18-19 uur, 06-23380310
Wies Sarot, pastoraal werker, w.sarot@2parochies.nl
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, l.weijman@2parochies.nl



Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
 Charles Verwimp (vice-voorzitter)
 Kees Huijben (gebouwen)
 Lilian Vernooij (penningmeester)
 Ria van Dixhoorn (adviseur)
 Contact via *parochiesecretariaat*,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :
 NL 28 RABO 0155 614614
 tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
 ANBI: 822298272.
 U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie www.pj23.nl
 of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)



PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op www.pcipj23.nl of neem contact op via info@pcipj23.nl



R.K. Parochie
 Paus Johannes XXIII

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
 Loerikseweg 12, 3991 AD
 Houten: info@pj23.nl
 030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of vanwege geestelijke nood? Bel dan met **06-12948874**.

Het Meldpunt

Grensoverschrijdend Gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe website op rkmeldpunt.nl. De vorige website van het Meldpunt dateerde uit 2015. Daarom was het wenselijk de vormgeving van de website te vernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Heeft u het gevoel dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:
 Ellen Kok-Hendriks,
 vertrouwenspersoon@2parochies.nl
 06-44918278

Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 3 2026 Pinksteren

Sluitingsdatum kopij: 21 april '26
 Verschijningsdatum: 13 mei '26

Nr. 4 2026 Zomer

Sluitingsdatum kopij: 16 juni '26
 Verschijningsdatum: 8 juli '26

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten. Voor aanleveren parochiebrede artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:
bunnik.parocheblad@pj23.nl,
cothen.parocheblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parocheblad@pj23.nl,
odijk.parocheblad@pj23.nl,
schalkwijk.parocheblad@pj23.nl,
werkhoven.parocheblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbers. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.

Weet je nog...

Pasen is het feest van nieuw leven. We vieren dat Jezus na zijn dood verder leeft bij God. Maar voordat hij definitief naar God, naar de hemel ging, was hij nog weer even bij zijn vrienden. Hij beloofde hen dat hij altijd bij hen zou blijven, ook al konden ze hem niet meer zien. Nadat hij afscheid van hen nam, ging hij naar de hemel, hij kwam thuis bij God die hij zijn Vader noemde. Lees het verhaal hieronder maar eens.

Lezen

Wat heerlijk dat Jezus weer bij ons is, denken Jezus' vrienden. Ze wandelen samen met Jezus naar de Olijfberg. In de handen van Jezus zien ze nog de littekens van de spijkers. Wat waren ze verdrietig toen hij stierf aan het kruis. Nu weten ze dat Jezus leeft, hij is al een paar keer naar hen toe gekomen. Ook vandaag is hij er weer. Hij vertelt wat er de komende tijd gaat gebeuren. Stil luisteren ze naar hem. Ik moet nu weg, ik ga naar mijn Vader in de hemel, maar jullie zullen niet alleen zijn. 'Wie helpt ons dan?' vragen ze. 'De heilige Geest zal jullie kracht geven,' antwoordt Jezus. 'Die zal jullie helpen om met andere mensen over mij te praten. Jullie moeten overal het goede nieuws vertellen. En dan plotseling lijkt het wel alsof Jezus omhooggaat! Omhoog naar de hemel. Zien ze het nou goed? Ja! Jezus wordt meegenomen door een wolk. Verbaasd kijken de vrienden omhoog. 'Zie jij Hem nog?' Ze blijven kijken, maar ze zien hem niet meer. Dan horen ze zeggen; "Ga maar verder. Jezus blijft bij jullie, op een nieuwe manier."

Op het feest van Hemelvaart denken we aan dit verhaal terug.



Doen

Deze wolk kan je van papier namaken met net zoveel lichtstralen als je wilt. Op iedere straal kan je dan een naam zetten van iemand die je lief vindt en die ook naar de hemel is gegaan en die nu op een nieuwe manier bij jou blijft.

Zingen

Over Hemelvaart en Pinksteren (dat feest komt na Hemelvaart)
De tekst staat hieronder.



Ik moet weggaan, ik moet weggaan.
Ik kan echt niet blijven.
Maar ik zal een heel mooi boek
in jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest,
weet je dat ik ben geweest. 2x

Ik moet weggaan, ik moet weggaan.
Maar het zal niet lang duren.
Dan zal ik een goede vriend
naar de aarde sturen.
Als hij komt dan is het feest
want het is de Heilige Geest (2x)



Ik beloof je, ik beloof je.
Dat ik terug zal komen
En dan zal het mooier zijn
dan in je mooiste dromen.
Heel de aarde viert dan feest
en de hemel nog het meest (2x).



Bidden

Lieve God,
dank U dat Jezus,
op een nieuwe manier bij ons is.
Dank U dat liefde nooit stopt,
ook niet als iemand doodgaat.
Help ons te voelen
dat Jezus dichtbij blijft, in ons hart.
Leer ons om te leven zoals Hij,
en in het vertrouwen dat
U ons nooit alleen laat.
Amen.