

Open Venster

Parochiemagazine H. paus Johannes XXIII

Veertigdagentijd

In dit nummer

Vastenactieproject 2025

Heilig jaar

Kloosterweekeinde

Interview met Ed van de Moosdijk

Lezingen en concerten



Nummer 1 2025



Een stap verder kunnen zetten

Kent u de Vastenactie? Weet u/ je welk idee erachter zit? Mensen zo helpen dat ze daarna weer zelfstandig verder kunnen. Zo zijn vrouwen en meisjes in Afrika ongeveer 20 uur per week bezig om brandhout te verzamelen. Los van de tijd zorgt het voor ontbossing en is koken op een houtvuur slecht voor je gezondheid. De Vastenactie van dit jaar maakt het mogelijk dat de vrouwen van GFT afval briketten maken. Door de tijdwinst kun je naar school of uit werken, het is gezonder en levert ook nog geld op. De dames kunnen een stuk zelfstandiger verder.



In Nederland is veel armoede. Vaak komt dat, omdat mensen pech hebben, iets doms hebben gedaan of de weg niet weten naar een echte oplossing. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) kan vaak snelle praktische hulp geven.

Vaak wijzen de vrijwilligers van de PCI ook een weg naar een blijvende oplossing.

In veel kerken geven mensen houdbaar voedsel voor de Voedselbank. Als je langere tijd een laag inkomen hebt, kun je wekelijks een voedselpakket krijgen. Dat scheelt niet alleen ongeveer € 50 aan boodschappen, maar geeft ook iets heel belangrijks: het gevoel dat je er mag zijn. Dat er mensen zijn die jou niet kennen, maar je gunnen dat je fatsoenlijk kunt eten. Deze ervaring betekent veel voor het behouden van je menselijke waardigheid. Ondertussen gebeurt er van alles om je situatie te verbeteren.

Ik hoor nog wel eens verhalen van mensen die vinden dat de wereld langzaam maar zeker de verkeerde kant op gaat. En natuurlijk ken ik die voorbeelden ook. Maar ik wil er graag een vraag naast zetten: "Ziet u / zie je tekenen van hoop"? Hierboven heeft u drie voorbeelden kunnen lezen van tekenen van hoop. Van gewone mensen die zich het lot van anderen aantrekken en iets doen. Dat gebeurt ook binnen onze gemeenschappen en daarbuiten. Dit gevoel van verbondenheid hoort bij het dragende weefsel van onze samenleving. Het geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat je gedragen wordt en meer kwaliteit van leven ervaart. Van oudsher noemen we dit de 'werken van barmhartigheid'. Die wens ik iedereen toe.

Ed van de Moosdijk, Pastoraal werker

RECTIFICATIE

Enkele opmerkelijke parochianen wezen ons op het feit dat in nummer 7 van Open Venster op pagina 21, niet paus Johannes XIII was afgebeeld maar Johannes Paulus II. Onze excuses daarvoor! Hierbij alsnog een afbeelding van onze patroonheilige: paus Johannes XIII



Agenda



Februari

18 Lezing, Artificial Intelligence, Houten, 20.00 uur

April

12 Johannes Passion, Schalkwijk, 20.00 uur
15 The Passion of Christ, Wijk bij Duurstede, 19.30 uur

Maart

1 Samen stilstaan bij keuze rondom sterven, Odijk, 15.00 uur
2 Carnavalsviering BOW, Odijk, 10.00 uur
5 Start digitale 40-dagentijd kalender (pagi. 3)
14 Afscheidsviering pastoraal werker Ed van de Moosijk, Tiel, 19.00 uur
15 Jubileumconcert Multiple Voice, Odijk, 20.00 uur
15 Stille Omgang (pag.17)

Meer informatie vindt u op de betreffende lokale pagina's.

Vastenactiecampagneproject 2025 Schoner koken, beter leven

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel!



Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Dat is voor veel gezinnen veel geld. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: "Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen."

De briketten branden bovendien schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout verminderen.

Hoe kunt u bijdragen? Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We willen meer vrouwen betrekken, maar dan is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd. Het gaat om vergruizers om het verkoelde gft-afval fijn te malen, persen om de briketten te maken en grote mixers om de zware massa goed te mengen. Daarnaast vragen de vrouwen ons om klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen en mondklappers tegen het stof) en jerrycans.

Hoe gaan we dit doen?

In de komende veertigdagentijd zal de opbrengst van de collectes in onze vieringen ten goede komen aan dit project. U kunt ook een donatie doen op een van onze bankrekeningen t.w.

Vastenactie Krommerijnstreek NL 43 INGB 0002587400 of in HoutenVastenactie Houten NL 75 INGB 0000582707

Voor eventuele plaatselijke activiteiten zie lokale pagina's.

Namens Werkgroep Vastenactie & Profiel Beraad Diaconie, Lilian Weijman

Er is mail...

Digitale Vastenkalender

Op woensdag 5 maart begint de Veertigdagentijd. Een tijd voor wat extra bezinning en aandacht voor wat ons nu werkelijk draagt en gaande houdt. Velen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Daarom versturen we vanaf Aswoensdag iedere dag een mailtje ter bezinning en inspiratie.

Het thema van de digitale Vastenkalender sluit aan bij het thema van het Heilig Jaar: **Pelgrims van hoop**. De mailtjes gaan dus over samen op weg zijn en hoop houden. Daar hoort ook een vraag bij aan jou/u, gelovige in onze parochie.

Wat geeft jou eigenlijk hoop?

Waar zie jij de lichtpuntjes in onze wereld, in onze samenleving?

Wil je daarover iets delen met andere parochianen, stuur me dan een kort stukje of een gedicht of een lied, dat iets uitdrukt van jouw hoop voor onze tijd.

Uiteraard hoeft dat niet per se iets te zijn dat met de kerk te maken heeft.

Misschien put je wel hoop uit het feit dat je kinderen vegan eten.

Dan delen we dat met elkaar in de kalender.

Voor bijdragen en opgave kun je mailen met Wies Sarot: w.sarot@2parochies.nl



Samen dromen - Liefde zij daad

De komende veertigdagentijd hangt er in onze kerken weer een hongerdoek van Vastenactie.

De hongerdoeken

Deze 25ste en alle voorafgaande hongerdoeken tonen de spirituele basis van waaruit Vastenactie handelt: barmhartigheid voor medemensen in nood (Luc. 10, 25-37, Mat. 25, 31-46), zuster- en broederschap van alle mensen op deze wereld en respect voor en inclusie van randgroepen. In de hongerdoeken weerspiegelt zich de door geloven in God gedragen hoop op radicale verandering van onrechtvaardige economische verhoudingen, die nog steeds vele mensen op deze aarde tot slachtoffers maken. De hongerdoeken geven een spirituele basis om te zoeken naar de komst van het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid (Mattheüs 6,33).



Hongerdoek 2025: Samen dromen - Liefde zij daad

De basis van dit hongerdoek is een collage van foto's uit het archief van Misereor, de Duitse zusterorganisatie van Vastenactie en van de kunstenaar Trommer zelf. Het zijn afbeeldingen van bij projecten betrokken kinderen uit Brazilië, Nigeria, Afghanistan en India en van kinderen uit Europa. Alle kinderen lijken met iets bezig, gaan blijkbaar op in alledaagse dingen. Alle kinderen zijn op een of andere manier betrokken op elkaar en op hun omgeving. Wie een eerste blik werpt op de hongerdoek, krijgt de indruk van een vredig tafereel van gelukkige kinderen. Die schijn bedriegt zeer. Enkelen van de kinderen moeten hard werken om water te halen, om een broertje of zusje te dragen of om huishoudelijke klussen te doen. En ook de situatie roept vele vragen op. Zijn de kinderen geïsoleerd van hun ouders en andere mensen? Kunnen ze van het eiland af? Is de helikopter een bedreiging of brengt die juist hulp? Dit hongerdoek geeft veel stof tot nadenken en zal op gezette tijden in onze vieringen en in de liturgie ook aandacht krijgen.

Lilian Weijman

Bron: Teksten: Stg. Bisschoppelijke Vastenactie, Gouda, augustus 2024

Wilt u het hele verhaal achter de hongerdoek lezen dan kunt u de brochure downloaden via de webshop van de vastenactie :
<https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen?>

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we ook dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood, door koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden.

Hoe kunt u nog meer fiscaal voordeel halen uit uw gift aan de kerkbalans

U kunt van het bedrag wat u invult bij de actie kerkbalans een periodieke schenking maken. Bij een periodieke gift ontvangt u meer geld terug van de Belastingdienst. Het bedrag wat u bespaart kunt u aan andere doelen besteden.

De kerk opnemen in uw testament

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met de penningmeester van uw locatie of via het emailadres: info@pj23.nl.



Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

Jezus zegt: Ik ben de Deur...

Door hoeveel deuren zijn wij vandaag al gegaan? De deur van de slaapkamer, van de keuken, van ons huis, van de auto, van ons werk of school. Al die deuren geven ons geborgenheid, veiligheid, zekerheid en macht. De deuren maken van een huis een veilig thuis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in bijna alle godsdiensten de deur een bijzondere betekenis heeft. Daardoor wordt het heilige afgescheiden van het wereldse. De deur heeft een dubbele functie: zij dient om vreemden de toegang te beletten, en om toegang te geven aan hen die met het heilige vertrouwd zijn.

Nu zegt Jezus: "Ik ben de deur". Hij zegt niet: "Ik ben ook een deur, die toegang geeft tot God". Neen, Hij zegt: "Ik ben de deur, de enige deur, die toegang verschaffen kan tot het volle leven". In de ark van Noach was maar één deur waarlangs Noach en zijn gezin konden binnentreden om gered te worden. In de tempel was maar één deur, die toegang gaf tot het Heilige der Heilige. Zo is Jezus ook de enige deur die toegang geeft tot het eigenlijke definitieve leven. "Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij". Met de komst van Jezus is de deur geopend, is de toegang tot God weer hersteld. Jezus biedt zich aan als de open deur, zodat wij bij God in en uit mogen gaan, zoals wij in en uit mogen gaan bij onze beste vrienden. Jezus is de doorgang naar de geborgenheid in Gods liefde. In Jezus zijn wij geen buitenstaanders meer, maar huisgenoten van God.

Door Hem mogen wij het goddelijk leven bezitten en wel in overvloed. Jezus heeft de deur van de hemel wijd geopend voor allen die willen luisteren naar zijn stem. Nu is het onze opgave, dat ook wij de deur van ons hart wijd openstellen



voor Hem, door naar zijn stem te luisteren. "Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd houden met hem en hij met Mij". Jezus laat de mensen vrij. Hij nodigt hen alleen maar uit en wil niemand overweldigen. Hij trapt geen deuren in. Hij geeft een vrij aanbod tot voller leven. De keuze is aan onszelf. Alleen Zijn geopend hart, kan aan de mensen die belast en beladen zijn, rust en vrede schenken.

Maar Jezus is niet alleen de deur die toegang geeft tot de Vader. Hij is ook de deur die toegang geeft tot het hart van de mensen. Waar mensen eerlijk geloven in Jezus, vinden zij ook de toegang tot elkaar. Daar gaan gesloten deuren weer open en worden mensen bevrijd van achterdocht en angst. Zoals Jezus zouden ook wij op onze beurt een open deur voor anderen moeten zijn. Ik hoop dat wij in dit heilig jaar, steeds meer toegang en doorgang mogen zijn voor Gods goedheid en liefde, en dat wij steeds meer de deur van ons hart durven te openen voor God en elkaar.

Fred Hogenelst, pastoor

Jubileumconcert Multiple Voice

Dit jaar vieren wij, Multiple Voice, met trots ons 37,5-jarig jubileum!

Ter gelegenheid van deze mijlpaal geven wij een feestelijk concert op 15 maart om 20.00 uur in de H. Nicolaaskerk te Odijk.

Zie ook: pagina 22

Het concert This is Me, neemt je mee op een muzikale reis door de verschillende fases van het leven, waarin je op ontdekkingsreis gaat naar jezelf.

Van ontroerende ballads tot krachtige samenzang: een avond vol muziek, passie en verbinding, perfect voor iedereen die houdt van een lokaal, muzikaal avontuur.

Kom genieten van deze unieke ervaring en vier samen met ons de kracht van muziek en samenzijn.

Datum: Zaterdag 15 maart a.s.

Tijd: 20.00 uur

Locatie: H. Nicolaaskerk, St. Nicolaaslaan 1 in Odijk

Tickets: € 12,50 per persoon

We hopen je te zien bij ons jubileumconcert!

Muzikale groet, Multiple Voice



Tickets zijn te reserveren via: Elma van Wijk, Koekoeksbloem 10, Odijk of 06 - 465 520 67 of www.multiple-voice.nl.



“Zie, Ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen en wij zullen samen eten. Ik met hem en hij met Mij” (Openbaringen 3,20).

Heilig jaar betekent verzoening, hoop en vrede voor iedereen

Op kerstavond opende paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome en gaf daarmee het startsein voor het Heilig Jaar 2025. Een Heilig Jaar wordt ook wel een Jubeljaar genoemd. Wat betekent dat? Wat is een Heilige Deur en hoe kun je dichtbij huis het Heilig Jaar meevieren?

Jubeljaar heeft joodse wortels

Het jubeljaar wordt beschreven in het bijbelboek Leviticus (h. 25), één van de boeken van de Thora. Het gaat om een gebod uit de wet van Mozes. In de joodse traditie kent men de wekelijkse sabbat (rustdag), maar om de zeven jaar zou men een sabbatjaar moeten houden. Eens in de vijftig jaar, dus na een reeks van zeven sabbatjaren om de zeven jaar (plus 1) zou dan een jubeljaar moeten volgen. In zo'n jaar wordt de aarde rust gegund door haar niet te bewerken. Slaven en gevangenen worden vrijgelaten, schulden kwijtgescholden en zonden vergeven. Het is onzeker of het jubeljaar ooit als zodanig gevierd is; er zijn in het Oude Testament geen aanwijzingen voor te vinden. De bedoeling is wel duidelijk: er wordt schoon schip gemaakt. Er is verzoening, hoop en vrede voor iedereen. In het besef dat het land, ons leven, uiteindelijk aan God toebehoort. Als we ons afstemmen op Hem vinden we de juiste weg in de omgang met de schepping en met elkaar.

Jubeljaar in onze Kerk

In de Rooms-Katholieke Kerk vond het eerste jubeljaar plaats in 1300. Paus Bonifatius VIII ging in op het verzoek van bedevaartgangers die de stad Rome bezochten en door het bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus ook hoopten op kwijtschelding van hun zonden. Uiteindelijk viert de Kerk nu iedere 25 jaar een Heilig Jaar, maar pausen kunnen altijd een bijzonder jubeljaar afkondigen, zoals paus Franciscus in 2016 deed met het Jaar van Barmhartigheid.

In de kern is een Jubeljaar een jaar waarin mensen worden aangespoord om terug te keren naar de fundamenten van hun geloof en naar onderlinge verbroedering. Het is een jaar van het herstellen van relaties tussen mensen en ieders eigen relatie met God. Een Jubeljaar is ook een oproep tot bekering: het is een gelegenheid om eens goed naar je eigen leven te kijken en God te vragen je te begeleiden op de weg naar heiligheid. In een Jubeljaar spelen woorden als hoop, gerechtigheid, toewijding, dienstbaarheid en vredelievendheid een belangrijke rol. Bovenal staat in het Jubeljaar de ontmoeting met Christus centraal. Voor 2025 koos paus Franciscus het motto "pelgrims van hoop". Christelijke hoop is dynamisch en verlicht de pelgrimstocht van ons leven. Samen zijn we onderweg en willen we in het voetspoor gaan van Hem die "de weg, de waarheid en het leven" is (Joh. 14, 6).

Heilige Deur

Alleen tijdens een Heilig Jaar kunnen pelgrims de vier pauselijke basilica (Sint-Pieter, Sint-Jan van Lateranen, Maria Maggiore en Sint-Paulus Buiten de Muren) in Rome via de zgn. Heilige Deur betreden. Buiten deze jaren zijn de deuren dichtgemetseld. Uit de hele wereld pelgrimeren in dit bijzondere jaar gelovigen naar Rome om de graven van de apostelen te bezoeken.



De deur is een verwijzing naar de overgang van iets ouds naar iets nieuws; van zonde naar verlossing, van dood naar leven, van ongelof naar geloof. Jezus beschrijft zichzelf als een deur in het Johannesevangelie (Joh. 10,9). De deur staat ook symbool voor het contact tussen God en mens. God zelf neemt initiatief: "Ik sta aan de deur en klop aan".

Aflaat en verzoening

Bij een Heilig Jaar horen tekenen van verzoening en vergeving van schulden. Dit kan in een groter verband door het kwijtschelden van materiële schulden, maar het kan ook heel persoonlijk in het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Typerend voor een Heilig Jaar is dat dit ook kan door het verkrijgen van een aflaat. Dat zou je kunnen omschrijven als een ervaring van barmhartigheid door bepaalde geestelijke handelingen te verrichten, die door de paus zijn voorgeschreven. Denk daarbij aan het bezoeken van daarvoor aangewezen kerken, het bijwonen van de eucharistie of het bidden van bepaalde gebeden, het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening en het doen van goede werken.

Jubileumkerken in ons bisdom

Ook wie niet in de gelegenheid is naar Rome te reizen, kan het jubeljaar in eigen land beleven. In het Aartsbisdom zijn dertien zgn. jubileumkerken aangewezen die mensen kunnen bezoeken. Voor een overzicht van deze kerken: <https://www.aartsbisdom.nl/home/jubeljaar-2025/>.

Marianne van Tricht
(samengesteld op basis van diverse publicaties)

Dankbaar écht iets te mogen betekenen voor de mensen...

Zeven vragen aan Ed van de Moosdijk, in verband met zijn pensioen.



1. Ed, je werd op 1 november 2010 benoemd als pastoraal werker voor de H. Dominicusgemeenschap in Tiel. Eerder werkte je in het pastoraat in Arnhem en Groenlo.

Met welke taken en verwachtingen begon je in de Betuwe?

De Betuwe was voor mij een nieuw gebied. Natuurlijk kende ik Flipje, maar ik was nog nooit in Tiel geweest. Ik zou basispastor worden voor Tiel, Varik en Maurik. Als basispastor bezoek je mensen, ben je adviseur van heel veel groepen, ga je voor in weekendvieringen en uitvaarten. Daarnaast was ik de catecheet voor de kersverse Suitbertusparochie. Dan heb je veel te maken met de Eerste Communie, het Vormsel, scholen en de volwassencatechese. Zeker bij dat laatste kwam de leraar in mij goed aan zijn trekken.

Als stadse jongen heb ik in de Achterhoek de plattelandsmentaliteit goed leren kennen. Denk aan buurthulp, je gevoelens uiten in het dialect, de agrarische samenleving, traditionele religiositeit. De stad Arnhem was sterk ontkerkelijkt, mensen waren meer op zichzelf en er was een groot armoedeprobleem. Ik ben vrij blanco in Tiel begonnen. Ik ben dankbaar dat ik me zes weken mocht inwerken met Aad van Dijk als gids. Ik heb veel gevraagd en geluisterd. In mijn beleving als pastor lag de Betuwe tussen de Achterhoek en Arnhem in. Een goede mix.

2. Kort daarna (jan. 2011) werd de H. Suitbertusparochie opgericht in de West-Betuwe. En begin september 2013 werd het pastoraal team samengevoegd met de pastores van de parochie H. paus Johannes XXIII in de Kromme Rijnstreek. Je werkgebied is behoorlijk uitgebreid en je hebt collega's zien gaan en komen.

Hoe heb je deze veranderingen ervaren? Wat betekenden ze voor jouw pastorale werk?

In het begin veranderde er niet zo veel. Ik was lid van het pastoresteam en ben als catecheet meteen voor de Suitbertusparochie gaan werken. Als locatiepastor richtte ik mij op Tiel, Varik en Maurik. De collega's Vincent van der Helm, Joset van Leeuwen en Gerben Zweers hadden elk hun eigen taken en aandachtsgebieden.

Het voelde een beetje als een supermarkt waarin de slager, de groenteboer, de bakker en de melkboer een eigen afdeling hadden.

Dat veranderde in 2013. Gerben Zweers werd toen ook pastoor van de paus Johannes XXIII parochie. Er ontstond een personele unie tussen de twee pastoresteams en een werkgebied van 30 bij 35 kilometer.

Ik verwelkomde Elisabeth van Dijk, Meike Hettinga, Anton ten Klooster en Lilian Weijman als nieuwe collega's.

Pastoor Zweers wilde iedereen in zijn of haar kracht zetten. Voor mij werd dat naast de basistaken de (maatschappelijke kant van de) diaconie en oecumene. Een goede keuze.

Als mensenmens moest ik wennen aan de schaalvergroting. Je zat meer achter de computer en had minder direct contact met mensen. Niet alleen in mijn beleving een verschraving van het pastoraat. Dat werd versterkt door de verkleining van het team en daarmee de pastorale slagkracht.

3. Je hebt ruimt 14 jaar als pastoraal werker in onze parochies gewerkt. Wat heeft je in die tijd het meest geraakt? Of waar denk je met het grootste plezier, of de grootste dankbaarheid aan terug?

Wat me het meeste heeft geraakt is de uitvaart van de tweeling Groenhuijzen in 2014. De ouders wisten tijdens de zwangerschap al dat hun kinderen rond de bevalling zouden overlijden. Gelukkig hebben ze nog anderhalf uur geleefd en zijn ze op uitdrukkelijk verzoek van de ouders gedoopt. Ik zie de vader nog met twee kleine kistjes in zijn handen door het middenpad naar voren lopen. Het was erg emotioneel. Ik ben Adri Enthoven nog dankbaar dat we samen het ontredderde gezin konden bijstaan.

De grootste dankbaarheid ervaar ik als je echt iets kunt betekenen voor mensen. Dat kan van alles en nog wat zijn: een uitvaart waarin de nabestaanden echt afscheid kunnen nemen, een computer regelen die een Syrische statushouder nodig heeft op de middelbare school, of verrijkende gesprekken over geloof en wat dat betekent voor jouw kwaliteit van leven.

4. Hoe gaat je afscheid in onze parochies eruit zien?

Nu gaat het in stukjes en beetjes. Je laatste vergadering met een groep, je laatste voorgaan in een kerk, het ontruimen van je werkkamer.

Op vrijdag 14 maart is er een afscheidsviering in de Dominicus in Tiel. De gebedsviering begint om 19.00 uur. Daarna is er een informeel samenzijn.

5. Wat is je hoop, wens, verwachting voor de toekomst van de kerk, en van het gelovig leven vande mensen in onze streken?

Voor mij is de kerk minder het instituut en meer de mensen die zich verbonden voelen. Mensen die aanvoelen dat Jezus ons heeft laten zien wat echt leven is. En daar ook naar handelen. Een samenleving. De geschiedenis laat ons zien dat mensen altijd een behoefte hebben gehad om samen het leven te dragen: gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

Dat zal doorgaan. Hoe dat er uit ziet, weet ik niet precies.

6. Wat ben je voornemens te gaan doen, nu betaald werken niet meer hoeft?

Een groot voordeel van mijn werk is dat ik veel te maken heb met ervaren pensionado's. Hun advies: blijf fit, maak plannen, kom onder de mensen en geef jezelf de tijd om te ontdekken wat je echt wil. Tot nu toe is dat een moestuin, aanhalen van sociale contacten, het trainen van mijn zangstem, lezen en er op uit trekken.

7. Welk motto, of welke wens, wil je onze parochianen meegeven nu je met pensioen gaat?

Wat zie je als je kijkt door de ogen van een ander...?



Aanmelden kloosterweekeinde

'Als het stil wordt in en om je heen, kunnen zich onvermoede kanten van jezelf openen. Je stapt uit de chaos van verplichtingen, gedachten en bezigheden. Kom op adem, ervaar de hartelijke betrokkenheid. Voel je welkom! Heb je er wel eens over gedacht om het klooster in te gaan?

De werkgroep kloostergang organiseert jaarlijks vanuit de parochies een kloosterweekeinde. We volgen samen het ritme van het klooster en staan stil bij een thema dat we speciaal voor dit weekeinde uitwerken. Veel parochianen zijn al eens mee geweest, maar voor anderen is het misschien een uitdaging. Wil je die uitdaging met ons aan gaan? Geef je dan op voor dit kloosterweekeinde dat we hebben op 20 juni tot en met 22 juni.

Wij zijn dan te gast bij de Norbertijnen van de abdij van Postel, Mol (België). We volgen de gebedstijden van de abdij en maken tussendoor ruimte voor een stukje eigen programma.

Meld je aan voor 1 maart door een mailtje te sturen naar r.hulsdouw@kpnmail.nl

Vermeld in de mail je naam, mobiele nummer en of je met de auto gaat. In dat laatste geval horen we ook graag of en hoeveel mensen er eventueel mee kunnen rijden.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging en daarin staat de datum van de kennismakings- en informatieavond (nu nog niet bekend).

De kosten voor dit weekeinde zijn €150 per persoon. Daar komt nog een klein bedrag bij voor zaalhuur. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers

Zou je wel mee willen, maar weet je niet of het iets voor je is mail dan naar: l.weijman@2parochies.nl

Namens de werkgroep kloostergang, Lilian Weijman pw.





Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, do 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de Pastorie Achterom: ma 13.30-14.30 uur)

Bankrekeningnummer: NL33RABO0311303404 tnv GG St. Barbara Bunnik

Beeldspraak



De kruiddampen van de jaarwisseling zijn opgetrokken en we kunnen weer met een heldere blik de toekomst tegemoet zien. Zo'n frisse blik was wel heel letterlijk van toepassing voor die 50 mensen die op 5 januari de driekoningenvoettocht hebben uitgelopen.

Zover ik uit de verhalen heb kunnen begrijpen, waren de weersomstandigheden nog nooit zo slecht als tijdens deze 15de editie van de wandeltocht. Kou, veel regen en natte sneeuw; je moet dan wel heel volhardend zijn om zo'n tocht te volbrengen.

Met een mooie lichtjesviering en de gastvrije ontvangst in het Goy in het vooruitzicht, werd het toch een hartverwarmende tocht.

Op die manier kwam het thema van deze tocht, de hoop, ook goed tot zijn recht. De wandelaars lieten zich niet uit het veld slaan. Dat is een mentaliteit die we in deze tijden van kommer en kwel goed kunnen gebruiken. Want laten we eerlijk wezen, wanneer we bijvoorbeeld in de kerk rondkijken, dan zien we, dat er nog maar weinig belangstellenden zijn voor de eredienst. Op driekoningenzondag bijvoorbeeld waren er meer koorzangers dan kerkbezoekers! Je moet dan als voorganger, koster, dirigent of koorzanger met net zoveel hoop de kerk binnenlopen als die wandelaars. En zelfs binnen deze groep loopt het aantal ieder jaar terug. Maar nu weer genoeg gesomberd. Er zijn gelukkig ook positievere berichten. Het toenemende aantal jongeren binnen de kerk stemt hoopvol. De samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen en het samen onderweg zijn is ook steeds vanzelfsprekender. En ook de zon klimt iedere dag hoger. Het licht, de lente, de vogels en de bloemen, dit alles helpt ons om in dit Jubeljaar de hoop aan den lijve te ervaren.

Ik wens het u allen toe!

Barbara

Zondag 2 maart om 10 uur in Odijk:
een gezamenlijke Carnavalsviering, zie pag 23

De hoop van Havel?

Václav Havel was een Tsjechische schrijver en politicus (1936-2011). Hij schreef vele en rake woorden over de hoop. Dit gedicht wordt aan hem toegeschreven, maar de herkomst is niet duidelijk. Wel hoor je Havel er letterlijk in doorklinken.

*'Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.*

*Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.*

*Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is,
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.'*

Een Heilig Jaar... een Jubeljaar!!



Mgr. Hans van de Hende,
bisschop van Rotterdam over het logo:

Uit de vier windstreken komen wij, als mensen van allerlei kleuren en pluimage. Eensgezind zijn we onderweg over de woelige baren van het leven en houden in een gezamenlijk geloven vast aan het kruis, waaraan onze hoop is verankerd. We hebben dit jaar de mogelijkheid en opdracht om te werken aan onze relatie met God, om deze recht te zetten.



Sint Jozef

'Een stille werker'

We vieren het feest van de heilige Jozef op 19 maart. In de evangelies blijft de bescheiden Jozef stiltejes op de achtergrond. Toch is hem de eretitel 'voedstervader' verleend. Het betekent zoiets als 'pleegvader'. Pleegouders ontfermen, een mooie term, zich over kinderen en

jongeren die om welke reden dan ook hun draai niet meer vinden. Niet echt een beeld dat bij Jezus past. Pleegvader zijn is geen eenvoudige taak, je wordt het ook niet zomaar, je wordt grondig gescreend en je moet adellijken kunnen voorleggen. Kortom: aan een pleegvader worden hogere eisen gesteld dan aan een biologische vader. Daar komt nog eens bij dat je normaal pleegvader wordt van een kind dat al geboren is, niet zo bij Jozef. Net zoals Maria door God uitverkoren was om zijn Zoon op aarde te brengen, was Jozef uitverkoren om Maria tot vrouw te nemen en haar zoon mee op te voeden. Toch verdwijnt Jozef met de start van het openbaar leven van Jezus zo goed als volledig uit beeld. Ook in de eeuwen daarna is het, buiten enkele apocriefe verhalen, erg stil rond de bescheiden voedstervader.

Waarom paus Franciscus rustig slaapt

Ondanks al zijn zorgen en verantwoordelijkheden onthulde paus Franciscus dat hij 's nachts vredig slaapt. Zijn geheim? Sint-Jozef! Als je de paus van Rome bent, kun je de mooiste kunstwerken in je kamer laten zetten: misschien wel een Madonna van Rafael of Leonardo Da Vinci, topstukken genoeg in het Vaticaan. Paus Franciscus koos voor iets anders. Op foto uit zijn werkkamer zie je een Madonna, met de cadeauverpakking er nog bij, een goedkoop gipsen beeldje van Sint-Jozef met een staf met lelies en een slapende Sint-Jozef. Die slapende Sint-Jozef had hij ook al op zijn kantoor staan in Buenos Aires, toen hij nog bisschop was. 's Avonds aan het einde van de werkdag schrijft de paus zijn zorgen op een briefje, legt ze onder het beeldje van Jozef en gaat naar bed. En dan slaapt hij goed, ondanks alle zorgen en verantwoordelijkheden.



Sint-Jozef in de werkkamer van paus Franciscus

© Ignis Webmagazine

Een stille werker

We kennen hem allemaal, maar hij laat maar bescheiden van zich horen. Behalve dan op het koor, waar hij een buitengewoon mooie bijdrage leverde met zijn prachtige bas. We hebben het natuurlijk over Sjaak Baas. Samen met zijn zus Wil was hij vele jaren actief binnen onze geloofsgemeenschap. Zo hebben ze een grote bijdrage geleverd aan het schoonhouden van de kerk. Maar ook werden vele wandelingen door Sjaak verzorgd. Driekoningenvoettocht, dauwtrappen, hij was van de partij. We zien ze samen koffie schenken en als trouwe kerkgangers altijd in voor een gemoedelijk praatje. Het 40-dagenboekje had zijn onverdeelde aandacht en ook de redactie van het Open Venster kan/kon op hem rekenen. Maar ja, Sjaak en Wil verhuisden onlangs naar Werkhoven en sloten zich bij Isidoor aan. Gelukkig gaat Sjaak ook daar zingen! Bij zijn afscheid van het koor werd Sjaak met een mooie Gregoriusspeld bedacht. Dag Sjaak en dag Wil, we gaan jullie zeker missen, maar in de BOW-vieringen nog wel zien!



Mens, waar ben je?

We kregen een prachtig aanbod voor een 40-dagen kalender. Deze is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen.



Het bevat voor elke dag een tekst, in de vorm van bijbelpassages, overdenkingen, gedichten, persoonlijke verhalen en andere vormen van bezinning. Ook is er aandacht voor kinderen. De kinderverhalen zijn verzorgd door 'onze' eigen Bunnikse dominee Jantine Heuvelink. De kalender begint op Aswoensdag, 5 maart. De kalender kost € 3 en is verkrijgbaar via het secretariaat.

Familieberichten

Overleden

Grada Klarenbeek-van Os op 5 december, 81jaar
 Hanny de Jong-Siebelder op 12 december, 90 jaar
 Jan Maas op 12 december, 88 jaar
 Iny Visschedijk-de Mönink op 23 december, 92 jaar
 Rinus Klarenbeek op 4 januari, 75 jaar
 Toos van Bentum-van Hienen op 22 januari, 93 jaar
 Theo Heutinck op 27 januari, 94 jaar



O.L.V. ten Hemelopneming
Loerikseweg 10, 3991 AD Houten
Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Praat- en luistermaatjes gezocht

Onze gezellige koffieochtenden op woensdag van 10.00-12.00 uur worden druk bezocht. We ontvangen iedere woensdag tussen de 30 en 40 mensen. Zou u het leuk vinden om af en toe eens "Praat- en luistermaatje" te zijn? Geheel vrijblijvend, een afspraak maken is niet nodig. Loop gewoon even binnen in de parochieruimte en praat/luister mee, van harte welkom!

Woensdagochtend koffiegroep;
Agnes Bruijnjs, Elly de Sain, Nel Steenman en Diny Bartels

Voor meer informatie: houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Diny Bartels



Dank voor bijdrage feestdagenpakketten

In december van het vorige jaar heeft de interkerkelijke werkgroep Kerk en Minima - mede dankzij de hulp van vrijwilligers voor de inzameling, het inpakken en de bezorging - weer bij zo'n 250 huishoudens een goed gevuld en waardevol feestdagenpakket kunnen afleveren.

We hebben een supermarktactie gehouden bij een drietal supermarkten: Albert Heijn in het Oude Dorp, Jumbo aan de Odijkseweg en Hoogvliet in Castellum. Hierbij zijn gevarieerde en goed bruikbare voedingsmiddelen ingezameld.

Ook hebben veel mensen en diverse kerken in Houten een financiële bijdrage geleverd. Dit samen heeft geresulteerd

in een royale doos met artikelen en een cadeaukaart die vrij te besteden is bij de supermarkt. Zo kunnen de ontvangers van de pakketten zelf alsnog hun boodschappen (laten) doen naar eigen keus.



Hartelijk dank voor uw gulle giften, dank aan de vrijwilligers, en dank voor de ruime bijdrage van de PCI.

Hartelijk dank aan u allen!

Namens de werkgroep "Kerk & Minima",
Evelien Smit.
email: kerkenminimahouten@gmail.com

Uitnodiging (herhalings-) reanimatie training

Wij zijn voornemens voor iedere belanghebbende een (herhalings-) reanimatie training te organiseren.

De cursus zal plaats vinden in de maand juni.
Geïnteresseerden kunnen zich bij mij aanmelden.
Dit kan tot uiterlijk woensdag 19 februari.
Diegene die zich reeds hebben aangemeld hoeven dit niet nogmaals te doen.

Namens sectie 2, Cees Lutz
cees@dekoppel.nl 06 - 51847929





Vrijwilligers ja(ar)!

Dit is het vierde artikel over het waarderen en werven van vrijwilligers.

Waarom ben jij vrijwilliger voor onze Geloofsgemeenschap?

Deze vraag stelde ik aan verschillende vrijwilligers.

Alle gevraagde personen benadrukken hoe waardevol het is om anderen te helpen, deel uit te maken van de gemeenschap en een bijdrage te leveren aan de kerk. Het gaat om het gevoel van voldoening, verbinding en het belang van de kerk voor de gemeenschap. Ze benadrukken ook de persoonlijke groei en het geluk dat voortkomt uit het helpen van anderen en het werken voor een gemeenschappelijk doel. De vriendschap en steun die mensen bij elkaar vinden zijn betekenisvol.

Zoals iemand treffend stelde "vandaag heb ik een arm om mijn schouder nodig, morgen jij".

Verschillende mensen vinden het een geweldige manier om fijne mensen te ontmoeten en zich gewaardeerd te voelen. Het brengt gezelligheid en geeft voldoening om iets voor een goed doel te doen. Anderen vinden het een fijne manier om vrije tijd zinvol te besteden, door bijvoorbeeld koffie te schenken of te werken op het parochiesecretariaat. Ze doen dit met plezier, omdat ze

weten dat het anderen blij maakt.

Weer een ander geeft aan dat vrijwilligerswerk bij de kerk haar helpt betrokken te blijven en anderen te helpen, wat haar zelf ook gelukkig maakt. Ook wordt genoemd de verbinding die men voelt met de gemeenschap en dat men bij wil dragen aan het behoud en de groei ervan. Het zingen in koren, zoals verschillende koorleden aangeven, brengt enthousiasme en saamhorigheid. Door een aantal mensen wordt expliciet genoemd dat ze veel waarde hechten aan het behoud van de gemeenschap en de mooie gebouwen. De vriendschappen die ontstaan door vrijwilligerswerk worden gekoesterd.

Al deze redenen samen laten zien dat vrijwilligerswerk bij onze geloofsgemeenschap niet alleen voldoening geeft, maar ook een positieve impact heeft op zowel de vrijwilligers als de gemeenschap.

Reageren?

*Diny Bartels Namens Locatieraad
houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Diny Bartels*

Start Huis van Gebed en Ontmoeting

Afgelopen dinsdag 21 januari heeft een groep van ruim twaalf mensen hard gewerkt om de plek vrij te maken, waar we hopen een nieuwe schuur te mogen plaatsen. Die nieuwe schuur komt in de plaats van oude werkplaats en de opslagruimte voor tuingereedschap, maaimachine, extra stoelen en nog veel meer. Op de oude plek zou dan de nieuwe ontmoetingsruimte moet komen. Met een flinke aanhangwagen zijn twaalf ladingen groen afgevoerd: de bomen en struiken, waarvan het merendeel aan het einde van zijn leven was. Alles bij elkaar een stevige klus, maar wel gezellig: tussendoor werd er koffie met iets lekkers gedronken en tussen de middag was er erwtensoep waarvan flink werd gegeten. De klus van het klaarmaken van die plek is nog niet helemaal klaar: de stronken moeten nog worden verwijderd, net als de grafstenen van de oude pastoors die er liggen. De meeste zijn gebroken en ze bedekken geen graven meer.

Foto's Ton de Vaal en Mary Godefroy



Vastenactieweekend 5 en 6 april 2025



Afrikaanse zaterdagsoepmaaltijd

Zaterdag 5 april om 17.00 uur vindt er een vastenactie soepmaaltijd plaats in de dagkapel. Wij nodigen u allen daartoe uit.

De soepmaaltijd zal geheel in het teken staan van Afrika en zal worden samengesteld met gerechten die in Afrika worden gegeten. Wij garanderen dat het een heerlijke soepmaaltijd wordt in een gezellige sfeer. Tijdens de maaltijd wordt u op de hoogte gebracht van het project in Oeganda.

U kunt zich voor deze maaltijd opgeven via het parochiebureau (telefoon 6371284 of e-mail: houten@pj23.nl)

of via Joop van Impelen e-mail: j.v.impelen@kpnmail.nl.

Wat de prijs betreft, dát mag u zelf weten! De opbrengst is bestemd voor de vastenactie.

Aansluitend is om 19.00 uur de zaterdagavondviering met medewerking van het koor Cantilene.

Zondag 6 april om 11.00 uur is de Eucharistieviering, gezongen door Cantores.

Na de viering kunt u een Afrikaanse-expositie en het lespakket van de scholen in de dagkapel bekijken.

Wij hopen op een succesvolle vastenactie voor Oeganda! Oeganda is een erg arm land en heeft onze hulp hard nodig.

Werkgroep Vastenactie

Met Kidskerk Palmzondag vieren

Op zondag 13 april aanstaande is het Palmzondag. Op die dag vieren wij in de kerk dat Jezus Jeruzalem binnenkwam en alle mensen hem toe juichten. Om 9.30 uur start de kidsviering met muziek, zang en het verhaal over Palmzondag en de Goede Week. Na afloop kunnen de kinderen een Palmzondagstok versieren. De stokken en het materiaal om de stokken te versieren zijn al aanwezig. Een aantal ouders zal meehelpen om de stokken te versieren. En natuurlijk is er wat te drinken en te eten.



Aan het begin van de viering op die dag om 11.00 uur lopen de kinderen met hun eigen versierde Palmzondagstok mee in de processie (optocht) door de kerk. En hoe leuk zou het zijn als er veel kinderen in die processie mee lopen.

De kinderen kunnen na de processie hun Palmzondagstok wegbrengen bij een van de tehuizen in Houten of in eigen familiekring een bestemming geven. Vinden jullie het leuk om mee te doen? Meld je dan aan uiterlijk vrijdag 11 april aanstaande via het secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten, e-mail houten@pj23.nl

Werkgroep kidskerk

Twee digitale retraites

Je kunt kiezen:

De **vastenkalender**, door onze pastores en medeparochianen gemaakt.

Met als thema: pelgrims van hoop.

Meer informatie staat op pagina 3.

Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde

De digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten, getiteld "Hij is onder ons", start op Aswoensdag (5 maart 2025) en eindigt op Paaszondag. Deze retraite is een uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en Pasen intenser te beleven.

Als je mee wilt doen, of als je eerst meer wilt weten, kijk dan op hun website: 40dagenretraite.org.



40dagenretraite.org

Twee lezingen

Natuurlijke rijkdom

Heeft u dat ook wel eens gehad, dat u door iets moois in de natuur, klein of groot, geraakt bent? Dat u daardoor geïnspireerd bent?

Deze ervaringen willen we als basis gebruiken om samen na te denken over de schepping. Daarmee willen we een of enkele teksten uit de Bijbel verbinden. Maar ook: wat kunnen we ermee in ons dagelijks leven?

Hierover willen we samen met u nadenken. Deze avond is in samenwerking met pastoraal werker Ed van de Moosdijk.

Datum: 4 maart, 20.00 uur tot 22.00, u bent welkom vanaf 19.45 uur.
Plaats: pastorie RK OLV ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten
Graag opgeven via wegvangeloven@gmail.com



Rituelen in de liturgie

Vorig jaar heeft Dominique Rijnbout ons verteld over de rituelen van de zondagse liturgie. Dat leverde soms een levendig gesprek op. Mede daardoor was de avond te kort om alles te vertellen. Daarom is toen gelijk gevraagd of hij een keer terug wilde komen om de rest te vertellen.

Dat gaat hij op 25 maart doen. Als het even kan, zal hij ook meer vertellen over de rituelen van de Paaswake. Ook voor mensen die er de eerste keer niet bij waren zal het de moeite waard zijn.

Dominique Rijnbout is hoofdacoliet en ceremoniaris van onze geloofsgemeenschap.

Datum: 25 maart, 20.00 uur tot 22.00 uur, u bent welkom vanaf 19.45 uur.
Plaats: pastorie RK OLV ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten
Graag opgeven via wegvangeloven@gmail.com

En een herinnering

Lezing Artificial Intelligence

Op 18 februari geeft Kees van den Tempel een lezing over artificial intelligence in Houten.

Aanvang: 20.15 uur, inloop vanaf 20.00 uur.

Meer informatie op pagina.21 van het vorige Open Venster en op de website, PJ23.nl (onder agenda).

Graag opgeven via wegvangeloven@gmail.com

Familieberichten

Onlangs overleden:

- 20-11-2024 Adrie van de Vlasakker-Reuvers
- 09-12-2024 Hans Spaan
- 11-12-2024 Gert Vernooij
- 16-12-2024 Ernst Godefroy
- 04-01-2025 Riky Teuns-Luijten
- 06-01-2025 Gina Geerdes-Wieman
- 07-01-2025 Ria Agterberg

Vieringenrooster 15 februari t/m 30 maart 2025

15 feb. - 16 feb.		6e Zondag d/h jaar
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 09:30	Kidskerk met werkgroep
	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
Schalkwijk	zo 10:00	diaken H. Schoot m.m.v. Zangkoor Sabra
Bunnik	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Honorem Dei en Laudate uit Bunnik
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Herenkoor
23 feb.		7e Zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
't Goy	zo 09:30	werkgroep
Bunnik	zo 09:30	diaken H. Schoot m.m.v. Honorem Dei en Laudate uit Bunnik
Odijk	zo 11:00	pastor P. van der Ven m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia, Organist Rob Goorhuis
Cothen	zo 11:00	diaken H. Schoot m.m.v. Dameskoor
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep
01 maart - 02 maart		8e Zondag d/h jaar
Wijk bij Duurstede	za 19:00	diaken V. van der Helm
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola Cantorum Houten
't Goy	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 10:00	BOW woord- en communieviering met werkgroep m.m.v. Blaas Vaak
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Herenkoor
05 maart		Aswoensdag
Houten	wo 19:00	mgr. H. Woorts m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Werkhoven	wo 19:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Gem koor St. Caecilia, organist Bas Jongeling
Cothen	wo 19:00	diaken H. Schoot m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
08 maart - 09 maart		1e zondag veertigdagentijd
Houten	za 19:00	Vespers met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola Cantorum Houten
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
	zo 19:00	Meditatieve viering met werkgroep
Schalkwijk	zo 09:30	pastor P. van der Ven m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem koor St. Caecilia, organist Bas Jongeling
Cothen	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Dameskoor
	zo 11:00	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep
15 maart - 16 maart		2e zondag veertigdagentijd
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Taizeviering met werkgroep
Houten	zo 11:00	Rector P. Kuipers m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
't Goy	zo 09:30	diaken H. Schoot
Bunnik	zo 09:30	Rector P. Kuipers
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	diaken H. Schoot m.m.v. Herenkoor
22 maart - 23 maart		3e zondag veertigdagentijd
Schalkwijk	za 19:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Zangkoor Sabra
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Werkhoven	zo 09:30	BOW pastoor F. Hogenelst m.m.v. BOW-projectkoor olv Piet-Hein vd Ven, organist Rob Goorhuis
Cothen	zo 11:00	Mevr. drs. L. Weijman, pw.
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Mevr. drs. L. Weijman, pw.
29 maart - 30 maart		4e zondag veertigdagentijd
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 11:00	Rector P. Kuipers m.m.v. Schola Cantorum Houten
't Goy	zo 09:30	Rector P. Kuipers
Bunnik	zo 09:30	diaken V. van der Helm
Odijk	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 19:00	Taizeviering met werkgroep m.m.v. Capella Taize
Cothen	zo 09:30	werkgroep

1,

Stille Omgang op zaterdag 15 maart 2025

Jaarlijks wordt in Amsterdam 'de Stille Omgang' georganiseerd. In dit Heilig Jaar wordt iedere mens opgeroepen zich te verzoenen met God, de relatie te helen. Ook het gezelschap van de Stille Omgang gaat hier in mee. De intentie voor 2025 is dan ook:

*'Vanwege het Mirakel luisteren
naar de Stem van God,
zijn oproep aanvaarden.'*

De afgelopen jaren organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Ook dit jaar biedt het aartsbisdom deze mogelijkheid.

Het programma is als volgt:

20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant;

21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

Aanbevolen reisoptie naar Amsterdam is per trein. De Nicolaasbasiliek in Amsterdam is 400 meter lopen vanaf het Centraal Station.

Eindpunt van de Stille Omgang is rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

Wilt u meegaan en dan samen met anderen de trein nemen? Vanuit Bunnik vertrekt bijvoorbeeld een groep pelgrims met de trein van 18.30 uur.



Jongeren:

In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Zij kunnen zich aansluiten bij het programma van het aartsbisdom. Maar zij kunnen ook kiezen voor een speciaal jongerenprogramma, aangeboden door het bisdom Haarlem-Amsterdam. Meer informatie is verkrijgbaar bij jongerenwerker Sarah Mijhad, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

*Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.*

*Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid. Heer,
maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.
uit Psalm 51*

Naar Lourdes in 2025 Gaat u mee?

Van 10 juni tot 17 juni 2025 gaan we als parochie naar Lourdes.

We gaan met de bus, 's ochtends vroeg uit de parochie om 's avonds laat in Lourdes aan te komen. Op de terugweg is er een overnachting in Nevers. In het vorige parochieblad is een uitgebreider artikel geschreven

De 1e informatieavond is geweest maar er is een 2e informatieavond op donderdag 20 februari in Buren – Kornedijk 2.

De avond start om 20.00 uur

Gaat u mee als om in dit Heilig jaar met Maria Pelgrims van hoop te zijn.

Wilt u alvast informatie kunt u altijd contact opnemen met de contactpersoon in uw locatie of met:

Lilian Vernooij: lil.vernooij@telfort.nl of 030-6382032





Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Inspirerende herbestemmingsideeën voor de H. Michaëlkerk van zes studenten van Saxion Hogeschool

Zoals bekend, is met het Dorpsgesprek van 16 oktober jl. de eerste fase van het herbestemmingsproces begonnen. Tijdens deze informatie-ophaalfase haalt de projectorganisatie op allerlei manieren informatie op. In eerste instantie waren dat de mooie suggesties uit het – door velen bezochte – Dorpsgesprek. Daarna de aanvullende ideeën uit het aparte gesprek met afgevaardigden van de jongeren. Hier worden nu ook de prikkelende suggesties van 6 studenten van de Saxion Hogeschool uit Deventer aan toegevoegd. Op uitnodiging van de projectorganisatie stimuleren zij op hun bijzondere manier de creativiteit die we nodig hebben!

Op donderdagavond 23 januari jl. vertelden zij enthousiast over hun herbestemmings-suggesties aan een aantal direct betrokken dorpsgenoten. In de afgelopen maanden ontwikkelden zij deze suggesties tijdens de 'Minor Redesign Heritage' van hun opleidingen bouwkunde, interieurdesign en facilitair management. Elke invulling had een eigen uitgangspunt. Niet gehinderd door beperkingen vanuit regelgeving of andere remmende factoren, vormden zij hun uitdagende concepten.

Gehoorde opmerkingen op deze avond:

"Wat een leuke ideeën!"

"Er zitten écht ideeën bij die we kunnen overnemen!"

"Mooi, dat ze het kerkgebouw zo in zijn waarde laten."

Wat gebeurt er verder in de informatie-ophaalfase?

Er wordt op allerlei manieren informatie opgehaald en verzameld om uiteindelijk een aantal scenario's te kunnen formuleren.

- Zo wordt er met verschillende organisaties gesproken. Daarbij kun je denken aan de Gemeente Houten, de Provincie, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en aan het Bisdom. Dit om goed zicht te krijgen op ontwikkelingen en mogelijkheden.
- Daarnaast vinden er werkbezoeken - benchmarks - plaats op plekken in Nederland waar vergelijkbare processen zijn geweest. Onderzocht wordt wat hun aanpak was, welke adviezen zij voor ons hebben en wat we vooral wel en niet moeten doen.
- Al die informatie wordt geclusterd naar een aantal nog te vormen scenario's. Deze beschrijvingen van mogelijke invullingen worden vervolgens diepgaand onderzocht.
- In de tussentijd vormt de Locatieraad een Stuurgroep. Co Baas en Hanneke van Leur zijn bezig om deze samen te stellen. Wanneer de Stuurgroep compleet is, wordt dit natuurlijk gecommuniceerd.

Zes prikkelende gedachten

Een eerste gedachte was het omvormen van het gebouw tot een invulling met meerdere verdiepingen met daarin functies zoals werkplekken, sport- en recreatiefaciliteiten en woningen.

Een ander idee was om er een toevluchtsoord van te maken voor rust, samenkomst, inspiratie en creatieve expressie: 'The Creative Flow', een tweede thuis, de kerk als centrum voor creatie en ontwikkeling.

Nog een optie was om er de Michaëlhofstede van te maken 'De plek waar traditie en toekomst samenkomen', met een bruisend woon- en ontmoetingscentrum.

Als een vierde mogelijke invulling zag een student het gebouw als een plek van retraite waar je je kunt terugtrekken, een plek van groei en verbinding en harmonie: 'Eternal Bloom', een plek waar je weer tot bloei komt.

Als vijfde werd het concept uitgewerkt om er een unieke alles-in-één trouwlocatie van te maken: Michaëls Hof.

Tenslotte had de zesde student het idee om duurzaamheid als uitgangspunt te nemen en er een ontmoetingsplek voor duurzame en maatschappelijke en lokale verandering van te maken: 'Het Groene Hart', samen duurzaam.

Hun grote posters staan een tijdje in het Lucashuis.



Voortgang verbouwing eerste verdieping van de voormalige pastorie.

Het is er dan toch van gekomen: gebruik van de leegstaande eerste verdieping van de voormalige pastorie. De locatieraad vond het in tijden van huizenschaarste niet gepast om een hele verdieping leeg te laten staan. Een idee is één, maar realisatie is twee. Bouwkundige en financiële problemen te over. Gelukkig kregen we de volle medewerking van ons PJ23 bestuur. Met ons vinden zij het belangrijk om huisvesting te bieden aan minder kansrijke mensen. Dat zijn in onze maatschappij bijvoorbeeld de starters en de statushouders. Onze ideeën rondom bewoning werden in 2022 getoetst in gesprekken met Schalkwijkse starters. In 2023 werden plannen gemaakt, maar die plannen waren te duur. Weer terug bij af.

Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte ontstond er weer een andere situatie. Gemeente Houten had vernomen dat er mogelijk woonruimte te maken was op de eerste verdieping en wilde daar graag aan meewerken. Dus hulp uit onverwachte hoek. Opnieuw plannen maken, overleg met PJ23 bestuur, financiën rond zien te krijgen en aannemer zoeken. Dit resulteerde in de verbouwing in november en december 2024. Op dit moment wordt door vrijwilligers geschuurd, geschilderd, behangen en schoon gemaakt, lampen opgehangen en tapijt gelegd. Mooi is dat ook de klus-vrijwilligers van Stichting Present uit Houten in samenwerking met de Thuisgevers de handen uit de mouwen steken. Een mooie diaconale samenwerking.

Begin maart gaan wij het huisraad binnen brengen, want de eerste bewoners zijn mensen die niets hebben; Statushouders. Wij zorgen dus voor de totale inventaris. Bedden, tafels, stoelen, potten en pannen. Dit past in onze christelijke geloofsovertuiging die als 4e van de 7 barmhartigheden zegt, dat we 'de vreemdelingen moeten herbergen'.



Vastenactieproject 2025: Schoner koken, beter leven in Oeganda.

Ieder jaar doen de acht geloofsgemeenschappen van Parochie Paus Johannes de 23ste mee met een project van de landelijke vastenactie. Zo ook in 2025.

Dit jaar ondersteunen we een project in Oeganda. Er is een methode bedacht om van GFT afval, briketten te maken, die dan als brandstof dienen om op te gaan koken. Een volledige projectbeschrijving vindt u op blz. 3 van dit Open Venster. Wij ondersteunen dit project van harte, omdat het een plus oplevert voor het milieu, het huishoudbudget en de gezondheid van de mensen. We gaan er met z'n allen weer voor om tot een mooie opbrengst te komen.

Namens de werkgroep vastenactie PJ23. *Arie van Rooijen.*

Authentieke Johannes Passion in Schalkwijk

Houtens Kamerkoor Rondo voert op vrijdag 12 april de Johannes Passion van J.S. Bach uit. Het concert vindt plaats om 20.00 uur in de H. Michaëlkerk in Schalkwijk. Onder leiding van de nieuwe dirigent Gilles Michels bereidt het koor zich voor op dit concert. Muzikaal gezien doet de Johannes Passion niet onder voor de Matthäus Passion. De Johannes Passion is korter, krachtiger en dramatischer. Er is veel moois te beluisteren: vierstemmige koralen, opera-achtige aria's en ontroerende soli zoals 'Zerfließes, mein Herze' voor sopraan. Vrijwel aan het eind van het stuk klinkt 'Ruht wohl!', wat veel emoties oproept. Deze Johannes Passion voert het koor uit in barokstijl, dus met oude barokinstrumenten.

Dit alles draagt bij aan de bijzondere sfeer tijdens dit concert. Rondo wordt begeleid door Houtens Ensemble Sinfonia, met musici uit de regio Utrecht. De solopartijen worden vertolkt door professionele zangers. Gilles Michel dirigeert het geheel. Wilt u rond de paasdagen meegesleept worden door dit prachtige stuk, kom dan vooral luisteren! Ga voor aanmelding en informatie naar www.kamerkoorrondo.nl.

Familieberichten

Overleden

José van Dijk-Copier, overleden op 20 december 2024 in de leeftijd van 51 jaar.

A poster for a concert. The title is 'Johannes Passion J.S. Bach'. Below the title is a large, ornate, dark-colored cross. To the left of the cross, it says 'Houtens Kamerkoor Rondo & Houtens Ensemble Sinfonia o.l.v. Gilles Michels'. To the right of the cross, it lists the performers: 'Karin Timmerman, sopraan; Anna Bachtelner, alt; Thomas de Bruijn, tenor; Guilan van Nierop, bas; Klaas Aantjes, bas'. Below that, it lists the concert dates and times: 'za 12 april 2025, 20.00 Michaelkerk, Schalkwijk'; 'za 13 april 2025, 15.00 Grote Kerk, Vianen'; 'vr 18 april 2025, 20.00 Nicolaaskerk, Nieuwegein'. At the bottom, it says 'Toegang € 25,00' and 'Informatie en kaartverkoop www.kamerkoorrondo.nl'. There is a QR code and a logo for 'Rondo' at the bottom left.

Concerten Johannes Passion
12 april, 20.00 uur, Schalkwijk, H. Michaëlkerk
13 april, 15.00 uur, Vianen, Grote Kerk
18 april, 20.00 uur, Nieuwegein, Nicolaaskerk

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.



Sint Petrus Pauluskerk

De Sint-Petrus en Pauluskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Kerkweg in Cothen in de Nederlandse provincie Utrecht.

De kerk werd in 1905-1906 gebouwd ter vervanging van een kleiner kerkgebouw uit 1838. De bouw van de kerk kostte fl. 52.100. Architect Wolter te Riele ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl, met aan de westelijke ingang een halfingebouwde toren met twee geledingen en een achtkantige spits. Het hoofdaltaar en het Jozefaltaar zijn afkomstig uit de oude kerk van 1838 en werden gebouwd door de firma Mengelberg, waar in 1923 ook het Heilig Hartbeeld werd gemaakt. De kruiswegstaties werden in 1918 geschilderd door Albin Windhausen. De oorspronkelijke luidklokken uit 1905 werden in 1944 door de Duitse bezetter gevorderd en werden in 1948 vervangen.

De kerk wordt tot op heden gebruikt door de parochie "H.H. Petrus en Paulus".



Jubeljaar 2025

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop'. Voorafgaand aan het jubeljaar had het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot jaar van gebed.

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-Katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld.



Carnaval 2025

Op vrijdag 28 februari start de Verlichte Optocht om 19.30 uur.

Van 1 tot en met 4 maart vieren we Carnaval.

Vastentijd begint vanaf 5 maart tot en met 19 april.

Familieberichten

Overleden:

Adriana Maria (Ad) Haks - van Dijk in de leeftijd van 88 jaar.



O.L.V. ten Hemelopneming
 Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
 Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
 Pastoraat: 030-6011239

IN BEELD



Kerstviering van Basisschool de Boogerd



Warm onthaal in Dorpshuis de Ploeg tijdens de Driekoningenvoettocht

Veertigdagentijd

Veertig dagen viel de regen,
 deed de aarde overstromen,
 deed bergen verdwijnen,
 maar God behoedde Noach en de zijnen.

Veertig dagen en veertig nachten
 was Mozes toen dicht bij God,
 hij at geen brood, dronk geen water,
 hij schreef Gods Woorden op voor later.

Veertig lange jaren in de woestijn
 zwierf het volk van Israël,
 om te leren en te verstaan
 wat God voor hen had gedaan.

Veertig jaren koningschap
 van David, kind van God,
 dicht bij, dan weer ver weg van Hem,
 een telg uit het kleine Bethlehem.

Veertig dagen en veertig nachten,
 eenzaam in de lege woestijn,
 doorstond Hij al het mogelijke kwaad
 Jezus Christus, die nimmer God verlaat.

Nu voor ons de veertigdagentijd,
 slechts even stil staan bij al dat leed,
 is dat het enige wat ons lukt,
 als we zien wat Jezus voor ons deed?

Pieter van Heiningen

Agenda

Woensdag 5 maart: Viering Aswoensdag om 19.00 uur in Cothen, Houten en Werkhoven
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 47

Familieberichten

Overleden
 19 januari 2025: Jozef Antonius Cornelis (Joop) Knippers. Hij werd geboren op 16 maart 1941 en woonde op Beusichemseweg 134

Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.



Bruggen bouwen met muziek

Op 15 maart geeft Multiple Voice een concert ter gelegenheid van haar 37,5-jarig bestaan. Een mooi moment voor een interview met leden Elma (37 jaar lid), Gijsbert (30 jaar lid) en Carlijn (1,5 jaar lid).

Eind jaren 80 kwam in Odijk een aantal jongeren samen die hun passie voor geloof en muziek met elkaar deelden. Onder de naam 'Jongerenkoor Odijk' gingen zij aan de slag met de muzikale omlijsting van de vieringen in de H. Nicolaaskerk.

Gijsbert: "In de begintijd van het koor traden we ook regelmatig buiten de H. Nicolaaskerk op. Ook maakten we samen de musicals Eljah en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Doordat iedereen toen op vrijwillige basis meewerkte, ook de muzikanten en de dirigent, lukte dat om financieel quitte te spelen. We kwamen veel samen omdat we regelmatig moesten oefenen, dan leer je elkaar natuurlijk goed kennen. Een geweldige tijd".

Elma vertelt verder: "Het koor bestaat nog steeds uit een vaste kern, we kennen elkaar al jaren en hebben samen veel meegemaakt. Er zijn ook koorleden ernstig ziek geweest en zelfs overleden, dat samen meemaken zorgt voor verbinding. Optredens buiten doen we nog steeds af en toe maar een megaproductie zoals een musical is niet meer haalbaar".



Gijsbert: "Op een gegeven moment kwamen we in een andere leeftijdsfase, we kregen relaties en kinderen. De koorreis die we maakten naar Tsjechië was voor ons wel het omslagpunt om eens na te gaan denken over onze naam 'Jongerenkoor Odijk'. De buschauffeur die ons op kwam halen was erg verbaasd toen hij een groep volwassenen zag staan. Dat, omdat hij er van uit was gegaan dat hij met 'jóngeren' de reis zou gaan maken. Hij had dus alleen maar fristi en chocomel ingekocht voor tijdens de reis. Dit zorgde voor veel hilariteit. Door nog snel bij de supermarkt langs te gaan werd dat probleem opgelost. Al met al werd het een geweldig weekend waar nog met veel plezier aan teruggedacht wordt".

Elma: "Ik kon helaas niet mee omdat ik toen net moeder was geworden. Ik denk er nog altijd met spijt aan terug dat ik dat reisje heb moeten missen. Na het fristi-incident zijn we, zoals Gijsbert al vertelde, aan de slag gegaan met een nieuwe naam die beter bij ons past. Hier is via een enquête onder de leden 'Multiple Voice' uitgekomen. Een naam passend bij de diversiteit die we uit willen stralen. We zijn in eerste instantie nog steeds een kerkkoor en verzorgen een keer per maand de muzikale ondersteuning in een viering. Voor eventuele nieuwe leden, wel of niet katholiek/gelovig, een voorwaarde om hierin mee te gaan.

Naast ons religieuze repertoire zingen we ook anderstalige popmuziek, we zoeken hierbij wel altijd naar nummers met een mooie boodschap. We vinden het zelf leuk voor de afwisseling in de nummers die we zingen maar proberen hiermee ook weer jongere leden aan ons te binden".

Carlijn: 'Ik heb gehoord dat er binnen de gemeenschap mensen zijn die het jammer vinden dat het koor ook niet religieuze nummers zingt, omdat hiermee afstand genomen zou worden van de kerk. Voor mij heeft deze afstand juist gezorgd voor meer verbinding. Ik ben 1,5 jaar geleden lid geworden van Multiple Voice en nam de verplichting om muzikaal bij te dragen aan de vieringen op de koop toe. In mijn jeugd zong ik ook in een kerkkoor maar ik ben niet gelovig opgevoed. Door Multiple Voice kom ik weer in de kerk en merk ik dat ik meer na ben gaan denken over de betekenis van geloof. In die zin maakt het niet uit of je in de koorbank of kerkbank zit. Je maakt dezelfde viering mee. Ik denk dat Multiple Voice een heel mooi instrument kan zijn om bruggen mee te bouwen en mensen juist weer terug de kerk in te krijgen. Ook slaat het een brug tussen verschillende generaties. Ik ben vanuit Utrecht in Odijk komen wonen en kende hier niemand.

Via de kinderen kwam ik automatisch veel in contact met leeftijdsgenoten, Multiple Voice is hier een hele mooie toevoeging op voor mij. De hechte groep waar Elma het over had maakt het koor trouwens een hele fijne groep mensen. Ik ben heel hartelijk ontvangen en het groepje alten waar ik bij hoorde heeft enorm haar best gedaan om mij te helpen de nummers zo goed mogelijk te leren. Gelukkig kan ik zelf noten lezen maar met de begeleiding die je krijgt zou dat niet eens nodig zijn. Wat wel belangrijk is is dat je enig niveau hebt, het is een flink repertoire en er zitten best moeilijke stukken bij".

Momenteel bestaat Multiple Voice uit 27 leden, na 20 jaar dezelfde dirigent was het werken met een nieuwe dirigent even wennen, maar inmiddels zijn 'Multiple Voice' en 'Hans' helemaal op elkaar ingespeeld. Zij laten dat bijzonder graag aan u horen tijdens het jubileumconcert dat zij geven op zaterdag 15 maart in de H. Nicolaaskerk.

Kidskerk



De kidskerk organiseert het hele jaar door diverse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot en met 12 jaar.

Alles is erop gericht om kinderen op een speelse wijze kennis te laten maken én te verbinden met het katholieke geloof en onze geloofsgemeenschap.

* **Carnavalsmis 2 maart 10.00 uur -> met Prins Carnaval. Kom je verkleed?**

* **Palmpasen 13 april 11.00 uur -> gezinsviering.** Voorafgaand aan de viering Palmpasestokken versieren.

* **Zondag 8 juni 11.00 uur -> oecumenische gezinsviering**

* **Zondag 13 juli 11.00 uur -> gezinsviering**

Natuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen bij ons van harte welkom en is er de overige vieringen altijd voorleeskerk.

Tijdens de voorleeskerk wordt een kindgericht verhaal voorgelezen en eventueel, als er tijd over is, nog gekleurd en gespeeld.

De kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.
Werkgroep Kidskerk

Samen stilstaan bij keuzes rondom sterven

Samen stilstaan bij keuzes rondom sterven. Praten over het levenseinde is niet altijd gemakkelijk. Toch kan het goed zijn om tijdig meer te weten over wat er gebeurt als het onvermijdelijke einde zich aandient.

Ineke Visser neemt ons tijdens deze lezing mee. Hoe ziet het 'gewone' sterfbed eruit? Wat houdt palliatieve sedatie in? Euthanasie, hoe werkt dat? Mag ik stoppen met eten en drinken?

Ook gaat zij in op de symptomen als het stervensproces vordert, op specifieke aanwijzingen als het bijna zover is en op de wonderbaarlijke ervaringen op de grens van leven en dood. Ervaringen die niet zelden angst voor de dood doen verdwijnen. Na afloop is er ruimte voor vragen en uitwisseling.



Datum lezing:

Zaterdag 1 maart 2025.

Aanvang:

15.00 uur

(inloop vanaf 14.30 uur)

Locatie:

H. Nicolaaskerk in Odijk,

St. Nicolaaslaan 1

Toegang:

gratis

Aanmelden

vóór 25 februari per email naar: info@viamadeleine.nl

'n carnavalsvierder brengt vreugde

Een gezamenlijke carnavalsmis van Bunnik, Odijk en Werkhoven



Zondag 2 maart 2025 wordt om 10.00 uur in de H. Nicolaaskerk in Odijk een BOW carnavals- Woord- en Communieviering gehouden.

Het initiatief en de organisatie zijn in handen van de carnavalsverenigingen: De Leutkickers, Bunnik, De Rijnpinters, Odijk, De Vergeten Hoek, Werkhoven en Blaaskapel BlaasVaak.

De organisatie is een gezamenlijke samenwerking met de PJ23 geloofsgemeenschappen: H. Nicolaas, St. Barbara en OLV ten Hemelopneming.

De voorganger in de viering is Bert Staal.

De muzikale ondersteuning is van Boerenkapel 'BlaasVaak' ondersteund door Jos Vossen op trompet, én 4 cantors; Elma, Lia, Eugene en Gerard.

Prinses la Vie van Kikkerloo en haar adjudant Martin Prins Miltie van Ojik met zijn President Atlantis en Prins Excito en prinses Amare van De Vergeten Hoek met hun Adjudant Vincentius zullen hun traditioneel geklede raden én gardes voorgaan en hopen op uw aller aanwezigheid.

Het belooft een bijzondere en feestelijke viering te worden!

Iedereen is van harte welkom en mag feestelijk uitgedost naar de H. Nicolaaskerk komen, aan het pastoor Gerard Claassensplein in Odijk

Voor eten met dorpsgenoten zie Witte Boekje of het Groentje

Familieberichten

Overleden

04 december 2024, Annie van der Geer- Telkamp, 88 jaar.

31 december 2024, Ellen van Galen- van Kempfen, 80 jaar.

22 januari 2025: Toos van Bentum- van Hienen, 93 jaar.

Zondag

We doen het samen

Gaat op 9 maart van start in Houten

Thema: In de olie

Op 9 maart aanstaande starten we in Houten met de Zondag+. Een Zondag+ is precies wat het woord al aangeeft, een zondag met iets extra's. Voorafgaand aan de zondagse eucharistieviering organiseren we ontmoetingen en activiteiten voor jong en ouder! Voor 9 maart ziet dat er als volgt uit.

9.00 uur ontbijtbuffet

9.45 uur workshops naar keuze:

glas en loodraampjes maken met olie

etherische oliën, hoe gebruik je die?

wat staat er in de bijbel over olie?

gesprekken in de kerk met mensen die RK willen worden

gesprekken in de kerk naar aanleiding van het gebouw

11.00 uur eucharistieviering voor jong en oud

12.00 uur limonade en koffie voor ons allemaal. **Kom je ook?**



Catechumenenzalving

ook op 9 maart, 11.00 uur Houten

Na de oliewijding door onze bisschop in de Goede Week krijgen parochies altijd drie flesjes olie mee naar huis.

Het belangrijkste flesje is het flesje met Chrisma, de olie die gebruikt wordt bij de doop, bij het vormsel en bij de wijding van een kerk. Deze olie is gewijd. De andere twee flesje olie zijn gezegend. Het ene flesje is reukloos en bedoeld voor de ziekenzalving. Zieken moet je niet vermoeien met geurtjes. Het andere flesje bevat heerlijk ruikende olie. Daarom vond ik het altijd jammer dat we die maar zelden konden gebruiken. Maar dit jaar is het anders. Een zestal mensen wil graag Katholiek worden. In de Paasnacht zullen we ze dopen, als ze nog niet gedoopt zijn en het vormsel toedienen.

En op 9 maart komt de geurende olie tevoorschijn om hen de catechumenenzalving te geven. Op het flesje met deze olie staat een opengeslagen boek. Dat verwijst natuurlijk naar de bijbel, waar de geloofsleerlingen veel over leren. Daarachter staat een opgaande zon, die verwijst naar het licht dat hen langzaam opgaat dankzij een steeds nadere kennismaking met ons geloof. Iedereen is van harte welkom bij de viering waarin we deze stap richting het doopsel vieren. Voorafgaand aan de viering vieren we Zondag+ en is er ook gelegenheid om met sommigen van de aanstaande dopelingen in gesprek te gaan. Wat bezielt hen eigenlijk om zich aan te sluiten bij onze kerk.

Meer over deze viering lees je hierboven.



Het 15 jarig jubileum van de parochie!

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat onze acht geloofsgemeenschappen fuseerden en de parochie Johannes XXIII werd geboren. We willen dat feit niet geruisloos voorbij laten gaan, maar graag gezamenlijk vieren.

Hierbij doet het bestuur een oproep aan allen voor goede ideeën om parochiebreed bij het heuglijk feit stil te staan.

Dus, bedenk iets ludieks, creatiefs, feestelijks en mail het – vóór 1 maart - naar info@pj23.nl

Bedankt Driekoningenlopers

Afgelopen 5 januari hebben wij, Ron en Jean, onze laatste tocht met de ster voorop gelopen. En wat voor één. Het had in de nacht wat gesneeuwd maar dat ging in de ochtend al snel over in motregen. In eerste instantie werd er nog nagedacht over afgelasting maar toen er na de mis en de koffie een 50 tal mensen naar voren stapte om te gaan lopen was daar geen sprake meer van. En eerlijk gezegd was dit aantal boven onze verwachting, zeer tevreden gingen we dus op pad. Uitgezwaaid door de Pastoor en ruimschoots voorzien van eten en drinken verzorgd door de locatie Werkhoven. Voor de eerste keer in twaalf jaar in de regen, onze laatste tocht wordt dus echt afzien. Of zoals we zelf overpeinsden zou onze lieve Heer het er niet mee eens zijn dat we voor het laatst voorop lopen?



Het eerste gedeelte volgden we het bekende Kromme Rijn pad, het befaamde appeltje kregen we voordat we het lange stuk door het weiland gingen lopen en dus ruim de tijd kregen om deze op te eten. De eerste hindernis deed zich voor: een klap hek was met een ketting afgesloten, we konden via de overstapbok deze hindernis nemen. In regenpak of met een nat plakkende broek viel dit niet mee, maar met hulp van elkaar is het zonder al te veel problemen gelukt. *Sorry lopers*. Even onder de weg door, altijd leuk, aan deze zijde worden onze schoenen op de proef gesteld. Een paar grote plassen belemmeren namelijk ons pad, we gaan weer snel richting het asfalt. Langzaam lopend, zodat iedereen weer kan aansluiten lopen we via een verhard pad door een boomgaard in de richting van Gods Werkhof. Deze locatie is bij de organisatie al lange tijd een wens om als pauzeplaats te mogen bezoeken, jammer genoeg was dit keer het gebouw afgehuurd voor een stilte weekend. Jammer maar helaas, even verderop in een voormalige koeien stal hebben we onze pauzeplek bereikt. Hoe toepasselijk kan je het hebben. Heerlijk even lekker droog staan, gezellig ontvangen met warme chocolademelk en speculaas, de mogelijkheid om te toiletteren en iets op te warmen. Wij maken van de gelegenheid gebruik om te pijlen hoe lang de meeste mensen nog willen lopen. De meesten zitten er nog goed in, we kiezen voor onze tweede optie, de zogenaamde middenweg. Op weg dus maar weer, na een kleine twintig minuten lopen buigen we net voor 't Goy rechts af, we lopen nu langs de bomen en over het terrein van de familie van Wijk, waar alle jaren onze appels vandaan komen. Via dit mooie pad lopen we het dorp binnen. Nog even een kleine slinger door het dorp om precies voor het opgeknapte dorpshuis De Ploeg uit te komen. Hier mag de zeiknatte jas eindelijk uit en worden we verrast met een uitgebreide lunch met soep, gevarieerde broodjes en zelf gemaakt gebak.



Wanda probeert ons door middel van een interview nog over te halen om nog een jaartje door te gaan. Maar wij blijven dapper bij ons besluit en geven het stokje graag door. Maar ons einddoel ligt nog iets verderop, nl de Goyse kerk, waarin Elly ons voorgaat in een mooie lichtjesviering. De bus van Kassing brengt iedereen weer veilig terug naar Werkhoven. Dankzij jullie, lopers, is deze Driekoningen wandeltocht wel een hele speciale geworden. DANK JULLIE WEL.

Jean de Wit

In aansluiting op het verslag van de Driekoningenvoettocht 2025 door Jean.

Zoals Jean al schreef is er door Ron van Ee en Jean de Wit een besluit genomen om te stoppen met het uitzetten van de route voor de Drie- koningenvoettocht. Na dit 12 jaar gedaan te hebben is het tijd voor iets anders. Ron en Jean vanaf deze plaats wil ik namens alle geloofsgemeenschappen jullie heel hartelijk dank zeggen voor al die jaren dat wij de meest mooie routes konden lopen. Honderden mensen hebben hiervan genoten! De routes hebben de ene kerk met de andere verbonden. Hoe mooi is dat.

Dit mag natuurlijk niet verloren gaan! Dus daarom deze oproep! Wij zijn op zoek naar mensen die graag lopen. Het gebied kennen of willen leren kennen en al lopend een route kunnen maken voor de jaarlijkse 3 koningenvoettocht. Meld u zich aan bij; Wandadejong@kpnmail.nl of bel naar haar 06 30576840. Wat zou het gaaf zijn als dat lukt, want anders, ik durf er niet aan te denken...

Hartelijke groet, Wanda de Jong



O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Vesper op de woensdagavond

Op 19 maart om 19.00 uur

Lente; nieuw leven

De lente is een periode van verandering, een periode waarin de natuur weer tot leven komt. Bloesems komen aan de bomen, jonge plantjes ontkiemen, de kuikens breken uit hun ei, lammetjes springen vrolijk in de wei. Ook in ons persoonlijk leven kan sprake zijn van een nieuwe lente. Hoe gaan wij daar mee om? Laat je raken door Gods adem en 'ga open'. Ontvang de nieuwe lente in jouw leven. Effata: ga open!

Taizéviering

Op 30 maart om 19.00 uur

Stilstaan in gebed bij de vastentijd, luisteren en meezingen met Capella Taizé. Weet u welkom!



"In ons gebed voltrekt zich een wederzijdse uitwisseling met God: Hij neemt zijn intrek bij ons door zijn heilige Geest, en Christus geeft zich aan ons in zijn woord en in de sacramenten. Op onze beurt kunnen wij alles wat er in ons leeft aan Hem toevertrouwen."

Frère Alois, Brief uit Cochabamba, foto: www.taize.nl



Samen op pad

Want dat zijn we toch? Niet alleen liturgisch gezien maar ook in onze zoektocht naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Ja, ik zeg echt 'onze'. Wij, uw stenen wachters, voelen ons met u verbonden en nauw betrokken bij ideeën voor de toekomst. En we begrijpen de worsteling waar u mee zit maar al te goed. De toekomst is nog wat onduidelijk en dat maakt loslaten moeilijk. We weten er alles van, door de jaren heen hebben we diverse manieren van losmaken ook zelf mogen/moeten ervaren. En ja, keuzes maken is lastig maar geloof mij als ik u vertel dat er iemand is die je (vaak ongemerkt) de weg wijst. En weet u: ik had mij voorgenomen niet terug te kijken naar wat achter ons ligt. Dan lijkt het alleen maar een bevestiging van stenen beelden die niet bewegen en



dus ook niet meebewegen. Maar dat laatste doen wij juist zo graag. Het mooie is: wij hoeven ons geen zorgen te maken over werk en gezinsleven, niet over brood en spelen. Wij staan hier gewoon te staan en overdenken het leven en de mogelijkheden die in het verschiet liggen.

Wijsheden

Lees je de krant, dan weet je wat er in de wereld gebeurt; lees je de Bijbel, dan weet je waarom.

Bron: internet



Pelgrims van Hoop...

Want dat zijn we toch? Niet alleen liturgisch gezien, maar ook in onze zoektocht naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Ja, ik zeg echt 'onze'. Wij, uw stenen wachters, voelen ons met u verbonden en nauw betrokken bij ideeën voor de toekomst. En we begrijpen de worsteling waar u mee zit maar al te goed. De toekomst is nog wat onduidelijk en dat maakt loslaten moeilijk.

We weten er alles van, door de jaren heen hebben we diverse manieren van losmaken ook zelf mogen/moeten ervaren. En ja, keuzes maken is lastig, maar geloof mij als ik u vertel dat er iemand is die je (vaak ongemerkt) de weg wijst. En weet u: ik had mij voorgenomen niet terug te kijken naar wat achter ons ligt. Dan lijkt het alleen maar een bevestiging van stenen beelden die niet bewegen en dus ook niet meebewegen. Maar dat laatste doen wij juist zo graag. Het mooie is: wij hoeven ons geen zorgen te maken over werk en gezinsleven, niet over brood en spelen. Wij staan hier gewoon te staan en overdenken het leven en de mogelijkheden die in het verschiet liggen. Overigens, ik zag statafels in de biechtstoel staan en vroeg mij af: wat is er allemaal aan die tafels besproken en wat zouden die ons kunnen vertellen...

Nou vooruit: toch even heel kort: de vieringen van de afgelopen maanden waren mooi en velen zijn goed bezocht; zelfs door de drie wijzen uit het Oosten. Het afscheid van emeritus pastoor Anton Vernooij was indrukwekkend. Nu wacht u weer nieuwe uitdagingen: mooie vieringen vormgeven, de uitgezette lijnen naar de toekomst stap voor stap invullen en kleur geven. U kunt het! Dat leert het verleden ons en die wetenschap maakt ons Pelgrims van Hoop op weg naar... En wij? Onbeweeglijk op onze sokkel gaan met u mee op deze reis.

Pridorus

In memoriam emeritus pastor Anton Vernooij

Pastor Anton Vernooij is zondag 12 januari jl. op 84-jarige leeftijd overleden.

Hij groeide op in Werkhoven op de boerderij aan de Herenstraat tegenover de Brink in een gezin van 12 kinderen. Van jongs af aan wist hij eigenlijk al dat hij priester wilde worden. Samen met zijn vriend Cor Spithoven studeerde hij aan het seminarie en samen met hem werd hij in 1965 in Utrecht tot priester gewijd. In Werkhoven heeft hij zijn eerste Eucharistieviering gedaan na zijn priesterwijding. Anton droeg Werkhoven een warm hart toe en ging regelmatig voor in onze kerk.

Zijn betrokkenheid bij de gemeenschap, zijn humor en soms ook zijn 'scherpte' misten we al een tijdje. De warme en goede herinneringen aan hem zijn gebleven. Anton heeft zijn best gedaan om de geloofsgemeenschap vitaal te houden. Jaren geleden heeft hij René Verwer en later Bas Jongeling verwezen naar Werkhoven, omdat wij behoefte hadden aan een goede organist.



kerkmusicus in hart en nieren

De muziek speelde een grote rol in zijn leven en zo vertrok hij vlak na zijn wijding naar Rome waar hij compositie en gregoriaanse muziek studeerde. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij docent kerkmuziek in Utrecht. In 1975 promoveerde hij en in 1998 werd hij - tot zijn grote trots - benoemd tot bijzonder hoogleraar in de liturgische muziek aan de universiteit van Tilburg.

Hij heeft er mede voor gezorgd dat de geschiedenis van het RK-geloof in Werkhoven in boekvorm is verschenen ten tijde van het 100-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw. Graag had hij er nog een addendum bij geschreven, maar dat is er niet meer van gekomen.

Ook al was Anton niet meer actief als priester-voorganger, hij bleef betrokken bij de ontwikkelingen in onze kerk. Zo liet hij jaren geleden weten dat hij de oecumenische vieringen op de zondag- en woensdagavond (Taizé en Vesper) zo mooi vond. Van zijn input rond deze vieringen is dankbaar gebruik gemaakt.

In juli 2015 vierde hij in 'zijn eigen kerk' zijn gouden priesterjubileum. De voorbereidingen voor zijn 60-jarig jubileum in juli dit jaar waren al gevorderd...

Het mocht niet meer zo zijn, op zaterdag 18 januari hebben wij afscheid van hem genomen tijdens een betrokken uitvaartviering met als voorgangers pastoor Hogenelst en Cor Spithoven. Er werd gezongen door oud-leerlingen van Anton, op het orgel begeleid door Bas Jongeling.

Velen van ons hebben anekdotes over de samenwerking met Anton. Laten we die delen met elkaar om zo zijn nagedachtenis levend te houden. Pastor Anton Vernooij: een bevlogen priester en musicus. Dag Anton, mogen de engelen je begeleiden naar het paradijs.

Gerda Willemse en Loes van der Horst



Foto's uit een interview met hem bij zijn afscheid als voorganger in de PJ23 te vinden via <https://www.youtube.com/watch?v=AXnYzv6RjL8>

Familieberichten

Gedoopt

19 januari 2025 (in Houten):
Noah (Johannes Maria) Hessels, zoon van Hans Hessels en Debbie Godée

Overleden

Geertruida Hendrika (Truus) de Bie
* 6 april 1933
† 11 december 2024

Antonius Cornelis (Anton) Vernooij
* Cothen, 18 november 1940
† De Bilt, 12 januari 2025

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkgiften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



Johannes gaat weer naar het licht...

U heeft het waarschijnlijk niet gezien, maar de schilders hebben, toen ze begonnen aan de reparatie van het pleisterwerk van het plafond, een doek over me heen gehangen. Ik kon niets zien!!! Gelukkig maar, bleek naderhand, want er kwam heel wat rommel naar beneden toen ze gingen schoonkrabben. Ik moet er niet aan denken om dat allemaal op mijn hoofd te krijgen. Heeft u trouwens de foto gezien van hun werken op de hoogwerker? Tot hoog in het plafond, mij niet gezien!! Ik stijg liever op een andere manier tot grote hoogte. Terwijl zij bezig waren ging ook een grote groep vrijwilligers weer aan de gang om koper te poetsen. En wat een resultaat! Zelfs de kroonluchters blinken weer als nooit tevoren.

Hartelijk dank!

Alles van kerstmis is weer opgeruimd. Dankzij de vrijwilligers zijn de kerststal en de adventskrans opgeruimd, de schoonmaakploeg heeft alles weer netjes gemaakt. De kerk ziet er weer een beetje kaal uit. Nog extra dank voor de familie Klarenbeek (het "stalletje") en voor de familie vd Meer voor het ter beschikking stellen van de kerstbomen. Natuurlijk enorm veel dank voor al die mensen die deze prachtige kerstvieringen mogelijk hebben gemaakt! Koor, dirigent, acolieten, kosters, voorgangers, noem maar op en natuurlijk aan u, zonder u waren we geen kerk!

We gaan de vastentijd in, weer een tijd van bezinning, van een beetje minder uitbundig leven, een tijd om ons voor te bereiden op het belangrijkste feest van onze kerk: Pasen.

Dit jaar worden de paasvieringen in onze kerk gevierd:

Van Witte Donderdag, via Goede Vrijdag naar de Paaswake.

Een prachtig geheel. De voorbereidingen zijn al gestart. Wat vindt u trouwens van de nieuwe vlag bij de ingang van de kerk? Johannes.



Internationale Vrouwendag 2025 en onze kerk

Op 8 maart 2025 vieren we Internationale Vrouwendag met het thema "Vastel Actie". Deze dag benadrukt het belang van snel en doortastend handelen om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. Over de hele wereld worden evenementen georganiseerd om de prestaties van vrouwen te vieren en om op te roepen tot verdere vooruitgang.

De Rooms-Katholieke Kerk speelt ook een rol in deze beweging. Hoewel de kerk traditioneel door mannen wordt geleid, zijn er steeds meer initiatieven om de positie van vrouwen binnen de kerk te versterken.



VASTENACTIE

Vrouwelijke leiders en theologen pleiten voor meer gelijkheid zowel in kerkelijke functies als in de bredere gemeenschap. In Nederland zien we bijvoorbeeld dat parochies en katholieke organisaties zich inzetten voor de versterking van vrouwen. Internationale Vrouwendag 2025 biedt de RK Kerk een kans om haar betrokkenheid bij gelijkheid te tonen en actief bij te dragen aan een rechtvaardigere wereld voor alle vrouwen en meisjes.

Ook wij besteden hier aandacht aan in en na de viering op 9 maart, samen met de Vastenactie die het over "sterke vrouwen" heeft, houdt de nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie

Afscheid Wil Schramowski van de Pastoraatsgroep

Wil Schramowski is al vanaf het begin, september 2007 lid van de pastoraatsgroep.

Met name op de woensdagochtend kwamen veel medeparochianen om met ons van gedachten te wisselen, hun problemen te bespreken, zomaar een praatje te maken of een bezoek van een van de pastors te vragen. Maar ook op andere tijden stond Wil klaar om de medemens verder te helpen. Een mooie warme tijd en door de expertise van Wil uit haar werkzame leven, ze was gespecialiseerde gezinshulp, konden velen geholpen worden, met name kregen ze en een luisterend oor.

Wil, heel erg bedankt voor je inzet, je inspiratie, je kennis en expertise, je warme persoonlijkheid en de vriendschap. De Pastoraatsgroep bestaat nu uit Annemieke Bosman en Gemma van Rooijen.



RK Vieringen in het E&E: Gemeenschap en Bezinning: iedereen welkom!

Elke tweede vrijdag van de maand verandert de zaal in het E&E in een plek van rust, bezinning en gemeenschap tijdens de RK vieringen. Deze bijeenkomsten, die zowel een woord- en communieviering als een eucharistieviering kunnen zijn, worden muzikaal ondersteund door het E&E koor. De viering biedt een moment van samenkomst voor zowel de bewoners van het E&E als voor buurtgenoten en iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen.

De vieringen zijn meestal een woord- en communieviering. Het E&E koor speelt hierbij een belangrijke rol door de viering muzikaal te begeleiden. Hun liederen dragen bij aan de serene en spirituele sfeer van de viering. De muziek heeft de kracht om mensen te verbinden en hen te helpen een diepere spirituele ervaring te beleven.

Regelmatig is er ook eucharistieviering met een priester als voorganger. De eucharistieviering is een moment van reflectie en dankbaarheid, waarin de deelnemers de gelegenheid krijgen om hun geloof te verdiepen en hun band met de gemeenschap te versterken. Het E&E koor is ook in deze de viering aanwezig, en hun muziek zorgt voor een gevoel van verbondenheid en vreugde.

Wat deze vieringen zo bijzonder maakt, is de openheid en gastvrijheid die ze uitstralen. Hoewel ze in eerste instantie bedoeld waren voor de bewoners van het E&E, zijn ook buurtgenoten en andere geïnteresseerden van harte welkom. Het is een gelegenheid voor mensen om samen te komen, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging. Dit draagt bij aan een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid, wat in de huidige tijd van groot belang is. De vieringen in het E&E bieden ook een sociaal aspect. Na de vieringen is er gelegenheid om samen te komen voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek. Dit moment van samenzijn versterkt de banden tussen de deelnemers

en biedt een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en vriendschappen te sluiten. Het is een waardevolle toevoeging aan de vieringen, die bijdraagt aan het gevoel van gemeenschap en verbondenheid.

Voor velen zijn deze maandelijkse vieringen een moment om naar uit te kijken. Ze bieden een welkome onderbreking van de dagelijkse routine en een kans om even stil te staan bij wat echt belangrijk is in het leven. De combinatie van inspirerende woorden, muziek en de warmte van de gemeenschap maakt de vieringen in het E&E tot een unieke en waardevolle ervaring.

Of je nu een vaste bezoeker bent of voor het eerst komt, je zult je zeker welkom voelen in deze open en gastvrije omgeving. Mis deze bijzondere maandelijkse traditie niet en sluit je aan bij de volgende viering. Iedereen is welkom om de rust en de spirituele sfeer te ervaren en deel uit te maken van deze prachtige gemeenschap.



The Passion of Christ ook dit jaar weer!

Zet het vast in uw agenda: 15 april 2025

The Passion of Christ door het Face to Facekoor olv Tom van Ginkel.

laat je meevoeren in emotie en hoop

Familieberichten

Op 19 januari 2025 is gedoopt: **Aiden Kampman**
Welkom Aiden!!! Moge God bij je zijn in je leven.

Op 1 december 2024 is overleden: **Annie Miltenburg-Benschop**

Miltenburg Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?



Maak nu een vrijblijvende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl

"Al jaren een vertrouwd
gezicht in de regio."

Ineke van Bennekom

06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nl



via

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichtbij.

MULTI SERVICE UTRECHT

EEN HELPENDE HAND IS DICHTERBIJ DAN U DENKT

†GRAFONDERHOUD†



Matthieu Stek



SCHOONMAKEN GRAFMONUMENT - ALGENBEHANDELING - GRAVEERTEKSTEN BIJWERKEN

TEL. 06 - 2 4 5 0 6 5 4 9

WWW.GRAFONDERHOUDUTRECHT.NL

HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE
ONS MOET BELLEN · OM TE PRATEN OVER
EEN NADEREND AFSCHEID · OM ALVAST
DINGEN TE REGELEN · EEN SIMPEL
TELEFOONTJE IS DAN GENOEG ·
JE KRIJGT TJEERD AAN DE LIJN
OF LIESBETH · ZOON TJEERD IS
NIEUW IN HET BEDRIJF EN
MET DEZE OPVOLGING VANUIT
DE FAMILIE IS LIESBETH HEEL
BLIJ · WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK IS: 'VANUIT DE
KANTLIJN' ALLES VOOR JOU
REGELEN · LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS ·
0343-574-636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL



Uw advertentie hier?
Mail naar info@pj23.nl

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies. Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

van links naar rechts

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18-19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, l.weijman@2parochies.nl
Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Wies Sarot, pastoraal werker, w.sarot@2parochies.nl



Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Vacature (gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Ria van Dixhoorn (adviseur)
Contact via *parochiesecretariaat*,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :
NL 28 RABO 0155 614614
tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272.
U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie www.pj23.nl
of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwJ5w>



PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op www.pcipj23.nl of neem contact op via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten
info@pj23.nl
030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of vanwege geestelijke nood? Bel dan met **06-12948874**.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Heeft u het gevoel dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:
Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII

Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 2 2025 Pasen en Paastijd

Sluitingsdatum kopij: 11 mrt. '25
periode: 5 apr. - 16 mei '25
Verschijningsdatum: 2 apr. '25

Nr. 3 2025 Hemelvaart/Pinksteren

Sluitingsdatum kopij: 29 apr. '25
periode: 24 mei - 4 juli '25
Verschijningsdatum: 21 mei '25

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbers. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.



Kinderpagina



Aswoensdag

Veertigdagentijd

Klaar voor de start?

Aswoensdag is de **start** van de Veertigdagentijd.

We gaan ons voorbereiden op het grote feest van Pasen. Het askruisje is hiervan het eerste teken. De as komt van verbrande palmtakjes van vorig jaar. Met Palmпасen worden die teruggeven aan de kerk. De as wordt gezegend en met die as krijg je een kruisje op je voorhoofd.

Daarmee worden we aangespoord om de komende

40 dagen na te denken over hoe we God een plaats in ons leven kunnen geven.

Na Aswoensdag begint de **Veertigdagentijd**

Dat is een goede tijd om extra te oefenen in goede gewoontes. Oefenen om in gewone dingen van je leven (school, sport, je familie)

God en het goede dat God van ons verwacht een plaats te geven. Veertigdagentijd is een tijd van **vasten**

En Jezus, wat zegt Hij over vasten?

bij het Evangelie van Matteüs 6, 1-6; 16-18

Jezus geeft de mensen les over vasten. Hij zegt: 'vasten is goed, maar je moet je niet uitsloven. Daar houdt God niet van. Doe iets goeds, wees lief, ook als niemand het merkt. Want God merkt het wel en God is dan blij met jou.' Jezus wil ons aansporen te geven aan mensen die het nodig hebben. Dat kost natuurlijk spaargeld of geld dat je ergens anders voor nodig hebt. Iets geven, maar ook bidden en vasten, vindt Jezus belangrijk. Maar Jezus leert ons wel om het echt uit liefde te doen; uit liefde tot God en uit liefde voor de mensen. Hij waarschuwt ons dat als we het alleen maar doen zodat anderen het kunnen zien het minder waarde heeft voor God. Mogen anderen dan niet zien dat je iets goeds doet? Natuurlijk wel. Als je het maar niet doet juist om gezien te worden. *Bron RKKids.nl*



En **Keine Uil en Joes** wat doen zij?



bron:kleineuilwordtwijs.nl

Ideeën om te vasten:

40 dagen lang elke dag iets weggeven.

40 dagen niet roddelen of negatief denken/spreken.

Schrijf elke dag 3 aardige dingen op voor iemand

Elke dag een stukje tv-tijd/schermtijd vervangen om aan God en Jezus te denken door bijvoorbeeld te bidden.

40 dagen zonder snoep.

Of nog leuker:

Maak een **dankbaarheidspot**

Neem een lege glazen pot met deksel.

Versier de pot met een mooi lintje en schrijf met watervaste stift:

Ik ben dankbaar voor...

Stop dan daarin iedere dag één of meerdere briefjes waar je op schrijft waarvoor je dankbaar bent. Bijvoorbeeld; vandaag voel ik me dankbaar/blij omdat...



Met Pasen kun je deze pot samen met je gezin/familie openmaken en terugkijken op een tijd vol dankbaarheid!

Waarom eigenlijk 40 dagen?

Nou dat verwijst naar de tijd dat Jezus naar de woestijn ging om te bidden en na te denken over wat er komen zou. Daar was iemand die we satan, of duivel noemen. Hij probeerde tussen Jezus en God in te komen door Jezus te verleiden met mooie beloftes. Elke keer als satan Jezus probeerde te verleiden, antwoordde Jezus hem met woorden van God uit de Bijbel. Jezus zei 3x NEE tegen satan en dus eigenlijk 3x JA tegen God. De veertigdagentijd wil ons ook helpen om JA te zeggen tegen God. En NEE tegen verkeerde dingen.



bron:Bijbel app voor kinderen

Samengesteld door Lilian Weijman, pw.