

ACTIVITEITEN 2024 - 2025



**Geloofsgemeenschap
O.L.V. ten Hemelopneming
Houten**



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII

Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten

T (030) 637 12 84

E houten@pj23.nl

W www.pj23.nl

Van de locatieraad

Beste mede-parochianen,
Namens de locatieraad van de geloofsgemeenschap Houten wil ik u dit activiteitenboekje voor het seizoen 2024/2025 aanbieden. De eerste exemplaren worden uitgedeeld op zondag 8 september, de zondag waar wij, zoals ieder jaar, weer starten met onze (kerkelijke) activiteiten.

Er gebeurt veel in onze Houtense geloofsgemeenschap. Iedere zondag hebben wij (als eucharistisch centrum binnen de Parochie H. Paus Johannes XXIII) een eucharistieviering met mooie muziek van onze koren. Daarnaast zijn er op bepaalde zaterdagavonden andersoortige diensten waar wij samen vieren. En op gezette tijden worden er interessante lezingen gehouden over historische en hedendaagse thema's. Daarnaast wordt er vanuit diverse werkgroepen aandacht besteed aan mensen die het echt nodig hebben. En achter de schermen gebeurt er veel meer, het lijkt er net op dat de kerk ook een "bedrijf" is. En dat kan allemaal gebeuren door de inzet van circa 400 vrijwilligers (naast natuurlijk de inspanningen vanuit ons pastoraal team). Dankzij al deze vrijwilligers blijven we nog steeds een vitale gemeenschap. Dank daarvoor! Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers; belangrijk daarbij is dat deze vrijwilligers die taken kunnen oppakken die zij ook graag willen doen, waar zij blij van worden.

U leest in Open Venster geregeld de ontwikkelingen rondom de opzet van een Huis van Gebed en Ontmoeting. Het komende jaar wordt spannend: in het najaar gaat het Bisdome hopelijk zijn toestemming geven aan de verbouwings/bouwplannen.

In onze geloofsgemeenschap willen wij mensen (parochiaan of niet) met elkaar verbinden door activiteiten te organiseren waarbij men zich thuis voelt. Ook willen wij voor iedereen een gastvrije geloofsgemeenschap zijn. Niemand in onze geloofsgemeenschap mag een vreemdeling zijn! En er is plek voor iedereen! U herkent dit ongetwijfeld als u de verhalen van de diverse werkgroepen leest. De vermelde activiteiten zijn een teken dat onze geloofsgemeenschap vitaal is. En dat moeten we ook vast houden voor de toekomst! Ik wil de werkgroepen bedanken voor hun bijdrage in deze.

Iedereen wil ik vragen om eens een extra activiteitenboekje mee te nemen (ze liggen achter in de kerk) en dit aan familie, burens, vrienden, etc. te geven en er een enthousiast verhaal bij te vertellen.

We staan aan het begin van wederom een nieuw kerkelijk seizoen. Een seizoen met veel plannen en activiteiten. Houd onze website en Open Venster in de gaten, daar leest u het laatste nieuws.

Ik wens u een inspirerend seizoen toe.

Namens de locatieraad,

Eugène van Zijl, voorzitter - E-mail: houten.locatieraad@pj23.nl

Pastoraatsgroep

Pastoraat betekent: omzien naar elkaar, oog en oor hebben voor elkaar.

Het werk van de pastoraatsgroep zal voor velen van u niet direct zichtbaar zijn.

Wij proberen zichtbaar en aanspreekbaar te zijn door onze aanwezigheid in werkgroepen, rondom vieringen en tijdens activiteiten van onze locatie.

Via een mail, een telefoontje of anderszins mogen we betekenisvol zijn voor mensen die direct of indirect een beroep op ons doen.

Het afgelopen jaar wisten mensen ons te vinden om:

- hun verdriet te delen,
- hun groot gemis uit te spreken,
- hun persoonlijke spanning te ordenen,
- hun ergernis in goede banen te leiden.

Wij mochten een luisterend oor zijn, een helpende hand bieden, begrip en medeleven tonen.

Ook mochten wij mensen adviseren professionele hulp te zoeken.

Ellen Reeze en ik, Ria de Wit, zijn met u verbonden in deze geloofsgemeenschap en wij willen en mogen er zijn voor u, als u daar behoefte aan heeft.

Wij voelen ons in dit werk gesteund door pastoor Hogenelst die ons adviseert en bijstaat met zijn pastorale visie en kennis.

Wij zijn bereikbaar via onderstaand e-mailadres.

E-mail: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl



Koffieochtend

Iedere woensdagochtend is er een gezellige inloop koffie ochtend van 10.00-12.00 uur in de ontmoetingsruimte van onze geloofsgemeenschap aan de Loerikseweg 12. Iedereen is daar van harte welkom.

We hebben onlangs in mei onze tweede verjaardag gevierd. We horen van onze gasten dat ze blij zijn met deze gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Steeds meer mensen weten de weg naar ons te vinden.

Het is bijzonder om te zien dat mensen elkaar van gezicht soms wel kennen maar verder ook niet. Een leuk gesprekje met een buurvrouw of buurman kan daar zomaar verandering in brengen.



Komt u ook eens kijken?

We hebben ook thee!

WoKo

Wij zijn WoKo, de woensdagochtend koffiegroep. 😊

We organiseren de koffie-ochtenden en overleggen een paar keer per jaar.

Als je wilt meeschikken, ben je van harte welkom!

We hebben altijd ruimte voor meer WoKo's.

Neem gerust contact met ons op via:

houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Diny Bartels



Gastvrouw/heer

Als gastvrouw/ heer werk je mee aan de gezellige sfeer in de Dagkapel.

Met enthousiasme verzorg je op zondag na de viering van 11.00 uur een fijn thee/ koffiemoment, maar ben je er ook voor een luisterend oor en gezelligheid.

Opvang vluchtelingen en statushouders

Nadat we op de pastorie vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen hebben en deze ruimtes vrijkwamen toen de mensen een semi permanente huisvesting in Houten kregen, hebben we de diverse kamers en ook het huis aan de Loerikseweg 16 beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Iraq.

Met enige bouwkundige aanpassingen is er een prima verblijf gecreëerd voor deze mensen op de vlucht. De bedoeling is, dat deze mensen via de gemeente binnen ca. een half jaar een definitieve woning krijgen.



De veelal jonge mensen (begin 20) zijn vaak al lang onderweg, willen vooruit met hun leven en zijn bijzonder blij met de mogelijkheid, welke hun op deze wijze geboden wordt.

Inmiddels hebben er ongeveer 15 personen een (tijdelijk) verblijf gevonden.

Naast huisvesting proberen we samen met vluchtelingenwerk, zo goed mogelijk te faciliteren en begeleiden naar jongerenwerk, taallessen en scholing.

De verwachting is, dat we tot het moment van renovatie van de pastorie, nog enkele vluchtelingen tijdelijk kunnen huisvesten.

Fietsen en laptops, welke thuis liggen te “verstoffen”, zijn altijd welkom.

Voor meer informatie neem contact op met Co van Rooijen.

E-mail: houten.financien@pj23.nl

Pioniers

Pionieren op de rand van kerk en samenleving

Enige jaren geleden werd door de parochie Paus Johannes XXIII een oproep gedaan om een groepje met pioniers op te richten. Dat groepje bestaat nu meer dan vijf jaar. Maar wat doen ze eigenlijk? En is dat ook iets voor jou?

De groep pioniers bestaat van oorsprong uit parochianen uit onze eigen gemeenschap, maar al snel sloten twee niet-katholieken zich aan. Daarmee kreeg de groep nog meer kleur. Met als gemeenschappelijke achtergrond van het christelijke geloof komen de pioniers elke maand samen om het leven en het geloof met elkaar te delen. Dat gebeurt in een ontspannen setting: niets moet en er is ruimte voor ieders inbreng.

De onderwerpen van gesprek zijn net zo veelkleurig als de groep zelf. Bij toerbeurt doet iedere deelnemer een keer de voorbereiding voor de bijeenkomst. Naast deze voorbereiding komt ook regelmatig inbreng uit het dagelijks leven ter tafel. Wat is er gebeurd? Waar ben je bezorgd over? Lief en leed horen daar zeker bij. Ook is er ruimte voor ervaringen uit het verleden, die indruk maakten.

Enige tijd geleden bracht iedereen een eigen geloofsbrief in: een spontane weergave van elke deelnemer; ieder op een heel verschillende manier. Behalve de maandelijkse bijeenkomsten op een vaste plek, organiseert de groep ook wandelingen in de nabije omgeving. Bij deze wandelingen is ook alle ruimte voor iedere belangstellende buiten deze groep. Juist in een ontspannen sfeer tijdens het wandelen is het gemakkelijker om dingen te delen met elkaar.

Heb je ook belangstelling? De drempel is laag; laat even van je horen bij een van onderstaande deelnemers.

Meer informatie:

Fred Geers

Ingo Heinen

Peter Stolk

Anton in 't Veld

Evert van den Brink

Andre Smit

Henk Brussel

E-mail: houten.vrijwilligers@pj23.nl

Sectie Liturgie

Kinderen in de Kerk

De Kidskerk

Speciaal voor jonge kinderen in de leeftijd van ca. 3 t/m 10 jaar, is er – ongeveer elke zes weken – op zondagmorgen om 9.30 uur Kidskerk. De kerk gaat dan speciaal open voor kinderen en hun ouders/grootouders. Op een speelse manier leren de kinderen de verhalen van God en Jezus kennen. Tevens ervaren ze al een klein beetje wat een kerkdienst is.

We steken een kaars aan, bidden samen, luisteren naar een verhaal over Jezus en zingen samen met kinderkoor Zing-Zang enkele liederen. Na afloop maken de kinderen in de dagkapel een tekening of een knutselwerkje, gebaseerd op het thema van de dienst; en dat onder het genot van limonade met wat lekkers. Om circa 10.30 gaat iedereen weer huiswaarts.

Op de website wordt altijd aangekondigd wanneer er weer Kidskerk is.

Hou je het in de gaten?



Speciale vieringen

Gedurende het jaar zijn er gezinsvieringen en speciale activiteiten voor kinderen.

Bijvoorbeeld:

- Sint Maarten
- Gezinsactiviteit op kerstavond
- Palmpasen (met palmpaasstok versieren!)

Hou voor de laatste informatie de website en het liturgierooster in de gaten.

Kinderkoor Zing-Zang

Ons kinderkoor zingt tijdens de Kidskerk, Eerste Communievieringen en het jaarlijkse Kerstconcert. We hebben een eigen lijflied en worden gedirigeerd door Pieter Koning (a.i.).

We oefenen op woensdag, de tijd is nog niet bekend.

We zingen dan niet alleen de liedjes voor de vieringen die gaan komen, maar ook andere leuke liedjes.

Wil je meezingen? Dat kan!

We zijn altijd blij met nieuwe leden. We zoeken enthousiaste jongens en meisjes van groep 4 t/m 8 om ons koor te komen versterken.

Kom gerust eens kijken en een keertje meedoen bij een repetitie!

Voor meer informatie, mail naar kinderkoorzangzang@gmail.com

St. Caeciliakoor

Het St. Caecilia-koor is het oudste koor van de parochie en verwierf zijn statutaire status in 1845. Van meet af aan was het een gemengd koor, wat nogal bijzonder was binnen de Nederlandse Katholieke Kerk.



Zingen is een feest en koorzang neemt in de muziek een centrale plaats in, zowel in herdersliederen, opera en oratoria als in godsdienstige plechtigheden. Sommige liederen zijn bedoeld om door een persoon gezongen te worden. Andere liederen nodigen uit om mee te zingen. Hoofdzaak daarbij is dat er een overeenstemming is in geest en gevoel. Het samen zingen in een groep werkt aanstekelijk.

Het gemengd koor St. Caecilia stelt zich ten dienste van de parochiegemeenschap bij de viering van de liturgie op zon- en feestdagen en bij bijzondere vieringen. Repertoire: eenstemmig en meerstemmig Nederlandstalige muziek, meerstemmig Latijn. De repetities van St. Caecilia zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.



Het St. Caecilia-koor bestaat uit een enthousiaste groep mensen, die al jarenlang met veel plezier samen muziek maken. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd en gemiddeld twee keer per maand wordt de zang verzorgd tijdens de weekendvieringen. De goede sfeer en gezelligheid binnen het koor wordt door de leden als zeer bijzonder ervaren. Daartoe dragen ook de verschillende kooractiviteiten bij zoals de uitgaansdag en het feest rond St. Caecilia, de patroonheilige van de kerkmuziek.

Het St. Caecilia-koor staat onder de bevoegde leiding van dirigent Pieter Koning. De vaste organist is Loes Egbers.

Voelt u zich aangesproken, dan nodigen wij u van harte uit om eens op een van de repetitieavonden te komen kijken. En als het u wat lijkt dan staan wij garant voor een goede opvang en begeleiding. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met een van de onderstaande personen:

Dirigent

Pieter Koning, te bereiken via het e-mailadres: afdelingmuziek@kpnmail.nl

Voorzitter

Joop Verduijn, te bereiken via het e-mailadres: caeciliahouten@gmail.com

Koor Cantilene

Een ander geluid

Het koor Cantilene (zangerige melodie) werd in 1986 opgericht.

Het koor richt zich op moderne Nederlandstalige muziek en probeert daarbij vernieuwend te zijn.

Een kostbare bron van nieuwe teksten vindt het koor bij schrijver en dichter Huub Oosterhuis waarvan veel teksten op muziek zijn gezet door Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal.

Het resultaat wordt wel gekarakteriseerd als:

“Nieuwe liturgische muziek, niet verheven en traditioneel, maar poëtisch, vaak herkenbaar en dicht bij mensen, zonder in simpelheid en vervlakking te vervallen.”

Het koor Cantilene is begonnen met 35 koorzangers en telt momenteel ruim 50 leden.



Liedkeus

Een aantal koorleden werkt mee aan de voorbereiding van de vieringen en dit draagt bij om deze, zich steeds vernieuwende, muziek een plaats te geven in de liturgie.

Begeleiding

Het koor Cantilene wordt enthousiast gedirigeerd door Pieter Koning en begeleid op de piano door afwisselend Christel Somers en Marijke van der Ouderaa. Op hoogtijdagen is ook Tanja van der Zant op dwarsfluit te horen.

Vermeldenswaardig:

Op initiatief van het koor heeft Tom Löwenthal in 2018 “Missa Consolatrix Afflictorum” geschreven: Een Nederlandstalige mis voor vierstemmig koor en piano. Een gekende tekst op nieuwe muziek.

Interesse?

Op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteert het koor in de kerk. Wilt u een repetitie van het koor bijwonen, dan bent u van harte welkom; maak een afspraak en wellicht is er ruimte bij één van de stemgroepen.

Contact: Cantilene.houten@gmail.com

Schola Cantorum

De Schola Cantorum zingt gregoriaanse gezangen tijdens eucharistievieringen, circa zes keer per half jaar. In de Schola zingen op het moment alleen mannen.

Gregoriaanse gezangen zijn traditionele, eenstemmige Latijnse gezangen zonder instrumentale begeleiding. Deze gezangen waren bewerkingen van oudere liturgische gezangen uit de derde/vierde eeuw en werden rond 600 mede door toedoen van paus Gregorius de Grote ingebed in de katholieke liturgie.

Iedereen kan deze eeuwenoude gezangen leren zingen, in feite heeft u zelf waarschijnlijk al de nodige keren gregoriaans gezongen, wanneer de vaste gezangen *Kyrie*, *Gloria*, *Credo* en *Agnus Dei* in het gregoriaans werden gezongen.

Dirigent is Arnoud Heerings, verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht als docent gregoriaans, liturgie en geschiedenis van de klassieke muziek. Hij is verder als dirigent/zanger verbonden aan diverse koren en ensembles.

De repetities zijn op donderdagavond van 18:45 tot 19:30 uur in de Acaciazaal in de pastorie aan de Loerikseweg 12 te Houten.

Kom gerust een keer kennismaken met het gregoriaans tijdens een koorrepetitie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Guus van der Werff via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Activiteit in het kader van de vredesweek (14-22 september 2024)

In het kader van de vredesweek worden op zaterdag 21 september om 19:00 uur de Vespers voor de vrede gebeden en gezongen in de dagkapel. Voorganger is diaken Vincent van der Helm. De Schola verzorgt de muzikale begeleiding onder leiding van dirigent Arnoud Heerings. U bent allen van harte uitgenodigd.

Omnia “Alles in allen”

Ons parochiële “Rouw- en Trouwkoor – Al 22 jaar “Boeiend en Bloeiend”

Koor Omnia is een meelevende club mensen, die zich belangeloos inzet om in het ene geval bij "rouw" net dat stukje troost en bemoediging te bieden bij een begrafenis en in het andere geval bij een kerkelijke bruiloft voor een mooie start te zorgen.

Gezien de opkomst, de sfeer en de beleving tijdens de tweewekelijkse repetitie-avonden en de contacten tussen de leden onderling, mogen we stellen dat aan de verwachting - die de leden van het eerste uur en onze dirigent-organist Pieter Koning m.b.t. het op te richten koor voor ogen stond - ruimschoots is voldaan. Sinds vorig jaar ondersteunen we de Barbaraparochie in Bunnik bij rouw- en trouwplechtigheden.

De activiteitencommissie zorgt voor dat beetje extra's in juni en december en de spetterende jubileumfeesten om de twee en half jaar. Ons ledenaantal blijft de laatste jaren stabiel...60 leden is in deze tijd bijna een unicum. Tenoren en bassen zijn zeer welkom!

Nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten over Omnia? Wil je een repetitie bijwonen? Neem dan contact op met: Ina Scholman, Dieny Vonk of Arnold van der Hijden via houten.vrijwilligers@pj23.nl



Cantores

*Het kleinste koor van onze parochie...
Al meer dan 44 jaar.... Uit nood geboren...*

In januari 1980 gestart met 7 cantores: 4 dames en 3 heren, die toen per jaar meer dan 75 keer de vieringen in onze parochiekerk ondersteunden met hun gezang en bovendien ook de avondwakes zongen...

Drie van deze cantores van het eerste uur zingen nu nog...

Zij hopen op 1 januari 2025 hun 45-jarig cantoresjubileum te vieren...

We hebben begin dit jaar versterking gekregen.

Een eenvoudig oproepje bij koor Cantilene leverde een drietal leden op!

Zij hebben al meerdere keren meegezongen en willen blijven.

Pieter Koning begeleidt ons in de meeste gevallen

Heb je interesse om eens mee te zingen?

Neem dan contact op met de coördinator van de cantores, Arnold van der Hijden. Hij kan je het nodige vertellen over de historische hoogstandjes van de afgelopen 44 jaar!

E-mail naar houten.vrijwilligers@pj23.nl

Kosters

In onze geloofsgemeenschap is altijd wat te doen.

Ook de kosters zijn hierbij actief. Zij ondersteunen de uitvoering van de vieringen in de weekenden en verzorgen ook de praktische zaken als verwarming, verlichting, geluid e.d. De koster zorgt dus dat alles tiptop in orde is voor de viering en ondersteunt de voorganger.

De kosters zijn niet alleen op zondag, maar ook op de zaterdagavond, de eerste vrijdag van de maand, bij uitvaarten en de doopvieringen actief. En voor de vieringen in Het Houtens Erf en in De Loericker Stee. De taken van de kosters zijn wel verdeeld: sommigen doen alleen uitvaarten, of alleen weekendvieringen. De koster wordt om de vijf of zes weken ingeroosterd.



Het is boeiend en inspirerend om te doen.

Wil je koster worden of wil je eerst meer weten?

Neem dan contact op met Ton Delfos (coördinator van de kosters) via houten.vrijwilligers@pj23.nl *Je bent van harte welkom!!*

Collectanten

Tijdens de vieringen in de kerk is er voor de aanwezigen ook ruimte om in de collecte een financiële bijdrage te geven. De collecte dient om de eigen geloofsgemeenschap en een goed doel in binnen- of buitenland te ondersteunen.

De collectant die dienst heeft, zorgt dat de collectemandjes worden verzameld en voor het altaar worden geplaatst zodat de collecteopbrengst als offer aan God wordt aangeboden.

Daarnaast telt de collectant hoeveel aanwezigen er zijn en assisteert voor aanvang van de viering bij de verwelcoming van de bezoekers aan de kerk. Hierdoor is er leuk contact met de kerkgangers en altijd wel tijd voor een praatje.

Op dit moment zijn er in totaal vijf collectanten voor vieringen op zaterdagavond en de Heilige Mis op zondag. Nieuwe collectanten zijn echter altijd welkom.

Interesse?

Neem contact op met Maurice Schemkes via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Acolieten en misdienaars

Tijdens de eucharistieviering wordt de priester geassisteerd door misdienaars en één of meerdere acolieten. Misdienaars zijn de jongere assistenten en acolieten de oudere - vanaf 16 of 18 jaar.

Beiden dragen 'liturgische kleding': een witte albe met een cingel (in de liturgische kleur van de zon- of feestdag) en een kruisje om de hals.

De misdienaars lopen bij binnenkomst met de flambouwen achter de acoliet die het kruis draagt, zij staan ook met flambouwen bij de lezenaar als het Evangelie gelezen wordt, zij helpen met het aandragen van de gaven van brood en wijn als het altaar wordt klaargemaakt voor het vieren van de heilige Eucharistie en zij staan met flambouwen naast diegene die de communie uitreikt.

De acolieten zien er op toe dat de misdienaars hun taken goed uitvoeren en helpen hen zo nodig, zij dragen bij feestdagen wierook aan en helpen met het uitreiken van de communie.



Misdienaar kun je worden nadat je de Eerste Heilige Communie hebt gedaan. Je bent nu ongeveer 2 keer per maand aan de beurt samen met je 'maatje'; je bent dus altijd samen.

Wanneer je interesse hebt, mail dan naar houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Dominique Rijnbout (hoofdacoliet en ceremoniaris).

Je kunt ook eerst een paar keer 'meelopen'. Wanneer je het leuk vindt om de priester te helpen en onze club te versterken dan ontvang je van de pastoor de misdienaarszegen en het kruisje.

Ben je al ouder en heb je interesse om acoliet te worden, mail dan ook naar houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Dominique Rijnbout (hoofdacoliet en ceremoniaris).

Lectoren

Tijdens de eucharistieviering doet de lector dienst als lezer van de eerste lezing (uit het Oude Testament) en tweede lezing (uit een van de Brieven uit het Nieuwe Testament) en de voorbede en intenties.

Op deze wijze assisteert de lector de priester tijdens de viering. Ook kan de lector assisteren bij het uitreiken van de communie.

Een goede voorbereiding van de lezingen is belangrijk om de Bijbelteksten op de juiste wijze voor te kunnen lezen. Een goede en duidelijke spreekstem is natuurlijk onontbeerlijk.

De lector is nu ongeveer 1 keer per 2 maanden aan de beurt.

Wanneer je interesse hebt, mail dan naar houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Dominique Rijnbout (hoofdacoliet en ceremoniaris).

Wij kunnen dan kennismaken en in overleg met de pastoor het vervolgtraject bespreken.

Vieringen op de zaterdagavond

Op een aantal 3e zaterdagen van de maand worden er woord- en gebedsvieringen gehouden in een bepaald thema.

Mariavieringen

In oktober en mei zijn er Mariavieringen.

Het St. Caeciliakoor verzorgt deze vieringen met mooie liederen, lezingen en gebeden. Kerkgangers mogen een bloemengroet brengen bij Maria.

Gebedsvieringen

In november en maart worden er gebedsvieringen gehouden. Er wordt een bepaald thema gekozen waar lezingen en liederen bij worden uitgezocht. Soms worden deze vieringen gekoppeld aan de Vastenaktiemaaltijd of een andere bijzonderheid.

Het koor zingt veelal liedjes van Huub Oosterhuis die betrekking hebben op het thema.

Contactpersoon: Lilian Vernooij.

Werkgroep Woord- en Gebedsvieringen - E-mail: houten.vrijwilligers@pj23.nl

Meditatieve Vieringen 2024 – 2025

In het nieuwe seizoen zullen er weer zeven meditatieve vieringen plaatsvinden.

In de maanden oktober tot en met april op de tweede zaterdag van de maand om 19.00 uur in de kerk.

De vieringen duren ongeveer een uur. In elke viering is er een andere muziekgroep of koor aanwezig, met meditatieve muziek in tal van stijlen. Ook is er veel aandacht voor meditatieve teksten en gebeden, stilte en kunst. De meditatieve vieringen bieden zowel rust en stilte als inspiratie en energie.

Dit jaar is het thema: Een leven lang leren.

De inspiratie voor de meditatieve vieringen van dit seizoen komt uit het boek 'Het geluk is met de heiligen' van Robert Ellsberg, met als deelthema's:



12 oktober	Leren leven
9 november	Leren loslaten
14 december	Leren liefhebben
11 januari	Leren werken
8 februari	Leren stilzitten
8 maart	Leren lijden en sterven
12 april	Leren zien.

Schilderij Geert Jager

De kerk is open vanaf 19.45 uur.

Na afloop is er voor wie wil een kopje koffie of thee in de Dagkapel.

Dit jaar zal de kunst tijdens de meditatieve vieringen in de kerk verzorgd worden door Geert Jager.

Voor meer informatie: Loes Smit
Contact: houten.vrijwilligers@pj23.nl

De Meditatieve Vieringen zijn een initiatief van de Oecumenische Werkgroep Meditatieve Vieringen

Communie Thuis Houten

Heilige Communie Thuis

Een aantal leden van de werkgroep Zieken en Ouderen heeft jaren tot grote tevredenheid de H. Communie thuisgebracht bij parochianen. Toen zij hiertoe niet meer in staat waren was er helaas niet zomaar vervanging beschikbaar.

Maar sinds januari 2024 is er de nieuwe werkgroep: Communie Thuis Houten! Vier personen zijn geïnstrueerd door pastoor Hogenelst om de Heilige Communie thuis te brengen.



Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen en dus niet in staat zijn om een viering bij te wonen kunnen een aanvraag doen om van deze nieuwe werkgroep de H. Communie thuis te ontvangen.

U kunt de aanvraag voor de H. Communie telefonisch of per mail doen via het secretariaat van de locatie Houten:

Telefoon: 030-6371284 ma t/m vr 09.00 - 12.30 uur, e-mail: houten@pj23.nl
Of via uw contactpersoon van de werkgroep Zieken en Ouderen.

Als u uw naam, adres en telefoonnummer doorgeeft, dan neemt vervolgens iemand van de werkgroep “Communie Thuis Houten” contact met u op om een eerste afspraak te maken.

Namens de leden van de werkgroep Communie Thuis Houten,
Ellen Reeze

Werkgroep Uitvaarten

Als geloofsgemeenschap komen we bij elkaar om te vieren dat we samen kerk zijn.

We mogen er voor elkaar zijn bij vreugde en ook bij verdriet en gemis. Tijdens vieringen wordt hier op bijzondere wijze aandacht en invulling aan gegeven.

In veel situaties gaat er een lid van het pastoraal team voor. Maar omdat de parochies Paus Johannes XXIII en de H. Suitbertus uit een groot aantal locaties bestaan is pastorale invulling niet vanzelfsprekend.

Om het pastoraal team te ontlasten zijn er een tiental mensen uit onze parochies opgeleid om uitvaarten voor te bereiden en tevens voor te gaan in de vieringen.

Contactpersoon: Ria de Wit, e-mail: uitvaart@pj23.nl



Sectie Financiën

Sectie 2 financiën is een erg praktische club binnen de kerk. De Sectie bestaat uit 7 personen, elk met een eigen aandachtsgebied. Zonder onze sectie is er geen geld, wordt de kerk een bouwval en ziet het kerkhof en de tuin er na korte tijd uit als een oerwoud.

De Sectie bestaat uit de volgende werkgroepen:

- Financiële administratie inclusief actie Kerkbalans
- Technisch beheer gebouwen, terrein, begraafplaats
- Interieurverzorging, catering, kerkversiering
- Kerkradio, geluid, streaming

Wat zijn we dus (weer) van plan het komende jaar?

Financiën

De jaarlijkse kerkbijdrage is ieder jaar hard nodig om het kerkelijk bedrijf draaiende te houden. De laatste jaren kunnen we ieder jaar ca. € 135.000,- tegemoet zien. Waar het bedrag naar toe gaat kunt u nazien in de flyer van Kerkbalans. Gelukkig slagen we er met veel moeite in jaarlijks nog net “zwarte cijfers” te schrijven. De kostenstijgingen en de gemiddeld iets dalende bijdrage baren ons wel zorgen.

Daarom pleiten we voor het ruimhartig steunen van onze Parochie.

Als parochiaan ervaar je de grote waarde van deze, ook maatschappelijke, organisatie. Bovendien willen we ons markante gebouw, onze monumentale kerk, met prachtige tuin en begraafplaats in het Oude Dorp goed beheren en onderhouden voor het nageslacht.

Binnen de werkgroepen doen wij dit met een enthousiaste groep van mensen, ieder met zijn eigen specialisatie op het gebied van vastgoed, groen, administratie, automatisering etc.

Ons streven is de neergaande lijn van inkomsten omhoog te buigen en jaarlijks een stijging in te boeken.

Hoewel wij voor het onderhoud van kerkgebouw en pastorie ook de komende jaren een SIM bijdrage (subsidie instandhouding monumenten) ontvangen, is dit bij lange na niet voldoende en zullen wij fors uit eigen middelen moeten bijdragen. Deze investeringen slaan een flink gat in de spaarpot voor groot onderhoud. Voor de pastorie hebben we inmiddels vergaande plannen opgesteld om dit gebouw te ontwikkelen tot een Huis van Gebed & Ontmoeting (HvGO).

Namens sectie 2, Co van Rooijen
Penningmeester GG Houten

ons nieuwe mailadres: houten.financien@pj23.nl

Begraafplaats en groenonderhoud

De geloofsgemeenschap Houten van R.K. Parochie Paus Johannes XXIII heeft een eigen begraafplaats.

Er is een grote groep deskundige en enthousiaste vrijwilligers die betrokken is bij verschillende werkzaamheden op de begraafplaats en ook bij het groenonderhoud rond de kerk. We krijgen daarom regelmatig complimenten met betrekking tot de staat van onderhoud van het gehele gebeuren. Ook de verzorging voor, tijdens en na de begrafeningen wordt door velen als positief ervaren.

Wij beschikken over ongeveer 660 graven. Daarnaast beschikken we over 90 nissen in het Columbarium waarin 2 tot 3 asbussen kunnen worden geplaatst. Tenslotte is het mogelijk om asbussen te plaatsen in de Urnentuin. In de Urnentuin beschikken we over ongeveer 40 keldertjes. Zowel voor nieuwe graven als plaatsing van asbussen in het Columbarium en in de Urnentuin zijn er voldoende mogelijkheden.

Heeft u vragen over de begraafplaats?

U kunt altijd contact opnemen met:
Jos van Vliet (Beheerder Begraafplaats) en
Ko Vernooij (Coördinator groenvoorziening)
E-mail: houten.financien@pj23.nl



Bloemengroep

Wij zijn een gezellige groep dames en één heer die om de beurt de bloemen in de kerk verzorgt.

Sowieso ieder weekend maar ook bij speciale gelegenheden.
Bijvoorbeeld: Vormsel, Eerste Communie, Pasen, Kerstmis, 4 mei, huwelijken enz.

Voor de Pasen en de Kerst komen we altijd bij elkaar om te overleggen wat we gaan maken.

We worden altijd blij als we positieve reacties krijgen.

Contactpersoon: Ineke van Hengstum, e-mail: houten.vrijwilligers@pj23.nl

Werkgroep interieurverzorging De Witte Tornado

Het werk valt meestal niet op. Maar elke week wordt er schoongemaakt in de kerk (priesterkoor, altaar, Maria-altaar, doopvont, Mariakapel, koorgedeelten vóór en achter in de kerk) en in de parochieruimten (toiletten, keuken, dagkapel, secretariaat, zalen). Er wordt gezogen, veel kaarsvet verwijderd, geregeld gedweild en veel gepoetst. Mede afhankelijk van het weer: als het veel regent, wordt meer vuil binnengelopen en als het hard waait, stormen er ook blaadjes mee naar binnen.



De Witte Tornado heeft stofzuigers, bezems, ladders, schoonmaakdoekjes, emmers, dweilen, een strijkijzer en wat er nog meer nodig is.

Het werk wordt gedaan door elf dames en één heer, op donderdagmiddag of vrijdagochtend.

Ze werken in groepjes van vier. Er zijn nu drie groepjes en die zijn elke drie weken aan de beurt.

Eén keer per jaar in mei wordt al het koperwerk van de locatie gepoetst; dan komen ook enkele inmiddels gepensioneerde Witte Tornado dames vooral ook voor de gezelligheid helpen.

Dit werk is niet echt hun hobby. Waarom ze het dan wél blijven doen? Om hun steentje bij te dragen aan de gemeenschap, is hun antwoord. En het is bij aanvang van het werk en het koffie- of theedrinken ook gezellig als er weer even wordt bijgepraat. Eén keer per jaar hebben ze een 'vergadering' met allerlei lekkere hapjes en drankjes. Ook gaan ze ieder jaar een keer met zijn allen uit eten.

Natuurlijk zouden ze het fijn vinden als de groep weer wat groter wordt. Het is een mooie mogelijkheid vrijwilligerswerk binnen de geloofsgemeenschap te doen zonder al teveel verplichtingen.

Wil je ook je steentje bijdragen door tijd vrij te maken voor dit werk?

Neem dan contact op met het secretariaat of mail naar:
houten.vrijwilligers@pj23.nl.

Kerkradio en Livestream

Er zijn mensen die niet in staat zijn om bij een viering aanwezig te zijn en deze toch zouden willen volgen. Voor die mensen zijn er drie mogelijkheden:

- Via de website 'www.kerkomroep.nl' is het mogelijk om de viering direct of later te beluisteren.
De link naar de website van kerkomroep is www.kerkomroep.nl
U kunt hier via 'vind uw kerk' (plaatsnaam invullen: Houten) de gezochte kerk selecteren (O.L.V. ten Hemelopneming). Hierna krijgt u een overzicht van de recente diensten in deze kerk.
Deze kunt u direct beluisteren (audio afspelen) of (als MP3-bestand) opslaan.
- Het is ook mogelijk vieringen te beluisteren op een speciaal toestel: KerkWebRadio. Het zeer eenvoudig te bedienen toestel kan zo mogelijk bij u thuis op internet worden aangesloten.
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Piet de Wit via e-mail: houten.vrijwilligers@pj23.nl
- Een andere mogelijkheid is via de livestream op YouTube. Dan kunt u de viering met beeld volgen.

Livestream

Kunt u niet naar de kerk komen om zelf bij de viering te zijn dan hebben we de livestream voor u. Elke zondag wordt de viering uitgezonden via YouTube. Ook sommige speciale vieringen worden uitgezonden.

Meevieren via uw smartphone, tablet of computer? Dat kan eenvoudig. Ga naar de website www.pj23.nl en daar ziet u midden op de pagina de viering met de livestream, klik hier op en start het met de pijl: 
(vergeet niet uw geluid aan te zetten).

Doe mee met ons enthousiaste team!

Elke zondag zorgen wij ervoor dat iedereen, waar dan ook, onze viering kan bijwonen via een livestream. Ons toegewijde team van vrijwilligers werkt achter de schermen om beeld en geluid zo goed mogelijk over te brengen. De techniek is inmiddels volwassen en eenvoudig te gebruiken na een korte training.

Momenteel zijn we met vier leden, maar we kunnen jouw hulp goed gebruiken! Elk kwartaal stellen we samen een rooster op en soms krijgen we extra verzoeken voor speciale vieringen.

Heb je interesse om een kijkje achter de schermen te nemen en ons team te versterken?

Neem dan contact op met Frans Bosman via houten.vrijwilligers@pj23.nl voor een afspraak. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Oud Papier Actie

Vrijwilliger worden bij de oud papier ophaalploeg van onze geloofsgemeenschap?

In Houten wordt oud papier opgehaald door OPA (stichting Oud Papier Actie Houten).

Sinds 2007 is onze geloofsgemeenschap lid van deze stichting en leveren wij maandelijks 3 vrijwilligers die oud papier ophalen. Wij doen dat in een vaste wijk. Al jaren is dat De Polder en een gedeelte van Het Hout.

Voor de geloofsgemeenschap betekent dit een jaarlijkse opbrengst tussen 2000 en 2500 euro. Voor de vrijwilligers is het een gezellige ochtend omdat we met elkaar bijdragen aan de afvalscheiding in Houten.

De gemeente levert de vuilniswagens en de chauffeur. De verenigingen in Houten leveren per maand 3 vrijwilligers per wijk. Per week wordt er oud papier opgehaald in ca 8 wijken, zodat in een maand tijd heel Houten vrij is van oud papier en de verenigingen hun clubkas hebben kunnen vullen.



Onze geloofsgemeenschap is dus ook onderdeel van de OPA familie. Jaarlijks wordt een ophaalschema gemaakt nadat de beschikbaarheid van de leden van de groep is geïnventariseerd. Gedurende het jaar ruilen de groepsleden onderling bij ziekte of andere verhinderingen en laten dat aan de coördinator weten. Deze werkwijze werkt al jaren heel soepel. Onderling zorgen wij per ophaaldag voor koffie en koeken.

De optimale grote van onze groep is 12 personen, zodat wij gedurende 11 maanden per persoon 3 keer lopen. De vierde zaterdag van de maand is onze ophaaldag van 09.00 tot ca 12.00 uur. Wij starten om iets voor 09.00 uur bij de "inprikker" De Polder. Daar pikt de vuilniswagen ons op, krijgen wij onze veiligheidshesjes en gaan wij de wijk in.

Voor het komende jaar ben ik op zoek naar minimaal 3 mensen die ons team komen versterken. Je krijgt veiligheidsschoenen, gezellige collega's en voldoening omdat je na een ochtend achter de vuilniswagen hebt bijgedragen aan afvalscheiding en gemeenschapszin.

Word jij lid van ons dreamteam, meld je dan aan bij ondergetekende.

Peter Stolk, coördinator RK geloofsgemeenschap OPA

E-mail: houten.vrijwilligers@pj23.nl

Sectie Catechese, Vorming en Verkondiging

Sacramenten Catechese

Elk jaar worden er in onze parochie kinderen en volwassenen gedoopt en gevormd of ontvangen zij voor het eerst de Heilige Communie. Voor volwassenen vormen deze sacramenten meer een eenheid. De voorbereiding start ergens in het jaar en wordt meestal afgesloten in de paastijd. *Meer informatie vindt u op de website www.pj23.nl*

Doopvoorbereiding

Voor kinderdoop worden ouders voorbereid via een kort traject, waarbij ouders uit de verschillende locaties samen komen.

De doop zelf vindt meestal plaats in de kerk van Houten. Opgave hiervoor kan via www.pj23.nl (bovenaan) > Ik wil > 'Mijn kind laten dopen' of via doopsel@pj23.nl



Eerste Communie

Elk jaar worden er kinderen, die meestal in groep 4 zitten, voorbereid op de Eerste Communie. Dat gebeurt met kinderen uit meerdere locaties van onze parochie. De voorbereiding vindt plaats in Houten.

Het zijn gezellige bijeenkomsten, met een verhaal, een gebed, het maken van een werkje. De inhoudelijke kant wordt verzorgd door pastoraal werkster Lilian Weijman, geholpen door de werkgroep Eerste Heilige Communie. Ook wordt er een speurtocht gehouden in de kerk.



En tot slot is er natuurlijk de plechtige en blijde viering waarin de kinderen voor het eerst de Heilige Communie zullen ontvangen. Deze viering vindt plaats in de RK-kerk van Houten.

In het najaar, tot begin december, kunnen de kinderen worden opgegeven. Het is fijn om te weten met hoeveel kinderen we in januari starten met de voorbereiding. Eerst een avond alleen voor de ouders, met vooral praktische informatie. Er volgt een ouder-kind bijeenkomst vroeg op een avond, 5 zondagmiddagen en een keer oefenen in de kerk op de zaterdag voor het feest.

De werkgroep bestaat nu uit 4 leden. Zij helpen bij de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding, en natuurlijk bij de viering zelf. Nieuwe leden bij de werkgroep zijn van harte welkom. E-mail naar: ehc@pj23.nl

Vormselvoorbereiding

Het sacrament van het H. Vormsel ontvangen kinderen die in groep 8 zitten.

Op onze website kunt u uw kind opgeven en meer lezen over de voorbereiding. Houdt de website www.pj23.nl en de parochiebladen in de gaten voor meer informatie over startdata.

Voor vragen kunt u contact opnemen via ons emailadres: vormsel@2parochies.nl



Huwelijk

Wanneer mensen willen trouwen voor de kerk, is dat een welbewuste keuze. Het woord van trouw wordt in de kerk ten overstaan van God, familie en de geloofsgemeenschap opnieuw en in alle openheid uitgesproken.

Vorbereiding

Aan het kerkelijk huwelijk gaat een huwelijksvoorbereiding vooraf. Deze voorbereiding is van belang om voor onze kerk een geldig huwelijk te kunnen sluiten. Tijdens de voorbereiding wordt er op zoek gegaan naar de betekenis van jullie relatie als toekomstig bruidspaar, jullie geloof en jullie band met de kerkgemeenschap. Woorden als Sacrament en Verbond krijgen (opnieuw) betekenis. Het worden begrippen waarin God èn mensen centraal staan. Met elkaar laten we de betekenis van God, geloven en kerk in ons leven èn in onze relatie tot uiting komen.



Aanmelden

Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten inzegenen?

Ga dan voor meer informatie naar de website: www.pj23.nl en klik bovenin op 'Ik wil' en selecteer 'trouwen in de kerk' of mail naar: huwelijk@pj23.nl

Van Harte Katholiek

Voor mensen die RK willen worden of hun geloofskennis willen opfrissen.

Gedoopt worden, het vormsel ontvangen, je eerste communie doen? Daar ben je nooit te oud voor. Dat kan op iedere leeftijd. Vanaf 18 jaar nodigen we je dan uit om mee te doen met de gespreksgroep Van Harte Katholiek.

In de gespreksgroep, genaamd Van Harte Katholiek bieden wij een voorbereiding aan, die loopt van begin oktober tot Pasen. We komen zo'n twaalf keer samen op woensdag, met iedereen die erover denkt om Rooms-Katholiek te worden, om te ontdekken wie God is en wat het geloof betekent. In de groep ervaar je wat kerkzijn is en leer je, ook van elkaar, veel over hoe je geloven kan in het dagelijks leven.



De gespreksgroep wordt door verschillende leden van het pastoraal team geleid, waardoor je ontdekt hoe kleurrijk de Rooms-Katholieke Kerk is. Zo groeien we toe naar het moment van jouw Doop, Vormsel en/of eerste heilige Communie in de Paaswake of later in de Paastijd.

Bij Van Harte Katholiek zijn ook mensen welkom die al Katholiek zijn, maar graag hun geloof willen verdiepen. Te denken valt aan een partner of een vriend(in) met wie je graag spreekt over het geloof.

De gespreksgroep is op woensdag, eens in de twee weken.

Data: 2 okt, 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec, 8 jan, 22 jan, 5 feb, 19 feb, 19 ma, 2 apr en 23 april.

Tijd & Plaats: middagsessies in Houten van 14.00 tot 16.00 uur en avondsessies in Tiel van 20.00 tot 22.00 uur.

Info en opgave: w.sarot@2parochies.nl

Op de website www.pj23.nl: zie onder *Ik wil Katholiek worden*.

Geloofsverdieping voor volwassenen

Geloof, wat moet je er tegenwoordig nog mee? Of denkt u: daar heb ik zo mijn eigen gedachten bij?

Maar het delen van die gedachten kan je blik verruimen. Daarom organiseren we elk jaar activiteiten voor volwassenen om, buiten de vieringen om, na te denken over wat geloof in het nu betekent, voor ons persoonlijk en voor onze kijk op de maatschappij. Daarvoor zijn er twee grotere initiatieven: Weg van Geloven en Geloven Nu. Deze zijn voor alle parochianen en andere geïnteresseerden. Daarnaast is er de Pioniersgroep, waarover u meer vindt op pagina 5 van dit boekje en de Meditatiegroep..

De meditatiegroep Boeddhisme en Christendom

Dit is een kleine groep die om de zes tot acht weken bij elkaar komt. Er wordt aandacht aan elkaar gegeven, er is een inleiding over een aspect van het Boeddhisme, kijken hoe het overeenkomt of verschilt met het Christendom. En er wordt 20 minuten gemediteerd.

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op via wegvangeloven@gmail.com



*Paus Franciscus: "Verruim je blik om het goede in anderen te zien."
Bron: Katholiek Nieuwsblad*

Weg van Geloven

We organiseren lezingen en soms andere activiteiten. De onderwerpen zijn divers: over kunst, muziek, over actuele onderwerpen, over een heilige. Daarvoor nodigen we meestal iemand uit om een inleiding te geven. Voor komend seizoen zijn we nog aan het nadenken over onderwerpen. Een paar hebben we al in de planning.

Gender: een uitdagend en tegelijk kwetsbaar onderwerp buiten en binnen de kerk. We hebben theologe Mariecke van den Berg uitgenodigd om een lezing hierover te houden. De lezing zal op 17 september zijn. Meer daarover in het Open Venster van begin september en op de website.

Monniken van Athos: een film. We willen in *Wijk bij Duurstede* in het kleine theaterzaaltje Calypso een film vertonen over de orthodoxe monniken van een klooster dat op een afgelegen Grieks schiereiland staat. De film staat gepland voor oktober.

Kwetsbaarheid: voor later in het seizoen hebben we Peter Nissen uitgenodigd om een inleiding te geven over dit onderwerp. Peter Nissen is theoloog en kerkhistoricus en is ook bekend van televisie.

Paus Johannes XXIII: onze medeparochiaan Martin Baas gaat waarschijnlijk een lezing geven over de naamgever van onze parochie.

De lezingen worden telkens via Open Venster en de Website aangekondigd. Heeft u zelf ideeën voor een onderwerp? Of wilt u meehelpen zo'n avond te organiseren? Neem dan contact op via wegvangeloven@gmail.com
Lilian Weijman, Jacqueline Theunissen en Roswitha van der Voort.



Geloven Nu - Bijbelgroep

Laat je verrassen!

Elke keer weer kunnen teksten uit de Bijbel ons verrassen. Daar kom je pas achter als je er wat beter naar gaat kijken. Zo'n zeven keer per jaar komen we bij elkaar, om een stukje uit de Bijbel uit te pluizen, proberen te doorgronden, om samen te achterhalen wat die tekst ons in het nu kan zeggen.

Die verhalen, die overpeinzingen, die gedichten of brieven waren niet voor ons, in onze leefwereld geschreven. Daarom zijn ze soms moeilijk te begrijpen. We geven daarom vaak wat achtergrond. Een deel van de tijd wordt besteed om op zoek te gaan naar wat de tekst ons in het nu te zeggen heeft. Dat doen we telkens op een andere manier. Het zijn mooie avonden, soms met veel humor, soms met meer stilte.

Dit jaar komen we bij elkaar op de volgende maandagen: 23 september, 4 november, 16 december, 27 januari, 10 maart, 28 april en 2 juni.

De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Plaats: meestal in de Acaciazaal van de pastorie.

Op het moment zijn we met ongeveer 14 mensen.
Kom gerust een keer mee doen, om te kijken of het iets is wat je aanspreekt.
Aanmelden kan wegvangeloven@gmail.com
Marcel van Heerwaarden en Roswitha van der Voort.



Bibliotheek

Voor wie nieuwsgierig is:

Heel handig: onze geloofsgemeenschap heeft een kleine bibliotheek. Handig om zelf even wat uit te zoeken: een gedicht, een lied, dat bij een speciale gelegenheid past. Of welke kinderbijbels er zijn. Voor boeken met uitleg over Bijbelse verhalen. Of achtergronden van teksten, zoals van het Onze Vader. Om ideeën voor vieringen voor kinderen of volwassenen op te doen. Boeken over stervensbegeleiding en rouwverwerking. En nog meer.

De boeken staan overzichtelijk gerangschikt, in de ruimte naast het secretariaat.

Het is dus bereikbaar als het secretariaat geopend is. Of als je wat vroeg bent voor je activiteit. Je mag de boeken voor maximaal 5 dagen lenen, je moet het wel even opschrijven in de rode uitleenmap die in de boekenkast ligt.

Daarnaast is de catalogus via onze website te bereiken: via www.pj23.nl > geloofsgemeenschap Houten > Groepen > Bibliotheek
Opmerkingen of vragen kun je mailen naar: houten@pj23.nl

De rozenkrans beter leren kennen

Het is een typisch Katholieke manier van bidden, het bidden van de rozenkrans. Veel mensen zijn er mee opgegroeid. Ze laten als vanzelf de kraaltjes tussen hun vingers door glijden. Maar niet voor iedereen gaat het bidden van de rozenkrans vanzelf.



Daar willen we in dit jaar, dat de paus gewijd heeft aan het gebed, iets aan doen. In de Rozenkransmaand, in oktober besteden we extra aandacht aan dit mooie gebedssnoer en de wijze waarop je dit kunt gebruiken om je gebedsleven te verdiepen.

Aan de orde komt wat een tientje is en een rozenhoedje, welke geheimen/mysterieën van de rozenkrans er allemaal zijn en waarom paus Johannes Paulus II er vijf geheimen bij 'gemaakt' heeft. En wie weet sinds wanneer we de rozenkrans eigenlijk bidden en door wie dit bedacht is? Wie waren er ambassadeurs voor het bidden tot Maria met dit gebedssnoer?

Ook delen we bijzondere ervaringen met de rozenkrans. En uiteraard vermelden we nog eens expliciet waar je in de oktobermaand terecht kunt voor het samen bidden tot Maria.

Als je wilt kan je elke dag van de week, behalve zondag een mailtje in de bus krijgen met informatie over de rozenkrans.

Hoe werkt het?

Geef je email-adres door aan: w.sarot@2parochies.nl. Dan kom je op de mailinglijst. Vanaf 1 oktober krijg je dan dagelijks een mailtje.

Advent en Vastentijd

Ook in de Advent en de Vastentijd is er op deze digitale wijze via de mail bezinning. Die gaat over het Heilig Jaar dat als thema heeft 'Pelgrims van hoop'.

Werkgroep Kloostergang

Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van kloosterdagen voor leden van de parochies H. Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus.

De kloosters die wij bezoeken zijn nog actief en het is de bedoeling om zoveel mogelijk mee te gaan in het dagritme van het klooster. Zo kom je het best in de sfeer van bezinning en rust. Soms is er ook veel ruimte voor stilte. Dat hangt ook af van de regels van het klooster. We proberen in ieder geval in gesprek te gaan met een van de kloosterlingen om te horen wat de orde inhoudt, stukje historie en natuurlijk hoe het dagelijks leven er uit ziet.

Elke keer weer is het een beleving en een verrassing hoe we het klooster beleven. Maar elke keer is het ook weer fijn om te zien dat ieder zich in de groep thuis voelt, zichzelf kan en mag zijn en er ruimte is voor bezinning. Ook wordt er door ons vaak een stukje eigen programma gemaakt rond een thema. Dat varieert van creatieve verwerking tot een meditatie. Ideeën daarvoor zijn welkom.

Na een dag van stilte en bezinning sluiten we vaak, na het avondgebed, af met een hapje en drankje waarbij iedereen gezelligheid ervaart en er inspirerende gesprekken kunnen ontstaan.

Naast de weekenden hebben we een keer een stiltemiddag georganiseerd maar staan we ook open voor ideeën voor andere dagen.

Werkgroep Kloostergang

Karin Hulsdouw, Lilian Weijman, Wanda de Jong en Wilma van Geresteijn

Contact met Karin Hulsdouw via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Reizen - Bedevaarten

Kevelaer

Jaarlijks wordt er in augustus een bedevaart naar Kevelaer gemaakt.

Deze bedevaart is 1 of 2 dagen. Deze dagen zijn altijd in de laatste dagen van de zomervakantie.

Contact: Elly de Sain via: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com

Lourdes

In het voorjaar is er een reis naar Lourdes.

Deze reis met een bus, duurt 8 of 9 dagen. In Lourdes wordt een programma georganiseerd met vieringen, processies gezelligheid en nog vele andere zaken.

Houd voor verdere informatie het parochieblad in de gaten.

Contact: Lilian Vernooij via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Werkgroep Kerststal en tentoonstellingen

De werkgroep bestaat uit Henk Holl, Guus van der Werff en Ton de Vaal.



Samen met aanwezige vrijwilligers, mede voor het zwaardere sjuwwerk, stellen zij jaarlijks de kerststal vóór in de kerk op.

Dankbaar werk omdat zij weten hoeveel parochianen hier rond de Kerst plezier aan beleven.

Daarnaast organiseren zij voor speciale gelegenheden tentoonstellingen in de kerk.

Weten we elk jaar dat de Kerst er weer aan komt, bij tentoonstellingen ligt dat anders.

Soms borrelen ideeën spontaan op en wordt gekeken naar de haalbaarheid.

Soms is een kerkelijk feest de aanleiding.



Veelal is de beschikbaarheid van vrijwilligers een beperkende factor.

Heeft u ideeën en/of beschikbare tijd, maar ook zin in gezelligheid, dan ontvangen wij u met open armen.

Voor contact: Ton de Vaal via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Driekoningenvoettocht

Al 20 jaar organiseren wij op de zondag rond 6 januari een driekoningenvoettocht. De tocht is meestal 12 tot 15 km lang.

We starten elk jaar in één van de kerken in onze parochie en wandelen via een prachtige route naar een andere kerk. We worden onder klokkengeluid uitgeleide gedaan en bij aankomst worden we weer welkom geheten door kerkklokken. De 3 koningen lopen ook daadwerkelijk met ons mee...

Onderweg zijn er mooie gesprekken over thema's die in de viering voorafgaand worden aangereikt. Wanneer we aankomen wordt de inwendige mens verwend met allerlei heerlijkheden en eindigen de dag met een lichtjesviering.



Daarna worden we weer thuisgebracht door vrijwillige buschauffeurs...

We komen als werkgroep Driekoningenvoettocht in september of oktober bij elkaar om de route te bepalen en de organisatie verder uit te zetten.

Wij zijn een gezellige groep mensen die het erg leuk vinden om dit jaarlijkse festijn te organiseren!

Meedoen??

Graag een nieuw geluid, meer dan welkom! En het is maar 1x per jaar. Neem een kijkje op onze website. Dan zie je veel foto's van vorige jaren: www.driekoningenvoettocht.nl

Neem gerust contact met ons op via houten.vrijwilligers@pj23.nl
t.a.v. Wanda de Jong



Mysteriezolder

Op zoek naar het mysterie

Lang geleden woonde er een pastoor op de pastorie, over wie de wildste geruchten de ronde deden. Dat kwam, omdat die man zich heel vaak stiekem op zolder terug trok. Niemand anders mocht daar komen. Maar wat deed hij daar? Ook dat wist niemand. Het bleef tot voor kort een raadsel.

Wij, nogal nieuwsgierig, hebben grondig onderzoek gedaan en weten nu waarom de pastoor steeds naar zolder verdween. Wat we ontdekten, was zo bijzonder, dat we dat niet voor ons zelf wilden houden. Daarom kun je het nu zelf ontdekken. Door ons onderzoek van de zolder op juiste wijze te herhalen, zul je begrijpen wat de pastoor op de zolder heeft meegemaakt.

Informatie:

Deze escaperoom of mysteriezolder kan alleen op afspraak worden gespeeld. Een afspraak maak je via wegvangeloven@gmail.com t.a.v. Roswitha van der Voort.

De zolder is die van de pastorie, aan de Loerikseweg 12, 3991 AD Houten. Er kunnen maximaal 6 personen tegelijk mee doen.

De Kerkgidsen

De kerkgidsen vertellen u graag meer over onze mooie kerk, over de geschiedenis en wat er binnen allemaal te zien is.

We zijn een klein groepje, ontstaan na de Open Monumentendag in 2023. Ook dit jaar zullen we dan weer aanwezig zijn: dat is op zaterdag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur.

We leiden scholen rond, zoals studenten van een MBO in Utrecht in het kader van het vak burgerschap. Ook de brugklassers van de Heemlanden krijgen een rondleiding, als onderdeel van het vak levensbeschouwing. Bij deze groepen ligt de nadruk op de inhoudelijke kant van het geloof.

Voor andere belangstellenden is er meer nadruk op de architectuur, de bouwgeschiedenis, de ramen, beelden en wat er nog meer te zien is. Daar valt heel wat over te vertellen.

Zou u een keer met enkelen (max 10 personen) door ons willen worden rondgeleid? Neem dan contact op met Peter Hanegraaf via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Sectie: Dienst aan Kerk en samenleving

Werkgroep Zieken en Ouderen

Kerntaak van de werkgroep is *aandacht schenken* aan langdurig zieken en ouderen in onze gemeenschap die minder mobiel zijn.

Voornaamste taak daarbij is bezoekwerk door het jaar heen. Jarigen worden gelukgewenst met een bloemetje. Met Pasen en Kerstmis ontvangen de leden van onze werkgroep een kaart vergezeld van een pastorale brief. Onze aandacht gaat ook uit naar de parochianen die zijn opgenomen in een Houtens verzorgings- of verpleeghuis en zo mogelijk ook naar hen die tijdelijk in een ziekenhuis verblijven. Op dit moment heeft onze werkgroep de zorg over ongeveer 100 personen.



Iedere 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur is er een eucharistieviering in de dagkapel. Voor hen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, wordt getracht voor vervoer te zorgen. Na de dienst is er een gezellig samenzijn met koffie en thee. Bij speciale gelegenheden wordt een feestelijk tintje aan de bijeenkomst gegeven.

Ook hebben we dit jaar weer een ouderendag georganiseerd, wat erg op prijs werd gesteld.

Door natuurlijk verloop heeft onze werkgroep dikwijls versterking nodig. Daarom roept ze de parochianen op om deel te nemen aan het werk van de werkgroep. Immers met onze activiteiten proberen we de parochianen van onze doelgroep het gevoel te geven dat ook zij zeker bij onze geloofsgemeenschap horen.

Onze werkgroep is opgericht in 1949 en bestaat nu al 75 jaar. Wij hebben iedere 1e dinsdagmorgen van de maand een vergadering waarin de actuele onderwerpen worden besproken.

Heeft u belangstelling voor het werk van onze werkgroep, of kent u iemand die bezoek door onze werkgroep op prijs stelt, neemt u dan contact op met: Frans Geurts via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Werkgroep Senioren

Sinds begin 2022 is deze werkgroep, bestaande uit 8 vrijwilligers, actief.

De belangrijkste taak van deze werkgroep is het organiseren van de jaarlijkse ouderendag: een feestelijke bijeenkomst voor alle parochianen in Houten vanaf 80 jaar in Restaurant De Engel met een eucharistieviering, koffie en borrel, een muzikaal optreden of een andere act en een lekkere lunch. Tevens wordt dan de wisselwandelstok uitgereikt aan een (senior)parochiaan die als vrijwilliger nog heel actief is in onze geloofsgemeenschap. Gemiddeld genomen zijn hierbij circa 130 deelnemers aanwezig en helpen zo'n 30 vrijwilligers mee om er een geslaagde dag van te maken (overigens werken hier ook vrijwilligers vanuit de werkgroep zieken en ouderen aan mee).

In 2025 zal dit feest voor de 9^e keer worden georganiseerd!



Blijе gezichten bij de vrijwilligers die hebben meegeholpen met de ouderendag op 14 juni 2024

Daarnaast helpt onze werkgroep mee met het rondbrengen van de Paas- en Kerstwensen aan de senioren in onze geloofsgemeenschap.

Deze activiteiten geven ons als werkgroep een kik: senioren, waaronder veel alleenstaanden, laten blijken dat ook zij er nog bij horen!

Wij komen circa 4 maal per jaar als werkgroep bijeen.

Heb je zin om een keer mee te doen?

Neem contact op met Eugène van Zijl via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Aandachtsgroep

De aandachtsgroep bezoekt medeparochianen die door overlijden een dierbare hebben verloren. Ongeveer zes tot acht weken na overlijden maken wij een afspraak met één van de familieleden of met de aangegeven contactpersoon van de overledene. Bij ons bezoek brengen wij de rouwkaars mee, die tijdens de afscheidsviering in de kerk is gebruikt om de kaarsen aan te steken rondom de baar van de overledene. De kaars is een lichtpunt, een teken van verbondenheid met de parochie.

Ingrijpend verdriet of verlies is voor iedereen weer anders. Wij proberen te luisteren naar de verhalen en de herinneringen aan de overleden persoon. Wij nemen de tijd en hebben aandacht voor de ander om écht met hem of haar mee te kunnen leven.

Aan het eind van de afscheidsviering wordt een gedachteniskruisje achter in de kerk opgehangen. Dat wordt na één jaar door ons naar het familielid of de aangewezen contactpersoon van de overledene gebracht.

Woont de contactpersoon buiten Houten, dan wordt telefonisch een gesprekje gevoerd en ligt het kruisje klaar op het secretariaat om afgehaald te worden. De kaars is al aan de familie/de contactpersoon na de afscheidsviering meegegeven. Zo proberen we vanuit de parochie stil te staan en steun te bieden aan onze medemens.



*Na een donkere lucht
Breekt de hemel open
En durf je weer te hopen
Dat het nader komt: mooi blauw
In stukjes, ook voor jou*

Namens de aandachtsgroep, Diny van der Zant-Bos: E-mail: houten@pj23.nl

Vastenactie 2025

Mary's briketten veranderen levens in Oeganda



Mary, een nog jonge vrouw, net moeder geworden. Ze woont in Kasese in Oeganda, vlakbij de grens met DR Congo. In Kasese hebben vrouwen weinig kans, zeker in de arme wijken. Ze koken op houtskool voor hun huisjes. Houtskool is duur en vies. Mary introduceerde een simpele machine die bioafval omzet in schoon brandende briketten. Dat is beter voor het milieu en – heel belangrijk – veel goedkoper dan houtskool. Mary startte zo met tientallen vrouwen aan de rand van de maatschappij een coöperatieve onderneming.

Van vrouwen en voor vrouwen.

Die slimme aanpak is mooi: de vrouwen die meedoen verdienen zo zelfs wat geld voor bijvoorbeeld schoolgeld voor hun kinderen. Vanuit Vastenactie bezochten we Kasese en werden geraakt door wat we zagen. De vrouwen helpen elkaar, trekken elkaar overeind, delen de opbrengst, zorgen voor hen die het even minder goed hebben. Ze vormen een familie. Een familie die groeit.

Vastenactie helpt deze vrouwen met extra machines, met geld voor onderwijs, voor een veilige en droge opslagplek voor de briketten. Zodat steeds meer vrouwen kunnen aansluiten. Want weet u: met die simpele briketten, redden Mary en de vrouwen niet de wereld, maar ze maken wel echt verschil in het leven van meer dan 200 vrouwen in Kasese. En dat telt.

Henkie in Oeganda

Voor de Vastenactiecampagne van 2025 zijn mensen van de Vastenactie, samen met Matthijs (bekend van de Theatershow) en pop Henkie, naar Oeganda afgereisd. Ze bezochten het gebied aan de grens met Congo en ontmoetten de inwoners van Kasese. De vrouwen maken van groente- en fruitafval briketten voor hun kookvuren. We hebben er gefilmd, foto's gemaakt en contact gelegd met de kinderen op school.



VASTENACTIE

Benieuwd naar de eerste verhalen?
Contactpersoon: Joop van Impelen.
E-mail: houten.vrijwilligers@pj23.nl

Migrantenwerkgroep

De Migrantenwerkgroep is in 2005 opgericht en voortgekomen uit landelijk platform Migrantenweek waarin allerlei maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd waren.

Zij vraagt aandacht voor de culturele verscheidenheid binnen de RKK en dan met name in de geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming te Houten.



Parochianen zijn niet alleen geboren Houtenaren maar zij komen uit alle hoeken van het land en alle delen van deze wereld. Ieder brengt zijn of haar eigen culturele en eigen religieuze gewoontes en tradities mee.

De Migrantenwerkgroep beschouwt dit als een grote verrijking van onze gemeenschap. Ons motto is dan ook: geen eenheid zonder verscheidenheid.

De Migrantenwerkgroep bestaat op dit moment uit leden afkomstig uit Peru, Oekraïne, en Nederland.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Liggen je wortels buiten Nederland en heb je belangstelling neem dan contact met ons op.

De Migrantenwerkgroep organiseert ook besloten gebedsavonden bij leden thuis. Ieder jaar in november vieren wij de speciale migrantenviering.

Kijk voor meer informatie op de website

www.pj23.nl/geloofsgemeenschappen/Houten/groepen/migrantenwerkgroep

Werkgroep Kerk en Minima

Feestdagenpakketten voor minima in Houten

Wij geven de feestdagen in december een extra vrolijk tintje. We delen dan een feestdagenpakket uit aan een grote groep minima in Houten.



Hiervoor starten we rond oktober met het verzamelen van geld. Vele kerken en particulieren in Houten dragen hier royaal aan bij. Dankzij al deze bijdragen kunnen wij zorgen voor een leuk gevuld pakket. Begin december is de werkgroep dan klaar.

Bij het bezorgen van de ongeveer 250 pakketten worden vaak warme woorden van dank en waardering uitgesproken door de ontvangers.

In de (momenteel 6-koppige) interkerkelijke werkgroep zitten deelnemers van verschillende Houtense kerken. Wij starten in september met de voorbereidingen. We verdelen dan onderling de werkzaamheden rondom inzameling van geld bij kerken en particulieren, het verzamelen van adressen bij instanties, de inkoop en opslag van artikelen, het werven van pakketbezorgers en het regelen van de logistiek bij het bezorgen.

In oktober en november kopen we de artikelen die in de dozen zullen gaan. We komen dan een paar keer samen, in november iets vaker tegen het eind van de actie.

Wil je ook graag meehelpen aan deze leuke en gewaardeerde actie, neem dan contact met ons op via houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Evelien Smit.

Weggeefkast

In het voorportaal van onze katholieke kerk staat een weggeefkast.

Deze weggeefkast is bedoeld voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof die moeite heeft het hoofd boven water te houden.

Iedere dag is de kast toegankelijk van 09.00 tot 17.00 uur.



De kast is gevuld met (houdbare) voedingsmiddelen die buiten de koelkast goed blijven en met verzorgingsproducten. Bijna dagelijks wordt de inhoud gecontroleerd door leden van de werkgroep Weggeefkast.

Wie in financiële nood is, mag uit de kast halen wat hij/zij nodig heeft. Wel vraagt men rekening te houden met anderen die wellicht ook spullen nodig hebben uit de kast. Wie over heeft, kan iets achterlaten in de mand die bij de kast geplaatst is.

Het idee achter de weggeefkast is gebaseerd op solidariteit en gemeenschapszin, handen en voeten geven aan ons geloof door voor elkaar te zorgen. Samen kunnen we een bijdrage geven aan het geluk en welzijn van onze naasten.

Mocht u dus iets kunnen missen of een goede oogst hebben van uw moestuin, dan zijn wij erg blij met uw gaven.

Mocht u in de omstandigheid zijn dat u een beroep moet doen op voedingsmiddelen of een verzorgingsproduct, schroom dan niet om iets uit de kast mee te nemen.

Mocht u meer ondersteuning nodig hebben, dan kunt u met ons contact opnemen en kunnen we samen kijken naar een passende oplossing.

rkweggeefkast@gmail.com

Werkgroep Goede Doelen

De Goede Doelenwerkgroep stelt twee keer per jaar het rooster op voor de tweede collecte die iedere viering wordt gehouden.

De opbrengst is altijd bestemd voor een goed doel. Een aantal doelen zijn door de bisschoppen vastgesteld (Roepingenzondag, Week van de Nederlandse missionaris, Missio etc.). Ook zijn er veel doelen waarbij parochianen betrokken zijn.

De Goede Doelenwerkgroep kiest ook, samen met de andere geloofsgemeenschappen, het doel van de Adventsactie.

In de Nieuwsbrief kunt u elke keer vinden wat die collectes in de periode daarvoor hebben opgebracht. Coördinator is Joop van Impelen.

Mocht u een suggestie hebben voor een diaconale collecte of meer informatie willen, dan kunt u mailen naar het secretariaat: houten@pj23.nl

Adventsactie 2024



Op veel plaatsen in de wereld hebben gezinnen moeite om voor voldoende voedsel en inkomen te zorgen. Dat leidt tot tal van problemen, waarvan met name de kinderen en vrouwen de dupe zijn. Denk aan ondervoeding, medische problemen, gebrek aan scholing.

De projecten die we dit jaar steunen in Flores Indonesië en Guatemala zijn erop gericht de voedselzekerheid van families te verbeteren door ze kennis te laten maken met de traditionele landbouwmethoden van hun voorouders.

In combinatie met de kennis van nu, kan dat hun levensomstandigheden substantieel verbeteren. Meer informatie hierover volgt!

PCI Houten – Parochiële Caritas Instelling

De PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling en wil vanuit christelijke overtuiging daar helpen waar de nood hoog is.

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (ongeacht de oorzaak daarvan). Dit doet de PCI door financieel de helpende hand te bieden aan iedereen in de gehele gemeente Houten, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging.

De PCI ontvangt hulpvragen van het Sociaal Team Houten, SUN Lekstroom, WIL, maar ook van mensen die zien dat een buurtgenoot of kennis financieel klem zit.

Er is ook regelmatig samenwerking met diaconale werkgroepen van andere geloofsgemeenschappen. Deze samenwerking vindt plaats in het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (kortweg IDO). Het IDO ondersteunt bijvoorbeeld de voedselbank.

Wij werken onder absolute geheimhouding, maar realiseren ons dat de leden zichtbaar en benaderbaar moeten zijn. Uw zorgvraag is bij ons in veilige handen.



De PCI heeft 7 leden:

Kees Appelhof, Cora Gerritsen (Schalkwijk/Tull en 't Waal) Michaël Hooyman ('t Goy) Imelda van der Meer, Ton de Vaal, Peter Hanegraaf en Marie-José de Wit (Houten)

De leden van de PCI zijn natuurlijk bereid om u persoonlijk nader te informeren over het werk van de PCI en daarnaast bereikbaar via de website www.pcij23.nl

Omgekeerd Sinterklaas

Ieder jaar vieren wij in de kerk het Omgekeerd Sinterklaasfeest! Dit Sinterklaasfeest is omgekeerd, omdat de kinderen een cadeau geven aan Sinterklaas: een verrassingspakket met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.

Kinderen kunnen een schoenendoos versieren, deze vullen met de cadeaus en zo een kind verrassen voor wie december cadeaus niet vanzelfsprekend zijn.



Uiteraard brengt Sinterklaas met zijn pieten de kerk ook een bezoek op deze ochtend. Het Kinderkoor zingt Sinterklaasliedjes en er zijn de nodige spelletjes te doen.

Dit betrof de laatste jaren een samenwerking tussen alle Houtense Katholieke basisscholen, de R.K. Parochie en de Kledingbank Houten.

Gemiddeld worden ruim 100 dozen opgehaald voor kids die bij de Kledingbank komen!

Wil je meer weten of heb je ideeën hierover?

Mail dan naar Annemarie Lutz en Miranda Brandwijk - van Zijl via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Groene Kerk

De werkgroep zoekt naar mogelijkheden om het onderwerp duurzaamheid uit te werken en onder de aandacht te brengen. Onze kerk heeft het predicaat "Groene Kerk" gekregen, maar dat betekent niet dat ze nu ook echt groen is. Ja, er wordt minder energie gebruikt voor verlichting en stoken, maar er blijven nog genoeg gebieden over die groener kunnen.

Samen met de twee andere groene kerken van Houten organiseren we jaarlijks een dag met lezingen en workshops over duurzaamheid. Op dit moment van schrijven zijn we op zoek naar een spreker die ons kan inspireren om te genieten van genoeg. Dat is ook waar de naamgeefster van deze lezingencyclus, Martine Vonk, voor warmliep.

Deze oecumenische samenwerking is een mooie manier waarop wij als christelijke kerken de zorg voor Gods schepping onder de aandacht willen brengen.

Als jij, lezer, ideeën hebt over hoe het groener kan in onze kerk, neem dan contact op met Renée Brabers via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Katholiek Vrouwen Gilde

Het KVG is een vereniging voor vrouwen van deze tijd die op hun eigen wijze andere mensen willen ontmoeten.

We zijn een club met 50 leden. Eénmaal per maand (meestal op de tweede maandagavond van de maand) organiseren wij een bijeenkomst in het parochiezaaltje van de Parochie Paus Johannes XXIII, Loerikseweg 12.

Er zijn avonden met lezingen, zang, creativiteit en informatie over diverse onderwerpen. Met ruimte om elkaar te ontmoeten en daar hoort een kopje koffie/thee en een drankje bij.

Uitgangspunt is dat iedereen iets van haar gading moet kunnen vinden in het programma van het KVG.

Graag nodigen we u uit eens een kijkje te komen nemen op een van onze ledenavonden. U kunt contact opnemen met Dymph van den Berg via houten.vrijwilligers@pj23.nl

Ook als u meer wilt weten en lezen wat het KVG zoal doet, dan vindt u achter in onze kerk een jaarprogrammaboekje 2024 dat u kunt meenemen.

KVG Houten is een club waar u van harte welkom bent !



Sectie Gemeenschapsopbouw en communicatie

Secretariaat

Op het secretariaat wordt administratief werk verricht.

Hierbij moet je denken aan:

- het samenstellen en maken van ordes van dienst voor de vieringen
- het verwerken van intenties
- uitvaarten regelen
- het verzenden van brieven en kaarten
- parochianen kunnen binnenlopen voor het opgeven van intenties of het maken van een praatje.

Er werken momenteel 12 dames op het secretariaat; 2 of 3 per ochtend.

Het secretariaat is geopend op werkdagen, van 09.00 tot 12.30 uur.
In de zomer en rond Kerst en Oud en Nieuw is het secretariaat gesloten tijdens de schoolvakantie van de regio.

Voor meer informatie:

stuur een e-mail naar coördinator Annelies Hartman, houten@pj23.nl



Open Venster en Nieuwsbrief

Zeven keer per jaar ontvangen parochianen Open Venster, ons parochieblad voor de hele parochie. Daarbij valt ook een Nieuwsbrief in de bus, die op Houten en 't Goy is gericht.



Nadat er in het voorjaar navraag was gedaan, of mensen Open Venster en de Nieuwsbrief nog willen ontvangen, is het aantal adressen waar de papieren versie op de mat valt kleiner geworden. Het aantal mensen dat ze digitaal ontvangt is wel gestegen.

Om beide bladen mogelijk te maken leveren veel vrijwilligers een bijdrage. Om bij het einde te beginnen: de hoofdcontactpersonen halen de stapels bladen op bij de pastorie en brengen die naar de andere bezorgers. Ook bezorgen ze zelf een deel. Die stapels worden klaargemaakt door de telgroep. Nu het aantal te bezorgen exemplaren kleiner is geworden, gaan we dit jaar kijken naar de indeling van de wijken.

De Nieuwsbrief wordt gedrukt in onze eigen drukkerij. Er is een redactie en vormgever, mensen van het secretariaat leveren gegevens aan.

Open Venster maken we samen met de redacties van de andere geloofsgemeenschappen en de hoofdredactie. Voor Houten zijn er vier pagina's beschikbaar: soms komen we ruimte te kort, andere keren hebben we ruimte over. Dat is een uitdaging.

We hopen u zo van het wel en wee van onze geloofsgemeenschap op de hoogte te houden. En wat inspiratie te geven die past bij de tijd van het jaar.

Misschien heeft u een idee voor een bijdrage of wilt u ons helpen bij de redactie of een van de andere klussen: mail het ons: houten.parochieblad@pj23.nl Dat zouden we fijn vinden.

Wilt u helpen bij het bezorgen, mail dan naar houten ledenadministratie@pj23.nl

Ledenadministratie

De taak van de medewerkers van de Ledenadministratie is ervoor te zorgen dat alle parochianen correct staan geregistreerd in de administratie van de locatie/parochie.

Belangrijke bron van informatie hiervoor is de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA) die weer wordt geïnformeerd door de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA).



Gelukkig is het grootste deel van de administratie geautomatiseerd. In geval van bijvoorbeeld een adreswijziging of een overlijden krijgen wij deze informatie veelal via de SILA, waarna de wijzigingen worden verwerkt in onze ledenadministratie. Ook nieuwe parochianen worden door dit systeem gesignaleerd. Zij krijgen als nieuwkomer in onze locatie een welkomstbrief.

Maar er zijn natuurlijk regelmatig situaties die niet in een systeem te vangen zijn en waar even naar 'gekeken' moet worden.

Naast de persoonlijke gegevens van onze parochianen worden in dit systeem ook zaken opgeslagen, zoals;

- de zgn. 'Kerkelijke data': Doopsel, Communie, Vormsel en huwelijk.
- gegevens over vrijwilligerstaken, zodat alle vrijwilligers een uitnodiging krijgen wanneer er een vrijwilligersfeest wordt georganiseerd. 😊

Ook de 'looptijsten' die worden gebruikt voor de verspreiding van het Open Venster en de Nieuwsbrief worden vanuit dit systeem aangemaakt.

Hopelijk geeft deze greep uit de werkzaamheden een beetje een beeld van de Ledenadministratie.

Contact:

Via de digitale formulieren op de website www.pj23.nl – geloofsgemeenschap Houten – digitale formulieren en e-mail: houten ledenadministratie@pj23.nl

Drukkerij

2024 Communicatie op papier en digitaal

Communiceren met elkaar doen de jonge generaties tegenwoordig bijna uitsluitend via de social media. Ook wij als geloofsgemeenschap proberen deze ontwikkeling via www.pj23.nl bij te houden. Desondanks bestaat er binnen onze geloofsgemeenschap een grote behoefte aan informatie overdacht op papier.

Sinds 2019 beschikt de geloofsgemeenschap over een milieuvriendelijke reproprinter met inktpatronen die het milieu aanzienlijk minder belasten dan de veel toegepaste poederpatronen. Het restafval van inktpatronen wordt weer hergebruikt. De geloofsgemeenschap heeft hier in 2018 bewust voor gekozen. Al het te gebruiken papier heeft het EU Ecolabel met FSC keurmerk afkomstig uit duurzaam bosbeheer.



De afgelopen 12 maanden werden ca. 475.000 printafdrucken geregistreerd voor het drukken van de wekelijkse Orde van Dienst, Gebedsvieringen, Doopboekjes, Uitvaartboekjes, mailingen voor de actie Kerkbalans, Vastenactie, Open Venster en natuurlijk niet te vergeten onze periodieke Nieuwsbrief.

Mede door de inzet van 4 actieve vrijwilligers kan de geloofsgemeenschap de productiekosten van al dit drukwerk, ondanks de recentelijke prijsverhogingen van het papier en inkt, beheersbaar houden.

Henk Holl
Coördinator drukkerij
e-mail: reprohouten16@gmail.com

Inhoudsopgave

Aandachtsgroep	35	Kosters	11
Acolieten.....	12	KVG	43
Adventsactie	40	Lectoren	13
Bedevaarten	29	Ledenadministratie	46
Begraafplaats	18	Liturgie	6
Bibliotheek	27	Livestream.....	20
Bijbelgroep.....	27	Locatieraad	1
Bloemengroep	18	Meditatiegroep	25
Caeciliakoor.....	7	Meditatieve vieringen	14
Cantilene	8	Migrantenwerkgroep.....	37
Cantores	10	Misdienaars	12
Catechese	22	Mysteriezolder	32
Collectanten.....	11	Omgekeerd Sinterklaas	42
Communicatie.....	44	Omnia	10
Communie thuis.....	15	Open Venster en Nieuwsbrief.....	45
Doop.....	22	Oud Papier Actie	21
Driekoningenvoettocht	31	Parochieblad	45
Drukkerij	47	Parochiële. Caritas Instelling	41
Eerste Communie	22	Pastoraatsgroep	2
Escaperoom	32	PCI Houten.....	41
Financiën.....	17	Pioniers	5
Gastvrouw/heer	3	Reizen	29
Geloofsverdieping.....	25	Rozenkrans	28
Geloven Nu.....	27	Schola Cantorum.....	9
Gemeenschapsopbouw	44	Secretariaat.....	44
Goede Doelen	40	Senioren.....	34
Groene Kerk	42	Tuin	18
Groenonderhoud	18	Uitvaarten.....	16
Huwelijk	23	Vastenactie	36
Interieurverzorging.....	19	Vieringen voor kinderen.....	6
Kath. Vrouwen Gilde.....	43	Vieringen zaterdagavond.....	13
Katholiek worden	24	Vluchtelingen/Statushouders.....	4
Kerk en Minima.....	38	Vormsel	23
Kerk en samenleving	33	Weg van Geloven.....	26
Kerkgidsen.....	32	Weggeefkast	39
Kerkhof	18	Werkgroep Goede Doelen.....	40
Kerkradio	20	Werkgroep Kerk en Minima	38
Kerststal	30	Werkgroep Senioren	34
Kidskerk.....	6	Witte Tornado.....	19
Kinderen in de Kerk	6	WoKo	3
Kinderkoor Zing-Zang	6	Woord- en gebedsvieringen	13
Kloostergang	29	Zieken en Ouderen.....	33
Koffieochtend.....	3	Zing-Zang.....	6



Vrijwilligers

Zoveel handen; onze handen!

Maken onze kerk tot wat ze is.
Een warme geloofsgemeenschap
met een brede uitstraling
waar mensen graag bij willen horen.



Veel handen zijn nodig om onze geloofsgemeenschap tot groei en bloei te brengen, hoe meer hoe beter. Het mooie is dat iedere hand, ieder talent welkom is en tot zijn recht kan komen binnen onze geloofsgemeenschap van betrokken mensen.

Doen wat bij je past en daar gelukkig van worden.

Staan uw handen ertussen? Heeft u misschien een heel ander talent?

Of wilt u gewoon eens even vrijblijvend kijken wat bij u zou passen?

Van harte welkom, meld u aan via houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Eugène van Zijl. Wij nemen graag contact met u op voor een verkennend gesprek.

**Veel handen maken licht werk
én ons sterk!**