

# Open Venster

## Mensen onderweg

### In dit nummer

Activiteiten bij het Jaarthema:  
Spoorzoekersmaaltijd  
Moderne profeet  
Workshop Perpetua en Felicitas  
Op weg naar Pasen

Nummer 1 - 2023

Parochieblad magazine H. paus Johannes XXIII :  
geloofsgemeenschappen Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede



## Een doorstart maken



We wonen 20 jaar in ons huis. Sandra en ik kwamen elk van een ander adres. Dan heb je veel spullen dubbel. Het beste hielden we, de rest gaven we weg. Door het samen verder in te richten, maakten we langzaam van ons huis ons thuis. Vorig jaar besloten we niet te verhuizen en nog een keer 20 jaar in ons huis te blijven wonen. We zijn het pand stevig gaan isoleren en hebben nieuwe spulletjes gekocht. Met moeite namen we afscheid van die oude bank en andere zaken waar we aan gehecht waren. We gaan met nieuwe energie de toekomst tegemoet.

Deze gedachte kwam bij me op toen ik nadacht over de betekenis van de Vasten / de 40-dagentijd en Pasen. We leven allemaal ons eigen leven, proberen gelukkig te zijn en te genieten van de leuke kleine dingen. Je ontwikkelt je vaste gewoonten en het gevaar bestaat dat het leven een beetje aan het voortkabbelen is. Misschien bevalt je dat prima, misschien ook niet. De 40-dagentijd is een mooie periode om wat los te komen van je routines en van een afstandje naar je leven te kijken. Heb het er eens over met elkaar. Het over een andere boeg gooien is bijna altijd mogelijk, ook letterlijk. Probeer je eens voor te stellen wat er gebeurde in de hoofden en de harten van de eerste leerlingen / apostelen van Jezus. Het waren vissers en Jezus vroeg hen hem te volgen. En ze deden het. Nu zijn wij geen apostelen, maar we kunnen ons wel open stellen voor iets nieuws. Aarzel je? Denk aan de goede boodschap van Jezus die zegt dat liefde angst overwint. Ik wens iedereen een vruchtbare weg naar Pasen toe.

*Ed van de Moosdijk*

## Heilig Vormsel toegediend door Kardinaal Eijk



Zondag 28 januari ontvingen 31 jongeren uit onze beide parochies het sacrament van het Heilig Vormsel.

## Agenda



### Maart

- 1, 8, 22 en 29  
Op weg naar Pasen  
Culemborg, 20.00 uur
- 12 Spoorzoekersmaaltijd  
Houten, 17.00 uur
- 16 Mattheüspassie van Bach  
Houten, 20.00 uur

- 18 Spoorzoekersmaaltijd  
Tiel, 17.00 uur
- 27 Lezing Leo Fijen  
Houten, 20.00 uur

### April

- 18 Christian de Chergé  
Houten, 20.00 uur

*Zie voor meer informatie elders in dit blad of de pagina's van de betreffende locatie*



## Sporen van God

Jaarthema 2022 - 2023

Komende tijd ligt er weer een aantal sporen op onze route.  
 We lezen over Perpetua en Felicitas, twee vrouwen in wie Gods spoor zichtbaar werd.  
 We worden uitgenodigd om deel te nemen aan de oecumenische vrouwensynode.  
 We verdiepen ons in het leven van Christian de Chergé, een moderne profeet.  
 We houden weer een spoorzoekersmaaltijd.  
 Voor meer informatie: zie elders in dit blad.



Ontwerp: Marjet de Jong [www.taalentekenen.nl](http://www.taalentekenen.nl)



## Terugblik Spoorzoekersmaaltijd

In het parochieblad las ik de uitnodiging voor de maaltijd en dacht: wat een leuk initiatief! Maar... is het niet vooral bedoeld voor mensen die eenzaam zijn.. Maar ook als niet eenzaam persoon wil ik op zoek naar sporen van God in mijn leven en dus besloot ik me aan te melden.

Op 27 november was het zover. De zaal van de pastorie was gezellig ingericht met twee tafels. We werden welkom geheten door drie leden van het pastorale team. De menukaarten lagen op tafel, met als "voorafje" een kennismakingsvraag, een vraag bij het hoofdgerecht en vraag als "toetje". Bij die verschillende vragen op het menu hoorden ook heerlijke gerechten die waren klaargemaakt door vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap. Er was erwtensoep, boerenkool met worst en een prei-ovenshotel. De complimenten over de gerechten waren super! Dank aan de kokers! De gesprekken naar aanleiding van de vragen op de menukaart waren heel divers, ieder ervaart en/of zoekt de sporen van God op een andere manier. Heel bijzonder was de ervaring dat niemand zich geremd leek te voelen, ieder voelde zich vrij te spreken en er was aandacht voor elkaar.

Een van de teamleden las een verhaal voor wat hoorde bij de vraag van het hoofdgerecht. Het was een ervaringsverhaal van iemand die op bezoek was geweest bij een ouder echtpaar. Dat echtpaar had jaren en jaren geleden een kaars gekregen die naar nu bleek nooit te hebben gebrand. Herkennen we hier wat in? Wat doen wij met een kaars? Branden we hem? Waarom wel of waarom niet? Ook dit verhaal was weer aanleiding tot mooie en vaak persoonlijke ervaringen. Na het ook heerlijke toetje, mochten we allemaal twee kaarsen meenemen. Een om zelf te branden bij iets wat licht nodig heeft en een om te geven aan iemand die wel een lichtpuntje kan gebruiken. De kaars die ik weggaf werd heel emotioneel ontvangen en erg gewaardeerd,

Met een heel goed gevoel kijk ik terug op deze bijeenkomst, een mooi initiatief. Terwijl je samen bezig bent praat je gemakkelijk met elkaar. Zowel bekenden van elkaar als minder bekenden leken zich "thuis" te voelen. Een aanrader! Eet u de volgende keer ook mee??

*Adri Enthoven, Tiel*

## Tweede spoorzoekersmaaltijd

### Sprekend is zilver, luisteren is Go(u)d

Deze maaltijd laten we ons inspireren door woestijnvader Nisteros. Doe jij, doet u met ons mee deze keer?

In Houten Loerikseweg 12, **12 maart om 17.00 uur**. Inloop vanaf 16.45 uur. Opgeven vóór 6 maart via [info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)  
In Tiel, Sint Walburgkerkpad 3, **26 maart om 17.00 uur**. Inloop vanaf 16.45 uur. Opgeven vóór 20 maart via [secretariaat@suitbertusparochie.nl](mailto:secretariaat@suitbertusparochie.nl).  
Graag bij aanmelding vermelden: deelname tweede spoorzoekersmaaltijd.  
Minimum aantal deelnemers 8, maximaal 20.  
*Het pastoraal team*



## Christian de Chergé

### Moderne profeet, spoor van God.

Als wij aan profeten denken, denken we aan mensen met felle ogen en duidelijke meningen. Ze hebben heldere woorden, strijden tegen onrecht en zijn gedreven en charismatisch. Als je profeten afpelt tot hun diepste kern en hun eigenlijke motief, stuit je vaak op de liefde. In het leven van de monnik Christian Chergé (1937-1996) speelt liefde een sleutelrol. De liefde van en tot God. De liefde van mensen en tot mensen. Ook de liefde voor de vijand. Uit die liefde leefde frère Christian. Daardoor kunnen we zeggen dat hij sporen van God in zicht droeg. Samen met zeven andere monniken bouwde broeder Christian een kloostergemeenschap in Tibhirine, Algerije. Hij was prior van deze gemeenschap, en werd op 21 mei 1996 vermoord. Graag willen we het leven van Christian de Chergé, nader beschouwen. We doen dit door middel van het luisteren naar een podcast en het spreken met elkaar.

Data: **18 april om 20.00 uur** in de pastorie van Houten, Loerikseweg 12, **25 april om 20.00 uur** in het parochiehuis in Culemborg, Ridderstraat 198  
Opgeven vóór: 5 april bij [l.weijman@2parochies.nl](mailto:l.weijman@2parochies.nl)  
Graag bij opgave vermelden of u deelneemt in Houten of Culemborg.  
Minimum aantal deelnemers 6, maximaal 12.

*Wanda de Jong en Lilian Weijman*



*Frère Christian: uiterst links*



## Perpetua & Felicitas

Internationale vrouwendag begint eigenlijk al op 7 maart. Deze dag is namelijk de gedenkdag van de heilige Perpetua en Felicitas, twee vrouwen van kleur die hun mannetje stonden in Carthago, Noord-Afrika. Hun leven speelt zich af tijdens de christenvervolgingen in het jaar 203.

Stel je voor: je komt uit een goede familie met alle kansen van de wereld, je bent getrouwd, een kind aan de borst, nog een heel leven vóór je. Je vader vraagt je, smeekt je om toch voor één keer aan de romeinse afgoden te offeren, want daarmee kun je je leven redden. Moet je zoon dan moederloos opgroeien, vraagt je vader. Wat zou jij doen?

Voor die vraag ziet Vibia Perpetua zich gesteld: een vrouw van adel, 22 jaar oud en net moeder geworden. Samen met Felicitas, haar favoriete slavin, en een groepje mannen en vrouwen is zij gevangen gezet. Wat heeft hen in de gevangenis gebracht? Perpetua en Felicitas en de groep christenen onder hun hoede weigeren te knielen voor de Romeinse keizer. Ze willen geen offer opdragen aan de goden en ze weten dat daarop de doodstraf staat. Perpetua weigert. Niet eenmaal, maar tot driemaal toe. Het dagboek dat Perpetua schrijft in de gevangenis is misschien wel de oudste bewaard gebleven christelijke tekst van een vrouw.

Na de dood van Perpetua en de anderen heeft een anonieme redacteur de 'Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis' afgemaakt met de beschrijving van hun einde. Haar vader is degene die haar vermaant om toch toegeeflijk te zijn. Één keer maar: gewoon even voor de buitenwereld dat offer brengen. Ze zou haar ouders en haar broers enorm veel verdriet doen als ze koppig blijft volharden in dat christelijk geloof. De echtgenoot van Perpetua komt in het dagboek nergens voor. Historici hebben aangenomen dat Perpetua weduwe was. Dat is zeker mogelijk. Maar zelfs dan is het opvallend dat Perpetua nergens over haar echtgenoot schrijft: niet in de beschrijvingen van de mensen die bij haar in de gevangenis op bezoek komen, en ook niet in haar

dromen over de mensen die al in de hemel zijn. Men moet wel concluderen dat deze echtgenoot niet belangrijk voor haar is. Heel anders dan Felicitas, haar slavin die zoveel meer is dan een slavin. Ze zijn elkaar trouw tot in de dood als ware geliefden. Perpetua heeft last van de melk nu ze haar zoontje geen borstvoeding kan geven. Felicitas op haar beurt is hoogzwanger en bevalt van een dochtertje in de gevangenis.

Perpetua krijgt een droom: ze ziet haar jonggestorven broertje in de hemel. Ze ziet een ladder waar zij met Felicitas en Saturnus omhoog klimt, terwijl onderaan de ladder een serpent kronkelt. In een andere droom vecht zij in mannenkieren. In de beeldtaal van haar tijd betekent dit dat ze de zwakte van het vrouwelijk geslacht zal overwinnen en als moedig mens in de hemel zal komen. Ze willen door hun kinderen herinnerd worden om hun consequent blijven staan voor hun overtuiging. Vandaag worden Perpetua en Felicitas herdacht als vrouwen van kleur om hun moed om tegen de keizer en de gevestigde orde op te staan.

*Dr Marian Geurtsen,  
theoloog en  
ritueelspecialist.  
Schatgraver in de  
traditie*



### Verbinding in verschilligheid

Vrouwen ontmoeten,  
inspireren, versterken elkaar

Zaterdag 11 maart 2023  
Opstandingskerk, Houten  
10.30 – 16.00 uur

 ecumenische  
Vrouwensynode

[vrouwensynode.nl](http://vrouwensynode.nl)



## Inspiratiedag voor vrouwen

Vlak na Internationale Vrouwendag organiseert de Oecumenische Vrouwensynode in Houten een inspiratiedag voor vrouwen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken. In de ochtend spreken prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer en dr. Almatine Leene over het thema "Verbinding in verschilligheid". Monique van Dijk is betrokken bij het Netwerk Katholieke Vrouwen en het synodeproject "Zij heeft een verhaal".

In de middag zijn er workshops, o.a. met Monique van Dijk en Laetitia van der Lans rond dit synodaal project. Onze collega Hedwig Mensink neemt ons in een workshop bibliodans mee in het verhaal van Perpetua en Felicitas die elkaar dragen in hun geloof. Meer info en aanmelding: [www.vrouwensynode.nl](http://www.vrouwensynode.nl)

*Meike, Lilian en Marianne, pastoraal team*



## Hongerdoek, de weg naar de ander

Dit jaar zal er in de veertigdagentijd in al onze kerken weer een hongerdoek aanwezig zijn. In sommige kerken zal de doek worden opgehangen andere kiezen ervoor om de afbeelding van de doek op A4 af te drukken en in de orde van dienst in te voegen. Dit jaar tonen we u de hongerdoek de "de weg naar de ander". De doek vertelt over de geschiedenis van God met de mensen. Het laat ons sporen van God zien en vertelt ons dat alle mensen gelijkwaardig zijn, man en vrouw, groot en klein, zwart en wit. Dat wij allen kinderen van die ene God zijn. Naastenliefde is het sleutelwoord bij dit doek. Samenwerken met elkaar, iets maken of doen, kan niet zonder openheid en oprechtheid naar de ander, respect en eerbied voor de ander, betrokkenheid bij de ander. Dezelfde betrokkenheid die God met de mensen toont vanaf het eerst moment van de schepping.

De hongerdoek is gemaakt door Amouzou Glikpa en Resi Borgmeier. Amouzou Glikpa is een beeldhouwer en schilder uit Togo. In zijn werk verbindt hij de Afrikaanse cultuur en spiritualiteit met de Europese context.

Glikpa baseert zich op de kunst uit de 20ste eeuw en op Afrikaanse mythen en verhalen.

De Duitse graficus en kunstpedagoge Resi Borgmeier is bekend door installaties en ruimtelijke vormgeving in het kader van haar betrokkenheid bij de Palestijnen. De hongerdoek kwam tot stand in dialoog tussen Amouzou en Resi. De compositie van de middelste scène, van adam en eva, de giraffen en de bron zijn van de hand van Amouzou. De groep aan de bron bij het kruis en het energieke en hoekige handschrift zijn van Borgmeier. Amouzou tekende alle gezichten.

*Lilian Weijman (pw)*



### Oorsprong van de hongerdoek

In de middeleeuwen ontstond het gebruik om in de vastentijd het altaar met een grote doek aan het zicht van de kerkganger te onttrekken. In de vastenspiritualiteit van die tijd werd zo de afstand tussen God en mens benadrukt en werden mensen aangezet om na te denken over hun leven in Christelijk perspectief. Als ondersteuning van die bezinning in de vastentijd werden er in de loop van de tijd afbeeldingen en symbolen over het lijden en sterven van Jezus op de doek aangebracht. In de achttiende eeuw raakte dit gebruik verloren. Misereor, de Duitse vastenactie, heeft in 1976 dit gebruik weer opgepakt. Met dit verschil dat het verhaal van Jezus vervangen werd door het verhaal van mensen uit het Zuiden, hun verhaal over lijden, dood en opstanding.

## Op weg naar Pasen

### Sporen van God

Ben je op zoek naar extra momenten van bezinning in de Vasten- / Veertigdagentijd? Het pastoraal team verzorgt vier woensdagavonden.

Ze staan in het teken van 'Sporen van God'.

De avonden zijn ook los van elkaar te volgen en vragen geen speciale voorkennis.

Plaats: pastorie in Culemborg, Ridderstraat 198.

Datum: woensdag 1, 8, 22 en 29 maart.

Tijd: Aanvang 20.00 uur, inloop 19.45 uur.

Opgave: secretariaat@suitbertusparochie.nl.

*Ed van de Moosdijk*





## Mensen onderweg

### Vastenactie Zuid- Soedan

Dit jaar staat het thema 'migratie' centraal. We horen over mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. Sommigen doen dat tijdelijk, anderen willen elders nieuw leven opbouwen. De redenen waarom mensen hun huis verlaten verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of vanwege beleid van de overheid.

#### Wat doet Vastenactie?

Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare groepen ontheemden - mensen op de vlucht in eigen land - in de deelstaat Warrap, in het westen van Zuid-Soedan. Het doel is te zorgen dat de deelnemers in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid.

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed, gereedschappen om de grond te bewerken en een waterpomp op zonnepanelen.



Het campagneverhaal 2023 vertelt het verhaal van twee ontheemde vrouwen in Zuid-Soedan, Awut en Ajak. De twee vrouwen moesten met hun kinderen vluchten voor geweld in hun woonplaats en kwamen letterlijk met lege handen aan in het dorp waar ze nu wonen. Daar moesten ze helemaal opnieuw beginnen. Elke dag blijft een strijd: om voedsel te verbouwen, om de school van hun kinderen te betalen. Een strijd om te overleven en iets op te bouwen. Ze helpen elkaar erdoorheen.

*Joop van Impelen, parochiële Vastenactie werkgroep*

## Diaconale zondag 20 & 21 mei

Het is weer zover. Ook dit jaar organiseert het profielberaad diaconie een diaconale zondag. We gaan ons inzetten voor Sant' Egidio.

Het is een wereldwijde stichting met een aantal actieve gemeenschappen in ons land.

Sant' Egidio Nederland organiseert onder meer: de Franciscustafel, het restaurant voor daklozen, bezoek aan ouderen, nabijheid aan migranten met of zonder papieren.

Overall waar de stichting present is, heeft haar aanwezigheid zowel een spirituele (gebed en liturgie) als diaconale (werken voor de armen) dimensie. Voor Sant' Egidio is gebed de basis is van een vredevolle samenleving.

Voorop staan gelijkwaardige relaties gebaseerd op vriendschap.

#### Wat gaan wij doen?

Voor de activiteiten van Sant' Egidio betreffende de vele daklozen in ons land willen we naast de gebruikelijke diaconale collecte u allen oproepen om mee te doen.

Dat kan door het doneren van T-Shirts, nieuw ondergoed en sokken.

Alle maten voor mannen en vrouwen.

Hoe uw geloofsgemeenschap dit zal organiseren, leest u op de lokale pagina of hoort u via de nieuwsberichten van uw geloofsgemeenschap.

Namens Profielberaad Diaconie en Parochiële Caritas Instelling  
*Lilian Weijman*







## Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)

Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0311 3000 49 tnv GG St. Barbara

## Beeldspraak

De jaarwisseling ligt alweer een tijdje achter ons en dan mag ik graag eens vooruit kijken naar wat het komend jaar ons kan brengen. Een voorproefje hebben we mogen smaken met een allereerste BOW-viering. Ik zag mensen die helemaal van mijn collegega Nicolaas en Isidor vandaan bij



mij kwamen 'kerken'. Met een samengesteld koor werd er prachtig gezongen in een warme viering en ook bij de koffie was het een genoeglijk samenzijn. Dat smaakt naar meer! Hopelijk gaan mensen vanuit Bunnik straks ook op pad om elders gezamenlijk te vieren. Dan staat Carnaval voor de deur. Dit keer dus niet voor de mijne. Gelukkig, want hij is met zijn fanfare wat te luidruchtig voor mijn oude oren; de viering is dit jaar in Werkhoven. En in de verte komt de Paastijd eraan, een tijd middenin de lente, waarin bloemen een belangrijke rol spelen. Een mooie traditie daarbij is natuurlijk het versieren van het kruis.

Daar zijn veel handen voor nodig en ik hoop, dat die er ook dit jaar wederom zullen zijn. Ook bij andere gelegenheden is het trouwens fijn, wanneer mensen met elkaar de kerk schoonhouden en met bloemen versieren. Tot slot ving ik nog iets op over de Stille Omgang. Joop Peek, zijn naam mag wel eens genoemd, was trouw jaar in jaar uit in touw voor deze jaarlijkse pelgrimage.

Nu treedt hij samen met het bestuur officieel af. Waar Joop zorgde voor vervoer naar Amsterdam, moet nu iedereen op eigen gelegenheid naar de hoofdstad. Door de viering eerder te laten beginnen hoopt men dat er meer jongeren deelnemen. Maar daar heb ik zo mijn twijfels over..., 21:00 uur is tegenwoordig geen uitgaanstijd meer voor de jeugd. Voor de ouderen daarentegen is dit wél een hele verbetering. Zo zie je maar, er borrelt van alles aan nieuwe ideeën zoals het voorjaar ook altijd vol nieuw leven zit. Ik hoop van harte, dat er iets moois komt uit dit alles.

Barbara

**'Wat is Wijsheid? Heb elk-ander lief!' voor de gezamenlijke carnavalsviering: zie >> pagina 27 van Werkhoven**

## Van donker naar licht

Het is nu een jaar geleden, dat leden van de Oude Dorpskerk en parochianen van de St. Barbarakerk met elkaar de bovenverdieping van onze pastorie in orde maakten om vluchtelingen op te vangen uit Oekraïne.

Veel handenarbeid werd verricht en vele goederen werden aangedragen. Ook vanuit bedrijven en de gemeente kwam veel bijstand. Sinds eind maart wonen er boven de pastorie drie leden uit één familie: oma, dochter en kleindochter. Zij waren gevlucht uit Marioepol. De dochter verwoordde voor ons haar gevoelens over het afgelopen jaar, die wij bij deze hier met u delen.

*De buddy's: Linda, Gonda, Wil en Zaklina.*

Last year was the most horrible year in my life and in the life of my family. I still remember all these rockets and bombs falling on my city. I still remember dead bodies in the streets. I still remember houses burnt to skeletons and the sky black of constant smoke. I still remember ashes falling from the sky as a black snow. I will never forget. But at the same time last year brought so many amazing people to our lives. People who opened their hearts in true desire to help us. People who became our true friends. It may be not very poetic comparison, but these people were like crutches to disabled who learn how to walk from the start. They helped us to adjust to a new country, to new rules, to a new life. They very patiently helped and explained us everything on



every step. I found so many new friends, that it really amazes me. It made me believe in miracles and it made me be absolutely sure, that after the darkest night the light day comes.

*Vertaling:*

*Vorig jaar was het meest vreselijke jaar in mijn leven en in het leven van mijn gezin. Ik herinner me steeds al de raketten en bommen die op mijn stad vielen. Ik herinner me de dode lichamen op straat. Ik herinner me de verbrande huizen, waar alleen het staketsel nog van over was en de lucht zwart van de constante rook. Ik herinner me de as die als zwarte sneeuw uit de lucht dwarrelde. Ik zal het nooit vergeten. Maar tegelijkertijd bracht vorig jaar zoveel geweldige mensen in ons leven.*

*Mensen die hun hart openden met een oprecht verlangen om ons te helpen. Mensen die onze echte vrienden werden. Het is misschien geen erg poëtische vergelijking, maar deze mensen waren als de krukken voor gehandicapten die opnieuw leren lopen. Ze hebben ons geholpen ons aan te passen aan een nieuw land, met nieuwe regels, aan een nieuw leven. Ze hielpen ons heel geduldig en legden ons alles uit bij elke stap. Ik heb zoveel nieuwe vrienden gevonden dat het me echt verbaast. Het deed me geloven in wonderen en het deed me er absoluut zeker van zijn, dat na de donkerste nacht de lichte dag komt.*



## Kinderkerk

Op 22 januari vertelde Meike Hettinga met behulp van zand het verhaal van Mozes die door de zee trok. Hierna maakten we zelf een zee waar we doorheen konden lopen.

Op zondag 26 maart om 11.00 uur komen we weer samen.

Het thema luidt dan:

**'Op tocht gaan'**



2 april is het Palmzondag en we gaan ons hierop voorbereiden. We versieren een palmpaasstok welke 2 april tijdens de oecumenische Palmzondag gebruikt kan worden in de optocht die dan wordt gehouden. Het belooft weer een leuke, creatieve en informatieve bijeenkomst te worden.

We hopen dat er veel enthousiaste kinderen met hun (groot)ouders komen. Breng ook je vriendje/vriendinnetje mee, dan wordt de bijeenkomst nog gezelliger.

De bijeenkomst is in de Barbarakerk en duurt een klein uurtje.

Vragen en informatie: [kinderkerkbarbara@hotmail.com](mailto:kinderkerkbarbara@hotmail.com)



## Het afgekeurde engeltje

Het klinkt als de titel van een mooi verhaal, een sprookje wellicht. Echter, het is helaas echt gebeurd, een engeltje werd afgekeurd. Tja, ook engeltjes, zeker de wat jongere, spelen graag. Ze maken muziek, maar ook maken ze grapjes. Gérard Héman legde zo'n moment vast. Hij was houtsnijder en kunstenaar. Gérard maakte de kerstgroep voor de Barbarakerk in Bunnik in overleg met en ook in opdracht van pastoor-deken Hegge. Tja, een engeltje met een Elvis-kuif dat zijn tongetje even uitsteekt past toch heus niet bij de eerbied van de stal, moet de deken overwogen hebben. Het engeltje mocht niet bij de kribbe. Gelukkig heeft het engeltje toch een plaats gevonden bij een dochter van Gérard. Een ereplaats nog wel. Engeltje is er blij mee.



Reliekschrijn Barbara

## Hartelijk dank!

Hendrie van Es en Gert-Jan Beemer hebben samen een bankje op het kerkhof laten plaatsen. Zo onder de lindeboom, dat als een wandeling door het grind te zwaar of de zon te warm wordt, mensen even kunnen zitten en mijmeren bij het kruis.

## Feliciteatie

Wanneer iemand overlijdt, zeker wanneer het een ons dierbaar persoon betreft, zoeken we dikwijls naar een tastbaar aandenken. We willen als het ware die persoon nog een beetje bij ons in de buurt houden. Vaak richten we kleine monumentjes op, een grafsteen met een bloemenperkje bijvoorbeeld, of we bewaren een beetje as in een kettinkje of ring. En bij een heilige bouwen we dan soms wel een hele kerk om zo'n graf heen. Zo blijft de overledene ons nabij. We kunnen ons wat gemakkelijker met hem of haar verbinden. Wat ook gebeurt, is dat er geen kerk óm het graf, maar een aandenken aan een overleden heilige in een kerk wordt gebracht.

In onze kerk staat ook zo'n zogeheten relik en wel van de heilige Barbara.

Huub Hunfeld heeft deze ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kerk bij Petrus Canisius van Lierde in Rome aangevraagd en er een schrijn voor gemaakt in mooi gouden filigraan.

Nu heeft Odijk een stukje van de overblijfselen van Sint Nicolaas mogen ontvangen en mag zich zo wat meer verbonden weten met deze bijzondere verschijning in de tijd.

Zo blijven St. Nicolaas en St. Barbara tastbaar een beetje bij ons.

**Bunnik feliciteert Odijk van harte met deze unieke aanwinst!**

## Familieberichten

### Overleden:

Henk van der Vegt op 21 december, 89 jaar

Dirk van het Klooster op 22 december, 91 jaar

Annie Kroezen-Boumans op 24 december, 106 jaar

Riet Onwezen-Duursma op 11 januari, 100 jaar





## O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

## Twee jubilerende koorleden

Twintig november is de feestdag van Sint Caecilia, patrones van de muziek en de beschermheilige van ons traditionele kerkkoor. Het Caeciliakoор is in 1845 opgericht als mannenkoor. In 1967 werd het uitgebreid met het toenmalige dameskoor. Het Caeciliakoор staat onder leiding van Pieter Koning en heeft een breed, traditioneel repertoire: gezongen in Latijn, Nederlands, Duits, Frans en zelfs Russisch.

Waarom zingen mensen zo graag in een kerkkoor? Voor het antwoord op die vraag gaan we terug naar het feest van Sint Caecilia. Tijdens die viering pakt het koor extra uit met prachtige gezangen. Na de Mis volgt een feestelijk samenzijn in een Houtens etablissement. Als er koorjubilarissen zijn, worden ze aan het eind van de Mis gehuldigd met toespraken en het opspelden van het ereteken door de pastoor bij het Sint Caeciliavaandel. Het afgelopen jaar waren er twee jubilarissen met een indrukwekkende staat van dienst:

Annie Vernooij, 50 jaar koorlid, en Paula de Reuver, 40 jaar koorlid. Het koor betekent veel voor hen. Samen zingen klinkt zo mooi in de kerk, vooral met ondersteuning van het orgel. Annie en Paula ervaren daarbij ook dienstbaarheid aan de kerk en de kerkgangers. Het zingen in een kerkkoor is onderdeel van je geloofsbeleving, wie zingt bidt dubbel.

Door de koorrepetities leef je naar de christelijke feestdagen toe.

Het zingen in een kerkkoor schept een band met de andere koorleden. Die band geeft ook onderlinge steun om onder leiding van de dirigent zo goed mogelijk te presteren. In de loop der tijd is er wel wat veranderd. Zo werden er vroeger meer Latijnse missen gezongen en dan met name meerstemmig, wat Annie en Paula nog steeds de moeite waard vinden. Ze vinden het jammer dat het Caeciliakoор kleiner is geworden door het stoppen van oudere koorleden en omdat steeds minder nieuwe leden zich aanmelden.

Beide dames zijn duidelijk: zingen in een koor is heel leuk, zingen in een kerkkoor voegt er een dimensie aan toe. Ze nodigen uit: kun je een beetje zingen en heb je ook iets met de kerk, kom dan gewoon eens langs tijdens een repetitie. Je kunt dan zien hoe het er bij ons kerkkoor aan toegaat. Het Caeciliakoор repeteert van 19.30 - 21.15 uur met een koffiepauze, waarin nieuwtjes worden uitgewisseld. En natuurlijk wordt er getrakteerd wanneer iemand jarig is (geweest).

De locatie van de repetities is niet altijd dezelfde. Mocht je langs willen komen, laat dat dan even weten met een mailtje naar [caeciliahouten@gmail.com](mailto:caeciliahouten@gmail.com) of bel even naar Joop Verduijn (06-83251114).



Paula de Reuver (links) en Annie Vernooij

## De crèche kan terugkomen

Nu corona achter ons lijkt te liggen zien we gelukkig steeds vaker jonge gezinnen in onze kerk. Voor kleine kinderen is een uur stilzitten meestal teveel gevraagd en hun ouders kunnen lastiger hun aandacht bij de Eucharistie houden.

We hadden vroeger een crèche die door gebrek aan belangstelling is opgeheven.

Er zou nu weer behoefte aan zijn. De locatieraad probeert te achterhalen of dat ook zo is.

Heeft u belangstelling voor opvang van jonge kinderen in een crèche bij de zondagsviering? Zo ja, wilt u meedenken/helpen?

Graag uw reactie naar [houten.locatieraad@pj23.nl](mailto:houten.locatieraad@pj23.nl)

## Kidskerk

De eerstvolgende keer Kidskerk is op palmzondag 2 april.





## Mattheüspassie van Bach

### Een spoor van God?

Het beluisteren van de Mattheüspassie van J.S. Bach is voor velen een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.

De muziek is prachtig en de boodschap indringend.

Toch komt het ook voor dat mensen een beetje verdwalen in die lange compositie. Bach gebruikt verschillende muzikale stijlen na elkaar. Soms lijken er ook meerdere boodschappen na en door elkaar te klinken. Hoe zit dat nu eigenlijk?

In de lezing van Arnoud Heerings - docent aan het Utrechts Conservatorium - gaan we een poging doen om het luisteren naar de Mattheüspassie eenvoudiger te maken. Welke teksten komen voorbij? Komen ze allemaal uit de Bijbel?

Welke muzikale stijlen horen bij de teksten? Kennis van deze zaken is de sleutel om de Mattheüspassie beter te begrijpen. Ondanks het zware onderwerp - het blijft natuurlijk een lijdensverhaal - wordt het luisteren naar deze passie waarschijnlijk niet alleen leuker maar ook intenser. De boodschap van Bach wordt helderder. De lezing wordt aangekleed met beeld en geluid, zodat u een nog completere indruk van deze indrukwekkende compositie krijgt. Muzikale voorkennis is niet vereist.

Datum: 16 maart, de lezing begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.

Plaats: OLV ten Hemelopnemingkerk, Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, in de dagkapel.

We vinden het fijn als u zich van te voren opgeeft via [wegvangeloven@gmail.com](mailto:wegvangeloven@gmail.com).

## Succes feestdagenpakketten

Op zaterdag 3 december 2022 heeft de interkerkelijke werkgroep Kerk en Minima - mede dankzij de hulp van vrijwilligers bij de bezorging - bij bijna 250 huishoudens een feestdagenpakket kunnen afleveren. Dit jaar hebben we, net als vorig jaar, een leuk gevuld brievenbuspakket afgegeven aan deze huishoudens. Dankzij de overweldigende financiële bijdragen uit de Houtense samenleving konden we, behalve een paar kleine verrassingen, in elk brievenbuspakket een supermarkt-bon toevoegen. Zo kunnen de ontvangers van de pakketten zelf alsnog hun boodschappen (laten) doen. Hartelijk dank voor uw gulle giften, dank aan de vrijwilligers, en dank voor de extra ruime bijdrage van de PCI.

Hartelijk dank aan u allen!

*Namens de werkgroep "Kerk & Minima",  
Evelien Smit  
email: [kerkenminimahouten@gmail.com](mailto:kerkenminimahouten@gmail.com)*

## Kom woensdag koffiedrinken

Vorig jaar mei zijn we gestart met de inloopkoffie-ochtenden op woensdag van 10.00 - 12.00 uur in de dagkapel. Onze trouwe vrijwilligers die altijd in en om de kerk te vinden zijn bijten iedere woensdagochtend het spits af, een gezellige groep mensen. Al snel komen daarna de eerste andere gasten binnen. Hoewel veel mensen elkaar van gezicht of op afstand kennen houdt het daar vaak op. Jammer want elkaar beter leren kennen is vaak een verrijking voor beide partijen.

Hoe leuk is het mensen te ontmoeten waarmee je soms onvermoede raakvlakken hebt. Van onze gasten horen we dat ze blij zijn met deze gelegenheid om in contact te komen met

anderen in een gezellige ongedwongen sfeer.

Samen kunnen we een omgeving creëren waar mensen zich gezien en gehoord voelen. Komt u ook eens kijken?



*Namens de woensdagochtend-koffiegroep en locatieraad,  
Diny Bartels*

## Vesper in de vasten

Op zaterdagavond 25 februari 2023 om 19:00 uur is er in de OLV ten Hemelopnemingkerk, Loerikseweg 12 te Houten weer een speciale vesperviering. We (het gelegenheidskoor en u) zingen dan de vespers van de Eerste zondag van de Veertigdagentijd. We hopen echt dat u mee zingt.

In de tijd waarin het nog guur en koud is, zijn onze ogen toch al gericht op het Paasfeest, het feest van de verrijzenis van Christus. Voor de Vespers houden we de klassieke structuur van het avondgebed aan en zingen na de hymne drie Nederlandse psalmen. Hierna klinkt het Magnificat. Pastoor Fred Hogenelst gaat voor en zal de overweging doen.

Na de Vespers is er uitstalling van het Heilig Sacrament.

Deze Vespers zijn zo een mooi bezinningsmoment op Pasen.

*Arnoud Heerings*



## Heel veel slaapzakken en nog meer

Wat begon als een eenvoudige inzamelingsactie en oproep voor donaties, is uitgegroeid tot een zeer succesvol interkerkelijk initiatief. Naast vele ingezamelde hulpgoederen, is er ook volop gedoneerd voor de Vrouwen uit Irpin, Oekraïne. Ruim € 12.000,- is er opgehaald en van dat geld zijn er winterslaapzakken (geschikt voor min 12 graden), warme lakenzakken, winterjassen, skibroeken en powerbanks gekocht. Dankzij de gulle sponsoring van Frans de Witte en Bever Sport, die 20% korting gaven op de aankoop, konden we extra veel inslaan! Ook heeft bakker Michel uit het Oude Dorp nog enkele kilo's gevulde bonbons gedoneerd.

Door zware bombardementen in het begin van de oorlog zijn vele inwoners van Irpin, een voorstad van Kiev, in Oekraïne dakloos geworden. Ook zijn er in Irpin veel vluchtelingen uit oost Oekraïne.

De energievoorziening is gebrekkig. Een groep van 100 vrouwen uit de stad probeert uit alle macht te helpen. Zij maken eenvoudige brandertjes van parafine, camouflagenetten, breien sokken, verzamelen warme kleding etc.

Dankzij de gulle gevers uit Houten en omgeving (zelfs uit het buitenland) is hun werk een beetje makkelijker geworden.

De Migrantenwerkgroep van de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Houten is de inzamelingsactie voor de Vrouwen van Irpin gestart in het najaar van 2022.

Tijdens een optreden van het Oekraïense koor Chervoni Korali in deze kerk sprak Mirjam Kuiper, gemeentelid van de Protestantse Gemeente Houten Iryna Leonelko, contactpersoon voor de Vrouwen van Irpin.



Mirjam plaatste een oproep op Instagram. Els Tove vertelde daarna over de actie in haar kerk, de Evangelie Gemeente Houten. Het bericht is via sociale media verspreid en zo kwam er ook royale respons van gelovigen uit andere kerken, met name uit de PGH 'de Opstandingskerk', de EGH, NGK De Lichtboog en HGH De Sionskerk. Ook zijn vele giften van onbekende sponsoren ontvangen. De laatste zending goederen is op maandag 9 januari naar het distributiepunt van Stichting De Leeuw in Mijnsheerenland gebracht. Van daaruit werden de spullen naar Oekraïne vervoerd. De dames uit Irpin waarderen de gaven zeer en sturen de hartelijke groeten naar Houten.

Wij willen eenieder die de actie heeft gesteund, heel hartelijk bedanken!

*Mede namens Mirjam en Els,  
De Migrantenwerkgroep RKK Houten*

## Professor Henk Schoot neemt afscheid

Diaken Henk Schoot, bekend als voorganger in onze parochie is al 28 jaar actief in het onderwijs en sinds 2006 als hoogleraar theologie in Tilburg. Van die functie neemt hij op 3 maart aanstaande afscheid. Hij blijft actief als diaken. Op de website van de parochie kunt u een artikelje over zijn loopbaan vinden ([www.pj23.nl](http://www.pj23.nl))

## Kerk belangrijk tegen eenzaamheid in crisistijd

De kerk speelt voor mensen die zich tot een geloofsgemeenschap rekenen een belangrijke rol in crisistijd. Vooral bij het bestrijden van eenzaamheid en de zorg voor vluchtelingen heeft de kerk een belangrijke taak. De stikstofcrisis en de bestrijding van de coronapandemie zijn voor een kerk minder belangrijk vinden de kerkleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gehouden bij de start van de jaarlijkse Actie Kerkbalans, een inzamelingsactie waarmee katholieke en protestantse kerken voor hun inkomen zorgen. Kerken krijgen geen subsidie en zijn grotendeels afhankelijk van giften en donaties. Aan het onderzoek deden 4.499 mensen mee. In Nederland rekent 20 procent van de bevolking zich tot de katholieke kerk en 15 procent is protestants.

De kerk moet in actie komen om eenzaamheid onder

kerkleden en anderen te bestrijden, vindt 88 procent van de ondervraagden. Driekwart verwacht ook actie van de kerk in de vluchtelingen crisis en 68 procent wil dat de kerk een actieve rol speelt in de armoede- en de energiecrisis. Veel van de ondervraagden wordt zelf door een of meer crises getroffen. Desondanks is 94 procent nog steeds bereid om de kerk financieel te steunen. Meer dan een kwart van de mensen die nooit naar de kerk gaan wil ook doneren, blijkt uit het onderzoek.

De kerk is voor 62 procent van de trouwe kerkgangers een steunpilaar in tijden van crisis en komt direct na familie en vrienden. Van de mensen die niet naar de kerk gaan klopt 14 procent aan bij een kerk voor steun. Ook bij deze groep komt de kerk direct na familie en vrienden.

(ANP)



## Willibrordplaquette voor Riet Aben-Scholman

Ze was een beetje beduusd, toen haar naam werd genoemd als degene die een onderscheiding mocht ontvangen. Toch kwam ze vlot naar voren. Daar vertelde pastoraal werkster Lilian Weijman wat zij zoal voor onze parochie in het algemeen als voor een aantal medegelovigen in het bijzonder heeft betekend, gedurende de 35 jaar dat zij vrijwilligster was. Daarna werden de Willibrordplaquette en bijbehorende oorkonde overhandigd en werd de draagspeld opgespeld.

Dit was tijdens de Eerstevrijdag-viering op 3 februari. Dat is een viering speciaal voor ouderen, georganiseerd door de werkgroep Zieken en Ouderen. Van die werkgroep is zij een kleine 35 jaar lid geweest: ze hielp bij de vieringen, o.a. als koster. Ze ging ook bij mensen langs voor een gezellig praatje of een wat serieuzer gesprek. Bij uitvaarten en bij de maandelijkse vieringen in een van de verzorgingshuizen deed ze ook kosterswerk.

Ze hielp bij de ouderendagen in juni.



## Opbrengst kaarsenactie Oekraïne

De kaarsenactie die de Migrantengroep heeft georganiseerd in november en december heeft € 1.700 opgebracht.

De inkoop van de kaarsen kostte de Migrantengroep niets: Jan de Crom uit Varik maakt van kaarsresten uit kerken nieuwe kaarsen en vraagt daar niets voor.

Dit jaar is de opbrengst naar Sant Egidio in Kiev, Oekraïne gegaan, een katholieke lekenorganisatie die wereldwijd nood probeert te lenigen en armen wil helpen.

In de drie miljoen inwoners tellende hoofdstad Kiev en omstreken zijn veel vluchtelingen uit andere delen van het land gehuisvest. Die hebben vaak geen werk en hun spaargeld raakt op. Sant Egidio zorgt voor voedselpakketten en voor kleding en deelt op straat voedsel uit aan daklozen.

De Migrantengroep heeft de opbrengst van de kaarsenactie overgemaakt naar Sant Egidio in Kiev.

Hartelijk dank aan de kopers van de kaarsen en aan de donateurs.

Annelies Hartman,  
Migrantengroep Houten

Ze deed meer. In 1985, toen ze hier in de - toen nog zelfstandige - parochie als vrijwilligster begon, hielp ze mee met praktische kanten van het maken van ons parochieblad, Kerkmozaïek. Ze was lid van de werkgroep Themavieringen. Samen met de pastor en anderen verzorgde zij de voorbereiding van speciale vieringen. Daarbij heeft ze waarschijnlijk inspiratie opgedaan voor haar andere vrijwilligerswerk.

Zo bracht ze wekelijks een bijzonder bezoek aan mensen die aan huis gebonden waren: om de communie te brengen.

Dat deed ze 20 jaar. Dan werd er samen gebeden en een bijbelverhaal gelezen. Vaak volgde een kop koffie, ze had een luisterend oor. Zo hielp zij zowel het lichamelijke als het geestelijke van de mensen te voeden.

Dat luisterende oor had zij ook als je haar door de week, als ze gastvrouw was op de pastorie, tegenkwam. Dat was fijn, dan voelde je je welkom. Het kon net dat extra zetje zijn om ook vrijwilliger te worden voor onze gemeenschap. Daarom heel terecht dat zij extra in het zonnetje is gezet.

## Willibrordplaquette

De Willibrordplaquette is een onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. Hij is bestemd voor mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerkgemeenschap in hun woonplaats. Op de bronzen plaquette staat de Heilige Willibrord afgebeeld, de eerste bisschop van de Friezen. Hij draagt een mijter en een staf. Ook is het pallium te zien, de witte band om de schouders, voorzien van zwarte kruisjes. Er hoort een draagspeld bij: een ronde rozet, geel met twee blauwe strepen. Die wordt op de foto door pastor Lilian op haar jasje gespeld.

Ook Frans Geurts is 3 februari in de bloemetjes gezet, omdat hij al 40 jaar lid is van de werkgroep Zieken en Ouderen. Hij kreeg ook een oorkonde en een mooi beeldje, waarna hij werd toegezongen.

*Namens de locatieraad, Roswitha van der Voort*



## Familieberichten

### Overleden:

- 13-11-2022 Sjuul van der Wielen
- 17-11-2022 Wim Proost
- 27-11-2022 Bets Sturkenboom
- 5-12-2022 Theo van den Brom
- 7-12-2022 Wil van Lievenoogen-Peek
- 12-12-2022 Cien Spaan-Gruters
- 17-12-2022 Huub Vliegen
- 18-12-2022 Lidy van Huijgevoort-van Mook
- 31-12-2022 Ria Steenbakkers-Geerdes
- 13-01-2023 Ineke van Nuland-Wiggers



Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.





## Uitnodiging kloosterweekeinde

We gaan van 12 t/m 14 mei naar de Abdij van Westmalle in België.

De Abdij van Westmalle maakt deel uit van de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie.

Elke gemeenschap op zichzelf vormt een oefenschool voor christelijke naastenliefde. Vanouds bidden monniken op alle belangrijke momenten van de dag, en zelfs bij nacht.

De monniken richten hun dag in rondom de gebedstijden en leven veelal in stilte. 'In stilte leven is niet eenvoudig. Daar is moed voor nodig'.

Gods Woord wordt pas echt beantwoord in de stilte.

Wie op deze manier leeft, komt zichzelf voortdurend tegen.

God zelf confronteert hem met zijn eigen werkelijkheid'.

De stilte stelt de monniken ook in staat om steeds en overal tot bezinning te komen. De rust die de regelmaat van de dagorde met zich meebrengt, draagt daartoe bij.

Die rust en regelmaat dienen bovendien de onontbeerlijke vrede in de gemeenschap'.

In deze sfeer vindt dit kloosterweekeinde plaats. Gebed en stilte staan centraal. Ook zullen we met elkaar ons jaarthema Sporen van God verkennen.

Er is in de abdij plaats voor 20 personen.



De kosten bedragen € 76,- pp. Dit is exclusief reiskosten. Opgeven vóór 15 maart bij: r.hulsdouw@kpnmail.nl

Bij opgave graag vermelden of u beschikt over eigen vervoer en of u dieetwensen heeft. Wij zullen dan nagaan of de abdij hier rekening mee kan houden.

Na opgave volgt extra informatie en een uitnodiging voor de kennismaking op 16 april om 14.30 uur.

Namens de werkgroep kloostergang,  
*Lilian Weijman.*

## Synodale gespreksgroep van vrouwen

Het is alweer even geleden, maar tijdens de diverse enquêtes ten behoeve van het synodaal proces hebben we de vrouwen in onze parochies geattendeerd op de vragenlijst van het NKV (Netwerk Katholieke Vrouwen). Velen hebben die enquête ingevuld.

Tegelijk heb ik de vraag gesteld of er vrouwen waren die het waardevol zouden vinden om met elkaar in gesprek te gaan over vrouw-zijn in de kerk en gelovig zijn in deze tijd.

Wat betekent dat voor je, waar loop je tegenaan? Op deze vraag heeft een heel aantal vrouwen positief gereageerd en ben ik een "synodale vrouwengroep" gestart.

We volgen in onze gesprekken de lijn van de synodale gespreksvoering.

Dat wil zoveel zeggen als; proberen diep naar elkaar te luisteren. Het is geen debat met argumenten. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat wel om ieders ervaring en wat de heilige Geest daar doorheen wil zeggen. We zijn nu een aantal keer samen geweest en hebben met elkaar mooie waardevolle gesprekken gevoerd. Ook in 2023 blijven we samenkomen.

Wanneer je denkt "dat zou ik ook wel willen", is het altijd mogelijk om een nieuwe groep te starten. Het aantal deelnemers zal minimaal 8 moeten zijn. Afhankelijk van de aanmeldingen zal dan ook de plaats van samenkomst bepaald worden.

Laat het me weten als je interesse hebt.

l.weijman@2parochies.nl  
*Lilian Weijman*





## Vieringenrooster 18 februari t/m 19 maart 2023

18 feb. - 19 feb.		7e zondag door het jaar
Schalkwijk	za 19:00	pastor O. Swijnenberg
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola cantorum
Werkhoven	zo 10:00	Carnavalsviering Bunnik-Odijk-Werkhoven met werkgroep
Cothen	zo 11:00	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg
22 feb.		Aswoensdag
Houten	wo 19:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor
Odijk	wo 19:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Cothen	wo 19:00	pastor O. Swijnenberg
25 feb. - 26 feb.		1e zondag veertigdagentijd
Houten	za 19:00	Vespers met diaken V. van der Helm m.m.v. Gelegenheidskoor
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor
't Goy	zo 09:30	pastor M. Los
Bunnik	zo 09:30	diaken V. van der Helm m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
	zo 19:00	Taizeviering met werkgroep m.m.v. Capella Taize
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm
04 maart - 05 maart		2e zondag veertigdagentijd
Schalkwijk	za 19:00	pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
Bunnik	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantor
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pw. L. Weijman m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep
11 maart - 12 maart		3e zondag veertigdagentijd
Houten	za 19:00	Meditatieve viering met werkgroep
Wijk bij Duurstede	za 19:00	werkgroep
Houten	zo 11:00	Kardinaal Eijk m.m.v. St. Caeciliakoor
't Goy	zo 09:30	diaken V. van der Helm
Werkhoven	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm
19 maart		4e zondag veertigdagentijd
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Jongerenkoor YES
Schalkwijk	zo 09:30	diaken H. Schoot m.m.v. Zangkoor Sabra
Bunnik	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Laudate
Odijk	zo 11:00	diaken H. Schoot m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen  
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl).



## Vieringenrooster 25 maart t/m 31 maart 2023

25 maart - 26 maart	5e zondag veertigdagentijd
Wijk bij Duurstede za 19:00	pastoor F. Hogenelst
Houten zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Cantilene
't Goy zo 09:30	pastor M. Los
Bunnik zo 09:30	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
	Kinderkerk met werkgroep
Odijk zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl).

## Aanmelding Wereldjongerendagen 2023



Heb je zin in een avontuurlijke zomer, wil jij graag met andere jongeren je geloof verdiepen en meer leren over hoe mensen uit andere landen hun geloof beleven? Ga dan vooral mee deze zomer naar Lissabon.

In onze parochies Suitbertus en Paus Johannes XXIII willen we een groep jongeren bij elkaar brengen die samen dit avontuur aangaan. Ben jij geïnteresseerd?

**Neem dan contact op met pastoraal werkster Meike Hettinga en Mildred Visser via het mailadres: [wjd2023@2parochies.nl](mailto:wjd2023@2parochies.nl).**

Op 17 februari hebben we een online informatiebijeenkomst voor de jongeren uit onze parochie. Laat het ons weten als je de link wil ontvangen. Sluit vooral aan als je nieuwsgierig bent. We sluiten aan bij de reis van ons bisdom. De aanmelding voor de reis naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim.

Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Zie QR code

### In memoriam

Tekst: Luuk van den Einden, Katholiek Nieuwsblad  
Foto: CNA/Vatican Media/ L'Osservatore Romano

## PAUS BENEDICTUS XVI WAS MÉÉR DAN ZIJN IMAGO

De onlangs gestorven emeritus-paus Benedictus XVI staat vooral bekend om twee dingen: zijn terugtreden als paus in 2013 en zijn conservatieve imago. Maar de voormalige paus was meer dan dat. Deze drie minder bekende kanten van zijn pauschap mogen zeker niet vergeten worden.

### 1. De paus van de jongeren

"Jongeren zijn lichten van hoop, die niet verborgen mogen worden", zei Benedictus tijdens een gebedswake in 2011. Jongeren waren belangrijk voor deze paus, die jonge mensen graag aansprak als "vrienden". Hij verwees regelmatig naar hen als voorbeeld en zocht vaak toenadering tot jongeren. Zo was hij de eerste paus met een Twitteraccount en was hij aanwezig bij de Wereldjongerendagen in Keulen, Sydney en Madrid. In 2007 week Benedictus van het programma van zijn bezoek aan São Paulo af om met dakloze jongeren te praten en hen te bemoedigen.

### 2. De paus van het milieu

Het milieu ging Benedictus erg aan het hart. In zijn pauselijke brief *Caritas in Veritate* schreef hij: "Het milieu is Gods geschenk aan iedereen". Benedictus was op veel vlakken behoudend, maar juist progressief als het om het milieu ging. Zo kreeg Vaticaanstad zonnepanelen en elektrische auto's tijdens zijn pauschap. Ook van dieren hield Benedictus veel. Toen hij nog kardinaal was, ontfermde hij zich over de zwervkatten in zijn buurt.



### 3. De paus van de oecumene

"De centrale taak van een paus is de eenheid van de volgers van Christus waarborgen", zei Benedictus al op zijn tweede dag als paus. Hechte contacten tussen katholieken en andere christenen vond hij belangrijk: met lutheranen en anglicanen werkte hij aan nauwere banden. Daarbij respecteerde hij de verschillen tussen deze kerken: christelijke eenheid in verscheidenheid was zijn ideaal.

Meer lezen over deze bijzondere en soms miskende paus? Zie [kn.nl/benedictus](http://kn.nl/benedictus)







## Mostuin

Wie een tuin heeft doet vaak veel moeite om het mos te bestrijden. Maar het mos groeit van zelf dus waarom niet dit omarmen. Maak van de nood een deugd. Lees er over op kernet.be



<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/last-van-mos-start-nu-met-een-mostuin-ja-mos-niet-moes>

## Klooster ABC

Bij een klooster ABC denk je misschien aan de A van abt, de B van bidden en de S van sandalen. Maria van Mierlo doet het anders. Lees in kloostermagazine.



<https://kloostermagazine.nl/klooster-abc>

## De Vegetarische Zuster

Zij heeft haar thuisbasis te midden van een gemeenschap van zusters clarissen. Zij weten zich als zusters aan elkaar gegeven, om samen een leven te leiden van gebed en toewijding. Zij willen de voetstappen van Christus volgen, naar het voorbeeld van Clara en Franciscus van Assisi. Franciscus noemde in zijn Zonnelied,

zijn 'Loflied op de schepselen', alle schepselen zijn broeders en zusters. Ook de Clarissen weten zich vanuit God, de Schepper, verbonden met al zijn schepselen.

Ook hun omgang met voedsel bestaat eerst en vooral uit verbondenheid. Voedsel is niet louter en alleen een eerste levensbehoefte, iets waar wij recht op hebben. Het eten dat op tafel komt zijn vruchten van 'onze zuster moeder aarde', ons geschonken door de Schepper. Dat bewustzijn brengt van nature een oprechte zorg voor de schepping en de schepselen met zich mee. De vegetarische zuster organiseert workshops rondom vegetarisch koken. Interesse?



<https://www.devegetarischezuster.nl/kookworkshops/>

## Digitale 40-dagenretraite 2023 van de Jezuïeten

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag van start en eindigt met Pasen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar. Deelnemen? inschrijven via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org).

## 10 Sporen naar de toekomst

### Lezing door Leo Fijen

Velen van u kennen hem van televisie, zoals van de korte geloofsgesprekken op zondag. En zoals de mooie uitzendingen over kloosterlingen, een aantal jaren geleden. Hij heeft ook een flink aantal boeken op zijn naam, waaronder twee als briefwisseling met de bekende monnik Anselm Grün. Samen met de laatste heeft hij ook geschreven over de opdracht van de lokale kerk om gastvrij en uitnodigend te zijn. Het sluit goed aan bij waar we als parochie PJ23 mee bezig zijn. Het past ook mooi bij het jaarthema Sporen van God: aan elkaar en anderen laten zien dat ons geloof wel degelijk betekenis heeft voor de wereld, ook in de toekomst.

Aan de hand van 10 punten geeft Leo Fijen een idee over waar we zoal aan kunnen denken, hoe we onze plaatselijke geloofsgemeenschap en onze parochie kunnen versterken. En daarbij is van belang: hoe horen we wat de ander beweegt, hoe delen we wat onszelf beweegt.

Datum en tijd: maandag 27 maart, van 20.00 tot 22.00 uur.

U bent vanaf 19.45 uur welkom voor een kop koffie of thee. Plaats: al naar gelang het aantal aanmeldingen in de dagkapel of kerk van OLV ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten. Omdat we als er veel mensen komen, we de kerk vooraf willen verwarmen, is het belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt via [wegvangeloven@gmail.com](mailto:wegvangeloven@gmail.com)

Toegang is gratis, een bijdrage in de kosten voor koffie, thee en verwarming is welkom.





## Koninklijk avontuur

De 3 koningen stortten zich ruim 2000 jaar geleden in het avontuur. Ze wisten niet wat hen te wachten stond, maar toch gingen ze op pad. Zo worden wij ook uitgenodigd om in ons leven nieuwe, onbekende paden te betreden. Om uit onze comfortzone te komen en daarmee onze horizon te verbreden.

Zo stort ik me op 8 januari ook in het avontuur. Ik mag ik naast Herman en Jan één van de koningen zijn bij de driekoningenloop. Het begint goed. Een mooie viering in de kerk van Cothen, waarin we gedrieën onze koninklijke entree maken als Caspar, Melchior en Balthasar. Na de viering drinken we koffie met heerlijk verse, door vrijwilligers gebakken wafels. We worden op de foto gezet door Rian. Dan luiden de kerkklokken en beginnen we aan een prachtige wandeling naar de kerk van Wijk bij Duurstede. Het thema van de tocht is 'sporen van God'. Onderweg spreek ik verschillende wandelgenoten over nieuwe wegen die ze komend jaar inslaan. De een gaat meer wandelen, de ander begint aan een nieuwe baan. Een stel gaat trouwen en een wandelgenoot wordt dit jaar tot katholiek gedoopt.

We volgen de soms wat drassige wandelpaden en steken smalle bruggetjes over. Maar dan wijk ik even af van de koninklijke route om een foto te maken. Dat had ik beter niet kunnen doen. Bij het terug lopen naar de groep zie ik een sloot over het hoofd. En voor ik het weet glijd ik erin. Er is geen houden aan. Ik kan nog net mijn hoofd met tulband boven water houden.



Meteen schieten mede-wandelaars me te hulp. Ze trekken me het water uit en helpen me uit mijn natte kleren. Ik krijg een handdoek aangereikt en iemand geeft mij zijn jas. Er komen mensen met draagtassen voor de natte kleren. Een van de wandelaars woont een kilometer verderop en biedt een warme douche en droge kleren aan. Een onvergetelijk mooie ervaring, om meteen zoveel hulp te krijgen! Als dat geen sporen van God zijn...

*Charles Verwimp*



## Stille Omgang 18 maart 2023

Na 102 jaar trouwe dienst stopt het bestuur van de Stille Omgang Utrecht en omstreken met het organiseren van de jaarlijkse bedevaart naar het Mirakel van Amsterdam.

**De Stille Omgang gaat door, alleen het vervoer wordt dus niet meer centraal geregeld. Misschien kent u anderen die met u mee willen reizen.**

De Commissie Bedevaarten van ons Bisdom heeft wel gezorgd voor een mooie viering voor iedereen die toch graag naar Amsterdam gaat. Op 18 maart om 21.00 uur viert Kardinaal Eijk de Eucharistie in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam (400m lopen vanaf het Centraal Station). Mgr. Woorts en mgr. Hoogenboom en de aanwezige priesters uit het aartsbisdom zullen concelebreren. Voor of na deze viering kunt u de route van de Stille Omgang lopen met als intentie: 'Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen'. Deze intentie is voor dit jaar gekozen. Het verwijst naar Johannes 6, 48-51 en naar een gedicht van Titus Brandsma, dat hij schreef in de gevangenis van Scheveningen. Hij leerde ons te getuigen en vol te houden. Het thema sluit aan bij de Wereldjongerendagen in Lissabon: 'Wat zet ons in beweging voor God, zonder aarzelen, net als Maria?' Ook sluit het op weg gaan aan bij het synodaal proces. Zo zijn we in gebed verbonden met vele christenen, waar dan ook.



Namens Bestuur Stille Omgang Utrecht e.o.:  
*Mw. Lida van Doorn*





## Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl ( don. 10-12u)

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

## Meditatief samenzijn

*Moment van bezinning*

In de stilte van de kerk wordt er iedere eerste donderdag van de maand gedurende een half uur een christelijke meditatie gehouden in onze kerk.

*Een moment voor rust*

Soms verlangen we in deze hectische tijden even naar een moment van bezinning. Omgeven door alleen het licht van kaarsen luisteren we naar een korte bijbeltekst die ons inspireert en aanmoedigt tot nadenken en stil gebed.

U bent welkom: 2 maart

4 mei

We beginnen om klokslag 19.30 uur en u bent van harte welkom om mee te doen!

*Rian v. Kleef, Yvonne Janssen, Lilian Weijman*



## Wist u dat

-De lichtjeswandeling in december een mooie traditie aan het worden is? Velen liepen de fraai verlichte route en luisterden en keken naar het verhaal over de geboorte van het kindje Jezus.

-De verkoop van de kerststukjes € 450,- heeft opgebracht voor het herstel van de molen?



## Samen op weg naar Pasen

Dit jaar mogen wij in Cothen het Paastriduum vieren. Samen met Wijk bij Duurstede zijn wij al druk bezig om dit voor te bereiden. Wij hopen dat wij een mooie, waardevolle goede week naar Pasen voor u kunnen samenstellen.

Op Aswoensdag beginnen we met de 40 dagen durende Vastentijd.



### *Samen op weg naar Pasen*

Hierna zullen we in de Goede Week voor Pasen op Witte Donderdag de instelling van de Eucharistie herdenken, waarna we op Goede Vrijdag tijdens de Kruisweg zullen stilstaan bij de lijdensweg van Jezus.

Paaszaterdag tijdens de paaswake vieren we het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus' verrijzenis. Op

1e Paasdag, de herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood, vieren we de toegang tot een nieuw en eeuwig leven.

U bent van harte uitgenodigd om met ons de blijde intocht en de weg van het lijden en de verrijzenis van Jezus met ons mee te lopen.

## Energie

Het is even wennen, zo dicht op elkaar. Om de kosten in de hand te houden toch noodzakelijk. Samen vieren in de dagkapel. Het kan dat is gebleken. Toch warmer dan in de kerk zelf. Ook het koor is uitgeweken voor de repetitie naar de warme huiskamer. Wel zo gezellig ook.

## Familieberichten:

Op 13 december is Johanna Adriana Gerarda (Annie) van Spelde-Naron overleden.

15 april 2022 Annemarie van Odijk-de Goede (in overleg met de familie)





## Veertigdagentijd

Veertigdagentijd  
 Veertig dagen tijd  
 Tijd om te bezinnen  
 Tijd om te vasten  
 - of niet

Tijd om na te denken  
 over lijden en  
 over vergeven  
 Tijd om opnieuw ...  
 Ja, - wat?

Tijd voor nieuw  
 Tijd voor kansen  
 Tijd voor Hem  
 Tijd voor ...  
 Ja, - wat?

Tijd om die kans te pakken  
 Tijd om om te keren  
 Tijd voor een betere weg  
 Tijd genoeg ...  
 toch?

Veertigdagentijd  
 Veertig dagen tijd  
 Ieder jaar die nieuwe kans  
 voor een nieuw begin  
 - Tijd om aan te pakken

*Frederieke*  
[www.gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl)



## Vastenactie

De Vastenactie 2023 staat in het teken van mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie.

Eén project in Zuid-Soedan staat extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen.

Meer informatie over dit project vindt u op pagina 7.

## Agenda

**Woensdag 22 februari:** om 19.00 uur Aswoensdag viering in Houten, Cothen en Odijk

**Sluitingsdatum kopij volgend nummer:** zie pagina 31



## Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: Bert Staal, bert.pastoraatsgroep@hotmail.com en Vera Boonen, vera.pastoraatsgroep@hotmail.com

of 06-20254187. Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23.

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.



## Plechtige plaatsing van de St. Nicolaasrelik

Tijdens een plechtige viering, op 4 december 2022, kreeg het relikwie van Sint Nicolaas een permanente plek in onze H. Nicolaaskerk. Voorgangers waren: mgr Herman Woorts en diaken Vincent van der Helm en met muzikale begeleiding van de koren Vox Odicensis en Multiple Voice.



*Met dank aan de initiatiefnemer Bert Staal, aan Ton Bosboom die het kastje maakte waarin de relikwie is geplaatst en verder een ieder die een bijdrage heeft geleverd!*



## Berichtje van de Pastorale Bezoekgroep

Heeft u misschien af en toe behoefte aan een bezoekje van een van ons of wilt u thuis de H. Communie ontvangen?



Laat dan even weten aan het secretariaat van onze kerk of rechtstreeks aan Lida van Oostom. (030-6564535)

## Eten met dorpsgenoten

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. **Elke vierde maandagavond van de maand** wordt er voor € 7,- een drie-gangen maaltijd geserveerd. De deur gaat open om 17.30 uur en om 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. Verplicht aanmelden de woensdag voor de maandag tussen 17.00 uur – 18.00 uur via telefoonnummer 030-6562089 – Truus van Leeuwen. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32. Inlichtingen bij Alida Melkert, tel. 030-6562977 of crealida@ziggo.nl.

## Ontmoeten met dorpsgenoten

**Zondagmiddag 12 februari a.s.** is er weer een Ontmoetingsmiddag in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk van 14.30 uur tot 16.30 uur. Onder het genot van kopje koffie/thee gaan we een bloemenvaasje opmaken. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977. Wij nodigen u ook van harte uit. **Zondagmiddag 12 maart** komt buurtsportcoach Mieke Hansen-Hilhorst vertellen over vitaliteitsactiviteiten voor ouderen. (Zie ook onze nieuwsbrief of het Groentje)

**Voor de gezamenlijke Carnavalsviering:  
zie pagina 27 van Werkhoven**

## Kidskerk

Inmiddels voor het 6e jaar op rij, gaan wij ook dit jaar weer verder met de kidskerk! Een initiatief voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

### Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

### Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

### Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

Dit schooljaar 2022/2023 staan nog de volgende "Kidskerken" gepland: **2023: 12 maart**, 2 april (Palmпасen), 14 mei en 25 juni.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk



## Gebed in de lijdenstijd

Zo tegen Pasen,  
valt mijn geest een beetje stil,  
verzet mijn wil zich tegen Christus' lijden.

Van kinds af aan had ik er moeite mee,  
die boze menigte en hun geschreeuw,  
ik kon er nooit goed tegen  
hoe Jezus, zo integer,  
het doelwit was van razernij.  
Nog raakt het mij en telkens weer  
zou ik het willen overslaan  
en overgaan naar Pasen  
maar dat zou niet eerlijk zijn,  
zo is het niet gegaan.

Al toen de juf het ons op school vertelde  
sloot ik mijn ogen, stopte oren dicht,  
dit wilde ik niet horen,  
ik zag het voor me hoe ze schreeuwden:  
"Laat Barabas los en kruisig Hem".

Inmiddels ben ik gaan begrijpen,  
dat alles zo moest gaan als was voorzeggd  
en dat U in de plaats van ons  
dit alles hebt doorstaan.  
Nog voel ik elke lijdenstijd, Uw zielenpijn  
om wat wij U  
aan zonden hebben aangedaan.

O liefdevolle Heer,  
hoe kan ik U bedanken  
voor al Uw bloed  
om ons bevrijd te laten gaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

## Familieberichten

### Overleden

4 december 2022: Tine van Beek-v.d. Linden, 67 jaar





## Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl



## Aart de Wit, een koster met passie

Aan de eetkamertafel sta ik met Aart de Wit stil bij zijn naderende afscheid als hoofdkoster van de Geloofsgemeenschap H. Michaël. Zondag 8 januari jl. was de dag dat hier in de viering extra aandacht aan gegeven zou worden, maar Aart wist van niets. Hij had eigenlijk niet willen gaan, maar ja, als hoofdkoster moest hij eigenlijk wel bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn. En er zouden oliebollen geserveerd worden! Dus ging Aart met zijn vrouw naar de viering. Toen ook zijn zoon naast hem in de kerkbank ging zitten, en zijn vrouw vroeg "En voel je al wat?", begon hem een licht vermoeden te bekruipten. Dat helemaal helder werd op het moment dat de voorzitter van de locatieraad Arie van Rooijen, aanstalten maakte om te gaan spreken. Aart wist: Het gaat over mij.

De speech ging over het feit dat Aart na 34 jaar besloten had om te gaan stoppen met het kosterschap; in het voorjaar hoopt hij namelijk 80 jaar te worden. Naast bloemen en felicitaties kreeg hij ook de Willibrordplaquette, de bisdommelijke onderscheiding voor die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Voor Aart was het een enorme verrassing!

### *Hoe het begon....*

"In 1988 werd ik door pastoor Pierik gevraagd, zo ging dat in die dagen. Op het moment dat de pastoor binnenkwam, was mijn schoonmoeder er ook. Zij was een overtuigd gelovige en zei zo iets als: "Dat kun je best, dat moet je doen....". Daar kon ik niets tegenin brengen, dus werd ik koster! Zo is het begonnen. Jan Odijk was toen de hoofdkoster van een groep van 10 kosteren. Ik heb veel van hem geleerd en nam in 2016 het stokje van hem over."

### *Wat is belangrijk in het kosterschap?*

Aart heeft een hele duidelijke opvatting over zijn rol als koster. "Als koster ben ik het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen vooraf, tijdens en na de viering. Ik wil per se 15 minuten voor de aanvang van de viering klaar zijn met het werk, zodat de kerkgangers meteen rust ervaren als ze gaan zitten.

Voor die tijd werk ik op een gestructureerde manier mijn voorbereidingen af, afhankelijk van de voorganger en de liturgische kalender. Op die manier vergeet ik niets. Ik vind het belangrijk dat alles er netjes uitziet en gebeurt volgens de afspraken die gemaakt zijn. Het werk van een koster is echt detailwerk en moet met aandacht gebeuren.

Na de viering loop ik ook systematisch de zaken na. Branden er nog ergens kaarsen die brandgevaar opleveren? Is de kerk goed afgesloten?"

"Je snapt wel dat ik het heel vervelend vind, als een pastor op het allerlaatste moment allerlei zaken doorgeeft. Dat kan ook bij een uitvaart gebeuren. Zeker bij een uitvaart komt de uitvaartondernemer met wensen die we gewoon technisch niet kunnen realiseren. Dat is wel eens jammer en levert spanning op."

"Goede herinneringen heb ik aan de vieringen met Pasen; al die vieringen in één week met hun specifieke gebruiken. Dat was mooi. De pastoor deed dan alles. Ook een mooie herinnering is de restauratieperiode van de kerk (2010-2011). De hele week werd er hard gewerkt, maar de kosteren zorgden ervoor dat de weekendviering weer door kon gaan. Het stof van de banken af, alles schoon! Pastor Tersteeg volgde alles precies; het was heel fijn samenwerken met hem. Ik heb me altijd thuis gevoeld in deze geloofsgemeenschap. Ik ben nu ruim 20 jaar thuis, en vanaf het moment dat ik met pensioen ging, heb ik al deze taken kunnen doen."

Aart stopt met het gewone kosterschap in de weekendvieringen, maar blijft zich wel bezighouden met het kleine onderhoud in het kerkgebouw. Er is altijd iets te repareren; materialen vertonen slijtage. Ook werkt hij een nieuwe koster in, Nico van den Heuvel, die het kostersteam (Agnes de Kok en Co Miltenburg) komt versterken. Als vraagbaak blijft hij op de achtergrond aanwezig en kunnen we hem bij veel vrijwilligersklussen tegenkomen. Een kleine greep: Misboekjes kopiëren, onderhoudswerk op het kerkhof, de wekelijkse kaartsoos organiseren (al 20 jaar!), de Mariakapel openen op woensdag, vrijwilligerswerk in De Wiese, etc. etc.

Dank je wel Aart voor alles wat je voor de geloofsgemeenschap gedaan hebt!

door Hans Altenburg







## Kleurenblind of is de H. Michaëlkerk gefotoshopt?

Nee, niets van dit alles. Schalkwijk is in carnavalstijd 'Platneuzendorp' en nu staat de H. Michaëlkerk in de carnavalskleuren. De kerk die al 143 jaar van heinde en verre te zien is. Een juweeltje van de neogotiek en dorps trots. De kerk lijkt wel te stralen. Rood, geel en groen. Indrukwekkend.

foto: Annie Miltenburg



## Geschiedenis op het dakbeschot

Het is bekend dat in het verleden vooral timmerlieden nog wel eens hun naam op hun werk achterlieten. In onze Michaëlkerk hebben we verschillende plaatsen waar mensen hun naam achtergelaten hebben. Van loodgieter/leidekker (A. Smit), metselaar (J. Berlang), timmerlieden (J. en D. van der Ven). Ook brandweerlieden, die tot in het hoogste puntje van de spits kwamen, hebben hun naam in een balk gekerfd.

Bij het schilderwerk en restaureren van de dakkapellen boven de Mariakapel, deden we een leuke ontdekking. Op het dakbeschot stonden de namen van onze Schalkwijkse schildersfamilie Copier. In 1896 schreef Carolus Copier, de overgrootvader van de huidige Herman Copier, op het dakbeschot zijn naam. Het leuke is dat de kleinzoon van Carolus, Herman Copier, oftewel de vader van onze huidige Herman (volgt u het nog?) in 1952 met zijn mede schilders GK (Gerard Kruijssen) en L. Toonen ook weer hun namen schreven. Omdat ik het leuk vond om deze traditie voort te zetten, heb ik de huidige Herman gevraagd om zijn naam er naast, op het dakbeschot, te vereeuwigen.

Co Baas

## DE PASSION

## DE PASSION

## DE PASSION

Op zondag 2 april 2023 voert het Sabra zangkoor in de H. Michaëlkerk te Schalkwijk de "Passion" op.



### Het thema is "Je bent niet alleen"



Het wordt de tweede keer dat het Sabra zangkoor de "Passion" naar geheel eigen wijze laat plaats vinden. Het wordt een moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' lijden en opstanding.

Een samenspel van zang, muziek, een gedicht en filmfragmenten. Het belooft een mooie, inspirerende en indrukwekkende middag te worden.

De kerk gaat open om 14.30 uur en de voorstelling begint om 15.00 uur. Wij nodigen u van harte uit bij onze mooie uitvoering van de "Passion 2023". De toegang is gratis.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van koffie/thee en iets lekkers.

### Familieberichten

#### Overleden

Michel van Eijk, overleden op 11 december 2022 in de leeftijd van 80 jaar.





## O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

## 2023: Jaar van verandering

De afgelopen jaren zijn binnen Bunnik, Odijk en Werkhoven plannen opgesteld om de samenwerking tot behoud van de Eucharistieviering binnen onze geloofsgemeenschappen te intensiveren. Zo kunnen we de Eucharistieviering behouden binnen ons 'cluster'. U heeft hier ongetwijfeld over gelezen in de eerdere Open Vensters en de Nieuwsbrieven.

Directe aanleiding voor deze samenwerking was het teruglopend aantal beschikbare priesters, maar ook het teruglopend aantal kerkgangers. De liturgieoosters zijn steeds moeilijker rond te krijgen. Het waren boeiende en zinvolle overleggen, waarin we het goede van elkaar een plaats in de gezamenlijke viering hebben gegeven. Zo blijft er de herkenbaarheid voor de parochianen. En inmiddels is de eerste BOW-viering een feit.

Wat is het fijn om ontvangen te worden in 'de kerk van dienst' door een vertrouwd gezicht. Dat de koren samenwerken en dat er lectoren van de 'buren' meedoen in de viering. Zo proberen we samen de BOW-viering een 'eigen' viering te maken voor de drie geloofsgemeenschappen, zodat een ieder zich ook thuis kan voelen in de andere kerk. Want we zijn van harte welkom! Net zoals iedereen dat ook in onze kerk is.

De eerstvolgende BOW-viering is zondag 12 maart in Werkhoven.

Weet u welkom!

*Werkgroep liturgie*

## Brief van/aan de kardinaal

Eind november 2022 heeft kardinaal W. Eijk een beleidsplan het bisdom ingestuurd met als thema: 'Blijft dit doen om Mij te gedenken'.

Kort gezegd komt het erop neer dat de kardinaal de komende vijf jaar uittrekt om de Eucharistieviering een meer centrale plaats in ons geloofsleven te geven. Het gaat te ver om het beleidsplan hier volledig weer te geven, maar dat dit plan grote gevolgen heeft voor de lokale gemeenschappen (ook buiten onze parochies!) die geen Eucharistisch Centrum zijn is heel duidelijk. Een aantal betrokkenen heeft zich verdiept in dit beleidsplan en bezint zich nu op een reactie aan de kardinaal.

Wij houden u op de hoogte via de lokale Nieuwsbrief.

*Loes van der Horst en Karin Stoeten*

*namens de groep 'betrokken parochianen'*



Nog eenmaal kwamen wij samen in het oude jaar... voor een oudejaarsviering met als thema 'Vertrouwen in de toekomst'.

We hoorden mooie teksten, zongen samen en ontstaken lichtjes voor elkaar en alle mensen die zich onzeker voelen en niet weten wat het nieuwe jaar hun brengen zal. Wij mogen daarbij blijven geloven dat zijn Geest ons zal blijven bezielen en oproepen om de weg van de liefde te gaan en te blijven dromen van een kerk die ons niet zozeer beleert, maar ons veeleer leert om zelf om te gaan met het oude verhaal en te ontdekken hoe dat speelt in ons eigen leven.

## Wijsheden

Respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is.

*Bron: #wishes for you*



Carnaval, heerlijk die paar dagen feest met elkaar. Het doet mij denken aan de volksfeesten uit mijn jeugd. Nee, we deden niet aan verkleedpartijen. We vierden wel feest met spel en drank. We hadden het niet breed in mijn jeugd, maar toch wisten we altijd wel wat drank te ritselen. Ja, we waren best inventief in onze tijd. Het huidige carnaval doet mij er met weemoed op terugkijken. Ach ja, ook ik was eens jong en onbezonnen. Ik heb nog geprobeerd om mijn stenen collega's hier eens over uit te horen. Hoe was dit in hun jeugd? Maar van vriend Pius krijg ik geen antwoord; die verstopt zich achter de zuil. Franciscus kijkt mij vriendelijk aan maar zwijgt. Antonius? Die vindt van alles, maar zegt niets en aan Teresa durf ik het niet te vragen. Die vraag stel je toch niet aan de dochter van een edelman? Maar nu breekt er een periode van bezinning aan. Ik kan het u wel aanbevelen hoor: een bezinningsperiode. Wij doen niet anders hier, zo staande op onze sokkel. In alle rust en stilte nadenken en ons nog altijd verwonderen over Gods sporen. Het blijft ook wel verwonderlijk hoe die sporen na al die jaren nog altijd zo zichtbaar zijn, en hoe we ze o.a. terugvinden in mooie vieringen en muziek. De 40-dagenperiode staat voor de deur. Best een belangrijke periode ook al verliezen wij de betekenis hiervan soms uit het oog. Wij niet hoor, die hier op een sokkel staan. Vroeger heette dit gewoon 'vastentijd'. We mochten niet alles meer eten en alcohol was uit den boze. Het was hard werken in die tijd en na het werk was er de voorbereiding op het komende paasfeest. Ik ben nog zere knieën als ik eraan denk. Maar dat feestje? Dat hadden we mooi zitten!

*Isidorus*



## Carnavalsviering van 3 kernen

Wat is Wijsheid, heb elk-ander lief

Op zondag 19 februari wordt om 10.00 uur in de R.K.-kerk in Werkhoven een gezamenlijke carnavalsviering gehouden. Het initiatief en de organisatie zijn in handen van de carnavalsverenigingen: de Leutkickers uit Bunnik, de Rijnpinters uit Odijk en carnavalsstichting de Vergeten Hoek uit Werkhoven.

De organisatie vindt plaats in samenwerking met de geloofsgemeenschappen van de parochie PJ23: H. Nicolaas Odijk, St. Barbara Bunnik en OLV ten Hemelopneming Werkhoven. Voorganger in deze eerste 3-kernen carnavalsviering is Bert Staal met het thema: 'Wat is Wijsheid? Heb elk-ander lief!'

De muzikale ondersteuning is van boerenkapel 'BlaasVaak', trompettist Jos Vossen en een organist.

De duo's uit de drie kernen:

prins Maximus & adjudant Eiso van Kikkerloo;  
prins Stouterbal & president Tranquillo van Ojik en  
prins aiR II & adjudant solaris van De Vergeten Hoek  
zullen hun traditioneel geklede raden én gardes voorgaan en hopen op uw aller aanwezigheid.



Iedereen is van harte welkom en mag feestelijk uitgedost naar de R.K Kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Herenstraat 9 in Werkhoven komen!  
*Linda van Lunsen*

## We gaan ervoor

Zondag 11 december konden we na twee lange jaren, waarin de COVID beperkingen ook ons behoorlijk parten speelde, voor het eerst weer 'ons' Caeciliafeest vieren. Na de viering en de 'kop koffie achter in de kerk' werden we verwacht in het Wapen waar Jasper voor ons een heerlijke lunch/ high tea bereid had. Vooraf werd eerst het glas geheven op ieders gezondheid en op een mooi nieuw koorjaar.

De twee zilveren jubilarissen Gerard van Echtelt en, een totaal verraste, Martien Stoeten werden door onze voorzitter Jeanne van Winden onderscheiden en toegesproken.

Een grote bos bloemen en natuurlijk woorden van dank voor de twee vertrekkende leden, Rina van der Valk die vanaf de oprichting van het gemengd koor, en zelfs daarvoor, haar stem heeft doen gelden, en Anneke Gulickx die dat ruim twintig jaar lang deed.

Welkom aan Annie van Echtelt die besloten heeft in de koorvoetsporen van haar vader te treden, waardoor

ons koor op dit moment dertien leden telt. We oefenen afwisselend op de donderdagavond onder leiding van René en op de woensdagavond onder leiding van Bas voor de zondagsviering en in de toekomst soms ook onder leiding van Piet Hein van der Ven, samen met de koorleden van Bunnik, voor de vieringen in het kader van de BOW.

Een klein maar fijn koor; een gezellige groep mensen.

Vijf sopranen, vier alten, twee tenoren en twee bassen, waarvan er één ook nog zo mooi dwarsfluit kan spelen, en niet te vergeten onze twee dirigent-organisten, we gaan ervoor (naar boven) zolang we de stenen wenteltrap naar de koorzolder nog kunnen bedwingen...  
*Gerda Willemse*



## Familieberichten

### Overleden

Thea van Rooijen-Schwartz  
\* 27 augustus 1944  
† 15 december 2022

Ivana Murline Hillery Roemer.  
\* Utrecht, 20 juni 1985  
† Werkhoven, 29 december 2022

Joannis Franciscus Maria (Jan) van Lunsen  
\* Werkhoven, 2 april 1944  
† Werkhoven, 7 januari 2023

## Taizéviering

De bezinning - genoemd door Isidorus - vindt u misschien wel in de aankomende Taizéviering... U bent welkom om 19.00 uur op zondag 26 februari voor een vesper met vooral veel meditatieve muziek.





## H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



## Energie en onze kerk

Ook bij ons spelen de hoge energietarieven op. Daarom zullen we de komende maanden in de Dagkapel vieren. Alleen de eucharistievieringen zullen in de kerk plaatsvinden.

Ook in de pastorie zijn de nodige maatregelen genomen. Er wordt zo zuinig mogelijk gestookt. Daarnaast worden/zijn er voorzietingen aangebracht. Hiermee hopen we dat de verwarmingskosten enigszins redelijk zullen blijven.

## Johannes overdenkt...

Wat een Kerstfeest hebben we achter de rug. Het was weer als vanouds en toch was het van deze tijd, vol hoop.

De kinderen die weer vol verwachting naar het kindje in de stal kwamen kijken (wat nog niet was geboren), de repetities van ons prachtige koor, het kerstconcert (met helaas geen volle kerk, begrijpelijk in verband met de gladheid buiten), de prachtige vieringen met Kerstmis. het kindje wiegen met nu wel een kindje in de kribbe. De oudjaarsviering met oliebollen en champagne.

Wat was het genieten in een warme en volle kerk. Dank je wel aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

En dan, dan wordt het koud en stil. Begin januari kwam nog een grote groep wandelaars de Driekoningenvoetocht in onze kerk afsluiten en daarna werd het echt koud en stil.

In verband met de energiekosten vieren we nu, met uitzondering van de eucharistievieringen, in de dagkapel.

Ik snap dat wel, toen ik zag wat het kost om de kerk te verwarmen, maar ik sta hier in de kerk en de mensen zitten in de dagkapel.

Misschien wil iemand mij wel verplaatsen zodat ik om het hoekje kan kijken...

Het zijn misschien wel roerige tijden, maar ons geloof is een verhaal van hoop. Dat heb ik ook altijd geroepen bij mijn tochten en dopen in de Jordaan. We weten dat er een tijd komt dat alles goed is en we weten ook dat we daar zelf aan mee moeten werken.

We gaan weer op weg naar Pasen, de Paasvieringen zijn helaas niet in onze kerk dit jaar, maar ik weet zeker dat het in Cothen prachtig vieringen zullen worden.

De klok staat helaas weer stil, er is deskundige hulp onderweg. De klok staat stil, maar de tijd niet, We blijven onderweg naar een mooie wereld.

Ik heb hem zelf aangekondigd.

Johannes





## Het vieringenrooster

U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben.

Ons vieringenrooster was wat wisselend voor de zaterdag en zondag.

Voor corona vierden we om en om op zaterdag en zondag. Dat lukte afgelopen jaar niet helemaal zodat die regelmaat er niet meer in zat.

Maar vanaf 1-1-2023 is dit weer wel zo. Keurig wisselen de vieringen elkaar op zaterdag en zondag af. Sommigen vinden het prettig, anderen vinden het wat minder fijn om op zaterdagavond te vieren. Het geeft de roostermakers wel wat meer mogelijkheden en daardoor kunnen we wat gemakkelijker een eucharistieviering op zaterdag krijgen.

## Gemeenschappelijke ziekenzalving in het E&E

Op vrijdag 10 maart 2023 om 18.30 uur, is er een eucharistieviering in het Ewoud en Elisabethgasthuis, voorgegaan door pastoor F. Hogenelst. In deze eucharistieviering is het mogelijk om het sacrament van de zieken te ontvangen.

Tot voor enkele jaren werd dit Sacrament alleen toegediend aan zeer ernstig zieken. Vaak werd er zelfs gewacht totdat men stervende was! Maar het gebed bij de zieken en toediening van de Heilige Olie is duidelijk bedoeld is als steun van Godswege. Steun bij het héle laatste stuk van iemands levensweg en niet alleen maar op het allerlaatste einde, wanneer je op sterven na dood zou zijn.



Voor veel mensen betekent ouder worden vaak dat je moet leren omgaan met de problemen en beperkingen die dat met zich meebrengt. Men zegt niet voor niets: 'ouderdom komt met gebreken'. Mensen voelen ook vaker en sterker het verlies van dierbaren, en ze hebben gevoelens van onmacht en onrust of zorgen in de familiekring. Dan kan de Ziekenzalving nét even extra kracht geven voor het leven van alle dag. De ziekenzalving versterkt het geloof dat al in mensen aanwezig is. Daarnaast geeft het mensen ook rust, zo van: 'Als er eens onverwacht wat gebeurt, dan ben ik er tóch klaar voor!'

Bovendien zijn alle sacramenten van de Kerk, dus ook de Ziekenzalving, altijd bestemd voor levenden. Het is nooit de bedoeling geweest – en ook niet toegestaan – om aan overledenen een sacrament toe te dienen. Dit geldt voor de ziekenzalving maar ook voor het H. Doopsel en de andere sacramenten. Wat wél kan en wat ook wel gebeurt, is dat iemand vaker het Sacrament der Zieken ontvangt, bijvoorbeeld jaarlijks.

Het is mogelijk om dit Sacrament te ontvangen in deze gezamenlijke viering waarbij ook een eventuele partner, vrijwilligers, kinderen en familieleden welkom zijn.

Door de ziekenzalving ontvangt de zieke de genade van de heilige Geest.

Het sacrament van de zieken kan ontvangen worden door allen die behoren tot de Rooms-Katholieke Kerk.

U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Ook wanneer u geen ziekenzalving wilt ontvangen bent u natuurlijk van harte welkom in deze eucharistieviering, vrijdagavond 14 februari 2020, E&E, 18.30 uur.

De pastoraatsgroep nodigt u, mede namens pastoor F. Hogenelst, van harte uit.

### Familieberichten

#### Overleden:

- 14 december: Lies van Koevorden - van Rooijen
- 25 december: Bets Wijman-Nijenhuis
- 30 januari: Luus Barte-Vinken



"Al 19 jaar een vertrouwd gezicht in de regio"

**Ineke van Bennekom**

☎ 06 - 8366 9222 | [www.inekehelpt.nl](http://www.inekehelpt.nl)



Ineke helpt  
uitvaartverzorging




**OPTIEK VAN DE VECHT**  
OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570  
[www.optiekvandevecht.nl](http://www.optiekvandevecht.nl)



**via** madeleine  
uitvaartzorg  
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichtbij.

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT OVER EEN PASSESND AFSCHIED · MAAR NIET WEEET WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN · BEL EVEN NAAR **LIESBETH VAN DER DONK** EN JE KRIJGT HAAR AAN TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE "IN DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT · LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER

0343 · 574 · 636 [UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL](mailto:UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL)



**Miltenburg**  
Uitvaartverzorging



Heeft u al nagedacht over uw uitvaart?

U neemt een leven lang beslissingen en staat daarbij misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat om uw wensen. Wij staan voor een persoonlijke uitvaart die recht doet aan het leven.



Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw uitvaartwensen te bespreken.

**030 656 31 62**  
Voor directe hulp bij overlijden staan wij dag en nacht voor u klaar.

Vlierweg 1-B 3991 BA Houten [www.miltenburguv.nl](http://www.miltenburguv.nl)



**De Klijn Uitvaartzorg**  
*Vormgevers van persoonlijke uitvaarten*

**Afscheid nemen vraagt liefdevolle aandacht en tijd...**  
Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20 jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten  
030 2901581



Kwaliteitsregister  
Uitvaartverzorgers  
Leo de Klijn





## Parochie H. paus Johannes XXIII

De parochie H. paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl), [info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)

Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

### Pastoraal team

**Fred Hogenelst**, pastoor, [pastoor.hogenelst@2parochies.nl](mailto:pastoor.hogenelst@2parochies.nl),  
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don. 18-19 uur, 06-23380310

**Vincent van der Helm**, diaken, [diaken.vanderhelm@2parochies.nl](mailto:diaken.vanderhelm@2parochies.nl)

**Meike Hettinga**, pastoraal werker, [m.hettinga@2parochies.nl](mailto:m.hettinga@2parochies.nl)

**Ed van de Moosdijk**, pastoraal werker, [e.vandemoosdijk@2parochies.nl](mailto:e.vandemoosdijk@2parochies.nl)

**Marianne van Tricht**, pw beleid, [m.vantricht@2parochies.nl](mailto:m.vantricht@2parochies.nl)

**Lilian Weijman**, pastoraal werker, [l.weijman@2parochies.nl](mailto:l.weijman@2parochies.nl)



### Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)

Charles Verwimp (vice-voorzitter)

Ron van Ee (secretaris, gebouwen)

Lilian Vernooij (penningmeester)

Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via *parochiesecretariaat*,

[info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)

### Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw

geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.

ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online

overmaken: zie [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl)

of via onderstaande QR-code (gebruik  
de camera app op de telefoon)

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOWJ5w>



### PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op [www.pcipj23.nl](http://www.pcipj23.nl) of neem contact op via [info@pcipj23.nl](mailto:info@pcipj23.nl)

### Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten

[info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)

030-6378642

### Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met **06-12948874**.

### Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:

Ellen Kok-Hendriks,  
[vertrouwenspersoon@2parochies.nl](mailto:vertrouwenspersoon@2parochies.nl)  
06-44918278



R.K. Parochie  
Paus Johannes XXIII

### Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

#### Nr. 1 - 2023 Vastentijd

Sluitingsdatum kopij: 24 januari '23

Periode: 18 febr - 31 maart '23

Verschijningsdatum: 15 februari '23

#### Nr. 2 - 2023 Pasen

Sluitingsdatum kopij: 7 maart 2023

Periode: 1 april - 19 mei 2023

Verschijningsdatum: 29 maart 2023

#### Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten. Voor aanleveren parochiebrede artikelen: [hoofdredactie@pj23.nl](mailto:hoofdredactie@pj23.nl)

#### Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:

[bunnik.parochieblad@pj23.nl](mailto:bunnik.parochieblad@pj23.nl),

[cothen.parochieblad@pj23.nl](mailto:cothen.parochieblad@pj23.nl),

[tgoy@pj23.nl](mailto:tgoy@pj23.nl),

[houten.parochieblad@pj23.nl](mailto:houten.parochieblad@pj23.nl),

[odijk.parochieblad@pj23.nl](mailto:odijk.parochieblad@pj23.nl),

[schalkwijk.parochieblad@pj23.nl](mailto:schalkwijk.parochieblad@pj23.nl),

[werkhoven.parochieblad@pj23.nl](mailto:werkhoven.parochieblad@pj23.nl),

[voorloper@johannesdedoper.net](mailto:voorloper@johannesdedoper.net)

#### Advertenties [Info@pj23.nl](mailto:Info@pj23.nl)

#### Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.



# Open Venster Kidspagina



Op 7 maart vieren we het feest van twee bijzondere vriendinnen. Je ziet ze hiernaast op het plaatje. Perpetua en Felicitas, zo heten ze. Perpetua was een vrouw uit een rijke en belangrijke familie. Felicitas was haar bediende. Ze woonden lang geleden rond het jaar 200 in het Romeinse Rijk. Perpetua en Felicitas geloofden in Jezus en in God. Dat was op de plek waar ze woonden en in die tijd niet gemakkelijk. De Romeinse keizer vervolgde mensen die christen waren. Geloven wat je zelf wilde kon niet. Nog steeds is dat op sommige plekken op de wereld zo.

Perpetua en Felicitas belanden in de gevangenis, samen met andere vrienden die bij Jezus wilden horen. Daar kreeg Felicitas zelfs haar kindje. Op die sombere en verdrietige plek steunden Felicitas, Perpetua en hun andere vrienden elkaar. Ze droomden samen van een wereld waarin ze mochten geloven wat ze wilden. Ze lieten elkaar niet in de steek. In de gevangenis was het niet meer belangrijk wie de bediende was, wie rijk of wie arm was. Tot het eind toe stonden Perpetua en Felicitas naast elkaar.

Vrienden helpen elkaar in moeilijke tijden. Heb jij ook iemand in je leven die je helpt als het moeilijk is? Misschien een vriend of vriendin, of iemand uit je familie? Misschien ben jij zelf soms ook wel een steun voor iemand. De knutsel op deze pagina kun je sturen naar iemand die voor jou bijzonder is en voor jou klaarstaat. Knutsel je mee?

**Onze eerste communicanten zijn begonnen met de voorbereidingen.**

We wensen hen heel veel plezier in de voorbereiding op het grote en bijzondere feest van de Eerste Heilige Communie

## Wat is er in de kerk te doen?

### Houten

12 februari 9.30 Kidskerk 'kijk eens in de spiegel'

### Odijk:

12 maart 9.30 Kidskerk

### Bunnik

26 maart 11.00 Kidskerk 'Palmpasen'

### Wijk bij Duurstede

19 februari 9.30 kidskerk

3 maart 9.30 gezinsviering

19 maart 9.30 kidskerk

Meer informatie over de activiteiten in de kerk met Palmpasen en Pasen vind je in de volgende editie van Open Venster

1. Vouw een A4 vel in twee. Leg je hand er op met je duim en wijsvinger naar de vouwrand toe. Trek je hand over op het papier.

2. Knip je hand uit. zorg dat de duim en de wijsvinger met de vouwrand vast blijven zitten aan het vel eronder. Als je het vel openvouwt zie je twee handen aan elkaar vast met een open hartje ertussen.

3. Versier de handen aan de buitenkant.

4. Bedenk een lieve tekst voor aan de binnenkant en breng je kaart naar degene die altijd voor jou klaarstaat.