

Dichtbij

Parochienieuws

Nr. 33, 10 november 2022



Woord Vooraf

Wintertijd

Onlangs is weer de wintertijd ingegaan. Waarschijnlijk door de corona is de discussie over het handhaven ervan gepauzeerd. Maar het feit is er: de klok is weer een uur terug gezet. Een langere nacht (één nachtje maar) en 's morgens dan wel eerder licht maar 's avonds nóg eerder donker. Wintertijd.

Onwillekeurig moet ik ook denken aan Anton Pieck; vooral bekend om zijn romantische tekeningen met levendige taferelen uit een nostalgisch verleden. Winterse stadsgezichten met schaatsende mensen in een sprookjesachtige veelkleurigheid. Echt plaatjes om bij weg te dromen, al of niet met een beker warme chocolademelk. En met dat ik dat bedenken, lijkt dat beeld nog veel verder weg te

zijn dan ooit. Het mist alle aansluiting en herkenning met onze alledaagse realiteit. Want er is veel aan de hand: oorlog, terreur, energie tekorten, hoge brandstofprijzen, stikstof- en milieuproblematiek, inflatie, koude kerken, hoge prijzen voor de levensmiddelen en onrust in vele lagen van de samenleving. De slechte berichten van over de hele wereld vullen de kranten, het journaal en het internet. En het blijft niet ver weg. Ook ons staat, zoals het er uit ziet, een barre en winter te wachten, allesbehalve romantisch. De beelden van Anton Pieck lijken extra ver weg...

[Lees hier verder](#)

Kerk en energiecrisis

Ook onze parochies worden geconfronteerd met een sterke stijging van de energiekosten, voor kerkgebouwen en parochiezalen. Om de stijging van die kosten enigszins in de hand te houden zal de temperatuur in onze kerkgebouwen komende maanden lager zijn dan u voorheen gewend was.



Het is verstandig daar rekening mee te houden als u naar een viering komt. Kleed u warm aan! Voor bijeenkomsten in onze parochiezalen wordt alle gebruikers gevraagd te letten op het sluiten van binnen- en buitendeuren, het tijdig terugzetten van de thermostaat van de verwarming etc. Samen houden we de kou buiten, en de warmte binnen!

Het advies van het bisdom om in de komende wintermaanden de vieringen alleen in de eucharistische centra doorgang te laten vinden, nemen parochiebesturen en pastoraal team niet over. Wij hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid en maken in deze situatie een andere keuze.

De 'C' is weer in de maand

Volgens de nieuwsberichten zwakt de najaarsgolf van corona weer wat af. Toch horen we allemaal in onze omgeving dat er mensen besmet raken en ziek worden.

We hopen in onze parochies komende winter als vanouds open te kunnen zijn, voor vieringen en activiteiten. Dat kan lukken als we allemaal alert blijven en rekening houden met elkaar, in het bijzonder met de meest kwetsbare parochianen. Laten we daarom samen de basismaatregelen in acht blijven nemen zodat we de verspreiding van corona tegen gaan.



Was vaak je handen.



Hoest en nies in je elleboog.



Klachten? Blijf thuis en doe een test.



Zorg voor voldoende frisse lucht.



Haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Activiteiten vanuit het pastoraal team



De Spoorzoekersmaaltijd

U kunt zich nog opgeven voor deze maaltijd met bezinnend gesprek op zondag 27 november a.s. in het parochiecentrum te Tiel. Op het 'menu' van deze bijeenkomst staat een eenvoudige maaltijd en gesprek rond het thema "Donker en Licht". Aanvang: 17.00 uur (tot 19.00 uur). Geef u vóór 21 november op via secretariaat@suitbertusparochie.nl. Meer info in de parochiebladen, op onze websites en Facebookpagina's.

Op weg naar Kerstmis - Nieuwe formule!

Sporen van God

Al een aantal jaren verzorgen enkele leden van het pastoraal team in de aanloop naar Kerstmis en Pasen enkele bezinningsavonden. Uitgangspunt is meditatie en uitwisseling. Aan de hand van ons jaarthema "Sporen van God" willen we het deze keer met een nieuwe formule en dus een aangepaste opzet weer aanbieden.

Zo zoeken we naar sporen van God, op weg naar Kerstmis. We hopen op vernieuwde wijze het Licht van Kerstmis op het spoor te kunnen gaan. De avonden zijn voor belangstellenden uit alle locaties van onze beide parochies en ze zijn toegankelijk voor jong en oud! Wees welkom!

De avonden zijn dit jaar in Cothen, in de huiskamer van de pastorie op:

Woensdag 30 november door Vincent van der Helm, diaken.

Woensdag 7 december door Fred Hogenelst, pastoor

Woensdag 14 december Ed vd Moosdijk, pastoraal werker.

We zullen telkens om 20.00 uur beginnen. Inloop is vanaf 19.45 uur.

Kerken spannen zich in voor huisvesting statushouders

De vluchtelingencrisis veroorzaakt veel menselijk leed. Nu er meer vluchtelingen naar Nederland komen, willen we als geloofsgemeenschappen de helpende hand uitsteken waar dat kan. Door ruimte in eigen gebouwen vrij te maken voor tijdelijke huisvesting en door inzet van vrijwilligers in de begeleiding. Op diverse locaties (Bunnik, Houten) is de afgelopen maanden onderdak geboden aan Oekraïners in onze gebouwen. Ook hebben verschillende parochianen zich ingezet of aangemeld als gezin of vrijwilliger. De komende weken onderzoeken we of de oude pastorie van Schalkwijk omgebouwd kan worden, om onderdak te geven aan statushouders.

Charles Verwimp
vicevoorzitter bestuur PJ23



Save the date: Er komt weer een Driekoningen voettocht!

Na twee jaar stilstand door corona trekken we samen de (stoute) wandelschoenen weer aan. En wel op zondag 8 januari a.s. Reserveer die datum vast in uw agenda voor de traditionele Driekoningenvoettocht in de parochie PJ23!! Meer informatie verschijnt binnenkort in de parochiebladen en op www.driekoningenvoettocht.nl.



Plan van Bisdom om Eucharistie meer centraal te stellen in de parochies

Eind oktober stuurde onze bisschop, Kardinaal W. Eijk, de parochies in het bisdom een beleidsplan omtrent Eucharistie en woord- en communievieringen. De bisschop heeft besloten dat per 1-1-2028 er in het weekend geen woord- en communievieringen mogen plaatsvinden.

Er kan in het weekend alleen nog Eucharistie gevierd worden. U begrijpt dat dit grote gevolgen heeft voor de wijze waarop we nu in de parochies vieren; voor pastores en parochianen die zich op zondag inzetten om lokaal te kunnen samen komen en vieren. Besturen en pastoraal team zijn dan ook onaangenaam verrast door dit schrijven van de bisschop. Zij beraden zich op een reactie, ook richting het bisdom. U kunt het beleidsplan en de aanbiedingsbrief van de bisschop hier lezen:

[Klik hier](#) voor het beleidsplan.

[Klik hier](#) voor de aanbiedingsbrief.

Rooster livestreamvieringen

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen? Dan komt de kerk van u toe!

Iedere zondag kunt u online om 11.00 uur de Eucharistie meevieren vanuit onze eigen parochies. Klik op het vakje "Livestream viering" in de middenkolom van onze websites. Of kijk via het YouTube-kanaal [parochie PJ23](#).

13 november	Pastor O. Swijnenberg	33 ^e zon. dhj	Houten
20 november	Pastor O. Swijnenberg	Christus Koning	Culemborg
27 november	Pastor M. Los	1 ^e Advent	Houten
4 december	Pastor P. v.d. Ven	2 ^e Advent	Culemborg
11 december	Pastoor F. Hogenelst	3 ^e Advent	Houten



Abonneer u op deze nieuwsbrief!

Deze digitale nieuwsbrief is er voor u! Met nieuws vanuit het pastoraal team en de twee parochiebesturen. Dichtbij verschijnt elke twee weken of, indien nodig, vaker. U kunt zich uiteraard hierop abonneren, door [dit](#)

[aanmeldformulier](#) te vullen. U kunt zich uiteraard op elk gewenst ogenblik ook weer afmelden, door onderaan de nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken.

Wellicht kent u mede-parochianen die "Dichtbij" nog niet rechtstreeks ontvangen en die dit misschien wel willen? Stuur gerust door!



Facebook



Website



YouTube

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@pj23.nl toe aan uw adresboek.