

# Open Venster

## Hoop en verwachting

In dit nummer:

Terugblik parochiedag

Parochiële adventsactie

Jubileum Piet Hein van der Ven

Artikel over Allerheiligen en Allerzielen



## Advent

Durven geloven dat Hij komt.



Advent, vier weken wachten op het kind dat licht in de wereld brengt.  
Vier kaarsen ontsteken.  
Kaarsen van hoop en verwachting.

Een kaars om onze wanhoop te verdrijven als teken  
dat we durven geloven dat de duisternis niet zal overheersen.  
Dat er licht zal zijn voor iedereen.

Een kaars om onze twijfel te verdrijven als teken  
dat we durven geloven dat er een wereld zal komen waarin  
toekomst zal zijn voor iedereen.

Een kaars om onze angst te verdrijven als teken  
dat we durven geloven dat de dromen van profeten  
nog in onze dagen werkelijkheid zullen worden.

Een kaars om onze moedeloosheid te verdrijven als teken  
dat we durven geloven dat we mensen zijn die  
Gods Rijk op aarde kunnen waarmaken.

Gods Rijk op aarde waarmaken...  
dat gebeurt allereerst door te luisteren naar wat er leeft.  
Luisteren naar wat de ander nodig heeft en naar wat er  
in je eigen diepste binnenste speelt.  
Luisteren en koesteren.  
Koesteren van alle liefdevolle gevoelens en positieve gedachten.  
Luisteren en loskomen.  
Loskomen van alles waarin je gevangen zit, wanhoop, twijfel,  
angst en moedeloosheid.  
Loskomen en dan verlost worden van alles wat jou beperkt  
in plaats van verrijkt. Die verlossing wil Hij, de Komende, ons geven.  
Hij wil ons vrijmaken van alles wat Zijn Licht in ons leven in de weg staat.

Advent, vier weken wachten...?  
Of gaan we hem alvast in vol vertrouwen tegemoet...?  
*Lilian Weijman*



## Agenda



### Oktober

28 Vrouwendag Houten,  
Opstandingskerk  
24, 31 Rozenkransgebed, 't Goy

### November

11 Martine Vonk lezing,  
Houten, Opstandingskerk  
25 Benefietconcert Oekraïne,  
Houten.  
24 Filmavond, 't Goy.  
26 Jubileumviering Piet Hein  
van der Ven, Bunnik.

### December

16 Lichtjeswandering,  
Cothen  
17 Kerstconcert, Houten

Meer informatie vindt u op de betreffende pagina's

## Allerheiligen en Allerzielen

Wat zijn heiligen? Ik blijf het een mooi verhaal vinden. Een schoolklas kreeg een rondleiding in een prachtige kerk. Een leerling keek naar de grote glas-in-lood-ramen. Hij zag in de afbeeldingen ook veel menselijke figuren en vroeg: "Wie zijn al die mensen?" De leraar antwoordde: "Dat zijn heiligen." Toen de leerling later gevraagd werd wat heiligen zijn, zei hij: "Dat zijn mensen waar het licht doorheen schijnt." Mooi hè? Heiligen zijn mensen waar het licht van God doorheen schijnt. En ieder van ons weerkaatst dat op zijn/haar eigen wijze.

Voor veel mensen zijn Allerheiligen en Allerzielen twee gedenkwaardige dagen. Meer dan anders voelen we ons verbonden met allen die vóór ons geleefd hebben en zijn wij met onze gedachten bij de ontelbare mensen die met vallen en opstaan in hun leven het goede hebben nagestreefd. Sommigen van hen zijn door de kerk officieel tot voorbeeld gesteld en zalig of heilig verklaard.

We kennen bijvoorbeeld: de heilige Franciscus, heilige Antonius en Sint Augustinus, de heilige Theresia van Avila. Sint Bernadette van Lourdes of Moeder Teresa.

Velen hebben hun eigen plek op de kerkelijke heiligenkalender. Anderen bleven in de anonimiteit...

En allen samen, bekend of niet, worden ze op Allerheiligen herdacht.

En op Allerzielen denken we aan onze 'eigen' dierbare overledenen; mensen die misschien al wat langer geleden gestorven zijn, maar die we nog wel dagelijks missen.

En omdat ze misschien minder bekend zijn, betekent dit niet dat ze minder heilig zouden zijn.

Misschien dat er onder die zogenaamde 'naamloze en onbekende mensen' ook velen zijn die vast wel voor een heiligverklaring in aanmerking komen. We 'denken aan' en 'noemen namen van' mensen uit onze families: vader, moeder, broer, zus, één van de kinderen, een dierbare buur, een goede vriend of vriendin, een fijne collega... En we bidden voor hen. Waarom? Bidden voor overledenen verbindt ons ook met hen. Het schenkt troost aan wie achterblijft en doet stilstaan bij onze eigen eindigheid en bij de doortocht die ook wij ooit zullen maken van dood naar nieuw leven, door Gods liefdeskracht.

Ik denk dat vele stille werkers en vele intens goede mensen de heiligheid verdienen die anderen kregen. Er zijn heel wat vaders en moeders geweest die in alle eenvoud en trouw hun leven opofferden voor hun kinderen. En nog steeds: echtgenoten die hun doodzieke partner trouw thuis verzorgen' tot het laatst toe. Oma's en opa's die vol geloof en hoop voor hun kleinkinderen een kaarsje opsteken wanneer ze een moeilijk examen hebben of omdat de ouders van hun kleinkinderen uit elkaar zijn gegaan...

Allerheiligen en Allerzielen: het gaat om zoveel mensen die het goede hebben laten zien in hun leven. Dan kun je ook zeggen dat God Zélf zich heeft laten zien... in het vele goede dat door mensen tot stand is gebracht. God wordt immers toch zichtbaar in en dóór mensen. Heiligen staan niet ver van ons af. En we kunnen hen herkennen als het licht van het geloof dóór hen op ons schijnt.

*Fred Hogenelst, pastoor*



## Uit het pastoraal team

*Tegen de tijd dat u ons bericht leest, zijn de parochiedagen alweer achter de rug en is het pastoraal werkjaar op stoom gekomen. We hopen met enthousiasme en plezier weer gestart te zijn!*

### Gesprekken over pastorale koers

Leden van het pastoraal team zijn in Werkhoven en Odijk, en in Tiel, Culemborg en Maurik betrokken geweest bij gesprekken over de pastorale koers. Dit naar aanleiding van het visiestuk dat ons team geformuleerd heeft. Een paar andere gemeenschappen stuurden ons een verslag van het gesprek dat zij onderling gevoerd hebben. Of zijn van plan in een later stadium een gesprek te organiseren.

Zo geven gemeenschappen het team feedback op de uitgangspunten voor een nieuw pastoraal beleidsplan en denken zij na over wat dat betekent voor het pastoraat in hun eigen geloofsgemeenschap. Inhoudelijk hopen we daar in een volgend nummer op terug te kunnen komen.

### Eerst aanspreekbare pastor en nieuw contactadres team

In het verleden had elke gemeenschap een eigen pastor die aanspreekbaar was voor het pastoraat in die gemeenschap. Met de schaalvergroting in de parochies, zeker sinds de fusies rond 2010 en de samenwerking van onze twee parochies sinds 2015, is dit enorm onder druk komen te staan. Een gevolg was o.a. dat een teamlid voor meerdere gemeenschappen 'eerst aanspreekbare pastor' was. In de praktijk werkte dat voor alle partijen steeds minder goed.

Nu het pastoraal team steeds verder krimpt hebben wij, in overleg met de parochiebesturen, besloten hiermee te stoppen. Dat betekent dat de lokale pastoraatsgroep vragen en kwesties kan bespreken met een willekeurig teamlid, of kan neerleggen bij het team als geheel, en niet meer is aangewezen op de pastor die zij eerder kregen toebedeeld. Daartoe is ook een nieuw contactadres in het leven geroepen: [pastoraalteam@2parochies.nl](mailto:pastoraalteam@2parochies.nl)

Voor u als parochiaan verandert er eigenlijk niets. U kunt van dit nieuwe mailadres gebruik maken. Maar als u vragen heeft, of een gesprek wilt met een van de pastores, kunt u hen beter benaderen via hun persoonlijke mailadres of de pastoor bellen op zijn spreekuur (zie colofon van dit blad).

### Rond de vieringen

Met een krimpend pastoraal team wordt het steeds belangrijker om parochianen toe te rusten om mee te werken in het pastoraat. Daarom zijn wij afgelopen jaar o.a. gestart met het aanbieden van 'opfrisdagen' voor parochianen die voorgaan in de liturgie. Twee keer per jaar krijgen zij de mogelijkheid om zich onder deskundige begeleiding bij te scholen in verschillende liturgische onderwerpen.

Op een aantal plaatsen gaan teamleden nog voor in doordeweekse vieringen in onze kerken. Helaas is het aantal kerkgangers voor een doordeweekse eucharistie of woord- en communieviering sterk teruggelopen. Daarom stopt het team per januari 2024 met voorgaan in vieringen door de week waar gemiddeld minder dan 10 mensen deelnemen.

*namens het pastoraal team,  
Marianne van Tricht*



Bij synodaal kerk-woorden gaat het erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. In een nieuwe serie artikelen, van de hand van diverse gelovigen, wordt met praktische voorbeelden uitgelegd hoe dat in het dagelijks leven vorm kan krijgen. In dit nummer komt Wies Sarot aan het woord.

### Luisterend op weg



**Met het wereldwijde synodale proces heeft paus Franciscus een hervorming van de kerk ingezet. Het is een hervorming van de mentaliteit, waarbij iedere gedoopte wordt uitgenodigd om hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. In deze serie artikelen, van de hand van diverse gelovigen, laten we zien hoe dat in het dagelijks leven vorm kan krijgen.**

## VAN PODCAST TOT GESPREK

**G**oede catechese is natuurlijk allang geen eenrichtingsverkeer meer. Op z'n minst volgt na de uiteenzetting van een catecheet een rondje vragen. Maar veel catechese start nog wel bij wat de kerk belangrijk vindt: kennis van de sacramenten, begrip van de liturgie, toerusting voor kerkelijke taken. Daar is niets mis mee, behalve wanneer dat de enige vorm van catechese is. We verkondigen immers dat geloof niet alleen iets is voor de zondagochtend, maar dat je iedere dag van de week een gelovig mens bent. En juist doordeweeks lopen we tegen zingevingvragen aan die weinig met sacramenten of liturgie te maken hebben. Je partner blijkt verslaafd te zijn aan alcohol, je kind heeft niets meer met de kerk, of een goede vriendin vertrouwt je toe dat ze een abortus heeft gepleegd. Je hoort het en je raakt in de knoop. Eigenlijk zou je er op een veilige plek over willen praten. Maar waar dan? Bijna niemand denkt dan aan de geloofsgemeenschap. Dat is niet zo raar, de kerk heeft in de loop der jaren nu niet bepaald een tolerante, open reputatie opgebouwd.

Mede daarom vind ik het heel bijzonder dat het toch gelukt is om zo'n veilige plek te creëren rond de podcast *Dolle Maria's*. Dat is een maandelijkse podcast van Celine Timmerman en Laetitia van der Lans waarin ze allerlei 'knopen' uit het leven bespreken met uiteenlopende gasten. Al ruim een jaar komen we met een parochiegroep maandelijks bij elkaar om eerst een half uur te luisteren naar een aflevering van deze podcast en vervolgens naar elkaar te luisteren. We delen ervaringen, stellen verhelderingsvragen, maar blijven ver weg van een oordeel. Sterker nog, we leren af om te oordelen. Dat versterkt ons geloof. Omdat we zo samen ons geloof handen en voeten geven in de dagelijkse praktijk. ■

*Wies Sarot is pastoraal werkster*

*We leren af om te oordelen*

## Eerste Heilige Communie

In het voorjaar van 2024 zullen de kinderen van onze parochie Paus Johannes XXIII, hun Eerste Heilige Communie doen tijdens een feestelijke Eucharistieviering. Het voorbereidingstraject gaat in januari 2024 van start. Kinderen uit groep vier (en eventueel groep 5) kunnen zich aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. Ze moeten dan wel gedoopt zijn en ingeschreven staan in een van onze geloofsgemeenschappen. Is uw kind nog niet gedoopt? Geef dat dan tijdig aan, dan is er een mogelijkheid om uw zoon of dochter te laten dopen.

### Vorbereiding

De gehele voorbereiding vindt plaats in de RK-kerk in Houten. De kinderen worden op vijftal zondagmiddagen in februari tot en met mei voorbereid. Ook de viering zal in de kerk van Houten zijn. Door deze regionale voorbereiding treft uw kind leeftijdsgenootjes die ook eerste communie gaan doen, wel zo leuk!

### Ouderavond

Voor de ouders is er een ouderavond op dinsdag 16 januari om 19.30 uur in de Rk-kerk in Houten. Die avond krijgt u alle noodzakelijke en praktische informatie.

Het project waarmee de kinderen worden voorbereid, zal in grote lijnen geschetst worden en de pastoor komt vertellen over de Eucharistie. Zo kan het feest van uw kind ook voor uzelf een stap in het geloof betekenen.

Daarnaast is er op dinsdag 6 februari van 18.30 tot 19.30 uur voor ouders en de communicant samen, een ouder-kind-avond.

### Wilt u uw kind aanmelden?

U kunt uw zoon of dochter aanmelden vóór 15 december via het formulier in de link onderaan deze webpagina:

<https://www.pj23.nl/show/informatie/164>.

Uw vragen kunt u mailen naar [ehc@pj23.nl](mailto:ehc@pj23.nl).



We maken er samen een gezellige voorbereiding en een vreugdevol communiefeest van!

*Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Eerste Heilige Communie  
Lilian Weijman*

## Gezocht voor ons koor: een toetsenist

Wij, zangkoor SABRA uit Schalkwijk (Utr) zijn per direct op zoek naar een toetsenist. Het koor bestaat uit 21 leden, sopranen, alt en tenoren. We hebben zelf een keyboard, een Yamaha Genus.

Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00-22.00 uur in de parochieruimte naast de Schalkwijkse kerk. Verder zingen we één keer per maand een viering in de Schalkwijkse R.K. kerk, maar treden op verzoek ook op in verpleeghuizen/verzorgingshuizen in de omgeving. Ook proberen wij regelmatig een concert(je) te organiseren. Zo hebben wij al tweemaal een Passion opgevoerd.

Lijkt het je leuk om ons te begeleiden, of wil je eerst komen kijken, mail dan naar [info.sabrakoor@gmail.com](mailto:info.sabrakoor@gmail.com), of kijk op facebook



## Algemene oproep: wie, o wie kan Ton Kreeftmeijer helpen?

Voor de inwijding van de nieuwe kapel van de Goede Herder in Tanzania op 28 december 2023, is Ton Kreeftmeijer naarstig op zoek naar: **een altaarbel, een wierookvat met schepje**. Wie zou hem daaraan kunnen helpen?

Wellicht ligt ergens op een (kerk)zolder of in een kast nog een van deze items te verstoffen?

Meer informatie: Ton Kreeftmeijer, T: 06 19567911

Er is ook geld nodig voor een luiklok in de toren van de kapel. U kunt hiervoor u donatie overmaken naar: A.M.C. Kreeftmeijer, banknr: NL04RABO 0329 8562 43

Een setje ampullen kreeg Ton van een familie uit Cothen. Hartelijk dank daarvoor.



## Sint Maarten deelt een pluim uit

De Bedside Singers van Utrecht en omgeving krijgen de 'Pluim van Sint Maarten' toebedeeld. Wat doen Bedside-Singers? Piet Hein van der Ven: "Wij zingen voor mensen in de laatste levensfase en doen dat zittend rond het bed met een groepje van hooguit 4 zangers. We zingen zacht, rustig en met compassie en a capella, dus zonder instrumentale begeleiding. Ons repertoire komt uit allerlei landen en tradities en spreekt een universeel gevoel van geborgenheid aan zoals bij een wiegenliedje. We zijn niet gebonden aan een religieuze stroming.

We komen in hospices, zieken- en verpleeghuizen en een enkele keer bij mensen thuis. We zingen alles uit het hoofd, zodat we optimaal dienstbaar zijn aan het moment.



En al zijn we gekomen voor degene in het bed, ook omstanders als familie en verzorgenden voelen de troostende werking van de muziek en de overgave die dat teweeg kan brengen. Het is een groot voorrecht om in de laatste levensfase van mensen zo dichtbij te mogen komen met iets dat mij zo dierbaar is, vocale muziek."

Met de 'Pluim' wordt door de Sint Martinusparochie uit Utrecht ieder jaar een persoon, een groep of een organisatie in Utrecht geëerd die zich op bijzondere wijze ervoor heeft ingezet om de herinnering aan en beoefening van de naastenliefde van Sint Maarten levend te houden en (waarneembaar) gestalte te geven in woord, beeld, geluid, daad of activiteit op het 'culturele vlak'.

De 'Pluim' (in de vorm van een keramiekplaquette) wordt uitgereikt op zondagmorgen 12 november aan het eind van de eucharistieviering in de Rafaëlkerk in Overvecht. De viering begint om 10.30 uur, de uitreiking vindt dan plaats rond 11.30 uur. Na afloop zal er een korte presentatie zijn van het werk van de Bedside-Singers.

## Gelezen en gehoord



### Nieuw Taizélied

Speciaal voor de synode is er een nieuw Taizélied gecomponeerd op het Adsumus Sancte Spiritus (Wij staan voor U, Heilige Geest). De tekst wordt al eeuwenlang gebruikt tijdens beslissende vergaderingen in de kerk zoals synodes en concilies; zo ook tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Deze traditie wordt nu voortgezet: bij alle voorbereidende ontmoetingen én tijdens de synode in oktober zal het gebeden worden. Het is een gebed gericht aan de Heilige Geest, waarin om hulp en wijsheid wordt gemaakt bij het onderscheiden van Gods wil.



### Gebedsbundel bij de synode

Van 4 tot 29 oktober 2023 zal de synode over synodaliteit in Rome plaatsvinden. Paus Franciscus heeft vanaf het begin van het synodale proces benadrukt dat ons gebed essentieel is voor het slagen ervan. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) wil het gebed voor de synode ondersteunen en heeft daarom een gebedsbundel samengesteld. Gebruik de QR code om via de site van [luisterendopweg.nl](http://luisterendopweg.nl) deze bundel te downloaden



### Houd vast aan hoop; hoop is de bron van creativiteit

*Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden. (Romeinen 4:18)*

*Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. (Hebreeën 6:19)*

*Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan! (Lucas 18:17)*

In de instabiliteit van de wereld van vandaag, worden we verontrust door geweld, lijden en onrecht. De hele schepping zucht, alsof het de pijn van een bevalling ondergaat. De Heilige Geest kreunt ook, maar diezelfde Geest is de steun voor onze hoop (zie Romeinen 8:22,26).  
Wat kunnen we doen?



Laten we ons realiseren dat het evangelie een enorme horizon van hoop opent, ver boven onze verwachtingen.

Deze hoop is geen eenvoudig optimisme dat haar ogen sluit voor de werkelijkheid, maar een anker genesteld in God. Hoop is een bron van creativiteit. Tekenen daarvan zijn te vinden op de meest onverhoopte plekken op aarde.

- Durven we te geloven in de aanwezigheid van de Heilige Geest in onze harten en in de wereld? Kunnen we vertrouwen op deze aanwezigheid, ook al is deze onzichtbaar?
- Moge ons geloof eenvoudig blijven, net als het vertrouwen van kinderen! Dit betekent niet een afzwakking van de inhoud van het geloof, maar een vasthouden aan de kern – Gods liefde voor de mensheid en voor de hele schepping. De Bijbel vertelt hetzelfde, van de puurheid van het prille begin tot aan vele obstakels en zelfs menselijke ontrouw. God houdt nooit op ons lief te hebben: laat dat ervoor zorgen dat we de hoop in ons altijd levend houden!
- Om onszelf en onze naasten hiervan bewust te laten worden, moeten we misschien vaker bij elkaar komen om te bidden. De eenvoudige schoonheid van het gebed, weerspiegelt iets van het mysterie van God en kan leiden tot een persoonlijke ontmoeting met God.

*Naar Broeder Alois (Taizé) in 2017: Samen wegen van hoop bewandelen*

### Licht dat niemand doven kan

Er is hoop die groter dan de dood is,  
er is leven, sterker dan het sterven.

Er is licht dat niemand ooit kan doven,  
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,  
er is blijdschap, dieper dan de tranen.

Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,  
er is trouw die ons niet zal verlaten.

*Naar: Onze schuilplaats is God (847)  
Liedje van Stichting Opwekking*







## Parochiedag Beelden van kleurrijk samen horen



Foto's Annie Miltenburg



**Sint Barbara****Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik**

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, do 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de Pastorie Achterom: ma 13.30-14.30 uur)



## Interview met Piet Hein van der Ven ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus

**Wat was jouw allereerste motivatie?**

PH: In mijn lagere- en middelbareschooltijd kreeg ik pianoles. Ik was heimelijk een beetje verliefd op de juf, voor haar wilde ik wel studeren. Later kwam ik na wat omzwervingen weer bij haar terecht en zij wees mij op het NIKK, het Nederlands instituut voor Katholieke Kerkmuziek dat huist in een deftig pand aan de Plompetorengracht in Utrecht. Ik werd aangenomen en er brak een heerlijke tijd aan. Ik kon zomaar 6 uur per dag orgel en piano studeren! Later kwam daar zang en koordirectie bij.

**Hoe kijk jij naar de keuze voor Nederlands versus Latijn?**

PH: Op het NIKK kregen we liturgie van Bernard Huijbers de man die na het 2e Vaticaans concilie zo bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandstalige kerkmuziek. Zijn lessen waren verwarrend want ze wierpen heilige huisjes omver. Maar ze waren ook inspirerend, want doortrokken van de tijdgeest, waarvan hij de voorman was. En

die tijdgeest dicteerde samenzang versus kunstmuziek, Nederlands versus Latijn. Maar wát voor een Nederlands! Geen devotionele teksten meer als 'Maria te minnen, wat een zalig genot', maar poëzie als 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen' van Huub Oosterhuis. Ik weet niet of ik staande was gebleven in de kerk zonder zijn taal. Daarom vind ik het zo erg dat de bisschoppen juist zijn teksten in de ban hebben gedaan. Als iemand geloofstaal spreekt, dan is het wel Oosterhuis.

**Nederlands versus Latijn?**

PH: Beide uitdrukkingsvormen, zowel Nederlands als Latijn zijn waardevolle bouwstenen voor een levende liturgie. Ze brengen elk hun eigen muziek mee. Kunstmuziek, in onze traditie vaak in het Latijn, voedt de ontvankelijkheid voor het transcendente en is, mits goed uitgevoerd als een zalf voor de ziel. Nederlandstalige kerkmuziek raakt eerder aan het verstand en helpt ons langs die weg het geloofsmysterie te verstaan. Beiden vragen van de zanger om andere vaardigheden. Zing je in koorverband of als cantor de psalm in de woorddienst, dan ben je a.h.w. een zingende lector, je zingt voor uit de bijbel, je bent verkondiger, dat is nogal wat! Even zo goed staat diezelfde zanger verderop in de liturgie een Sanctus en Benedictus van Mozart te zingen, dat vereist een behoorlijk gevorderde techniek! In mijn jubileumviering

op 26 november zullen zowel samenzang als kunstmuziek een plekje krijgen. Overigens vind ik het leuk om te melden dat mijn priesterbroer voor zal gaan in deze viering.

**Teksten van liederen klinken vaak wat archaisch. Zingend kan dat dan weer prima.**

PH: Liturgie is een fijnzinnig samengaan van rituelen, teksten, symbolen en gezangen. Die hoog-kerkelijke liturgie heb ik leren kennen in de Benedictijner Sint Willibrordusabdij bij Doetinchem waar mijn priesterbroer voordat hij wereldheer werd, 22 jaar monnik was. Eens per jaar zocht ik hem een weekje op en, ondergedompeld in het dagelijkse officie, leerde ik de kracht van het gezongen getijdengebed kennen. Het voertuig van de muziek is daarbij een onmisbaar element. Ik merkte dat zingen me ontvankelijk maakte voor teksten die anders maar moeilijk zijn te doorgronden; je kunt wel zeggen: 'Heer ontferm U', maar als je het zingt voltrekt de ontferming zich ter plekke.

**Kun je jouw kunstzinnigheid kwijt in het dirigeren en de liedkeuzes?**

PH: Ik heb een grote mate van vrijheid in de liedkeuze. Daarbij baseer ik mij op de lezingen van de dag en de thematiek die daaruit voortkomt. Dat verlangt enige inleving, van dat rustige proces thuis kan ik genieten. Het vinden van goed haalbaar én artistiek volwaardig repertoire is iedere keer weer een mooie uitdaging! Het vak van kerkmusicus in al haar facetten zie ik als een prachtig ambacht.

**Met het ouder worden, ook van de zangers, blij je trouw mensen verbinden en uitnodigen.**

PH: Mijn inspiratie daarvoor ligt voor het oprapen, de Barbarakerk is zo'n fijne omgeving! Niemand loopt weg voor de krimp, de betrokkenheid blijft groot. Dat geldt zeker ook voor de Barbarazangers. En we zoeken naar samenwerking. Om te beginnen tussen het dames- en herenkoor en het Laudatekoor. Daarnaast zingen we een aantal keren per jaar samen met de Cantorij van de Oude Dorpskerk. Ik moet terugdenken aan Hemelvaart toen we met het oecumenisch projectkoor zongen op een boerderij op Amelisweerd, een happening! Bij uitvaarten zingen we tegenwoordig samen met het koor OMNIA uit Houten. En ook bij BOW-vieringen zoeken we de kerkmuzikale samenwerking op.

**Tot slot: Wil je ons nog iets zeggen of meegeven?**

PH: Als ik op zondagochtend naar Bunnik fiets doe ik wel eens een gedachtenoefening. Ik stel mezelf vragen zoals: "Waar ben ik eigenlijk naar toe op weg? Waarom, en wat drijft me dan voort op het pad van de kerkgang?" Meestal komen er geen antwoorden en hoor ik alleen maar de vogeltjes vrolijk doorfluiten. Maar soms is er een godsbesef. Dan vermoed ik Hem in de schoonheid van de liturgie of in de warmte van de Bunnikse gemeenschap. Huub Oosterhuis noemt dat 'zien, soms even'. Voor mij is dat 'even' al meer dan genoeg om gaande te blijven.

**Dank Piet Hein!**

## Beeldspraak

Hallo lieve mensen, ik ben wat somber gestemd. Dat komt niet alleen door de naderende herfst, die gelukkig nog even door de nazomer wordt tegengehouden. Nee, het gevoel van eenzaamheid grijpt me steeds meer naar de keel. Neem nou het feit dat ik gastvrouw mocht zijn voor de jaarlijkse priesterdag. Dat was een samenkomst van alle priesters van ons bisdom die plechtig de Eucharistie vierden met kardinaal Eijk als voorganger. Ik verheugde mij erop. Het grote koor, Omnia uit Houten, stond ons kleine koor bij met de gezangen. De repetities klonken veelbelovend. Op de dag zelf zag het er ook allemaal indrukwekkend uit. Het priesterkoor stond vol met priesters die in een grote boog waren opgesteld achter het altaar. Op de koorzolder verzamelden zich wel dertig zangers. Het aantal bezoekers in de kerk viel in verhouding dan wel tegen. Wel begrijpelijk, omdat er geen ruchtbaarheid aan deze viering was gegeven. Het geringe aantal kerkgangers stemt mij dus somber en die somberheid wordt versterkt, doordat er ook steeds minder vieringen bij mij in de kerk zijn. Gelukkig zijn er nog wel wat lichtpuntjes in de nabije toekomst, zoals de lichtjesviering met Allerzielen en de jubileumviering van onze dirigent Piet Hein van der Ven. Als ik hoor met hoeveel enthousiasme een mooie mis van Mozart ingestudeerd wordt, dan word ik daar blij van en hoop ik dat we veel mensen mogen verwachten op

26 november. Een ander lichtpuntje is de benoeming van de u allen welbekende Jan Ambaum die met zijn welluidende stem al vaak als lector optreedt. Hij heeft nu een opleiding gevolgd en met succes afgerond, zodat we hem als nieuwe voorganger mogen verwelkomen. Hoopgevend ook zijn de bijeenkomsten die op de donderdagavond opgestart zijn. Dat zal wellicht weer wat nieuwe reuring met zich meebrengen. Toch blijf ik bezoekers missen. De jaarlijkse parochiedag was ook niet bij mij, maar in Schalkwijk. Ach, misschien moet ik verder kijken dan mijn neus lang is; parochiebreed gaat het wellicht prima. Dat heb je niet in de gaten als je vastgemetseld zit op een betonnen sokkel. Dus moet ik blijven vertrouwen in betere tijden. Net als u, en ik wens u dat van harte toe.

Barbara



## Sint Maarten

Kent u het verhaal van Sint Maarten?  
De ridder deelt zijn mantel in tweeën en geeft de helft aan een bedelaar aan de stadspoort.



Sint Maarten geeft niets weg,  
Sint Maarten deelt  
en dat is heel wat anders:  
wat van mij is, is ook van jou.



## Proficiat Hiroko!

3 September vierden we een dubbel jubileum:  
één van 20 en één van 60 jaar...

## Familieberichten

Nelly van Ophem-Lafranca op 16 september, 87 jaar  
Trees Miltenburg-van Wijck op 23 september, 90 jaar



## O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

## Corrie Sturkenboom 15 jaar voorgangster

3 november is het precies 15 jaar geleden dat Corrie Sturkenboom–de Git de eerste keer voorging bij een ouderenviering in Houten. De ouderenvieringen worden georganiseerd door de werkgroep zieken en ouderen. Corrie Sturkenboom verving toen pastoor Gerard Peters. Wat voor één keer was gevraagd, werd voor altijd. Die eerste keer vond ze het best spannend: tot dan toe ging er een priester voor, nu stond zij daar, als pastoraal werkster. En nog wel een dorpsgenoot, zouden de mensen haar in deze rol accepteren?

In de parochie van Houten was ze geen onbekende: ze had in het parochiebestuur gezeten en had meegeholpen bij de voorbereiding van de Eerste Communie. Ze deed dat vanuit haar geloof. Maar ook omdat ze zich al vrij jong was gaan verwonderen over het feit dat alleen mannen (en jongens) het 'werk' deden in de kerk. Waarom stonden vrouwen altijd aan de zijlijn?



## Opleiding pastoraalwerkster

Toen in 1979 er een oproep was om een toerustingscursus voor leken te volgen, schreef ze zich daarom in. Tien jaar later ging ze de parttime opleiding doen voor pastoraalwerker aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Naast de studievakken was er tijd voor diepgaande gesprekken met medestudenten, vaak over de zorg over de toekomst van de kerk. Haar man Toon en haar kinderen steunden haar door haar alle tijd te gunnen voor deze opleiding en later voor haar werk. Daar is ze heel dankbaar voor.

Na haar afstuderen ging zij pastor Adrie Verweij helpen bij het opzetten van het seniorenpastoraat in het decanaat Utrecht. Met pastor Adrie Verweij klikte het uitstekend: hij is voor haar een goede collega en vriend geweest. Bij hun werk was hun motto: "Dat ieder mens er mag zijn in de ogen van God". Een idee, zegt ze, dat haar na aan haar hart ligt. Het werkelijk aandacht hebben voor een ander, het

met een open geest luisteren, dat zou je als 'sacrament van de nabijheid' kunnen zien.

Na tien jaar, toen Corrie 68 was, zijn ze gestopt met dit werk. Kort hierna werd zij gevraagd om voor te gaan bij de ouderenviering. Dit werk vindt ze mooi: vooral het maken van een overweging. Het is een leuke uitdaging om in eenvoudige taal een boodschap over te brengen, zonder moraliserend te zijn. En dan een voorwoordje en korte gebeden schrijven. Als ze dan tijdens de viering bij de kerkgangers knikjes van herkenning of bevestiging ziet, is ze daar blij mee. Zo ontstaat er een ontspannen sfeer, vol aandacht.

De laatste tijd merkte ze dat het maken van een overweging haar meer moeite kost. Het wordt daarom tijd om te stoppen: 3 november zal de laatste keer zijn dat zij voorgaat. We zijn dankbaar dat Corrie dit werk zolang heeft willen doen. Ze hoopt dat er een opvolger wordt gevonden, want ze wil voorlopig mee blijven vieren, maar dan als gewone parochiaan.

## Open Venster digitaal

Wilt u Open Venster en de Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een email met naam en adres naar [houten ledenadministratie@pj23.nl](mailto:houten ledenadministratie@pj23.nl) met als onderwerp "Open Venster en Nieuwsbrief digitaal". U krijgt deze dan alleen digitaal en niet meer als op papier.

## Bisdomblad Op Tocht

Op dit blad, dat 10 keer per jaar verschijnt, kunt u een abonnement nemen o.a. via het secretariaat van onze locatie. Heeft u via ons een abonnement en wilt u dit opzeggen: meer informatie hierover vindt u in de Nieuwsbrief.

## Allerzielen donderdag 2 november

Samen staan we op donderdag 2 november stil bij onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar en tegelijk bij alle overledenen van daarvoor. Het is een heel lange en mooie traditie in onze kerk dat we op deze dag en avond met velen - jong en oud - eer brengen aan onze doden met gebeden, woorden, symbolen en liederen.

Donderdag 2 november 2023 zal op een speciale wijze worden ingevuld.

Van 14.30 - 17.00 uur is het kerkhof open en heeft u gelegenheid het graf, gedenkteken of de urn te bezoeken en desgewenst te laten zegenen.

Er zal gepaste achtergrondmuziek klinken.

Om 19.00 uur is er een eucharistieviering in de kerk voorgedaan door pastoor Hogenelst en muzikaal begeleid door koor Omnia. U bent allen van harte welkom.

Mensen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren krijgen voor deze viering een persoonlijke uitnodiging.

Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof en heeft u andermaal gelegenheid het graf, de gedenksteen of de urn te laten zegenen. Leden van Kunst na Arbeid spelen koraalmuziek.

Na de plechtigheid op het kerkhof bent u welkom in rouwcentrum 'De Vlier' om er met een kopje koffie of thee voor elkaar te zijn. We hopen dat Allerzielen 2023 een waardevolle dag of avond zal zijn waarin u zich gesterkt voelt en bemoediging vindt.

*Werkgroep Allerzielenviering*



## Kidskerkvieringen

Op de zondagen 22 oktober en 26 november aanstaande is er om 9.30 uur weer een kidsviering in de kerk aan de Loerikseweg.

Het thema op 22 oktober is 'Het verloren schaap' en het thema op 26 november is 'Samen delen'.

Alle kinderen zijn welkom met hun ouders, oma's en opa's en broertjes en zusjes.

Het kinderkoor ZingZang verzorgt de muzikale invulling.

*Werkgroep kidsviering*

## Houtenaren helpen Houtenaren

De feestdagen van december komen er weer aan. De werkgroep Kerk en Minima geeft ook dit jaar een Feestdagenpakket aan zo'n 250 mensen in Houten die een extra ondersteuning heel goed kunnen gebruiken. Dit pakket wordt altijd zeer gewaardeerd.

Net als vorige jaren proberen wij een mooi en gul pakket samen te stellen. Daarvoor vragen wij uw praktische hulp en als het kan een financiële bijdrage.

Dit jaar houden wij weer een inzamelactie bij een aantal supermarkten in Houten. Welke supermarkten dat zijn kunt u binnenkort lezen in 't Groentje. U kunt bij die supermarkten enkele door ons geselecteerde producten aanschaffen en doneren. De inzamelactie wordt gehouden op **zaterdag 25 november**.

Wilt u ons helpen bij deze supermarktactie? Of op een andere manier? Meld u dan aan bij de werkgroep door een

## Kerstconcert

Drie parochiekoren zullen op zondag 17 december 2023 in de Rooms Katholieke kerk in Houten een prachtig en vrolijk Kerstconcert verzorgen met als titel 'Hoop op Vrede'.

Het St. Caeciliakoor, koor Cantilene uit Houten en het Sabra zangkoor uit Schalkwijk zijn bezig om het Kerstconcert voor te bereiden.

De koren staan onder leiding van Pieter Koning en Frank van Gaal en worden begeleid door Loes Egbers op orgel, Marijke van der Ouderaa op piano en Tanja van der Zant op dwarsfluit.

Er klinken liederen uit het eigen repertoire van de koren en er zal ook samenzang zijn.

Datum en tijd: zondag 17 december 2023, om 14.30 uur; de kerk is open vanaf 14.15 uur.

Verkoop toegangsbewijs (€ 2,00):

- na de viering op zondag 10 december;

- op het parochiesecretariaat van 11 t/m 15 december van 9.00-12.30 uur.

Er zijn vier rolstoelplekken beschikbaar; uitsluitend te reserveren via telefoonnummer 06-54686729.

*De Kerstconcertcommissie,*

*namens de koren:*

*Koor Cantilene,*

*St. Caeciliakoor,*

*Sabra zangkoor*

mailtje te sturen naar kerkenminimahouten@gmail.com. Een financiële bijdrage ontvangen wij ook heel graag. Een belangrijk onderdeel van het pakket is namelijk een bij een supermarkt te besteden cadeaukaart. Op die manier weten we zeker dat het pakket voor iedereen nuttige producten oplevert. Hoe meer giften wij ontvangen, hoe meer tegoed wij op de kaart kunnen zetten. Vanzelfsprekend is elk bedrag, klein en groot, meer dan welkom!

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL 91 INGB 0656 4086 34 t.n.v. onze penningmeester E.M. Smit onder vermelding van "Feestdagenpakket".

Hartelijk bedankt!! Voor contact of vragen zijn we bereikbaar via kerkenminimahouten@gmail.com

*Namens de werkgroep,  
Evelien Smit*



## Benefietconcert voor Oekraïne

De migrantenwerkgroep van de Katholieke Kerk in Houten organiseert op 25 november een benefietconcert van twee koren die Oekraïense liederen zullen zingen. Het Lysenko koor met leden uit Tull en 't Waal en omstreken en het ensemble Chervoni Korali uit Den Haag en omgeving zullen optreden. Beide koren zingen een repertoire van Oekraïense liturgische en folkloristische liederen. Ze willen ook de Oekraïense (zang-)cultuur promoten.

**Goede Doelen** De opbrengsten van het concert zullen ten goede komen aan Vataha en aan Go beregyni z Irpenya. De laatste is een zeer veelzijdige stichting, een soort sociale club voor vluchtelingen voor de oorlog in de stad Irpin, dichtbij Kyiv, maar ook voor de inwoners van Irpin. Ze maken voor de Oekraïense verdedigers dingen als warme sokken,



Het **Lysenko Koor** startte in 1996 als projectkoor om een benefietconcert te organiseren voor de Lysenko Family Foundation, dat jonge uitvoerende kunstenaars ondersteunt die de Oekraïense cultuur uitdragen. Het werd opgericht door de Oekraïense dirigent Dr. M. Antonowycz en de Nederlandse dirigent Paul Hakkenes. Na dit concert bleef het koor bestaan. Het koor staat nu onder leiding van de Oekraïense dirigent Vitaliy Shcherbyna die zelf met zijn gezin heeft moeten vluchten. De leden van het koor komen zelf niet uit Oekraïne.

## Vrouwendag 28 oktober

### Aanmelding gestart.

Wellicht heb je in jullie kerkblad of in het Groentje gelezen over de vrouwendag in Houten. De werkgroep Precious Women organiseert op 28 oktober een dag voor vrouwen van alle leeftijden met als thema 'Kom en proef'.

Je kunt je nu aanmelden!

Stuur een mail naar [aanmeldenpwh@gmail.com](mailto:aanmeldenpwh@gmail.com). De kosten voor deze inspirerende, verdiepende én ontspannende dag bedragen €25,00. Dit is inclusief koffie/thee gedurende de dag, een lunch en deelname aan de workshops. Deze dag vindt plaats in de Opstandingskerk in Houten en begint om 9:30 uur met inloop en duurt tot 15.30 uur.

De dag is opgezet voor christenvrouwen, maar ook geschikt om iemand mee te nemen. Er zijn veel verschillende workshops waaraan je kunt deelnemen. Meer informatie vind je Facebook ons op Facebook en/of Instagram: [preciouswomenhouten](https://www.facebook.com/preciouswomenhouten). Je kunt ook informatie krijgen via [preciouswomenhouten@gmail.com](mailto:preciouswomenhouten@gmail.com).

camouflagenetten, lampen, en hebben een hulpgroep /ondersteuningsgroep voor mensen die posttraumatische problemen hebben. Ook organiseren ze charitatieve veilingen ten behoeve van de soldaten en hun gezinnen. Vataha is een platform voor Oekraïense kunst en cultuur in Nederland. Het is in november 2022 opgestart, stichting Vataha initieert en ondersteunt projecten om Oekraïense kunst en cultuur in Nederland te verspreiden. Zij organiseren ook regelmatig acties om mensen in Oekraïne te steunen.

*John van Amerongen namens de Migrantenwerkgroep*

Datum: zaterdag 25 november, aanvang 19.30 uur, de kerk is een kwartier voor tijd open. Plaats: RK kerk OLV ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten



**Chervoni Korali** betekent in het Nederlands 'rood koraal' - traditionele sieraden uit Oekraïne. Het ensemble bestaat uit zangers die wonen en werken in Den Haag en omstreken. Chervoni Korali neemt graag deel aan kunstprojecten, festivals, culturele evenementen, en nog meer. Vocaal ensemble Chervoni Korali staat onder leiding van dirigente Nataliya Malhanova.

## Laatste dinsdagavondviering

Elke eerste dinsdagavond van de maand is er tot nu toe om 19.00 uur een eucharistieviering in de dagkapel in Houten. De taken in onze kerk worden opnieuw verdeeld en omdat ook de belangstelling voor deze viering terugloopt heeft het pastoraal team besloten om met ingang van de maand november te stoppen met deze vieringen.

Dinsdag 3 oktober zal de laatste keer zijn.

*Locatieraad Houten*

## Migrantenviering 5 november

De eucharistieviering op zondag 5 november a.s. is een migrantenviering. De mis zal in het teken staan van het slavernijverleden van Nederland. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij door Nederland werd afgeschaft. De mis wordt muzikaal ondersteund door het koor Diversity uit Utrecht.

Na de viering kunt u in de dagkapel koffie en thee drinken met lekkere hapjes en elkaar ontmoeten.

Maddy Lie-a-lien zal een presentatie houden getiteld: "slavernijverleden in het heden". Zij zal vertellen over haar ervaringen. Haar doel is om mensen kennis te laten nemen van de geschiedenis en de gevoelens die ten gevolge daarvan nog steeds leven, niet om mensen op te zadelen met een schuldgevoel.

*Migrantenwerkgroep*

## Gezocht: vrijwilligers

Onze actieve geloofsgemeenschap in Houten wil, nog meer dan in het verleden, er zijn voor ontmoeting en ondersteuning van onze medemens in Houten en omgeving.

Zo maken meer dan 40 werkgroepen en koren, catechese en verdiepingsgroepen, onze vaste en vrijwillige medewerkers en nog meer mensen gebruik van pastorie en kerk, zowel overdag als in de avond.

Om alles goed te kunnen organiseren zijn er veel vrijwilligers nodig. Wilt u een van hen worden?

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers:

- die met andere mensen willen samenwerken.
- die andere mensen willen ontmoeten.

- die een steentje willen bijdragen aan de verbinding in onze lokale gemeenschap.
- die misschien geen 'kerkgangers' meer zijn, maar het belang van een hechte lokale gemeenschap inzien.

### Werkzaamheden

Wij kunnen mensen gebruiken voor allerlei taken. Te denken valt aan catering, schoonmaak, rondbrengen Nieuwsbrief/Open Venster, bezoek brengen aan zieken en ouderen, lid zijn van verschillende werkgroepen enz. Wil je een indruk krijgen van alle activiteiten, kijk dan op onze website in het activiteitenboekje 2023-2024.

**Interesse?** Voor verdere informatie kunt u een email sturen aan [houten.vrijwilligers@pj23.nl](mailto:houten.vrijwilligers@pj23.nl).

## Informatieavond voor Houtense parochianen, 20 november

Maandag 20 november aanstaande is er een informatieavond voor alle Houtense parochianen.

Wij praten u dan bij over de ontwikkelingen rondom de verbouwing van de pastorie en bijbehorende gebouwen, over de financiën van onze locatie en over het beleidsplan waar wij als locatieraad op dit moment mee bezig zijn. U krijgt alle gelegenheid om uw mening te geven en mogelijke vragen te stellen.

De avond start om 20.00 uur in restaurant De Engel aan de Burgemeester Wallerweg en zal omstreeks 22.00 uur worden beëindigd.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. Zet deze datum nu in uw agenda.

U bent van harte welkom!

Gaarne wel even uw komst melden op [houten@pj23.nl](mailto:houten@pj23.nl) bellen mag ook, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur bij ons secretariaat, telefoon 030-6371284.

*Namens de locatieraad,  
Eugène van Zijl, voorzitter*

## Jubileum Pieter Koning

Op startzondag werd het 25-jarig jubileum van Pieter Koning, de dirigent van de koren St Caecilia, Cantilene en Omnia gevierd. Tijdens de viering werd hij verrast door zijn dochter Fama en vrouw Merel met een eigen compositie van Fama, voor hem gecomponeerd: een Zee van Liefde.

Later werd hij door Joop Verduijn namens de koren toegesproken tijdens de feestelijke receptie in de tuin van de pastorie.

*(foto's Charles Verwimp)*



## Familieberichten

### Dopeling:

13-08-2023 Soof van Berkel

### Onlangs overleden:

24-08-2023 Annet Nederend-Schols

## Vieringenrooster 12 oktober t/m 6 november 2023

14 okt. - 15 okt.		28e zondag d/h jaar
Houten	za 19:00	Meditatieve viering met werkgroep
Wijk bij Duurstede	za 19:00	Mariaviering met diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 11:00	<b>pastor O. Swijnenberg m.m.v. Schola Cantorum Houten</b>
't Goy	zo 09:30	werkgroep
Bunnik	zo 09:30	diaken V. van der Helm
Odiijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm
21 okt. - 22 okt.		29e zondag d/h jaar
Houten	za 19:00	Mariaviering met werkgroep m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Schalkwijk	za 19:00	<b>pastor O. Swijnenberg m.m.v. Zangkoor Sabra</b>
Houten	zo 09:30	Kidskerk met werkgroep m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
	zo 11:00	<b>pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene</b>
Bunnik	zo 09:30	<b>pastoor F. Hogenelst</b>
Odiijk	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen	zo 11:00	<b>Kardinaal Eijk</b>
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
28 okt. - 29 okt.		30e zondag d/h jaar
Wijk bij Duurstede	za 19:00	<b>pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koor Face to Face</b>
Houten	zo 11:00	<b>pastor M. Los m.m.v. Cantores</b>
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odiijk	zo 11:00	<b>pastor O. Swijnenberg m.m.v. Multiple Voice</b>
Werkhoven	zo 09:30	pw. L. Weijman m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman
01 nov.		Allerheiligen
Houten	wo 19:00	<b>pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor Houten</b>
Odiijk	wo 10:00	werkgroep
02 nov.		Allerzielen
Houten	do 19:00	<b>pastoor F. Hogenelst m.m.v. Omnia</b>
Schalkwijk	do 19:00	diaken H. Schoot m.m.v. Zangkoor Sabra
't Goy	do 19:00	<b>pastor O. Swijnenberg</b>
Bunnik	do 19:00	pw. L. Weijman
Odiijk	do 19:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	do 19:00	werkgroep
Cothen	do 19:00	werkgroep
Wijk bij Duurstede	do 19:00	werkgroep
05 nov.		31e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	<b>pastoor F. Hogenelst m.m.v. Migrantenkoor</b>
Schalkwijk	zo 09:30	diaken H. Schoot m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Bunnik	zo 10:00	werkgroep
Odiijk	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	<b>pastoor F. Hogenelst m.m.v. Organist Bas Jongeling</b>
Cothen	zo 11:00	<b>pastor M. Los</b>
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koor Face to Face

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen  
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl).



## Vieringenrooster 11 november t/m 10 december 2023

11 nov. - 12 nov.		32e zondag d/h jaar
Houten	za 17:00	St. Maartenactiviteit met werkgroep m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
	za 19:00	Meditatieve viering met werkgroep
Bunnik	za 18:00	St. Maartenviering met werkgroep
Werkhoven	za 18:30	pastoor F. Hogenelst
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoор Houten
't Goy	zo 09:30	pw. L. Weijman
Bunnik	zo 09:30	BOW pastor M. Los
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	St Maartenviering met werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
18 nov. - 19 nov.		33e zondag d/h jaar
Houten	za 19:00	werkgroep m.m.v. Cantilene
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoор Houten
Schalkwijk	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gemengd Gregoriuskoор
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odiijk	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	diaken V. van der Helm
Cothen	zo 11:00	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
25 nov. - 26 nov.		Christus Koning
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pw. L. Weijman m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 09:30	Kidskerk met werkgroep m.m.v. Kinderkoор Zing-Zang
	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoор Houten
Bunnik	zo 09:30	pastor P. van der Ven
Odiijk	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep
Cothen	zo 11:00	werkgroep
02 dec. - 03 dec.		1e Advent
Houten	za 19:00	Vespers met diaken V. van der Helm m.m.v. Schola Cantorum Houten
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoор Houten
Schalkwijk	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gemengd Gregoriuskoор
Bunnik	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk
Odiijk	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep
Cothen	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koor Face to Face
09 dec. - 10 dec.		2e Advent
Houten	za 19:00	Meditatieve viering met werkgroep
Wijk bij Duurstede	za 19:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantilene
Schalkwijk	zo 09:30	diaken H. Schoot
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odiijk	zo 11:00	diaken H. Schoot m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	pw. L. Weijman
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl).

## *Advent*

*De donkere tijd van het jaar,  
veelal de tijd van overdenkingen  
of althans het zoeken ernaar.*

*Met veel of weinig bedenkingen.  
Iedere week het ontsteken  
van een nieuw licht.*

*Met alle bezinning en verlossing  
op het Kerstfeest gericht.*



## Adventsactie 2023

### Alle kinderen mogen kind zijn

Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt de bisschoppelijke adventsactie verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. Dit jaar staan kindarbeiders centraal. Onze parochie ondersteunt het project: jonge mijnwerkers naar school in Congo

### Wat is er aan de hand?

Zuid-Kivu is een mijnbouwprovincie in Congo. In het gebied woeden al twintig jaar gewapende conflicten, waardoor de bevolking in grote armoede leeft en ondervoed is. Om het gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste kinderen niet naar school, maar werken in de mijnen. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

### Wat willen we bereiken?

Adventsactie steunt het project van Olame in de provincie Zuid-Kivu.

Dit project is opgezet om kinderen te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. We willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Het is belangrijk dat organisaties in de lokale gemeenschap zich beter bewust worden van de situatie, zodat zij zich krachtiger inzetten voor het afschaffen van kinderarbeid. Zij moeten bij de overheid durven opkomen voor de belangen van de kinderen.

### Hoe gaan we dat doen?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten, krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik.

De collectes in onze adventsvieringen zijn dit jaar bestemd voor de bisschoppelijke Adventsactie in Congo. Voor informatie over eventuele activiteiten rond dit thema, zie de pagina's van uw geloofsgemeenschap

*Namens profielberaad diaconie, Lilian Weijman*



## Martine Vonklezing: graag aanmelden

In de vorige Open Venster stond een uitnodiging voor deze lezing, op pagina 8. Deze lezing is op zaterdag 11 november in de Opstandingskerk, het Kant 2 in Houten. Helaas stond daar niet het verzoek bij om u, als u deel wilt nemen, aan te melden. Dit kan via [groenekerkenhouten@gmail.com](mailto:groenekerkenhouten@gmail.com) tot uiterlijk 8 november.



**Heilige Petrus en Paulus****Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen**

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

**Allerzielenviering****donderdag 2 november 2023**

Ook dit jaar zal er weer een Allerzielenviering in onze kerk zijn. Deze begint om 19.00 uur en zal voorgegaan worden door Yvonne Janssen en Rian van Kleef. De viering zal sfeervol worden opgeluisterd door het gemengde koor.

Deze avond worden ook de graven gezegend op onze oude begraafplaats. Dit zal omstreeks 18.15 uur zijn. Na afloop van de viering in de kerk zal er ook dit jaar weer een korte sfeervolle ceremonie op begraafplaats 'Het Groenewoud' zijn. Ook hier bestaat de mogelijkheid om het graf van uw dierbare te laten zegenen.

Uitvaartonderneming Smorenborg zorgt voor graflichten en een kopje koffie of thee achteraf. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze verwarmende avond waarin we onze overledenen willen gedenken.

*Rian van Kleef***Weggeefkastje**

In het voorportaal van de kerk staat een weggeefkast. In de kast liggen diverse houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten. Deze kast is bedoeld voor iedereen, die het financieel moeilijk heeft en daardoor niet of nauwelijks in de dagelijkse behoeften kan voorzien.

**Neem gerust wat je nodig hebt!**

En voor een ieder, die iets kan missen (denk aan de vele 1+1 aanbiedingen van supermarkt en drogisterij) heel fijn, dat u uw steentje wilt bij dragen.

**Geef wat je kan!**

Het voorportaal is iedere dag open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met *Rian van Kleef*  
telefoonnummer 06-43267201.

**Actie Kerkbalans**

Gelukkig is er ook goed nieuws...

Voor de actie kerkbalans is er in januari door u het prachtige bedrag van € 26.788,- toegezegd.

Dit bedrag wordt meestal nog hoger omdat parochianen iets meer geven dan zij hadden toegezegd.

Op dit moment is er ontvangen een bedrag van € 24.403,-, heel mooi dus. Maar helaas zijn er nog wat mensen die wel hebben toegezegd, maar nog niet hebben betaald. Uiteraard heeft u daar tot aan december de tijd voor.

Uw bijdrage zorgt er voor dat wij ook dit jaar weer samen kerk kunnen vieren in onze geloofsgemeenschap.

Met uw steun stellen wij gebouwen open voor het samenzijn in vieringen of een persoonlijk moment van bezinning. Wij dragen bij aan een pastoraal team ter ondersteuning van de mensen op hun levenspad met een duwtje in de rug en een luisterend oor.

Als herinnering hier nog even onze bankgegevens:

NL73RABO0312302657 tnv GG Cothen. (GG betekent: Geloofs Gemeenschap)

Graag uw naam en adres vermelden.

Alvast onze hartelijke dank! Namens de actie kerkbalans,  
*Hennie van Rossum (tel.562396).*

**Muur van Verbondenheid**

Om de muur van verbondenheid weer te gaan gebruiken, vragen wij jullie een briefje te plaatsen in de muur van verbondenheid. Deze muur staat aan de Dorpsstraat/hoek Brink. Hierin kunnen jullie voorbeden vragen. Voor de nood van de wereld, uit dankbaarheid of zorgen te delen. Deze voorbeden worden om en om gebruikt of in de Rooms Katholieke of in Protestantse kerk. De eerste keer in de oecumenische viering op 24 september in de Protestantse kerk. Zo geven we uiting aan onze verbondenheid.  
*De kerken van Cothen.*

**Voor in de agenda:**

Zaterdag 16 december lichtjeswandeling in Cothen.  
Nadere informatie volgt.

**Familieberichten:**

Op 5 september 2023 is Alida (Lidy) van Schaik-van Reuler overleden in de leeftijd van 68 jaar.



**O.L.V. ten Hemelopneming**  
 Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy  
 Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl  
 Pastoraat: 030-6011239

# Sint Maarten

**Zaterdagavond 11 november**  
 18.30 uur in de kerk, daarna in optocht naar de Eng  
**Breng je lampion mee!**

**Vrijdagavond 24 november**  
**FILMAVOND**  
**19.00 uur, in de kerk**

## !! LET OP !!

Om verschillende redenen zullen de vieringen in 't Goy de komende tijd niet altijd om-de-week zijn. Kijk dus steeds goed in het vieringenrooster op de middenpagina of op de site van PJ23. Misschien een mooie gelegenheid om ook eens te kijken wat er in andere locaties gebeurt?



## Agenda

### Iedere dinsdag in oktober:

Rozenkransgebed om 19.00 uur

### Donderdag 2 november:

Allerzielenviering om 19.00 uur onder leiding van pastor O. Swijnenberg. Na afloop van de viering zullen de graven gezegend worden

### Zaterdag 11 november: Viering

Sint Maarten, zie hierboven

### Vrijdag 24 november: Filmavond,

zie hierboven

### Sluitingsdatum kopij volgend

nummer: zie pagina 31

## Familieberichten

### Overleden

28 augustus 2023: Anna Wilhelmina Frederika Maria (Annet) Nederend-Schols. Zij werd geboren op 12 februari 1960 en woonde op Wickenburgseweg 23

25 september 2023: Antonia Johanna Maria (Toos) Verweij-van Galen. Zij werd geboren op 25 mei 1930 en woonde in verpleeghuis Bovenwegen



## Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com of 06-20254187.

Locatieraad: locatieraad@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

## Lichtjesbijeenkoms op de Algemene Begraafplaats

Op Allerzielen, donderdag 2 november om 18.15 uur, worden de overledenen herdacht op de Algemene Begraafplaats in Odijk. Dit is een gelegenheid om stil te staan bij de overledenen op een manier die aansluit bij de samenleving van nu.

De lichtjesbijeenkoms is voor iedereen die geïnteresseerd is. Nabestaanden zijn dan in de gelegenheid, om samen met andere dorpsgenoten, even stil te staan bij hun overledene(n). Het maakt niet uit waar de overledenen begraven of gecremeerd zijn.

Op de begraafplaats staat namelijk ook een monument met de tekst: 'Gedenken we onze dierbaren die elders rusten.'

De lichtjesbijeenkoms start om 18.15 uur onder klokgelui. Vanaf 18.00 uur worden ter plekke brandende lichtjes uitgereikt (beperkte parkeerruimte). Aansluitend is om 19.00 uur de Allerzielenviering in de H. Nicolaaskerk met als voorganger diaken Vincent van der Helm m.m.v. het koor Vox Odicensis.



## Ontmoeting met dorpsgenoten

De volgende Ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal zijn op zondag 12 november van 14.30 tot 17.00 uur in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk.

Dan zal de heer Vester Reijnders, voorzitter van De Schans, vertellen over het doel van De Schans onder het motto: thuis blijven wonen én gezellig op stap gaan; van levensbelang. Verder is er tijd voor gezellig bijpraten en samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in het hiervoor bestemde spaarvarken geven.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

*De volgende middag is gepland op zondag 10 december. Dan zal Andrea Liebrands de ontmoeting een muzikale tint geven.*

## Eten met dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op maandag 23 oktober in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten?

Voor € 7,00 krijgt u een driegangenmaaltijd. De maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.

U kunt zich aanmelden op woensdag 18 oktober tussen 17.00 en 18.00 uur via tel.nr. 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

*De volgende keer is gepland op maandag 27 november. Aanmelden kan dan op woensdag 22 november.*



## Liturgisch bloemstukken

Zaterdag 23 september kwam er een aantal vrouwen naar het Zaalte om onder leiding van Ineke van der Linden aan de slag te gaan een liturgisch bloemstuk te maken, met als thema 'Oogsten'.

Tijdens de koffie las Ineke een gedicht voor; daarna ging iedereen aan de slag met de mooie takken met besjes en ander mooi materiaal dat voor ons klaar stond. Je kunt veel van deze materialen ook in je eigen tuin vinden en er een mooi herfststuk van maken.

Kortom, wij hebben 2 keer genoten. Eerst tijdens de gezellige middag met elkaar. En als 2de: het mooie herfststuk dat door iedereen gemaakt is en waar we thuis verder van kunnen genieten.

*Elly Bom*

## Het koor Multiple Voice heeft een nieuwe dirigent

Sinds kort ben ik de nieuwe dirigent en pianist van Multiple Voice.

Ik stel me daarom graag even aan u voor.

Als Eindhovens jongetje van vijftien jaar ben ik mijn publieke muzikale optredens begonnen als organist in onze parochiekerk en pianist van een plaatselijk jongerenkoor. Dit heeft mij ertoe aangezet om naast mijn studies natuurkunde en geneeskunde (in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht) tevens piano, kerkorgel en zang te studeren aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.

Ik ben daarna bij toeval terecht gekomen in de wereld van het theater en heb me vanaf dat moment vooral ontwikkeld als theatermusicus en vocal coach.

Ik heb destijds als dirigent veel landelijke tournees gedaan met grote muziektheatervoorstellingen. Ik was geruime tijd vaste dirigent van Het Nederlands Zangtheater en heb naar aanleiding daarvan ook een eigen muziektheatergroep (Het Goois Zangtheater) opgericht in Hilversum, waar ik inmiddels ruim dertig jaar woon. Daarnaast heb ik als dirigent en regisseur meegewerkt aan zeer uiteenlopende muziektheaterproducties en soms ook als acteur, zanger en danser. Zo was ik artistiek leider bij de Nederlandse première van de musical Assassins op De Parade in Amsterdam, en bij een openluchtvoorstelling van Die Dreigroschenoper op de vijver van het Hilversumse raadhuis. De laatste vijftien jaren heb ik mij vooral toegelegd op het dirigeren van bestaande koren in de regio's Noord-Holland en Utrecht. Momenteel ben ik, naast mijn werk voor Multiple Voice, werkzaam als dirigent van o.a. popkoor De Meeste Stemmen (Heemskerk), mannenkoor Cantatori del Duomo (Utrecht) en het kerkkoor van Ons' Lieve Heer op Solder (Amsterdam). Daarnaast ben ik enkele jaren geleden geheel onverwacht een nieuw pad ingeslagen als natuurkundedocent aan het Christelijk Lyceum Zeist.



Ik kijk er bijzonder naar uit om met Multiple Voice bij te kunnen dragen aan de zondagsdiensten in de H. Nicolaaskerk en deze te mogen omlijsten met mijn pianospel.

*Hans van Breugel*

## Cadeau van Rotary Club Bunnik

Dinsdag 26 september was de officiële onthulling en in gebruikname van de mozaïekbank, ook wel social sofa genoemd.

De bank staat in Odijk vlak voor de katholieke kerk en is een cadeau van Rotary Club Bunnik ter gelegenheid van hun 50-jarige jubileum.

De bank heeft als thema 'Verbinding' en is ontworpen door kunstenaar Marné van Veenendaal van Mozaïekmonumenten en de leerlingen van basisschool De Vonk, de Anne Frank school en de Barbaraschool. De Rotary Club Bunnik hoopt dat de bank een plek wordt waar mensen elkaar zullen ontmoeten.



## Kidskerk

Kidskerk is een initiatief voor kinderen van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

### Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

### Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

### Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt!  
En je hoeft je niet op te geven hoor!

De volgende 'Kidskerk-bijeenkomsten' zijn gepland:

**5 november** en 24 december (gezinskerstviering om 18.30 uur in Odijk).

Tot dan! Werkgroep Kidskerk



## Familieberichten

### Overleden:

05 september 2023: Jos Aben, 89 jaar.

10 september 2023: Hein Dorresteyn, 82 jaar.

23 september 2023: Trees Miltenburg van Wijck, 90 jaar.

23 september 2023: Henny van Ommeren, 90 jaar.



## Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

## Tentoonstelling 'KleurRijk in de Kerk', nog steeds te bewonderen!



Bij het schrijven van dit stukje zijn we nog druk doende om de tentoonstelling in te richten. Maar wat fijn toch dat mensen in Schalkwijk, maar ook in de omliggende dorpen, kleding en andere kerkelijke herinneringen aan ons wilden uitlenen. Hierdoor is het, nu al, een prachtige en geslaagde tentoonstelling!

De tentoonstelling is ingericht naar de verschillende sacramenten: Doop, Eerste Heilige Communie/Vormsel, Huwelijk, Biecht, Priesterwijding en Ziekenzalving.



Doopjurken, trouwjurken, priestergewaden, kopjes/schotels, oorkondes... Te veel om op te noemen, maar u kunt het bewonderen in de H. Michaëlkerk. Topstukken van meer dan 100 jaar oud, maar ook de trouwjurk van het meest recente huwelijk in onze kerk.

Nieuwsgierig? Kom dan snel (nog) een keer kijken.

De tentoonstelling zal gedurende de maand oktober iedere zondagmiddag open zijn van 13.00 uur – 16.00 uur.



Op zondag 29 oktober vindt ook, tussen 14.00 uur – 15.00 uur, de laatste mini presentatie plaats. Deze staat in het teken van de prachtige gebrandschilderde ramen in de H. Michaëlkerk.

Wij ontmoeten u graag!

foto's: Annie Miltenburg



## Kerkschatten, het verhaal achter.....St. Bonifatius

Geboren als Winfried in het oude Engeland rond het jaar 672 trotseerde hij de verwachtingen van zijn adellijke familie om een religieus pad te bewandelen. Hij leidde een leven van avontuur en toewijding onder de naam Bonifatius die hij van de toenmalige paus Gregorius II kreeg en wat 'weldoener' betekent.

Aan de west- en noordkust van wat nu Nederland is, woonde het volk dat de Friezen werd genoemd. Een deel van de Friezen hing nog het Germaanse geloof aan en Bonifatius wilde dit volk begeleiden naar het christendom. De eerste poging, in het jaar 716, mislukte. Van de paus kreeg hij vervolgens de opdracht om zich te richten op de Germanen en de Franken die ten oosten van de Rijn woonden. Met vastberadenheid doordrong hij mensen van het geloof en hij was succesvol!

Bonifatius toonde een daadkrachtige aanpak want Germaanse symbolen, zoals een eik die gewijd was aan de oorlogsgod Thor, hakte hij om. Deze aanpak leek te getuigen van goddelijke bescherming, want de voorspelde wraak van Thor bleef uit en velen bekeerden zich.

Toen Bonifatius de respectabele leeftijd van ongeveer 80 jaar had bereikt, besloot hij nogmaals een moedige poging te ondernemen om de Friezen te bekeren. Helaas eindigde ook deze inspanning in een tragisch falen, waarbij hij en zijn vijftig volgers het leven lieten. Was het een misdrijf in naam van geloof of was het een profane roofmoord? Is het mogelijk dat Bonifatius bewust het martelaarschap nastreefde en om die reden op gevorderde leeftijd opnieuw naar de Friezen trok? Het zijn intrigerende vragen waarop we nooit antwoord zullen krijgen...

Op de preekstoel staan vier levendige taferele uit het leven van Bonifatius afgebeeld: we zien de paus die de moedige Bonifatius de opdracht geeft om als missionaris naar de Germanen te gaan, zijn plechtige wijding tot bisschop, de symbolische omhakking van Thors eik en tenslotte het moment van de moord op een van zijn trouwe metgezellen. Deze prachtige preekstoel is vervaardigd in het atelier van beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919). Hij werd in Duitsland in een protestants gezin geboren, maar bekeerde zich op 18-jarige leeftijd tot het katholicisme. Onder leiding van hem zijn vele kerken in Duitsland en later in Nederland verrijkt met mooie neogotische interieurs.  
*Co Baas en Conny Middelweerd*



Foto: Annie Miltenburg

Bronnen:

<https://volzin.nl/bonifatius-als-spiegel-voor-de-moderne-tijd/>; <https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/bonifatius>  
P. Heijmink – Liesert (1995) De kathedraal van Het Sticht

## Oktober

Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.



## Allerzielen

In onze kerk wordt de Allerzielenviering gehouden op donderdagavond 2 november om 19.00 uur. De families van wie in het afgelopen jaar een dierbare is overleden, krijgen een uitnodiging voor deze viering, daarnaast is natuurlijk iedereen van harte welkom.



## O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: [werkhoven@pj23.nl](mailto:werkhoven@pj23.nl).

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

## Allerzielenviering

De Allerzielenviering is een prachtige traditie waarin we warmte en troost zoeken bij elkaar als we onze dierbare overledenen gedenken, in het bijzonder diegenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

De viering op donderdag 2 november begint om 19.00 uur en zal ook dit jaar verzorgd worden door de werkgroep Allerzielen en Capella Taizé. De viering is eveneens te beluisteren op [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl). Na de viering brengen we in een stille tocht de lichtjes naar de graven. Bij de begraafplaats zal het saxofoonkwartet van Constantia muziek ten gehore brengen.

De nabestaanden van de dit jaar overleden parochianen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Nadere informatie vindt u in de nieuwsbrief van 22 oktober.

*De werkgroep Allerzielen, Annie de Gier en Gerda Willemsse*



## Wijsheden

Hoop is gewoonlijk een slechte gids (maar wel een voortreffelijk reisgenoot).

Wat voor jou bestemd is zal uiteindelijk op je pad komen.

*Naar Lord Halifax en meditation moments.*



Hoop en verwachting zijn eigenlijk twee tegenpolen. Hoop is een blijde kriebel in je buik. Ja hoor, die kriebels kennen wij ook! Nu hoop ik niet dat u ons fysiek gaat ontleden, want dan verwacht ik wel dat u behoorlijk teleurgesteld raakt.

Hoop is dat kleine lichtje dat blijft branden in je hart in de hoop dat... Verwachting maakt dat je teleurgesteld kunt raken, daarom staan wij hier altijd heel hoopvol, wachtend op wat komen gaat. Dat klinkt wel een beetje passief, maar het is voor ons niet anders; er zit immers geen beweging in ons stenen lijf! We staan dan wel stevig verankerd, maar onze gedachten bewegen veel en zijn eigenlijk altijd hoopvol.

Ik had onlangs een goed gesprek met Franciscus, die hier naast mij staat. Naast grote dierenvriend begint hij steeds meer te luisteren naar de hoopvolle woorden van onze paus, zijn naamgenoot. Dat had ik niet verwacht van mijn stenen collega, maar de boodschap van hoop spreekt ons wel erg aan. Wat we verder van onze Franciscus mogen verwachten weet ik niet, daar spreekt hij zich niet over uit.

We delen zeker de woorden van hoop dat de wereld weer tot bezinning komt... dat er vrede komt, dat de natuur beschermd wordt... maar vooral: dat de mens de weg naar God weer weet te vinden. Want God is fundamentele hoop. Het menselijk leven op aarde kenmerkt zich door onzekerheid. De enige zekerheid die we hebben is dat ons aardse leven eindig is. We kunnen alleen maar hopen dat de uiteindelijke bestemming van de mens (na de dood) het eeuwige geluk is. Dat mogen we ook wel verwachten want God heeft het zelf gezegd. Vanaf onze sokkel wensen wij u een hele mooie Allerzielenviering: een hoopvolle viering waarin we ervan uitgaan dat God deze verwachting heeft waargemaakt: het eeuwige licht voor onze dierbaren die wij hier zo vreselijk missen.

*Sridorus*

## Maria uit Magdala, een verhaal van hoop

Er is een vrouw in de geschiedenis die ons, dwars door de tijd heen, lessen kan leren over autonomie en zelfbeschikking: Maria Magdalena (Maria uit Magdala). Een vrouw met een hoge spirituele intelligentie, kracht, liefde en wijsheid. Ze werd niet begrepen door de mannen in haar omgeving en dus werd zij weggezet als losbandige vrouw. Maria Magdalena is vastbesloten Jezus' boodschap uit te dragen in de wereld, maar ze ontdekt dat haar eigen boodschap minstens zo belangrijk is. Haar boodschap van vrouwelijke wijsheid die Jezus in zijn kracht had gezet.

Het verhaal vertelt dat Maria Magdalena een welgestelde, ongehuwde vrouw was. De mensen noemden haar een gevaarlijke vrouw en meden haar. De ontmoeting met Jezus gaf haar leven weer zin. Ze bleek een sterke spirituele connectie met Jezus te hebben en was vaak in zijn nabijheid te vinden. De (mannelijke) volgelingen van Jezus begrepen niets van de band die Jezus en Maria hadden en vroegen zich af waarom Hij meer om deze vrouw leek te geven dan om hen.

*In het evangelie van Philippus (Nag Hammadi) staat dit als volgt beschreven:*  
'Waarom houdt U meer van haar dan van ons allemaal?'. De Heer antwoordde: 'Waarom ik meer houd van haar dan van jullie? Wel, als een blinde en een ziende in het donker zijn, verschillen ze niet van elkaar. Als het licht wordt, zal de ziende het licht zien en de blinde in het donker blijven.'

Het maakte Maria niet uit dat de mannen haar met argwaan bekeken. Standvastig in haar geloof en haar vertrouwen in Jezus volgde zij ook haar eigen pad. Zij was, spiritueel gezien, zijn gelijke. Zij was niet slaafs en onderdanig zoals toen van de vrouw verwacht werd. Ze was eigenzinnig, had een eigen mening maar stelde zichzelf nooit op de voorgrond. Maria was rijk en ondersteunde Jezus



'Het laatste avondmaal' door Leonardo da Vinci

waar nodig. Zij was degene die aan de apostelen de woorden van Jezus uitlegde als zij hem niet begrepen. Zij kon de vertaalslag maken van het spirituele naar het aardse taalgebruik. In de jaren dat Maria met Jezus optrok ontwikkelde zij zich als zijn 'rechterhand'.

Na zijn Opstanding was Maria Magdalena de eerste vrouw die Jezus begroette. Hij gaf haar toen de opdracht mee om Hem 'los te laten' en zijn boodschap te gaan verspreiden onder de mensen. Maria Magdalena vertrok, samen met Jezus van Arimathea, per schip naar Europa om daar de boodschap van Jezus te verkondigen: Zijn boodschap van hoop, liefde en verwachting.

De relikwieën van Maria Magdalena zijn te vinden op diverse plekken in Frankrijk, waar zij zou zijn overleden. Door de eeuwen heen groeide het besef dat Maria uit Magdala onaanraakbaar is, dat zij steeds weer ontsnapt aan de beelden die wij van haar maken. Lang (tot 1969)

heeft ook de kerk haar rol niet willen zien, laat staan erkennen en toch... Dwars door alle (kerk)politieke perikelen heen, gedurende zoveel eeuwen, blijft zij steeds opnieuw mensen aanspreken en op weg zetten.

### Voor een synodale kerk

Maria Magdalena was de eerste vrouw die het evangelie verkondigde... Deze maand vindt het synodale proces plaats in Rome. Zou het niet mooi zijn als haar invloed rijkt tot in dit proces, waardoor de vrouw haar rechtmatige plaats in de kerk krijgt.... een hoopvolle gedachte...

Bron:  
[www.oudesporen.nl/het-leven-van-Maria-Magdalen](http://www.oudesporen.nl/het-leven-van-Maria-Magdalen)  
[www.Dominicanen.nl/in-de-voetsporen-van-Maria](http://www.Dominicanen.nl/in-de-voetsporen-van-Maria)  
Catharijne convent: Maria Magdalena

## Oecumenische meditatieve vesper

Thema: Maria Magdalena; de kracht van loslaten.

Woensdag 18 oktober; aanvang 19.00 uur

## Beleidsvisie PT besproken

Het nieuwe beleidsplan van het pastoraal team (PT) is ook in onze locatie besproken. Het heeft veel aanknopingspunten met ons visiestuk uit 2020. Wij zullen op basis daarvan aan de slag gaan met de vragen van het PT; om samen te werken aan de toekomst van de geloofsgemeenschappen in onze parochie. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het geloof zichtbaar aanwezig houden voor alle mensen en 'gemeenschappen worden van geloof, broederschap en gastvrijheid

voor de meest behoeftigen', zoals de paus het formuleert. Het synodale proces dat nu is ingezet betekent dat wij vooral eerst weer écht naar elkaar leren luisteren. Daarin hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid! Dit initiatief van het PT verdiept zich in de stijl van onze kerkgemeenschappen, ook in Werkhoven gaan we hierover verder praten. Wordt vervolgd dus, o.a. via de nieuwsbrief.

Karin Stoeten

### H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



### Johannes overdenkt...

Wat is dat weer fijn! Veel mensen in de kerk. En zelfs in de Mariaweek elke avond!

In de oktobermaand, de Mariamaand, staat de hele maand een beeld van Maria naast me. Maria, een tante van me, die ik al ontmoette toen ik nog in de buik van Elisabeth, mijn moeder zat. U weet het nog vast wel: Toen Maria in verwachting was van Jezus ontmoette ze mijn moeder die van mij in verwachting was. Ik was zo blij dat ik een sprongetje van vreugde maakte in de buik van mijn moeder.

Toen was al duidelijk dat Jezus een heel bijzonder iemand was.

Dat is dan wel al lang geleden, maar nog steeds is Jezus een bijzonder iemand die voortleeft in de harten van de mensen. Dat merk ik aan de mensen van mijn kerk, dat zie ik in het gedrag van de mensen in mijn kerk.

Fijn dat in mei en oktober Maria in het licht wordt gezet. Ze verdient het en de mensen kunnen even extra hun zorgen via Maria bij Jezus brengen.

De donkere maanden komen er weer aan. De sfeer in de kerk is dan extra mooi en sereen. Eerst nog de ernst van Allerzielen. Het is indringend en mooi om te zien hoe zo'n Allerzielenviering troost kan brengen aan nabestaanden. Het is soms confronterend, maar vooral ook goed om te weten dat je niet alleen staat in je verdriet. Ik ben er niet bij op de kerkhoven, waar de graven gezegend worden, maar ook dat is mooi, brengt herinneringen naar boven en geeft troost.

Daarna gaan we ons voorbereiden op de feestmaand, december. Het zal weer gezellig druk worden. De verwarming kan helaas nog niet op vol vermogen draaien ivm de kosten, maar u, de mensen in en van de kerk, verspreidt zoveel warmte dat je eigenlijk geen kachel nodig hebt.

De tarieven in de Mariakapel gaan omhoog en binnenkort kun je daar zelfs pinnen! Ik heb van dat laatste geen verstand, maar dat de kaarsen de laatste 20 jaar duurder zijn geworden is wel duidelijk. De tarieven moeten dan ook een keer mee stijgen. Laten we hopen dat het weer 20 jaar duurt voordat de kaarsen weer duurder worden.

Ik wens u een mooie herfst toe!

Johannes

## Allerzielen, een dag om te denken aan overleden dierbaren

Begin november staan op veel katholieke begraafplaatsen, ook die van ons, kaarsen en lantaarns. Allerzielen is dé dag om te bidden voor de zielen van overledenen, het deel van een mens dat na de dood bij God kan doorleven. Veel katholieken bezoeken het graf van een geliefde en zetten bloemen neer. Protestanten bidden later voor hun doden, in de aanloop naar kerst.

Samen met Allerheiligen vormt Allerzielen in veel katholieke kerken de jaarlijkse dodenherdenking. Allerheiligen is een dag speciaal voor bijzondere doden: heiligen. Allerzielen is voor alle overledenen. De ziel is een deel van de mens dat volgens christenen altijd blijft leven en na de dood naar God gaat. Op Allerheiligen en Allerzielen bezoeken veel families het kerkhof. Ze gaan naar de graven van hun dierbaren en versieren ze met bloemen. Al sinds de Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns op de begraafplaats te laten branden. Mensen bidden ook dat de zielen het goed hebben. Ze bewaren bidprentjes, kaartjes met een afbeelding van de dode en een verhaaltje over hem of haar. Ook in onze kerk en op onze begraafplaatsen zullen we uitgebreid stilstaan bij Allerzielen.

De begraafplaats aan de Steenstraat is open van 18.15 - 18.45 uur. U kunt desgewenst een graflicht plaatsen en het graf van uw overleden dierbare zal gezegend worden, als u daar behoefte aan heeft.

Om 19.00 uur begint de viering in onze kerk. Na afloop van de viering staat er koffie en thee klaar achter in de kerk en kunt u even napraten. Na de viering is er om 20.30 uur een ceremonie op begraafplaats Groenewoud in Cothen, waarbij de graven en urnen gezegend zullen worden.

Als u meegaat naar Groenewoud, dan krijgt u daar een graflichtje om bij het graf of de urn van uw overleden dierbare te plaatsen. Na afloop van de rondgang op de begraafplaats is er koffie/thee; dit alles ( graflicht, koffie/ thee) wordt u aangeboden door uitvaartondernemer Smorenborg.

U bent van harte welkom!

Nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging.



## De kaarsen worden duurder...

Kunt u het zich nog herinneren? Wanneer de kaarsen in de Mariakapel duurder werden? Dat was in 2001, toen de euro werd ingevoerd. Toen werden de offerkaarsen € 0,50. Dat is inmiddels ruim 22 jaar geleden en in die tijd is er veel gebeurd. De wereld en de kerk zijn niet meer hetzelfde. Alles is duurder geworden. Dat geldt ook voor de inkoopkosten voor de offerkaarsen. Die zijn inmiddels zo hoog dat we bijna niets meer overhouden van die € 0,50.

De locatieraad heeft dan ook besloten om de prijs van de kaarsen te verhogen naar € 1,00. Wat, zult u denken, dat is een verhoging van 100%. Ja, dat klopt, maar... eigenlijk hadden we al veel eerder de prijs moeten verhogen en in plaats van dit de afgelopen 22 jaar geleidelijk te doen hebben we nu besloten de inflatie in één keer in te halen. Het is idd 100%, maar veel is sinds 2001 wel verdubbeld in prijs, zo niet meer.

En ook, misschien heeft u het al gezien, zijn we bezig met een mogelijkheid om contactloos te pinnen. De qr-code zal dan verdwijnen en u kunt dan eenvoudig en veilig met uw betaalpas (of mobieltje!) betalen.

De nieuwe prijzen zijn: Offerkaars: € 1,00    Mariakaars 3-dagen: € 7,00    Rozenkrans: € 2,50



## Werkt u graag buiten, in de tuin?

Dat komt dan goed uit!! We hebben twee prachtige terreinen die onderhoud nodig hebben. De stilte-tuin achter de pastorie en het kerkhof aan de Steenstraat

De stilte tuin (de 'Kloosterhof') is een prachtige omsloten tuin achter de pastorie waar het goed toeven is. Het is een openbare tuin die overdag toegankelijk is voor iedereen. Hier moet af en toe het gras en de borders worden onderhouden. Harry Wilmlink kan u er alles over vertellen: voorzitter@johannesdedoper.net.



Het kerkhof is elke dinsdagochtend het domein van een aantal mannen die van oudsher het onderhoud doen. Grind harken, snoeiwerk, alles wat nodig is om het kerkhof een waardige rustplaats te laten zijn voor de overledenen.

Wilt u ook gezonde buitenlucht opsnuiven en fijn samenwerken in een team? Neem even contact op met René Soulier: begraafplaats@johannesdedoper.net.



Wist u al dat u ook al onze vieringen online kunt meevieren en later terugkijken? Via onze website <https://johannesdedoper.net/live1/> bent u direct verbonden met



onze kerk. Uitvaarten kunnen ook worden uitgezonden, maar u zult begrijpen dat dit besloten uitzendingen zijn. De contactpersoon bij de uitvaart krijgt van ons een link om te delen.

## Familieberichten.

### Overleden:

29-09: Anny vd Heiligenberg-Bongers

"Al 19 jaar een vertrouwd gezicht in de regio"

**Ineke van Bennekom**

06 - 8366 9222 | [www.inekehelpt.nl](http://www.inekehelpt.nl)



Ineke helpt  
uitvaartverzorging




**OPTIEK VAN DE VECHT**  
OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570  
[www.optiekvandevecht.nl](http://www.optiekvandevecht.nl)



**via**

via madeleine  
uitvaartzorg  
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichtbij.

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT OVER EEN PASSEND AFSCHEID · MAAR NIET WEEET WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN · BEL EVEN NAAR **LIESBETH VAN DER DONK** EN JE KRIJGT HAAR AAN TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE "IN DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT · LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER

0343·574·636 [UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL](mailto:UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL)



# Miltenburg Uitvaartzorg

Heeft u al nagedacht over uw uitvaart?



Jeanette Aafke Eline

Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw uitvaartwensen te bespreken.

**030 656 31 62**  
Dag en nacht bereikbaar voor directe hulp bij overlijden  
[www.miltenburguv.nl](http://www.miltenburguv.nl)



**De Klijn Uitvaartzorg**  
*Vormgevers van persoonlijke uitvaarten*

## Afscheid nemen vraagt liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20 jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten  
030 2901581



Kwaliteitsregister  
Uitvaartverzorgers  
Leo de Klijn



## Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl), [info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)  
 Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

### Pastoraal team

**Fred Hogenelst**, pastoor, [pastoor.hogenelst@2parochies.nl](mailto:pastoor.hogenelst@2parochies.nl),  
 telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don. 18-19 uur, 06-23380310  
**Vincent van der Helm**, diaken, [diaken.vanderhelm@2parochies.nl](mailto:diaken.vanderhelm@2parochies.nl)  
**Ed van de Moosdijk**, pastoraal werker, [e.vandemoosdijk@2parochies.nl](mailto:e.vandemoosdijk@2parochies.nl)  
**Marianne van Tricht**, pw beleid, [m.vantricht@2parochies.nl](mailto:m.vantricht@2parochies.nl)  
**Lilian Weijman**, pastoraal werker, [l.weijman@2parochies.nl](mailto:l.weijman@2parochies.nl)



### Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)  
 Charles Verwimp (vice-voorzitter)  
 Ron van Ee (secretaris, gebouwen)  
 Lilian Vernooij (penningmeester)  
 Frans Bosman (lid)  
 Ria van Dixhoorn (adviseur)  
 Contact via *parochiesecretariaat*,  
[info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)

### Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :  
 NL 28 RABO 0155 614614  
 tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.  
 ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl) of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)  
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwJ5w>



### PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op [www.pcipj23.nl](http://www.pcipj23.nl) of neem contact op via [info@pcipj23.nl](mailto:info@pcipj23.nl)

### Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver  
 Loerikseweg 12, 3991 AD Houten  
[info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)  
 030-6378642

### Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of vanwege geestelijke nood? Bel dan met **06-12948874**.

### Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Heeft u het gevoel heeft dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:  
 Ellen Kok-Hendriks,  
[vertrouwenspersoon@2parochies.nl](mailto:vertrouwenspersoon@2parochies.nl)  
 06-44918278



R.K. Parochie  
 Paus Johannes XXIII

### Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

#### Nr. 7 - 2023 Kerst

Sluitingsdatum kopij: 14 nov. '23  
 Periode: 9 dec. - 4 febr. '24  
 Verschijningsdatum: 6 dec. '23

#### Nr. 1 - 2024 Vastentijd

Sluitingsdatum kopij: 24 jan. '24  
 Periode: 9 febr. - 17 maart '24  
 Verschijningsdatum: 7 febr. '24

#### Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten. Voor aanleveren parochiebrede artikelen: [hoofdredactie@pj23.nl](mailto:hoofdredactie@pj23.nl)

#### Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:  
[bunnik.parochieblad@pj23.nl](mailto:bunnik.parochieblad@pj23.nl),  
[cothen.parochieblad@pj23.nl](mailto:cothen.parochieblad@pj23.nl),  
[tgoy@pj23.nl](mailto:tgoy@pj23.nl),  
[houten.parochieblad@pj23.nl](mailto:houten.parochieblad@pj23.nl),  
[odijk.parochieblad@pj23.nl](mailto:odijk.parochieblad@pj23.nl),  
[schalkwijk.parochieblad@pj23.nl](mailto:schalkwijk.parochieblad@pj23.nl),  
[werkhoven.parochieblad@pj23.nl](mailto:werkhoven.parochieblad@pj23.nl),  
[voorloper@johannesdedoper.net](mailto:voorloper@johannesdedoper.net)

#### Advertenties [Info@pj23.nl](mailto:Info@pj23.nl)

#### Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbers. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.

Het woord Advent betekent aankomen. We wachten op iemand die gaat komen. De Advent begint dit jaar op 1 december en eindigt op 24 december.

Dat zijn wel veel dagen dat we moeten wachten op... (?) Advent is dus ook wachten.

En wachten is vaak best moeilijk. Wachten duurt soms lang. Maar de vraag is waar wachten we eigenlijk op? Als je dit leest ben je misschien al aan het wachten op Sinterklaas. Misschien komt Sinterklaas ook wel in de kerk! Maar dat is niet waar we tijdens Advent op wachten.

In de kerk wachten we op de geboorte van Jezus. Dat vieren we met Kerstmis.

En omdat wachten best wel moeilijk is, hebben we daar in de kerk een hulpmiddeltje voor.

Elke zondag van de Advent (3, 10, 17 en 24 december) steken we een extra mooie grote kaars aan die op een groene krans staat. De adventskrans.

Als alle kaarsen branden dan is het de volgende dag Kerstmis.

Hieronder zie je een Advent kalender. Die kan jou helpen bij het wachten. Elke dag vanaf 1 december kleur je een vakje in. En als alle vakjes gekleurd zijn dan... dan is het Kerstmis!



## Allerzielen

Op 2 november vieren het feest van Allerzielen. We denken dan aan de mensen, die we missen, die dood zijn. We zetten dan een kaarsje of lichtje op het kerkhof of bij een foto.



## Gebed

Lieve God,  
Ik wil heel graag dicht bij U zijn,  
vaker aan U denken,  
goed naar U luisteren  
en doen wat U vraagt.  
Helpt U mij daarbij?  
Speciaal in deze adventstijd,  
zodat er in mijn hart  
een warm welkom is voor  
het kindje Jezus.  
Amen



Een adventsliedje  
Scan de QR code.